

Open Venster



Kerstmis

Parochie H. paus Johannes XXIII

Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten, Odijk, Schalkwijk, Werkhoven, Wijk bij Duurstede

2021 - 7



Open Venster is een uitgave van:
Parochie H. paus Johannes XXIII
Loerikseweg 12, 3991 AD, Houten
www.pj23.nl
Nr. 7 2021: 11 dec – 18 feb

Pastoraal team

Fred Hogenelst, pastoor
pastoor.hogenelst@2parochies.nl
Telefonisch spreekuur woe. 13-14 uur
en don.18-19 uur, 06-23380310

Vincent van der Helm, diaken
diaken.vanderhelm@2parochies.nl

Meike Hettinga, pastoraal werker
m.hettinga@2parochies.nl

Ed van de Moosdijk, pastoraal werker
e.vandemoosdijk@2parochies.nl

Marianne van Tricht, pw beleid
m.vantricht@2parochies.nl

Lilian Weijman, pastoraal werker
l.weijman@2parochies.nl

Secretariaat parochie

Astrid Hoekstra
030 6378642, info@pj23.nl

Parochiebestuur

Charles Verwimp (vice-voorzitter)
Ron van Ee (secretaris, gebouwenbeheer)
Lilian Vernooij (penningmeester)
Frans Bosman (lid)
Ria van Dixhoorn (adviseur)

Opgave doop en huwelijk

zie website: www.pj23.nl/aanbod

Ziekenzalving/-zegen

06 12948874

Vertrouwenspersoon

Ellen Kok-Hendriks
Vertrouwenspersoon@2parochies.nl
06 44918278

Centrale redactie

Astrid Hoekstra, Lilian Weijman,
Janny van Schip en Karin Stoeten
Hoofdredactie@pj23.nl

Sluitingsdatum kopij nr. 1 - 2022

(periode 19 feb – 8 april): 25 januari
Verschijningsdatum: vanaf 15 februari

Disclaimer:
We hebben getracht voor het gebruik van foto's en teksten toestemming
te vragen aan de rechthebbenden. Mocht u desondanks menen dat uw
rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken we u contact op te nemen.

Van het pastoraal team...

Kerstmis; tussen kunst en kitsch

U kent vast wel het programma 'tussen kunst en kitsch'. Mensen komen met hun spullen om te laten taxeren. De een juicht van geluk omdat hij

iets kostbaars in huis blijkt te hebben, de ander is teleurgesteld omdat de waarde tegenvalt. Binnenkort vieren we weer het ons zo vertrouwde kerstfeest. Een bijzonder feest. Maar wat is de waarde? Is het kostbaar als kunst? Is het maar heel gewoon, zonder veel waarde, of zelfs kitsch? Kerstmis is misschien wel kunst en kitsch; heel waardevol en kostbaar, met veel kitsch eromheen. Het tafereel van de stal; het kind, zijn ouders, de herders. Het is als een klein kostbaar schilderijtje. Het geeft de geboorte van een kind weer. Niet zomaar een kind, maar een kind dat uitgroeide tot een heel bijzonder mens, een mens die enorm veel betekend heeft voor mensen van alle tijden. Een mens uit God vandaan: Jezus van Nazareth. Hij is een kostbaar 'bezit' voor talloze gelovigen van alle tijden.

Maar om dat kleine schilderijtje zit een enorme lijst, en die lijst zit vol kitsch, vol dingen die als zodanig niets met kerstmis te maken hebben. We weten ze allemaal wel te noemen. En we hebben er allemaal ook vast veel in huis. Voor de commercie is die lijst zeer kostbaar. Maar laten we eerlijk zijn, ook voor ons als gelovigen. En dat is niet erg, denk ik. Zolang het maar niet de werkelijke betekenis van het kerstfeest verduistert. Zolang we het kostbare schilderijtje maar naar waarde kunnen blijven schatten en lijst niet gaat overheersen.

Zolang we de droom van dat 'Kind ons geboren' tot onze droom maken, is er niets aan de hand. We dromen allemaal van een andere wereld, een mooie wereld waarin mensen elkaar respecteren, elkaar ondersteunen en zorg hebben voor elkaar. Die droom moeten we goed bewaren als iets dat uiterst kostbaar is. Die droom ligt verrat in het Kerstverhaal: een kind dat toekomst geeft, een kind dat in zijn latere leven ons de weg wijst naar Gods Rijk op aarde. Een toekomstdroom van vrede en liefde. Een toekomst, van grote waarde voor ieder mens. Als we het schilderij van Gods belofte, geboren in die stal, goed voor ogen houden, dan mag die lijst vol romantiek en kitsch eromheen er ook best zijn.

Fijne, gezegende en gezellige kerstdagen gewenst!

En natuurlijk ook alle goeds voor de toekomst, te beginnen in 2022.

Lilian Weijman, pw



Vertrek pastor Anton ten Klooster

Na bijna 9 jaar actief geweest te zijn in de parochies neemt pastor Anton ten Klooster in juni 2022 afscheid als assistent-priester. Zijn werkzaamheden aan de Tilburg University en het Ariënsinstituut maken de combinatie met de rol als assistent-priester in onze parochies steeds moeilijker. Daarom heeft het bisdom besloten hem eervol ontslag te verlenen. Na de zomer zal hij dezelfde rol elders in het bisdom opnemen, zij het op meer beperkte wijze.

Pastor Ten Klooster werd in augustus 2013 benoemd als kapelaan/parochievicaris voor de samenwerkende parochies Paus Johannes XXIII en H. Suitbertus. Onverwacht snel kwam daar verandering in toen hij in 2015 begon aan een promotieonderzoek aan de Tilburg University. Na de promotie in 2018 werd hij universitair docent en tevens per 1 januari 2019 studierector van het Ariënsinstituut. Naast deze werkzaamheden is hij altijd priesterlijke assistentie blijven verlenen in onze beide parochies.

Het pastoraal team en de beide parochiebesturen betreuren het aanstaande vertrek van pastor Ten Klooster, mede gezien de grote nood aan priesterlijke ondersteuning. Zij zijn hierover in gesprek met het bisdom, in de hoop dat hiermee nieuwe wegen geopend worden.

Pastor Ten Klooster blijft tot juni 2022 de reeds geplande vieringen in onze parochies verzorgen. In juni nemen wij afscheid van hem. Daarover volgt tegen die tijd meer informatie.

Pastoor Hogenelst,

Mede namens het pastoraal team en beide parochiebesturen



Van U is
de toekomst.

Agenda

Op het moment dat deze agenda wordt samengesteld, hebben we te maken met de maatregelen rondom het coronavirus. Dit kan van invloed zijn op de onderstaande activiteiten. Voor sommige activiteiten moet u zich opgeven. Actuele informatie vindt u op www.pj23.nl en in de lokale nieuwsbrieven.

December

15 Op weg naar Kerst - online
via Teams, 19.45 uur

Januari

9 Nieuwjaarsontmoeting - online
via Teams, 16.30 uur
9 Eten met dorpsgenoten.
Odiijk, 14.30 uur
9 Taizéviering. Werkhoven, 19.00 uur
23 Kidskerk. Odiijk, 9.15 uur
30 Kinderkerk. Bunnik, 11.00 uur

Februari

4 5G-avond. Cothen, 20.00 uur
14 Oecumenische leeskring.
Odiijk, 19.30 uur

Oplossing puzzel Open Venster 2021-6

S	P	I	R	I	T	U	E	E	L			
A		D	O	M	I	N	E	E		D		
L	P		K	A	M		D		C	E		
O	L	M		M	E	S		S	L	A		
M	O	E	D		R	E	T	O	U	R		
O	O	R				P	O	E	E	M		
N	I	K	S		K	I	E	S		E		
S			T		A	A	L	T	E	N		
O	R	K	A	A	N			E		V		
O		O	K	R	A			G	A	G		
R	A	M	E	E				D	E	N		
D	A	A	R	N	A			G	A	N		
E	R	F		A	F	T		M	O	E		
E	D		V		G	I	T		T	E		
L			D	E	V	O	T	I	E	S		
			K	E	R	K	D	I	E	N	S	T

Lezingen Dag van het Jodendom

Vanwege de jaarlijkse Dag van het Jodendom organiseert het Aartsbisdom Utrecht een inspiratiebijeenkomst met de volgende twee lezingen:

- Rabbijnse teksten over leraarschap en leiderschap. Door: Dr. Leo Mock, docent Jodendom aan de Universiteit van Tilburg.
- Jezus als leraar in de context van de Joodse pedagogie van zijn tijd Door: Prof. Dr. Bart Koet, hoogleraar Nieuwe Testament en Oudchristelijke literatuur aan de Universiteit van Tilburg.

Datum: zondag 23 januari 2022. Plaats: H. Apostel Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19 te Utrecht.

Aanvang: 15.00 uur.

De bijeenkomst is gratis bij te wonen. Opgave bij: mw. M. Seegers, receptie Aartsbisdom Utrecht: receptie@aarbisdom.nl of 030-2361570 (ma. t/m vr. van 9.15 - 12.30 uur of 14.00 - 16.30 uur). Van harte welkom!

Namens de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom, Mgr. drs. Herman W. Woorts, voorzitter

Jozef in de kerststal

Van U is de toekomst

Hij zal er geen beleidsplan voor hebben geschreven, Jozef, over hoe hij het allemaal gewild zou hebben... Immers het loopt toch allemaal anders. Ook toen gold al: 'Gods wegen zijn ondoordringbaar'. En toch heeft Jozef zich daar op één of andere wijze wonderbaarlijk mee verzoend. Jozef werd niet opstandig, hij voegde zich loyaal en trouw naar Gods plan en hij hield steeds het belang van anderen, van God en van Maria, boven zijn eigen belang. Zo heeft het Heilsplan van God – gelukkig – aan het licht kunnen komen. Want stel je voor dat Jozef had gezegd; 'Nee, dat gaan we zo niet doen; zo zijn we niet getrouwd.' Dan was Kerstmis toch anders geweest. Misschien was Kerstmis dan niet meer dan 'een winterfeest' geworden.

Jozef; een bijzondere figuur in de Heilsgeschiedenis. Pas vanaf de zesde eeuw zien we Jozef verschijnen op kerstmotieven. Hij wordt dan vaak afgebeeld met een kegelvormige Jodenhoed als vertegenwoordiger van het Oude Testament of van de Joodse Synagoge. Zijn naam komt in het Oude Testament ook vaker voor. Op iconen luistert Jozef in gedachten verzonken naar Jesaja die hem het mysterie van de maagdelijke geboorte uitlegt.

Dromen bieden perspectief

In de late middeleeuwen krijgt Jozef in kersttaferelen een actievere rol toebedeeld. Hij helpt bijvoorbeeld het bad klaarmaken, hij wakkert het vuur aan, of hij zorgt voor het eten. Vaak heeft hij dan zijn schoenen uitgedaan. En dat herinnert ons weer aan Mozes die zijn schoenen moest uittrekken voor het brandende braambos uit eerbied voor de 'heilige grond'. Immers de grond bij Maria en het kind Jezus is ook 'Heilige Grond'.

In de bijbel is het vooral Matteüs die een beeld van Jozef heeft geschetst. Bij Lucas vormt Maria het middelpunt van de geschiedenis, terwijl Matteüs de geboorte beschrijft vanuit het gezichtspunt van Jozef. Van Jozef wordt



gezegd dat hij rechtvaardig was. Hij wil Maria niet blootstellen aan roddels. Haar onverklaarbare zwangerschap zou een reden zijn om haar te beschuldigen of af te wijzen. Hij had Maria zelfs – naar de regels der wet – kunnen laten stenigen...

Maar Jozef handelt juist. Hij beoordeelt zijn bruid rechtvaardig, maar reageert ook eerlijk op de situatie waarin hij geraakt is. Het gaat hem niet om het vervullen van de wet maar om het respecteren van de rechten van de mens. Terwijl Jozef nog zit te overpeinzen hoe hij nu eigenlijk op de situatie moet reageren, grijpt God zelf in... In een droom stuurt Hij een Engel naar Jozef. Die legt hem uit wat er aan de hand is en draagt Jozef op om Maria tot vrouw te nemen.

Om God in ons geboren te laten worden, hebben we niet alleen de moederlijke aard van Maria nodig en haar geloof en vertrouwen. We hebben ook iets van Jozef nodig om het kind en de moeder te beschermen; dat is onze – noem het – mannelijke kant. En wij moeten, net als Jozef ook kunnen en durven luisteren naar zijn dromen om juist te kunnen handelen.

Zonder dromen is er geen stip op de horizon, geen perspectief. Kijk eens naar het Kerstverhaal vanuit het gezichtspunt van Jozef. Misschien komen er dan wel nieuwe inzichten die helpen om de toekomst opnieuw en steeds meer in Gods hand te brengen en te laten.

Fred Hogenelst, pastoor



Een tijdloos kerstlied

In de kerstperiode wordt steeds weer hetzelfde verhaal verteld: in een oude stal werd, op een donkere winternacht, in een kribbe, het licht van de wereld geboren. Herders zongen als engelen over een stralende ster, kamelen knielden in ontzag voor de nieuw geboren Koning: een pasgeboren kindje, dat ons in alle tederheid elk jaar weer herinnert aan de kracht van kwetsbaarheid.

U las zojuist mijn eigen, wat speels ingestoken interpretatie van het kerstverhaal. En in verschillende kerken binnen onze parochie zult u in de kerstpreek wellicht naar nog een aantal andere varianten luisteren. Niet alleen in woorden, maar vooral ook in heel veel kerstmuziek.

In Dulce Jubilo

Een mooi voorbeeld is het kerstlied 'in dulce jubilo': waarschijnlijk is de melodie omstreeks 1328 gemaakt door de Duitse mysticus Heinrich Seuse. Sinds die tijd hebben vele componisten een bewerking gemaakt van het lied, zoals Michael Praetorius, die naast zijn bekende vierstemmige zetting ook een bewerking maakte voor dubbelkoor (1607): de zangers, gewoonlijk tegenover elkaar geplaatst, voeren een energieke muzikale dialoog en benadrukken zo keer op keer de hoopvolle boodschap: Christus is geboren.



Niet alleen klassieke componisten waagden zich overigens aan het lied: Mike Oldfield heeft met zijn 'cover' van 'in dulce jubilo' jarenlang in de top-2000 gestaan. En alsof dat niet genoeg is: hij bleek in 1975 een ware visionair met zijn 'virtual band'. Wie had gedacht dat deze toch vrij gedateerde videoclip in de huidige 'thuiswerktijd' weer zo actueel zou worden? 'In dulce jubilo': een lied dat uitnodigt om te zingen over hoop en licht in donkere dagen.

Henk Stoeten, dirigent van jongerenkoor YES en kinderkoor Zing-Zang



VierKerstmis.nl ook dit jaar online

Genieten van prachtige kerstmuziek met het kerkkoor, samen de klassieke kerstliederen zingen, luisteren naar de boodschap van het kindje dat geboren werd in een stal om de wereld verlossing te brengen. Samen tijdens deze feestelijke dagen het sacrament van de eucharistie vieren. Dat is Kerstmis en nog veel meer.

We hopen op minder strenge coronamaatregelen op het gebied van corona rond Kerstmis en dat de kerken weer veel mensen mogen verwelkomen in de kerstvieringen. Maar omdat er nog steeds beperkingen kunnen gelden in verband met Covid-19, is het slim om tijdig te kijken of en bij welke vieringen u terecht kan.

Op VierKerstmis.nl staan bovendien een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Kerstmis. Zo is er voor kinderen een mooi Kerst-doeboekje om te downloaden, is er een link naar het kerstevangelie, een brief, maar ook een filmpje

namens en met de Nederlandse bisschoppen en nog veel meer.

Kijk voor meer informatie op www.pj23.nl maar ook op Vierkerstmis.nl en doe mee: Vier Kerstmis, niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk!



Kerstactiviteiten in onze parochie

Vorig jaar hebben wij in de Advents- en Kersttijd een aantal activiteiten ontwikkeld die veel positieve reacties oproepen. Nu Kerstmis weer nadert, bieden we opnieuw een extra aanbod. En mocht corona een spaak in het wiel steken, dan zijn er in ieder geval een paar mogelijkheden om ons met elkaar verbonden te weten.

Pastoraal team

Op weg naar het nieuwe jaar

Via onze Facebook-pagina's iedere dag een filmpje met een verhaal, gedicht, lied of gedachte op weg naar het nieuwe jaar 2022. Te zien vanaf 26 december t/m 1 januari.

Huiszegenkaartjes

Ze raken al aardig ingeburgerd in onze parochies: de kaartjes met een zegen voor uw huis en huisgenoten in het nieuwe jaar. Vanaf het feest van Driekoningen op 2 januari zijn ze mee te nemen uit de kerk of af te halen in de Mariakapel of bij uw lokale secretariaat. De ouderen van onze parochies krijgen een huiszegen met Nieuwjaarswens thuis gestuurd.

Online vieringen

Velen van u weten dat inmiddels wel, maar we zeggen het nog maar een keer: voor ieder die niet naar de kerk kan komen, is er iedere zondag een online Eucharistieviering. Zo ook op Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag en zondag 2 januari (Driekoningen). De viering begint steeds om 11.00 uur en vindt u door de blauwe knop op onze website aan te klikken. Fijn als u met ons meeviërt!

Rondom de kribbe

Heb je weleens nagedacht wie jij zelf in de kerststal zou willen zijn? We komen samen rond de kribbe met het verhaal van deze nacht, enkele gedachten, liederen en gebeden. Een korte samenkomst rond het Kind van Bethlehem komt online op Kerstavond vanaf 19.00 uur. Te volgen via onze websites, Facebook, en het YouTubekanaal van parochie PJ23 en na 20.00 uur op ieder moment terug te zien.

Online

Nieuwjaarsontmoeting

Wij nodigen u van harte uit om met elkaar en met ons het glas te heffen en elkaar een Zelig Nieuwjaar toe te wensen op zondag 9 januari a.s. Deze Nieuwjaarsontmoeting vindt online plaats, via Microsoft Teams. Om deel te nemen geeft u zich vooraf op via www.pj23.nl (t/m donderdag 6 januari). U krijgt dan op uw mailadres een link toegestuurd waarmee u op de aangegeven tijd kunt inloggen.

De Nieuwjaarsontmoeting is op 9 januari van 16.30-17.15 uur.



Kerstwens

Kerstmis zal ook dit jaar waarschijnlijk anders gevierd worden dan we eerder gewend waren. In onze gemeenschappen spannen velen zich in om er het beste van te maken en de vreugde van Kerstmis met u te kunnen beleven. Wij op onze beurt hopen u, in de kerk of online, te treffen en onze verbondenheid rondom het Kind Jezus te vieren. We wensen u van harte vast een Zelig Kerstfeest toe, gezegende dagen, een goede jaarwisseling en vrede en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Lourdes: nieuw maar ook zo vertrouwd

Twee jaar geleden zijn we voor het laatst met de parochie op bedevaart geweest naar Lourdes. Nu iedereen steeds meer gevaccineerd is, willen we de draad van een jaarlijkse bedevaart weer oppakken.

Het programma in Lourdes is inspirerend en ook gewoon gezellig. De eucharistieviering bij "de Grot van de Verschijning" is een unieke ervaring van ons geloof. De lichtprocessie en de sacramentsprocessie zijn indrukwekkend sfeervol.

Maar ook met onze eigen parochiegroep ondernemen we activiteiten zoals een stadswandeling of een dagexcursie naar de Pyreneeën. De wandeling in de Pyreneeën, de

gezelligheid op een terras of de stilte aan de Grot konden deelnemers altijd erg waarderen.

Een bedevaart, samen met elkaar op reis, is ook een goede gelegenheid om parochianen onderling extra te verbinden. Vanuit het pastoraal team gaat pastoor Hogenelst mee.

Komend jaar is de reis van 25 april tot 1 mei 2022. Het is een 7-daagse reis, langer dan gewoonlijk, maar dan hebben we meer rust in het programma. We vliegen vanaf Eindhoven.

Op 11 februari is er een informatieavond in Houten in de dagkapel, om 20.00 uur. Voorafgaand is er om 19.00 uur een Mariaviering in de kerk.



In alle kerken komen of liggen folders. Gaat u ook mee? Mede namens pastoor Hogenelst.
Lilian Vernooij

Collecte contant of met een QR-code

We kunnen ons geld niet meer kwijt...



In de diverse media komt het langs. Ook voor ons als kerken wordt het steeds moeilijker om contant geld te verwerken. De banken accepteren het op steeds minder plekken

en het kost steeds meer om geld af te storten.

De maatschappij verandert, er gaat steeds meer digitaal en we hebben steeds minder contant geld bij ons. Vanaf begin december gaan we in alle kerken van onze parochie de QR-code invoeren. Heeft u een telefoon bij u, dan kunt u de QR-code die in het liturgieboekje of op een kaartje bij de collectemand staat scannen, een bedrag invoeren, en na uw akkoord is het bedrag bijgeschreven op de bankrekening van uw eigen locatie. Het voordeel voor de parochianen is dat alle bedragen door het jaar heen bij elkaar opgeteld in de belastingaangifte als gift meegenomen kunnen worden. Het voordeel voor de locatie is dat ze minder contant geld krijgen om af te storten.

Vind u het lastig om een QR-code te scannen, maar wilt u wel bedragen per bank overmaken?

Neem dan contact op met de penningmeester van uw locatie. Deze geeft u een bankrekeningnummer welke u kunt gebruiken om wekelijks of een keer per maand de collecte over te maken.

Ook deze bedragen kunt u meenemen als aftrekpost bij de belastingdienst. Natuurlijk blijven ook de oude vertrouwde mandjes in de kerk en kunt u contant blijven doneren in de collecte. Maar wij hebben liever dat u met de QR-code betaalt of het overmaakt. Dan hoeven wij niet zo vaak met een zak geld de lange weg naar de bank te maken.

Lilian Vernooij, penningmeester parochie PJ23

Kerkbalans

Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 is weer de actie kerkbalans.

Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde, van betekenis. In onze kerk mag je zijn wie je bent. Kun je praten over wat je bezighoudt en je zorgen uiten. Het is bij uitstek een plek waar je God vindt en verbinding hebt met boven.

Een kerk is ook een plaats waar mensen samenkomen, waar we omzien naar elkaar. En vanwaar we zorgen voor de mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Daarmee is de kerk van grote betekenis! Van grote waarde! Hoe is de kerk voor u/jouw van waarde? Niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst. Wat hoop je dat onze parochie over tien jaar voor jou betekent? Of over dertig jaar? Kerk-zijn doen we samen. De kerk kan alleen blijven bestaan dankzij de inzet en betrokkenheid van haar parochianen. Dat kun je uitdrukken in tijd, maar ook in geld.

Want als kerk maken we kosten, bijvoorbeeld voor het kerkgebouw, het pastoraat en het jongerenwerk. We krijgen geen subsidie of bijdragen. Alle kosten worden betaald uit de vrijwillige bijdragen die we via de kerkbalans ontvangen.

Met de kerkbalans vragen we u om te investeren in een levende kerk. Vooral nu, na corona, zodat we van blijvende betekenis kunnen zijn voor de mensen om ons heen. In januari krijgt u via uw eigen geloofsgemeenschap de envelop in de brievenbus met het verzoek om weer bij te dragen. Laat met uw bijdrage de kerk ook voor u van waarde zijn!!

Lilian Vernooij, penningmeester



De herders van toen, de vluchtelingen van nu?
Moge zij ook het licht van de ster zien
en een veilige stal vinden.



Synode 2023

Voor 2023 heeft paus Franciscus een synode (kerkelijke vergadering) aangekondigd. Het thema is "Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie, missie". Deze kerkvergadering vindt plaats in Rome waar de paus met alle bisschoppen zal spreken over 'synodale Kerk zijn'.

Een kerk die je samen bent, ambtsdragers en leken, mannen en vrouwen, samen, luisterend naar elkaar (zie uitleg 'Wat is Synodaliteit?').

Deelname gewone gelovigen

De paus vindt het belangrijk dat niet alleen ambtsdragers hun mening geven, maar dat ook gewone gelovigen kunnen deelnemen aan het voortraject op weg naar de synode in 2023. In voorbereiding hierop nodigt hij alle gelovigen uit om in gesprek te gaan en bovenal te luisteren naar elkaar.

Bisdommen en parochies

De paus heeft een tiental onderwerpen aangereikt waarover gelovigen van gedachten kunnen wisselen. De Nederlandse bisschoppen hebben er drie gekozen die, naar hun inzicht, bijzonder relevant zijn voor de kerk in onze streken. Het gaat om de thema's: vieren, delen van verantwoordelijkheid van onze gemeenschappelijke zending en dialoog in kerk en maatschappij.

Het pastoraal team is zich aan het bezinnen hoe we het een en ander in het nieuwe jaar met zoveel mogelijk parochianen kunnen bespreken. De diverse gesprekken zullen worden vastgelegd en dienen medio 2022 te zijn toegezonden aan het bisdom.

Verdere procedure

Eind 2022 tot half 2023 volgt dan een tweede fase in het proces en worden de diverse continenten benaderd om hun uitkomsten te delen. De resultaten van deze twee eerste fases zijn de basis voor een werkinstrument welke een rol zal spelen in de derde fase; de bisschoppensynode in oktober 2023 in Rome.

Lilian Weijman

Voor meer informatie zie www.aartsbisdom.nl



Wat is Synodaliteit ?

Paus Franciscus spreekt graag over 'synodaliteit'. Dat is een moeilijk woord voor 'samen op weg'. (Denk aan synergie.) Daarmee bedoelt hij twee dingen.

Ten eerste, we zijn samen kerk. Bij het woord 'kerk' denken we spontaan vaak aan bisschoppen en de paus. De hiërarchie, zeggen we ook wel. Kerk in de vorm van een pyramide. Maar

wat zou de kerk zijn zonder alle gelovigen? Volgens het Tweede Vaticaans Concilie is de kerk op de eerste plaats: alle gedoopten die door God samengeroepen zijn tot verbondenheid in geloof en in inzet voor de goede zaak.

Ten tweede, we zijn op weg. Net als het joodse volk op weg was van de slavernij naar het beloofde land, zo is de kerk op een pelgrimstocht. Op een pelgrimstocht is het soms zoeken naar de goede weg: moeten we linksaf, rechtdoor, of gingen we verkeerd? In de loop van de geschiedenis heeft de kerk inderdaad haar visie soms bijgesteld, bijvoorbeeld over slavernij en oecumene.

Samen op weg dus. Met de Heilige Geest als 'GPS'. Hij leidt de kerk, wat zou de kerk zijn zonder de Geest?

Dat doet de Geest niet alleen via bisschoppen en de paus, maar ook via de 'geloofsgevoeligheid' (sensus fidei fidelium) van iedereen. Het verleden en de traditie zijn belangrijke bronnen, maar ook de 'tekens van de tijd': de Geest spreekt nog steeds. En dus, zo paus Franciscus, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn. We kunnen van elkaar leren over wat God ons te zeggen heeft. Dat is een bijzonder soort gesprek: geen discussie, lobbyen of argumenteren, maar open en ontvankelijk – arm van geest – luisteren naar 'wat de Geest tegen de kerken zegt' (Apokalyps). De bisschoppen beslissen uiteindelijk, maar paus Franciscus moedigt hen aan eerst goed te luisteren. Omdat we samen kerk zijn, op pelgrimstocht, met de Geest als GPS.

Jos Moons, Jezuïet. Hij promoveerde in Tilburg op de onderwerpen Heilige Geest, Kerk en Tweede Vaticaans Concilie.

Bron: Bisdom Breda Nieuwsbrief, speciale uitgave, oktober 2021

Interviewers / schrijvers

GEZOCHT

Bent u nieuwsgierig? En heeft u een 'makkelijke pen'? Dan zijn wij op zoek naar u! We zoeken enthousiaste mensen die interviews willen houden voor ons parochieblad. Dat kan gaan om diverse korte interviews bij meerdere personen, of één langer interview. We kunnen je op pad sturen, maar eigen inbreng wordt zeker ook gewaardeerd. Geïnteresseerd? Mail dan naar hoofdredactie@pj23.nl of neem contact op met een van ons.

Hoofdredactie Open Venster

En toch hebben we toekomst

want van U is de toekomst!

Soms spreek ik mensen die het wat somber in zien. "Waar moet dat naartoe met onze parochie?" en "De mensen komen niet meer naar de kerk" enzovoorts. We kunnen en mogen natuurlijk niet ontkennen dat het aantal gelovigen minder wordt en dat er langzaam minder mensen naar onze kerken komen. Hoe graag we het ook anders zien, het is niet realistisch om te blijven verlangen naar het "rijke roomse leven", dat had trouwens ook zijn nare kanten...

Nee, we moeten door, we gaan door, we mogen door. We gaan door met nog zoveel mogelijk te vieren met waardige en inspirerende vieringen en te zorgen voor onze medemens. We gaan ook door met het verkennen van nieuwe mogelijkheden om het geloof naar de mensen te brengen. We zijn niet alleen gelovig om gezellig samen te kunnen vieren, maar we worden ook uitgezonden om die prachtige boodschap vóór te leven en over te brengen.

Vanuit het bestuur doen we onze uiterste best om in deze roerige tijden op weg te blijven. Op weg naar een mooie en realistische toekomst. Niet iedereen is het met de gekozen route eens, en dat mag natuurlijk, graag zelfs. Met tegenspraak op grond van inhoudelijke argumenten kunnen we samen beter onderweg zijn en kunnen we de route bijstellen. Wij hebben de wijsheid niet in pacht. Weet u wat ook prachtig zou zijn?



Dat er wat meer hulp zou komen in uw parochiebestuur. We doen het vanuit onze overtuiging dat we een steentje kunnen bijdragen en vinden het over het algemeen mooi werk. Maar het zou wel mooi zijn als de criticasters van de weg die we kiezen mee komen helpen om de goede koers te houden. Het is ieders verantwoordelijkheid om te werken aan de toekomst (en het is vaak nog leuk ook!).

Het is nog zeer onzeker hoe we Kerstmis in onze kerken kunnen vieren. De voorbereidingen zijn volop bezig en er wordt hard nagedacht over alternatieve manieren, ook online. Ons bisdom is op dit gebied actief, op de site <https://www.vierkerstmis.nl> komt e.e.a. te staan. Maar liever toch vieren we weer Kerstmis in onze eigen kerken. Laten we bidden en hopen dat dat kan. Laten we het licht van Kerstmis gebruiken om de weg naar de toekomst bij te lichten.

Wij wensen u een Zalig Kerstmis.
Namens het bestuur, Frans Bosman



Gezonde start
voor
moeder en kind

Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna.

Helpt u mee?



Doneer eenvoudig via de QR-code



www.adventsactie.nl

IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00

ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

Beeldspraak

In de sombere herfsttijd is de viering van Allerzielen ieder jaar weer een warm samenzijn. Die leek dit jaar weer bijna als vanouds. Ik mocht veel bezoekers ontvangen en genoot van de zang van een redelijk bezet koor en van de lichtjes op het priesterkoor. Ook de gang naar het kerkhof met brandende fakkels was stemmig. Al met al was het een verzorgd



geheel. De lezing ging over de opwekking van Lazarus. In de overweging werd gesproken over schuldig zijn. Dat klonk wat zwaar, maar gaandeweg veranderde de toon, door naar die opwekking te verwijzen. Dat is toch net wat je nodig hebt op zo'n gedenkdag. Over de dood uitzien naar nieuw en eeuwig leven. Nu is niets hier op aarde voor eeuwig.

Slaat de citers aan

'Midden in de winternacht ging de hemel open.' Een tekst waar wij met ons verstand niet bij kunnen. Wat gebeurde daar bij Bethlehem? Een zwangere maagd wordt moeder in een stal, haar kind ligt in doeken gewikkeld in de voerbak. Zo een kleine gebeurtenis in de tijd, onbegrijpelijk. Dat feest eromheen ieder jaar, dat snappen we dan weer wat beter. Gezellig is het toverwoord, lekker eten het tovermiddel. Je kunt het beestje natuurlijk ook gewoon een andere naam geven: zo spreken we tegenwoordig over het uit Amerika overgewaaid X-mas. We hoeven dan immers niet meer te duiden, wat we nu eigenlijk aan het vieren zijn. Maar ja, weet u het, weet ik het dan wel zo goed? Alles begrijpen wat er 2000 jaar geleden in de stilte van de nacht is voltrokken, alles uit willen leggen, daarmee doen we het wonder tekort. Het is te groot voor ons verstand, te groot om met mensenmaten te meten. Maar gelukkig... er was engelengezang! En hoe vanzelfsprekend stoppen we halverwege ons kerstevangelie, om deze bijzondere vertelling van ons hoofd naar ons hart te verhuizen. Met een Gloria, een eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen van goede wil. Zeker in deze tijd van kilte en verruwing kan muziek ons helpen. Helpen om ons hart te

Dat merk je maar weer aan het telkens bijstellen van de coronamaatregelen. Het meest mis ik nog het koffiedrinken, waardoor ik weer een hoop gezelligheid kwijt raak.

Maar goed, het leven gaat door en het deed me deugd om op Christus Koning weer een heel koor te horen met feestelijke muziek. Ongetwijfeld zullen de zangers de gebruikelijke brunch missen, waar weer even bijgepraat kon worden. Bijpraten blijft belangrijk. Op deze zelfde zondag na de Mis werden we geïnformeerd over de ontwikkelingen van de samenwerking van onze gemeenschap met die van Odijk en Werkhoven. Door deze samenwerking blijft gelukkig mijn kerk voorlopig nog behouden voor het vieren van de eredienst. Zo kunnen we elkaar toch blijven ontmoeten. Ook een mooi vooruitzicht voor mij als oude dame, dat de kerk met Kerst weer vol zal stromen met kinderen: er zal een heuse kerstmusical worden opgevoerd door de kinderen van jawel, de Barbaraschool. Ben ik stiekem een beetje trots op. Tot slot wens ik u vanaf mijn bescheiden plaats van harte een warm en gezegend Kerstfeest toe.

Barbara

openen voor de onzegbaar blijde boodschap van het kerstverhaal. Muziek om het verhaal vanuit de letters van het boek op een hoger plan te tillen. We zingen Kerst in, er zijn alom kerstconcerten, er klinkt het Weihnachts-oratorium, kinderen doen mee in de kerst-musical, alles om het onvoorstelbaar grote wonder van de Kerstnacht, van Christus die op aarde komt om ons te redden, in de taal van ons hart om te zetten. Tja, niet dat we het dan helemaal kunnen volgen, het mysterie blijft, gelukkig maar..

Muzikale noot van de redactie



Sint Barbara Bunnik

Stationsweg 36
3981 AD Bunnik
T: 030 6561270
E: bunnik@pj23.nl

Secretariaat

Maandag 13.30-14.30 uur
Donderdag 10.00-12.00 uur

Pastoraatsgroep

T: 06 20381340
E: bunnik.pastoraatsgroep@pj23.nl
Spreekuur in de pastorie:
maandag 13.30-14.30 uur

Locatieraad

Vacature - voorzitter
John Meijer - secretaris/beheer
Cor van Wiggen - penningmeester

Bankrekeningnummers

NL33 RABO 0311 3034 04
NL55 INGB 0000 0127 07
t.n.v. Penningmeester
R.K. Parochiebestuur
St. Barbara, Bunnik.

Intenties en kerkberichten

via secretariaat
E: bunnik@pj23.nl

Openingstijden Mariakapel

november tot en met maart 9-16 uur
april tot en met oktober 9-18 uur

Redactie Open Venster

bunnik.parochieblad@pj23.nl
inleveren kopij nr 1 2022
tot 25 januari

De Weg van het Licht

In Baarn wordt de Kerststallenroute georganiseerd, dit jaar alweer voor de zesentwintigste achtereenvolgende keer. In maar liefst 274 Baarnse tuinen staan kerststallen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Men kan de route op eigen gelegenheid afleggen, bij voorkeur lopend en fietsend, maar ook per auto is mogelijk. De kerststallenroute kent een grote variatie, zo meldt de organisatie op haar website: stallen, schilderijen, kinderkerststallen, wandkleden, etcetera. Deze kerststallen en kersttaferelen zijn voor het overgrote deel door de deelnemers zelf gemaakt.

De kerststallen kunnen ook 's avonds worden bezichtigd. Ze zijn goed verlicht, maar voor wie de route niet uit het hoofd kent, is het wel aan te raden een lichtje mee te nemen. De stallen zijn te herkennen aan de witte sterren en bij elke kerststal staat de route aangegeven op een kaartje.



De stallen staan in elk geval van 18 december 2021 t/m 6 januari 2022.

De routebeschrijving is te vinden op www.wegvanhetlicht.nl. De route begint in de Faas Eliaslaan en loopt langs de Nicolaaskerk naar Hoog Baarn, in totaal ongeveer vijf kilometer. De stal in de onlangs gerestaureerde Nicolaaskerk is ook dit jaar weer te bezichtigen. Let daarbij wel op de openingstijden van de kerk.

De voedstervader van Jezus

Bij het lezen van de bijbel valt op dat over Jozef alleen door de evangelisten Matteüs en Lucas het ons bekende kerstverhaal wordt verteld:

Jozef uit het geslacht van David is verloofd met Maria, echter zij blijkt zwanger te zijn, zonder dat ze gemeenschap heeft gehad met een man. Volgens de evangelist Lucas heeft de engel Gabriel Maria op de hoogte gesteld dat ze zal worden overschaduwd door de Heilige Geest voor een onbevleete ontvangenis.

In de Joodse cultuur van die tijd werd het verbreken van een verloving als een grote schande gezien en in feite niet mogelijk. Een alleenstaande zwangere liep een grote kans op steniging. Jozef was zich hiervan bewust en had daarmee een serieus probleem, want hij overwoog om haar in het geheim te verlaten.



Echter in een droom verschijnt hem een engel van de Heer. Die voorspelt hem, dat Maria een zoon zal krijgen die hij Jezus moet noemen. Deze ervaring is dusdanig indrukwekkend voor hem dat hij Maria trouw blijft en tijdens haar zwangerschap geen gemeenschap met haar heeft. Vandaar dat Jezus is geboren uit de maagd Maria. Mogelijk was Jozef ouder dan Maria en was zijn vrouw van zijn vorige huwelijk gestorven, maar had hij wel kinderen die als broers van Jezus in de bijbel zijn vermeld. Ten tijde van keizer Augustus wordt een volkstelling gehouden, waardoor de inwoners zich naar hun vaderstad moeten begeven. Jozef en Maria reizen dus van Nazareth naar Bethlehem, waar het kindje wordt geboren in een stal, omdat er voor hen geen plaats meer was in de herberg. Koning Herodes was destijds de machthebber in Jeruzalem. Hij ontving de drie wijzen uit het oosten en wilde van hen graag precies weten waar het kind geboren was. Want, volgens de Schriften zou dit kind het koningschap van David gaan bekleden in Israël.

Na het bezoek van deze drie wijzen aan het kindje Jezus gingen zij echter door een droom gewaarschuwd met een omweg naar huis, ondanks het dwingend verzoek van koning Herodes. Toen deze bemerkte, dat hij door de wijzen om de tuin geleid was, liet hij in heel het gebied van Bethlehem alle jongetjes van twee jaar of jonger ombrengen. Doordat Jozef in een droom werd gewaarschuwd, konden Maria en Jozef vluchten voor dit onheil naar Egypte. Opnieuw door een droom van Jozef weten zij, wanneer ze weer veilig kunnen terugkeren naar Nazareth.

In het oude testament wordt voorspeld door de profeten dat de maagd zwanger zal worden en een kind Emanuel zal baren: God met ons. Ook is te vinden: "Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen."

Een parochiaan, naam bij de redactie bekend

Jozef in het licht?

Dit jaar staan we op aangeven van Paus Franciscus stil bij de gestalte van Jozef in het Kerstverhaal.



Jozef is door de eeuwen heen een wat onderbelicht figuur in de stal. Zo net zo belangrijk als de ezel en het osje aan de lijn.

Zonder de os is ons kerststalletje nog wel in te richten. Zonder Jozef wordt dat toch wat ingewikkeld. Jozef draagt het verhaal, onopgemerkt, stil voortgaand, neemt hij Maria tot zijn vrouw. Hij klopt aan, tevergeefs, bij de herberg, waardoor de overnachting in de stal zijn weerklink krijgt. Zonder Jozef geen Kerst. Hij gaat voort, zorgt voor zijn gezin, en vertrouwt. Hij vertrouwt op de engel, die hem later ook waarschuwt om met zijn vrouw en kind te vluchten naar Egypte.

Misschien is die onderbelichting wel zijn levenswerk en moeten ook wij de lamp weer netjes terugdraaien..
Werkgroep verlichting kerststal Bunnik

Kinderkerk

Zondag 30 januari 2022 om 11.00 uur

Namens de werkgroep Kinderkerk nodigen wij alle jonge gezinnen met kinderen tot 11 jaar van harte uit voor de kinderkerkbijeenkomst in het nieuwe jaar. Thema:

'Een goede daad'

Wat gaan we doen? We gaan liedjes zingen en muziek maken, luisteren naar een verhaal, knutselen of bouwen en een kaarsje aansteken voor iemand.

We hopen veel enthousiaste kinderen met hun ouders te ontmoeten bij **deze eerste vernieuwde bijeenkomst**.

Als de kinderen dat willen, mogen zij een muziekinstrumentje meenemen.



De bijeenkomsten zijn in de Barbarakerk en duren een klein uurtje. Onze werkgroep heeft als doel kinderen op een speelse en toegankelijke manier met de kern van ons geloof, de naastenliefde, vertrouwd te maken.

Voor vragen en informatie: kinderkerkbarbara@hotmail.com



Samen op weg,
in de donkerte van de nacht,
wensen wij iedereen:

*een licht en gezegend Kerstfeest
de Pastoraatsgroep*

Kerstactie

Ook dit jaar wordt, ondanks de corona, de kerstactie gehouden. Vele vrijwilligers gaan weer op pad om namens de gezamenlijke kerken van Bunnik zieken en 80-plussers een bloemetje met kerstgroet te brengen. Zo wordt iedereen een warme kersttijd toegewenst. *Hetty Koning*



Familieberichten

Overleden:

Cor de Rijk op 22 oktober, 74 jaar

Jan Mul op 24 oktober, 85 jaar

Joop van Vliet op 13 november, 94 jaar

Piet Schuerman op 14 november, 94 jaar

Riek Vermeulen-Stekelenburg op 16 november, 94 jaar

Marie Pot-van Zijl op 19 november, 99 jaar



Heilige Petrus en Paulus Cothen

Rozenplantsoen 17
3945 BW Cothen
T: 0343 561208
E: cothen@pj23.nl

Secretariaat

Aanwezig op:
Donderdag 10.00 - 12.00 uur

Pastoraatsgroep:

Aanwezig op:
Maandag 9.30 - 11.30 uur.
E: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl

Locatieraad

Secretaris: Gerda van den Bogaard
E: cothen@pj23.nl

Bankrekeningnummers

Algemene giften en stipendia
(€12,50): NL11RABO0312301154
tnv GG Cothen

Kerkbalans: NL73RABO0312302657
tnv GG Cothen

Parochiële Caritas Instelling:
NL71RABO0312301626
tnv PCI Krommerijnstreek
Bij giften graag vermelden:
"Caritas Cothen" Cothen.pci@pj23.nl

Mariakapel

dagelijks geopend van maart t/m
december 9.00-17.00 uur

Redactie

E: cothen.parchieblad@pj23.nl

Lichtjeswandeling

Door de aangescherpte coronaregels en alles wat erbij komt kijken om de lichtjeswandeling veilig te kunnen organiseren, is er door de projectgroep met pijn in het hart besloten om de tocht net als afgelopen jaar niet door te laten gaan. We hopen op betere tijden.

Projectgroep Kerst lichtjeswandeling Cothen.



Zalig
Kerstfeest
&
een
goed
en
bovenal
gezond
2022!!

Thuiscommunie

Bent u slecht ter been en of in een situatie dat u geen viering in de kerk kunt bijwonen, maar toch graag de H. Communie wilt ontvangen: laat het weten aan het secretariaat van de geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus in Cothen. Het secretariaat is bereikbaar op donderdag tussen 10:00 uur en 12:00 uur. Telefoon 0343 56 1208. Of via de e-mail: cothen@pj23.nl



U kunt ook contact opnemen met Anneke Janssen, contactpersoon thuiscommunie. Telefoon 0343 - 56 26 69. Er kan dan een afspraak met u worden gemaakt voor een dag en tijd.

Voor het aanvragen van de Ziekenzalving/-zegen door de pastoor/ diaken/ pastoraal werker kunt u bellen met het daarvoor bestemde centraal telefoonnummer van de H. Paus Johannes XXIII parochie. Tel.nr. 06 -12 94 88 74.

5G avond

De 5G avond van 23 november jl. is in verband met Covid verzet naar 4 februari. Pastor Paul van der Ven zal als gastspreker aanwezig zijn met het onderwerp : Wat kan de kerk in deze tijd betekenen?
Voor wie ons nog niet kent, onze werkgroep staat voor:

Geloof, Groep, Gesprek, Gastspreker en Gezelligheid.

Op een leuke, Gezellige, informele manier willen wij met onze Groep ons Geloof verder uitdiepen door met een Gastspreker in Gesprek te gaan over een specifiek onderwerp/ thema.

Een ieder is hierbij van harte welkom. In verband met de "catering" zouden wij het fijn vinden als wij een aanmelding van te voren mogen krijgen, patrick@vanechtelt.com.

Hoop je zeker te mogen ontmoeten!
Patrick van Echtelt



Kerststukjes maken

Op zaterdagmiddag 18 december vanaf 14.00 u. zullen er weer kerststukjes gemaakt gaan worden samen met kinderen (en ouders) die dit graag willen doen. In het kerkzaaltje liggen alle spullen gereed om de stukjes in elkaar te zetten. Deze kerststukjes zullen zondag 19 december verkocht worden voor het goede doel, die de kinderen op zaterdagmiddag zelf verzinnen. Goede ideeën zijn altijd welkom!

Kom je ook meehelpen?
Je bent van harte welkom!
Christine van Schijndel



Kindje wiegen

Op 1e Kerstdag gaan wij weer Kindje wiegen (als de Covid regels het toestaan).

Hét Kerstfeest voor de allerkleinsten. Het is niet alleen feest voor de kinderen, maar zeker ook voor de ouders en de grootouders. Het is een ongedwongen samenzijn. De kinderen mogen de Kerststal van dichtbij bekijken. En natuurlijk naar het kerstverhaal luisteren, tijdens het verhaal mag elk kind een figuur als Maria en Jozef, herders, os en ezel in de kerststal plaatsen. Verder wordt de kerstboom versierd met iets lekkers.

Kom gezellig vanaf 15.00 u. in de kerk binnen en zing/doe lekker mee!
Petra van Echtelt



Familieberichten:

Overleden op 11 november: Gerardus Maria (Gerard) de Gier, in de leeftijd van 86 jaar.

Overleden op 14 november: Cyrilles Anthonius Maria (Sietse) Bouma, in de leeftijd van 66 jaar.

Vieringenrooster 11 december t/m 18 februari 2022

Datum	Houten Loerikseweg 12	Schalkwijk Jhr. Ramweg 18	't Goy Beusichemseweg 104	Bunnik Stationsweg 36
3e Advent za 11 dec.	19:00 Meditatieve viering met werkgroep			
zo 12 dec.	09:30 Kidskerk met pw M. Hettinga 11:00 live uitzending met pastor A. ten Klooster m.m.v. St. Caecilia		09:30 pastor A. Verweij	09:30 pastor A. ten Klooster
4e Advent zo 19 dec.	11:00 live uitzending met pastor M. Los m.m.v. Schola cantorum	09:30 diaken V. van der Helm		09:30 pastor A. Verweij
1e Kerstdag za 25 dec.	11:00 live uitzending met pastoor F. Hogenelst m.m.v. St. Caecilia	09:30 pastor O. Swijnenberg		09:30 pastoor F. Hogenelst 15:00 Kindje wiegen met werkgroep
Heilige Familie zo 26 dec.	11:00 live uitzending met pastor A. ten Klooster m.m.v. Cantores			09:30 werkgroep
Oudjaar vr 31 dec.	18:00 werkgroep m.m.v. St. Caecilia			17:00 werkgroep
Nieuwjaar za 01 jan.	11:00 live uitzending met pastoor F. Hogenelst m.m.v. Cantilene	19:00 diaken H. Schoot		
Openbaring vd Heer zo 02 jan.	11:00 live uitzending met pastor A. ten Klooster m.m.v. St. Caecilia			09:30 pw. L. Weijman
Doop van de Heer za 08 jan.	19:00 Meditatieve viering met werkgroep			
zo 09 jan.	11:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. St. Caecilia		09:30 pastor A. Verweij	09:30 werkgroep
2e zondag d/h jaar za 15 jan.	19:00 Oecumenische viering met werkgroep			
zo 16 jan.	11:00 pastor O. Swijnenberg	09:30 pastor A. Verweij		
3e zondag d/h jaar za 22 jan.				
zo 23 jan.	11:00 pastoor F. Hogenelst		09:30 pastoor F. Hogenelst	10:00 Oecumenische viering Oude Dorpskerk met werkgroep
4e zondag d/h jaar za 29 jan.		19:00 diaken H. Schoot		
zo 30 jan.	11:00 pastor A. ten Klooster			09:30 Kinderkerk met werkgroep 09:30 pastor M. Los
5e zondag d/h jaar zo 06 feb.	11:00 pastor A. Verweij		09:30 werkgroep	
6e zondag d/h jaar za 12 feb.	19:00 Meditatieve viering met werkgroep			
zo 13 feb.	11:00 pastor O. Swijnenberg	10:00 diaken H. Schoot		09:30 pw. E. van de Moosdijk

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen.



Kijk voor het actuele rooster van de kerstavondvieringen op www.pj23.nl

Bij het ter perse gaan van dit blad was er zoveel onduidelijkheid vanwege de coronapandemie, dat besloten is het rooster niet te publiceren. Zo willen we verwarring over aanvangstijden voorkomen. Kijk op onze website of volg de lokale berichtgeving voor het laatste nieuws over onze Kerstavondvieringen.

Pastoraal team en parochiebestuur

Odijk St. Nicolaaslaan 1	Werkhoven Herenstraat 11	Cothen Kerkweg 7	Wijk bij Duurstede Klooster Leuterstraat 35	Datum
				3e Advent za 11 dec. zo 12 dec.
11:00 pw. L. Weijman m.m.v. Multiple Voice	09:30 werkgroep m.m.v. Gem. koor St. Caecilia	09:30 pw. L. Weijman m.m.v. Dameskoor	09:30 werkgroep	
11:00 werkgroep m.m.v. Vox Odicensis	09:30 werkgroep m.m.v. Gemengd koor St. Caecilia	11:00 diaken V. van der Helm m.m.v. Herenkoor	09:30 pastor O. Swijnenberg	4e Advent zo 19 dec.
11:00 diaken H. Schoot m.m.v. Multiple Voice	09:30 pw. L. Weijman m.m.v. Gem. koor St. Caecilia	11:00 diaken V. van der Helm m.m.v. Gemengd koor St. Caecilia	09:30 diaken V. van der Helm	1e Kerstdag za 25 dec.
11:00 werkgroep m.m.v. Vox Odicensis		11:00 werkgroep m.m.v. Dameskoor	09:30 Samen-kerk-zijnviering met werkgroep	Heilige Familie zo 26 dec.
19:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Vox Odicensis	19:00 werkgroep m.m.v. Gem. koor St. Caecilia	19:00 diaken V. van der Helm m.m.v. Gemengd koor St. Caecilia	19:00 werkgroep	Oudjaar vr 31 dec.
				Nieuwjaar za 01 jan.
11:00 pw. L. Weijman m.m.v. Vox Odicensis	09:30 werkgroep m.m.v. Gem. koor St. Caecilia	11:00 werkgroep m.m.v. Herenkoor	09:30 werkgroep	Openbaring vd Heer zo 02 jan.
				Doop van de Heer za 08 jan. zo 09 jan.
11:00 werkgroep m.m.v. Multiple Voice	09:30 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Gem. koor St. Caecilia 19:00 Taizeviering met werkgroep		09:30 pastor O. Swijnenberg	
				2e zondag d/h jaar za 15 jan. zo 16 jan.
11:00 Oecumenische viering met werkgroep m.m.v. Vox Odicensis	09:30 pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Gem. koor St. Caecilia	11:00 pw. E. van de Moosdijk	09:15 Oecumenische viering met werkgroep	
			19:00 pastoor F. Hogenelst	3e zondag d/h jaar za 22 jan. zo 23 jan.
11:00 pastor A. Verweij m.m.v. Vox Odicensis	09:30 werkgroep m.m.v. Gem. koor St. Caecilia	10:00 Oecumenische viering PKN kerk met werkgroep		
				4e zondag d/h jaar za 29 jan. zo 30 jan.
11:00 werkgroep m.m.v. Vox Odicensis	09:30 pastor O. Swijnenberg m.m.v. Gem. koor St. Caecilia	11:00 diaken V. van der Helm	09:30 diaken V. van der Helm	
11:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Multiple Voice	09:30 pw. L. Weijman m.m.v. Gem. koor St. Caecilia	09:30 pastoor F. Hogenelst		5e zondag d/h jaar zo 06 feb.
				6e zondag d/h jaar za 12 feb. zo 13 feb.
11:00 pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Vox Odicensis	09:30 werkgroep m.m.v. Gem. koor St. Caecilia	11:00 pastor A. ten Klooster	09:30 pastor A. ten Klooster	

Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nl.

Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2022
Redactie Open Venster



"Al 18 jaar een vertrouwd
gezicht in de regio"

Ineke van Bennekom

06 - 8366 9222 | www.inekehelpt.nl



Ineke helpt
uitvaartverzorging



OPTIEK VAN DE VECHT
OPTOMETRIE

De Raat 12 | 3995 EP Houten | Tel: 030 63 75 570

www.optiekvandevecht.nl

viamadeleine
een passend afscheid

Madeleine Groenhof | uitvaartbegeleider
Karperlaan 8 | Odijk | m 06 127 687 23
www.viamadeleine.nl



DEZE ADVERTENTIE IS VOOR ALS JE HEBT NAGEDACHT
OVER EEN PASSEND AFSCHEID · MAAR NIET WEEET
WAT DAARVOOR MOET GEBEUREN · BEL EVEN NAAR
LIESBETH VAN DER DONK EN JE KRIJGT HAAR AAN
TAFEL VOOR EEN GOED GESPREK MET IEMAND DIE "IN
DE KANTLIJN" BLIJFT, MAAR ALLES VOOR JE REGELT ·
LIESBETH IS UITVAARTBEGELEIDER

0343·574·636 UITVAART@LIESBETHVANDERDONK.NL



Miltenburg
Uitvaartverzorging



Heeft u al nagedacht
over uw uitvaart?

U neemt een leven lang beslissingen en staat daarbij
misschien ook wel eens stil bij het laatste afscheid.

Onze uitvaartzorg biedt alle mogelijkheden, waarbij het gaat
om uw wensen. Wij staan voor een persoonlijke uitvaart
die recht doet aan het leven.



Maak nu een vrijblijvende afspraak om uw
uitvaartwensen te bespreken.

030 656 31 62

Voor directe hulp bij overlijden staan wij
dag en nacht voor u klaar.

Burgweg 2 3984 LK Odijk www.miltenburguv.nl



De Klijn Uitvaartzorg
Vormgevers van persoonlijke uitvaarten

Afscheid nemen vraagt
liefdevolle aandacht en tijd...

Een overlijden van een dierbare zorgt voor veel
verdriet en emoties.

In korte tijd moeten er dan veel beslissingen genomen
worden om de uitvaart te regelen. De Klijn Uitvaartzorg helpt
u graag daarbij, zodat u er niet alleen voor staat.

Wij vinden het belangrijk dat u op uw eigen manier
afscheid kan nemen en kijken samen met u naar de
mogelijkheden. Door zowel bij kleine als bij landelijke
organisaties te werken heb ik kennis en ervaring opgedaan bij
het regelen en voorgaan van uitvaarten. In de afgelopen 20
jaar waren dat ruim 1500 uitvaarten, die ik heb mogen doen.

Edelsteen 190, 3991 SV Houten
030 2901581



Kwaliteitsregister
Uitvaartverzorgers
Leo de Klijn





Man met cape gesignaleerd in 't Goy

De verklaring bleek vrij eenvoudig: het was op 11 november bij de viering van Sint Maarten. Een kerk vol kinderen en andere belangstellenden luisterde vol aandacht naar zijn verhaal.

10 December: Filmavond

Vergeet je de filmavond op vrijdagavond 10 december om 19.00 uur niet? Alle kinderen (en ouders, verzorgers, opa's, enz.) van 't Goy en omstreken zijn van harte welkom.

VERVALLEN



Kerstvieringen

Op vrijdagavond 24 december is er om 19.00 uur een Kerstavond/nacht viering. Op 1e en 2e Kerstdag zullen er geen vieringen zijn.

Kerkbalans 2022

Ook in 2022 zal weer de actie Kerkbalans plaatsvinden. Meer informatie daarover vind u op pagina 9.

Alvast bedankt voor uw steun.

Agenda

Vrijdag 10 december: Filmavond: vervallen

Vrijdag 24 december: Kerstavond/nacht viering om 19.00 uur

Sluitingsdatum kopij volgend nummer: zie pagina 2



OLV ten Hemelopneming 't Goy

Beusichemseweg 104
3997 ML 't Goy

Secretariaat

Kapelleweg 25A
3997 MP 't Goy
tgoy@pj23.nl

Locatieraad

A. de Rooy (voorzitter):
030 6011412
J. Wieman (penningmeester):
030 6012429
L. van Rooijen (secretaris):
030 6011160
H. van Bentum (lid):
030 6011267

Pastoraatsgroep

G. v.d. Horst: 030 6011239

Bankrekeningnummer

NL18RABO0329811177

Contactpersoon kerkhof

J. Vorderman: 06 22681493

Kopij Open Venster

tgoy@pj23.nl

Kopij Nieuwsbrief

houten.parchieblad@pj23.nl

**Zalig Kerstfeest en een gezond
en gelukkig 2022**

Locatieraad 't Goy



OLV ten Hemelopneming Houten

Loerikseweg 10
3992 AD Houten

Secretariaat

Loerikseweg 12
3991 AD Houten
T: 030 6371284
E: Houten@pj23.nl

Openingstijden:
zie hiernaast

www.houten.pj23.nl

Locatieraad

houten.locatieraad@pj23.nl

Pastoraatsgroep

houten.pastoraatsgroep@pj23.nl

Ledenadministratie

houten ledenadministratie@pj23.nl

Bankrekeningen

kerkbalans: NL10INGB0000382796
ANBI nr. 800393703
Open Venster: NL23INGB0000096897
Kerkradio: NL94INGB0000107550

Redactie

houten.parcieblad@pj23.nl

Kerst en Oud en Nieuw



We willen u welkom heten in een viering van Kerst en/of Oud en Nieuw. Voor ieders veiligheid met betrekking tot corona is het zeer gewenst dat de 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt. Reserveren voor kerkbezoek tijdens deze periode is daarom noodzakelijk. In de Nieuwsbrief en op de website staat hoe en wanneer u zich telefonisch kunt aanmelden voor deze vieringen. *Locatieraad en Team reserveringen.*

Chauffeurs gezocht voor de zondagochtend

Er zijn in onze geloofsgemeenschap diverse mensen die in het weekend graag naar de kerk willen, maar fysiek niet in staat zijn om in de kerk te komen. Om deze mensen te vervoeren is er een "werkgroep chauffeurs voor de zondagochtend".

Deze werkgroep bestaat thans uit vier parochianen.

Er worden steeds meer oproepen gedaan voor vervoer naar de kerk. Wij willen daarom het team vrijwilligers uitbreiden.

Wij streven er naar dat iedereen maximaal éénmaal per maand "dienst" heeft en doen een beroep op u om u aan te melden.

U kunt zich melden bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap Houten, telefoon 030-6371284 of via de mail houten@pj23.nl

Mogen wij van u horen?

Secretariaat geloofsgemeenschap Houten

Inloopviering voor gezinnen op Kerstavond

Op 24 december aanstaande ben je tussen 17.30 en 19.00 uur van harte welkom in onze kerk voor een speciale kerstviering.

Loop samen, als gezin, door het bekende verhaal van Kerstmis met engelen, herders en koningen. We gaan dan op zoek naar het kindje in de stal. Jullie mogen een kadootje voor het kindje achter laten; Maria en Jozef stellen het zeer op prijs als dat iets is voor de Voedselbank Houten.



Na afloop ontvangen de kinderen een kleine attentie.

Aan deze viering wordt meegewerkt door jongerenkoor Yes en kinderkoor ZingZang.

Reserveren voor deze viering is niet nodig. Wel worden de gezinnen met voldoende tussentijd binnengelaten (ouders met mondkapje). Ik hoop jullie op Kerstavond in de kerk te ontmoeten.

Pastoraal werkster Meike Hettinga

Kidskerk 12 december: Sint Lucia en de lichtbrengers



Op zondag 12 december is er om 9.30 uur weer kidskerk voor de kinderen van ongeveer 3 tot en met 9 jaar met medewerking van het kinderkoor ZingZang. De viering is in onze kerk. Deze

keer staan we stil bij de advent. We steken de derde kaars aan de adventskrans aan. Ook hebben we een speciale gast, namelijk Sint Lucia. Zij brengt ons lichtjes in het donker. Die lichtjes brengen wij weer verder naar anderen die een lichtje kunnen gebruiken. Na afloop is er gelegenheid om een kaarsje voor iemand aan te steken.

Jij komt toch ook? En je mag je vader, moeder, oma en/of opa natuurlijk altijd meenemen.

Tot dan!

Pastoraal werkster Meike Hettinga

Verkoop van kaarsen en kaarsenpakketten

De migrantenwerkgroep verkoopt dit najaar weer leuke kaarsen en kaarsenpakketten voor het goede doel.

Dit jaar gaat de opbrengst naar het Frans van der Lugtcentrum in Beiroet.

Dit centrum ondersteunt Syrische vluchtelingen in Libanon. Het geeft hen gelegenheid zich te ontwikkelen en biedt onderwijs. Velen konden

door de oorlog niet naar school gaan.

De prijzen van de kaarsen variëren van € 3,- tot € 5,-.



Een kaarsenpakket bevat drie verschillende kaarsen en een kerstkaart en kost € 10,-. Stuur een mail naar: aem.hartman@gmail.com De bestelling wordt bij u thuisgebracht. Betaling kan digitaal of contant.

Afscheid leden sectie Financiën

Op 5 november jl. nam sectie Financiën met een hapje en drankje afscheid van twee vrijwilligers die jarenlang achter de schermen veel werk hebben verzet. Hennie Peek heeft zich jaren beziggehouden met alle bouwkundige zaken die rondom onze kerk gedaan moesten worden. En dat zijn er veel: toren, mariakapel, parochiezaal, begraafplaats, de tuin, verlichting, verwarming en cv ketels. Daarnaast ook nog weet hebben van de vele subsidieregelingen en proberen daar de nodige pecunia's los te krijgen. Ieder jaar gingen we de stapels rekeningen door om te selecteren welke in aanmerkingen zouden kunnen komen voor subsidies. En uiteraard met veel succes. En het valt niet te ontkennen: we zaten er al die jaren, droogjes, netjes, verzorgd en warm bij zonder het risico dat de boel rondom ons zou instorten of uitvallen. Peter Hanegraaf hield zich bezig met de financiële administratie en zat vele uurtjes op zijn studeerkamer achter de computer naar grootboekrekeningen te kijken om ons vervolgens aan te geven hoe de financiën zich gedurende het jaar ontwikkelden. Het is vooral aan zijn gevoel voor structuur en organisatie te danken dat we de conversie van het ene naar het andere boekhoudsysteem zonder kleerscheuren zijn doorgekomen.

Beide heren kregen namens pastoor en de voorzitter van de Locatieraad nog een oorkonde uitgereikt als waardering en ter herinnering aan hun vrijwilligerswerk. We zullen beiden gaan missen, maar zijn blij dat ze ons al die jaren hebben geholpen de kerk draaiende te houden.

Namens sectie 2, Kees Dekker

Toekomst werkgroep Zieken en Ouderen

Tijdens de locatiebijeenkomst van 8 november schetste Fons van der Zant de ontwikkeling van de belangrijke werkgroep Zieken en Ouderen.

Deze werkgroep houdt zich al vele jaren bezig met het bezoeken van zieken en ouderen en het organiseren van vieringen, in de dagkapel en de verzorgingshuizen.

In de loop van de jaren zijn die activiteiten flink uitgebreid met de jaarlijkse ouderendag (afgelopen jaar in plaats daarvan de "Goody-bag"), de actie wisselwandelstok, tijdens de pandemie het blad "Bij u thuis", extra aandacht voor 90-plussers en nog meer. Maar de werkgroep bestaat voor een groot deel uit mensen die zelf al bij de doelgroep horen. De basis van het werk gaat hen nog net af. Gelukkig waren er enkele jongere leden bij gekomen. Maar het werd dus tijd om te kijken hoe het nu verder moet.

Besloten is dat het oudere deel van de werkgroep doorgaat met wat ze doen: bezoeken van zieken en ouderen en de vieringen op de eerste vrijdag van de maand. Alle andere activiteiten zullen vooral door de nieuwere leden worden opgepakt. Daarvoor gaat die laatste groep ook actief op zoek naar nieuwe leden. De twee groepen zullen elkaar waar nodig is ondersteunen.

De werkgroep hoopt zo ook op lange termijn een mooie rol te kunnen vervullen in onze gemeenschap, want:

*"Als iedereen om iemand geeft, is niemand meer alleen".
Werkgroep Zieken en Ouderen*



Fons van der Zant foto: Charles Verwim

Sectie 1: Liturgie

Vieringen

In 2011 is onze kerk voor de parochie Paus Johannes XXIII door de aartsbisschop aangewezen als "Eucharistisch Centrum": de kerk waarin op iedere zondag de eucharistie wordt gevierd. Onder normale omstandigheden wordt een grote verscheidenheid aan vieringen aangeboden:

eucharistievieringen op iedere zondag, woord- en gebedsvieringen, plechtige eerste Vespers in de Advent en Vastentijd, Mariaviering in mei en oktober, meditatieve vieringen, zang- en zegvieringen en Kidskerk.

Behalve de hierboven genoemde vieringen zijn er op de dinsdagen woord- en communievieringen en wordt op de vrijdagen de rozenkrans gebeden.

Inmiddels heeft het coronavirus de wereld om ons heen veranderd en konden de zondagse eucharistievieringen alleen nog maar doorgaan zonder of met een beperkt aantal parochianen in de kerk en vervielen veel andere vieringen. Via een livestream kunnen deze vanuit huis worden gevolgd. Hoe het verder zal gaan met de "coronamaatregelen" is nu nog niet bekend.



Werkgroepen en koren

Veel werkgroepen en koren in onze geloofsgemeenschap houden zich bezig met de voorbereiding, begeleiding en uitvoering van de vele (soorten van) vieringen. Wij noemen:

- de koren: gemengd koor St. Caecilia, koor Cantilene, de schola cantorum, koor Omnia, jongerenkoor Yes, kinderkoor ZingZang, de cantores en ook het Projectkoor Vijfde Zaterdag en de leden van hun tekstgroepen;
- de werkgroepen: voor woord- en communievieringen, voor woord- en gebedsvieringen, voor de avondwaken, de collectanten, de kosters en het college van acolieten, misdienaars en lectoren.

Al deze koren en werkgroepen nemen – door een vertegenwoordiger – deel aan het Liturgisch Beraad. Daarnaast is de sectie Liturgie vertegenwoordigd in het Profielberaad Liturgie, een overleg over de liturgie van alle locaties binnen onze parochie.

Op de volgende pagina verwoorden enige vertegenwoordigers van de koren en werkgroepen hun activiteiten.

*Dominique Rijnbout, voorzitter liturgisch beraad
Joop Verduijn, afgevaardigde vanuit locatieraad*

Lectoren

De lector in de Katholieke Kerk is meestal een leek die tijdens de eucharistieviering de lezingen uit de Bijbel en de voorbeden voorleest.

Dit is een simpele tekst die voor de kerkgangers misschien er wel zo uitziet, maar een lector doet veel meer. De lector ondersteunt, samen met de acoliet, de priester en de misdienaars tijdens een viering.

Als een lector dienst heeft ben je een half uur voor aanvang van de dienst aanwezig in de sacristie. Daar overleg je met de koster, de mensen van de livestream en eventueel met degenen van de locatieraad die de mensen ontvangen. Je zorgt dat het lectionarium met het lint op de goede zondag ligt en leest de lezingen en de voorbeden alvast een keer door.

Even later komen de acolieten en misdienaars binnen. Je maakt een gezellig praatje en eventuele nieuwe misdienaars stel je op hun gemak. Tevens kijk je of alle kleding die ze aantrekken wel netjes zit.

De pastoor komt op zondag vaak vanuit een andere locatie. Hij is om kwart voor elf pas in de sacristie. Met de pastoor en de acoliet wordt dan doorgenomen of er nog bijzonderheden zijn. Vaak komt de dirigent ook nog even binnenlopen voor overleg over de zang.

Tijdens de viering lees je de lezingen en de voorbeden en deel je samen met de priester de communie uit.

Lilian Vernooij, lector



Wie zijn wij?

Wij zijn kinderkoor ZingZang. Wij repeteren elke woensdagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur onder leiding van Henk Stoeten, afgestudeerd aan het conservatorium. Een aantal keren per jaar zingen we bij de kidskerk, meestal in de kerk. De volgende keer is 12 december om 9.30 uur. Maar ook bij andere belangrijke dagen zoals Kerstmis en Pasen zullen we weer zingen (als dat mag volgens de regels over corona); op kerstavond bijvoorbeeld zingen wij om 17.30 uur. We houden dan 'open' repetities zodat ook degene die niet altijd elke woensdag kan repeteren, mee kan doen.

Lijkt het je leuk om mee te zingen? Je bent welkom op de Loerikseweg 12, naast de kerk in de dagkapel. Voor meer info: kinderkoorzangzang@gmail.com.



Geeft zingen ook **kleur** in jouw leven?
En wil je nog beter leren zingen?
Vind je het leuk om met andere kinderen te zingen? Dan zijn we op zoek naar JOU!

Jongerenkoor Yes

Moet je eens horen!

Je kent ons vast wel, wij zijn Jongerenkoor YES en wij zingen regelmatig bij vieringen in onze kerk. We proberen van elke viering iets bijzonders te maken, waarin we onze creativiteit kwijt kunnen!

Naast dat we het gezellig vinden om met elkaar te zingen en muziek te maken, doen we ook regelmatig leuke uitjes. Zo hebben we afgelopen seizoen met zijn alle genoten van een BBQ gevolgd door een spelletjesavond. Ook gaan we eind september (2022) weer op kamp, wat ook zeker weten weer een gezellig weekend gaat worden!

Naast dat we altijd opzoek zijn naar nieuwe leden, willen we ook graag nieuwe (combo) leden. Zoals je wellicht al eens hebt gehoord, hebben we al dwarsfluitistes en sinds kort ook een gitarist. Maar we zouden er graag nog bijvoorbeeld een drummer of vaste pianist bij willen!

Denk jij nu 'dat is leuk!' en zou je ook mee willen zingen of een muziekinstrument spelen? Stuur dan een mailtje naar jongerenkooryes@hotmail.com. Of kom gezellig een keer langs op woensdagavond om 19.30 in de dagkapel!

Wil je nu tussendoor weten waar wij ons mee bezighouden volg ons dan ook op Facebook en Instagram!

Repetitie: Elke woensdag van 19.30 t/m 21.30 uur (met een korte pauze om 20.45)
Locatie: dagkapel, RK Kerk Houten (Loerikseweg 12)
Facebook: www.facebook.com/jongerenkooryes
Instagram: www.instagram.com/jongerenkooryes

Graag tot snel, bij een viering of repetitie!
Jongerenkoor YES



“Van U is de toekomst”

Verslag parochieavond locatie Houten

Maandagavond 8 november kwamen Houtense parochianen bijeen om met elkaar te praten over en te luisteren naar de plannen in verband met de toekomst van de locatie Houten. Na het welkomstwoord van de voorzitter van de locatieraad, Eugène van Zijl, opende pastoor Hogenelst de avond met een gebed.

Fons van der Zant schetste de ontwikkeling van de belangrijke werkgroep Zieken en Ouderen (zie blz. 21). Financiën zijn natuurlijk een belangrijk onderdeel van de toekomst van onze parochie. Co van Rooijen, penningmeester van de locatie, gaf een toelichting op de financiële situatie. Zorgelijke ontwikkeling is dat het overgrote deel van de inkomsten via de actie Kerkbalans op dit moment komt van de leeftijdsgroep 60 plus.



Co van Rooijen en deelnemers Foto Charles Verwimp

Het hoofdonderwerp betrof de toekomst van de kerk. Zorgen om het aantal kerkbezoekers, vergrijzing, het aantal en de leeftijd van de vrijwilligers en de financiën in de toekomst zijn redenen dat er voor de hele parochie keuzes gemaakt moeten worden. Pastoor Hogenelst gaf een verdere toelichting op de toekomstplannen. Hij noemde als belangrijk knelpunt de teruglopende omvang van het pastorale team en het aantal emeriti.

Door te weinig menskracht is er naast de vieringen te weinig tijd over voor pastoraat en andere vormen van kerk zijn. Er zullen drastische keuzes gemaakt moeten worden over in welke locaties nog eucharistie wordt gevierd en waar er een steunpunt komt.

Pastoor Hogenelst noemde kort wat aan deze parochieavond is voorafgegaan. Een beleidsoriëntatie van de parochies Paus Johannes XXIII en Heilige Suitbertus (juni 2020) met als belangrijkste punt dat niet alles meer in alle locaties gedaan kan worden. Er zullen steunpunten en kernpunten komen. Geprobeerd moet worden het aanbod in de parochie te concentreren en zodoende op kwalitatief hoog niveau te houden. Dat betekent dat in de kernpunten op zondagen en feestdagen eucharistievieringen worden gehouden en de voorbereiding op een viering van Doop, Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel zullen plaatsvinden.

De locatie Houten is eucharistisch centrum en dus een kernpunt, maar wij willen ook een steunpunt zijn. Het steunpunt moet vorm krijgen in een Huis van Gebed én Ontmoeting. Dat was het onderwerp van de rest van de avond. Hoe zouden wij met nieuwe of al bestaande activiteiten meer mensen, met name ook van de jongere generaties, kunnen bereiken om zo meer geloofsgemeenschap te zijn?

Er is een bijeenkomst geweest in september 2020 om met elkaar te spreken over mogelijke invulling van het HvGO. Daarna is een werkgroep van de locatie Houten aan de slag gegaan om de ideeën verder uit te werken.

De parochieavond van 8 november had als doel parochieleden hierover te informeren én te peilen welk draagvlak er is voor de verschillende ideeën en eventueel welke andere ideeën er zijn.

De aanwezige parochianen is gevraagd, door punten toe te kennen, welke ideeën het meest aanspreken. Onderwerpen die door de aanwezigen het meest gekozen waren: het gezamenlijk verzorgen van maaltijden, inspirerende sprekers over bepaalde thema's, koffie/thee ochtenden/middagen, films/documentaires kijken en nabespreken, Bijbel verhalen bespreken en uitwerken. De aanwezigen is vervolgens gevraagd in kleine groepjes een of twee van de meest genoemde ideeën te bespreken en met uitwerkingen te komen. Deze uitwerkingen zullen nu door de werkgroep HvGO nader worden vorm gegeven met het liefst zoveel mogelijk (nieuwe) vrijwilligers.

Bij deze uitwerking wordt ook gedacht aan samenwerking met andere locaties en kerkgenootschappen.

En niet onbelangrijk: er wordt ook onderzocht wat er bouwtechnisch haalbaar is. Die plannen zullen aan het parochiebestuur worden voorgelegd.

Samenvattend kan gezegd worden dat het een goede bijeenkomst was die voldoende aanknopingspunten biedt om met optimisme naar de toekomst te kijken.

De Locatieraad

Familieberichten

Overleden

19-10-2021 Ru Goes

23-10-2021 Arie de Bie

29-10-2021 Rina van Oudvorst-Rebel

8-11-2021 Koos Wortelboer



Heilige Nicolaas Odijk

Sint Nicolaaslaan 1
3984 JA Odijk
E: odijk@pj23.nl
W: www.nicolaaskerkodijk.nl

Secretariaat: 030 6562031

Elly Bom en Willy van Wijk
woensdag en vrijdag aanwezig
van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Pastoraatsgroep

Bert Staal:
bert.pastoraatsgroep@
hotmail.com
Vera Boonen:
vera.pastoraatsgroep@
hotmail.com
of 06 20254187

Voor stipendia, giften en kerkbijdragen

IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21
t.n.v. GG H. Nicolaas PJ23

Koren

Vox Odicensis o.l.v. Joep de Cloet
Multiple Voice o.l.v. Michael van
Bremen

Viering tijden

Zondag: 11.00 uur
Woensdag: 10.00 uur
1ste vrijdag: 10.00 uur

Openingstijden Mariakapel

Winter: van 9.00 - 16.00 uur
Zomer: van 9.00 - 19.00 uur

Redactie/kopij

odijk.parochieblad@pj23.nl

Nieuwsbrief

Voor overig lokaal nieuws: is er
de wekelijkse Nieuwsbrief.
Die ligt achter in onze kerk op
tafel of via e-mail. U kunt kopij
aanleveren (vóór vrijdag)
via: odijk@pj23.nl
U kunt zich aanmelden voor onze
Nieuwsbrief via onze website.

Beheer Mortuarium: 030 6562031

Rondleiding in de kerk

Op de RK-basisschool De Vonk in Odijk is in de periode oktober/november het project 'Geloof' behandeld.

In de tweede week van november waren zij bezig met het 'christelijk' geloof.

Op woensdag 10 november heeft Bert Staal aan 23 kinderen van groep 6/7 over ons geloof verteld.

Het Oude en Nieuwe Testament, met name uitgelegd in een preek/overweging:

- De tien-geboden (leefregels) door Mozes op stenen tafels ontvangen.
- De 'Bergrede' van Jezus: met nog een stapje verder dan die leefregels van Mozes met hoe om te gaan met je medemensen.
- Wat is het doopsel?
- Waarom gaan gelovigen naar de kerk?
- Wat is de Eucharistie?

Dit met afsluitend een quiz: 'zoek de dieren in de kerk'.

Dan een glaasje limonade en speculaasje en als laatste, een lichtje opsteken in de Mariakapel.

De kinderen waren heel enthousiast en hadden nog één laatste vraag aan Bert:

'Geloof jij ook?'

Het antwoord was: 'Ja, want anders sta ik hier toneel te spelen...'



*Waar wij ook zijn,
altijd is er ergens een ster
aan de hemel.
Zij staat boven de twijfel.
Zij houdt ons op weg.*

**Fijne Kerstdagen en een
hoopvol en gezond 2022**

Ontmoeten met dorpsgenoten

Na de lange coronastop zal de ontmoetingsmiddag met dorpsgenoten, ind coronaregels, weer opgestart worden en wel op **zondag 9 januari 2022 va het zaaltje bij de H. Nicolaaskerk.**

Het wordt een gezellige middag met vers gebakken wafels en spelletjes, on koffie of thee en een drankje.



Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.

De volgende ontmoeting zal, indien mogelijk, zijn op zondag 13 februari op dezelfde tijd en plaats.

Het Eten met dorpsgenoten, begint tot nader bericht nóg niet

Kidskerk

Inmiddels voor het 5de jaar op rij, gaan wij ook dit jaar weer verder met de Kidskerk!



Voor wie?

Voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 3 jaar t/m 8 jaar!

Wanneer?

Onderstaande data op zondag van 9.15 tot 10.30 uur in de H. Nicolaaskerk Odijk.

Wat gaan we precies doen?

Op een speelse manier kun je deelnemen aan een viering. Tijdens deze viering staat een thema centraal, waarop het (Bijbel)verhaal en de activiteit zijn afgestemd. Natuurlijk gaan we ook kletsen en zingen en is er gelegenheid om een kaarsje voor iemand aan te steken.

Kom je ook? Natuurlijk mag jij je vader en/of moeder gezellig meenemen als je dat leuk vindt! En je hoeft je niet op te geven hoor!

Aankomend schooljaar 2021/2022 staan de volgende 'Kidskerken' voor het eerste halfjaar gepland: (uiteraard onder voorbehoud gezien de huidige omstandigheden)

2022: zondag 23 januari, zondag 20 maart, zondag 10 april (*Palmpasestokken maken, let op! dan afwijkende tijd: 10.15 - 11.00 uur*), zondag 17 april Pasen, en zondag 12 juni.

Tot dan!
Werkgroep Kidskerk



Oecumenische leeskring

Met deelnemers uit de gezamenlijke kerken van **Bunnik en Odijk** willen we een boek lezen van een Joodse schrijver, die aan de hand van de Tora zijn licht laat schijnen over een interessant onderwerp. Het boek 'Leven en laten leven; ecologie en de Joodse traditie' van dr. Marcus van Loopik zal in 2022 aan bod komen. De wereld en de natuur waarin wij leven verkeren in slechte staat. Toch is dit geen reden voor radeloosheid of pessimisme. Een mens kan zich altijd vernieuwen.

Data: 14 en 28 februari, 14 en 28 maart 2022, steeds van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Meenthoek (Zeisterweg 34, Odijk). Behalve dat ieder zelf het boek moet aanschaffen, zijn er geen verdere kosten (ISBN 9789492110251, € 20,00).



Aanmeldingen ontvangen we graag voor 15 januari via onderstaand emailadres.

Hanneke Lafeber <hanneke@lafeber@gmail.com> of tel. 06-49796314 ('s avonds).

Voor meer en actueel lokaal nieuws: zie onze website of onze wekelijkse nieuwsbrief

Familieberichten

Overleden:

08 november: Gijs Klarenbeek, 90 jaar.

11 november: Ad Janmaat, 93 jaar.

16 november: Riek Vermeulen-Stekelenburg, 94 jaar.

19 november: Marie Pot-van Zijl, 99 jaar.



Heilige Michaël Schalkwijk & Tull en 't Waal

Jonkheer Ramweg 18
3998 JP Schalkwijk

Secretariaat

E: schalkwijk@pj23.nl

Pastoraatsgroep

Angelique van Duijn
Conny Middelweerd
Lia de Graaf
Marian van der Ven
06 29473968
schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl
Bij pastorale nood:
06 12948874

Bankrekeningnummer

NL15 RABO 0357 5000 75
Geloofsgemeenschap H. Michael

Kerkverhuur/Lucashuis

E: schalkwijk@pj23.nl

Openingstijden Mariakapel

Dagelijks 9.00 - 17.00 uur

Telefonische bereikbaarheid

Zie bijgevoegde nieuwsbrief

Kopij Open Venster

schalkwijk.parochieblad@pj23.nl
Kopijdatum: zie pag. 2



foto: Annie Miltenburg

Maar liefst 21 onderscheidingen voor leden van het Gemengd Gregoriuskoor!

Op zondag 21 november, Caeciliadag, zijn er tijdens en na de viering maar liefst 21 onderscheidingen opgespeld bij leden van het gemengd koor Gregorius. Dat grote aantal is ontstaan door verschillende omstandigheden.

Allereerst waren er dit jaar 4 jubilarissen bij het koor: Wim de Wit, 60 jaar koorlid, Riet Sturkenboom, Bep Uijttewaal en Ali Vernoij, 50 jaar koorlid.

Daarnaast waren de jubilarissen van vorig jaar, i.v.m. corona nog niet gehuldigd, gisteren bijna allen aanwezig, om alsnog de versierselen in ontvangst te nemen. Dat waren: Bets van Amerongen en Jopie Uijttewaal, 40 jaar koorlid, Gerard van Dijk, Ellie Miltenburg, Karel Tempelman en Ria en Wienand de Wit, 25 jaar koorlid. Mien de Klerk is ook 25 jaar koorlid en heeft de onderscheiding, wegens ziekte, thuis ontvangen.

Voor een aantal koorleden was het een complete verrassing dat ze gevraagd werden ook naar voren te komen. In 2016 was nl. besloten door koor en koorbestuur, dat de onderscheidingen vanaf die tijd tot het verleden zouden gaan behoren. De locatieraad is daar anders over gaan denken en heeft besloten dat, met terugwerkende kracht, iedereen die in die periode een onderscheiding had moeten ontvangen, er op 21 november alsnog een opgespeld heeft gekregen. Hiervoor kwamen in aanmerking: Hennie Verweij, 50 jaar koorlid, Piet Bloemberg, Gerda van der Velden, Gerda van der Werf, Bep de Wit, Ben Geelen, Sofie Zwambag, Lenie de Wit en Mona Sturkenboom, 25 jaar koorlid.

Zoveel jarenlange en trouwe inzet hadden we graag wat uitbundiger gevierd dan corona ons toestond.

Vormelingen gepresenteerd!

Tijdens de eucharistieviering van 4 december jl., hebben de drie vormelingen van onze geloofsgemeenschap zich voorgesteld: Fenne van Dijk, Sanne Sturkenboom en Roxsanne Schunck. En wat zijn we blij en trots op deze drie meiden!

Het H. Vormsel zelf zullen zij eind januari ontvangen tijdens een gezamenlijke viering (parochie-breed) in de kerk van Tiel. Een heel eind uit de buurt inderdaad, maar ook die kerk valt onder het pastorale team. Om toch ook binnen onze eigen geloofsgemeenschap en ons eigen kerkgebouw aandacht te besteden aan deze bijzondere gebeurtenis, hebben we Fenne, Sanne en Roxsanne 'in het zonnetje gezet' bij de eucharistieviering van 4 december. Een mooie en feestelijke viering met pastoor Hogenelst als voorganger en een Sabrakoor dat de zang verzorgde. Veel succes meiden bij de echte Vormselviering op 23 januari 2022. En alvast van harte gefeliciteerd namens ons allen!

Tentoonstelling 'Crea in de kerk' een groot succes

Wat een enorme creatieve mensen hebben wij toch in ons dorp! En wat bijzonder dat we daar in de afgelopen maand met elkaar van hebben mogen genieten. De tentoonstelling in de kerk stond dit jaar in het teken van hobby's en verzamelingen van dorpsgenoten. Enthousiaste deelnemers uit Schalkwijk, Tull en 't Waal en zelfs Houten hebben gedurende de maand november hun bijdrage geleverd aan een prachtige en gevarieerde tentoonstelling. Haak-, brei-, en schilderwerken, beeldhouwers, iconen, fossielen, maquettes, te veel om op te noemen. Ook de enorm grote en mooie crea-lapjesboom, waar bijna iedereen in het dorp aan mee geholpen heeft, paste prachtig in het geheel.



foto's: Annie Miltenburg

Iedere zondagmiddag bracht het de bezoekers weer veel plezier en ontmoetingen. Tijdens de openstelling werd er ook wekelijks een lezing gehouden: over iconen en de muziekvereniging, alsmede een workshop Printposters maken. Ook de vers gebakken wafels bij de eerste openstellingsmiddag waren een groot succes.

Dank aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan deze mooie manier van elkaar ontmoeten in ons prachtige kerkgebouw!

Wij gaan alvast nadenken over een nieuw thema voor volgend jaar.



Over de meedenkavonden voor de ontwikkeling van onze Schalkwijkse locatie als steunpunt

Het zijn twee inspirerende avonden geweest op 7 en 13 oktober jl. Op beide avonden waren ongeveer 20 personen aanwezig. Aan de hand van zes discussievragen hebben we, als locatieraad en pastoraatsgroep, een goed beeld kunnen krijgen van waar wel en geen behoefte aan is.

De rode draad van beide avonden was wel, dat er grote behoefte blijft aan elkaar ontmoeten, tijdens vieringen en andere bijeenkomsten in onze kerk in Schalkwijk. Aan het bijwonen van activiteiten van andere geloofsgemeenschappen, blijkt minder behoefte te zijn.

We hebben, als locatieraad en pastoraatsgroep, de avonden geëvalueerd en nagedacht over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de voorstellen die gedaan zijn. In klein comité wordt verder gegaan met een programma te maken voor 2022. Goede ideeën zijn nog steeds van harte welkom.

Als er een concreet plan is, wordt u daar vanzelfsprekend over geïnformeerd via het Open Venster en de nieuwsbrief.

Locatieraad en pastoraatsgroep

Geboortegolfje

Het stalletje had een plek in de huiskamer van onze studentengroep. Ik schoof het kindje uit het midden, Maria en Jozef iets opzij, en plaatste er het kribbetje bij uit de kerstgroep van mijn oma. Een tweeling is het dit jaar! De grap kon niet op ieders begrip rekenen. Want Kerstavond is 'Heiligenabend'.

Al zijn velen niet meer kerkelijk, kerst raakt aan onze religieuze vezels. Een kind als hoop en toekomst in donkere dagen en in een crisis waarover al genoeg gezegd wordt. Vorig jaar hebben we niet eens kerst kunnen vieren in de kerk. Dit jaar hopelijk wel. Om samen troost te putten uit een klein groot wonder dat geboorte heet. In alle verwarring en onzekerheden van ons leven en onze tijd. Negativiteit is geen begaanbare weg. Kijk naar het kind dat nog het hele leven voor zich heeft! In welke wereld heten we je welkom? Hebben we jou bedje gespreid? Hoe kunnen we je zo goed mogelijk ontvangen, zodat je in jouw leven datgene verder kan brengen wat niet meer aan ons is.

Kind, wat ben je welkom! En ook het heel klein pandemisch geboortegolfje.

Zij gaan onze wereld vernieuwen!

Antoine de Haan

Familieberichten

Overleden

Giel van Rooijen. Hij werd 73 jaar en overleed op 16 oktober 2021. Hij woonde de laatste tijd in de Elisabeth-hof in Culemborg.

Ru Goes. Hij werd 92 jaar en overleed op 19 oktober 2021. Hij woonde langere tijd in het Houtens Erf in Houten.

Gerda van der Ven-van Dam. Zij werd 94 jaar en overleed op 17 november 2021. Zij woonde aan de Jhr. Ramweg 21.



OLV Ten Hemelopneming Werkhoven

Herenstraat 11
3985 RP Werkhoven
T: 0343-551201
E: werkhoven@pj23.nl

Secretariaat

Joke van de Vendel, telefonisch te bereiken op ma, wo en vrijdag van 8.30-12.00. U kunt ook altijd een e-mail sturen. *Vanwege de lock-down is geen bezoek mogelijk op het kantoor.*

Pastoraatsgroep

Huub de Gier, aanwezig op donderdag 9.30 - 11.00 uur

Locatieraad

José Dorresteijn
Tineke van Weerdenburg
Jeanne van Winden

Bankrekeningnummers

NL19 RABO 0329 8085 40
NL09 INGB 0000 3448 87
RK-geloofsgemeenschap
Werkhoven

Intenties en kerkberichten

Annie de Gier
Ds Herm Pollaan 8
3985 RM Werkhoven

Reguliere viering

Zondag om 09.30 uur, zie website PJ23 voor de actuele gegevens

Openingstijden Mariakapel

Wintertijd: 8.30-16.00 uur
Zomertijd: 8.30-18.00 uur

Redactie/kopij

werkhoven.parchieblad@pj23.nl

Nieuwsbrief

Verschijnt elke veertien dagen en is mee te nemen uit het kerkportaal bij de Mariakapel. Als u uw e-mailadres doorgeeft aan het secretariaat (werkhoven@pj23.nl) ontvangt u deze ook digitaal.

Sint Maarten

Op donderdag 11 november werd het feest van Sint Maarten gevierd in onze kerk. Tijdens de viering waren Maarten en de bedelaar aanwezig. Ter voorbereiding was pastor Meike op de Delteykschool op bezoek geweest om aan de kinderen van groep 1 tot en met 4 het verhaal en de betekenis van Sint Maarten te vertellen.

'DELEN' was het motto van Maarten die in het jaar 381 stierf. Het verhaal van de rode mantel van deze Romeinse soldaat kennen de kinderen nu. Er was een oproep gedaan om iets mee te brengen voor de Voedselbank. Vier grote kratten vol zijn vorige week naar de Voedselbank in Wijk bij Duurstede gegaan!

Wijsheden

Op verandering hopen zonder er zelf iets voor te doen is als op het treinstation wachten op de boot.

Anoniem via Pinterest



Wat blijft het donker, hè? We mogen nog altijd 'niets'. Zo kijken mijn stenen collega's en ik ook een beetje naar deze hele corona-periode. Een verdrietige tijd; heel donker, dan weer hoop en nu weer donker... Met lichtpuntjes dat dan weer wel. Lichtpuntjes zoals al die vrijwilligers die zo hun best doen om de gemeenschap vitaal te houden. Terecht dat er dan gezegd wordt: 'wees zuinig op je vrijwilligers'. Maar het is net zo iets als klappen voor de zorg; we hebben laten weten dat we je waarderen maar nu gaan we weer verder... Er leven een hoop ideeën onder de mensen hier maar de tijd en mankracht ontbreekt. Misschien wel een goed plan om projectgroepjes op te starten om er eens echt werk van te gaan maken. Zoals de vormelingen onlangs zeiden: daar krijg je meer vrienden van! Tip voor het nieuwe jaar?

Isidorus



Taizéviering

U bent van harte welkom op 9 januari om 19.00 uur

Jesus zegt: Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Verzamel schatten in de hemel. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. (Mt 6:19-21)



Het voor 18 december in onze kerk geplande Festival of Lessons en Carols kan helaas dit jaar niet doorgaan. Houd de nieuwsbrief in de gaten, mogelijk komt er een link naar een livestream-viering daarvan vanuit het witte kerkje in Bunnik op 19 december om 16.00 uur.

Het opzetten van de kerststal

In al zijn eenvoud beeldt de kerststal het verhaal uit van een kindje dat onder hele primitieve omstandigheden ter wereld kwam. Volgens Monseigneur Woorts "heeft ieder van de beelden ons iets te zeggen en op grond daarvan horen ze op een bepaalde plek in de stal te staan." Zo eindigde ik vorig jaar mijn artikel over onze kerststal. Hierbij het vervolg.

De beelden van de kerststal hebben met reden een vaste plek in de kerststal. Het kindje in de kribbe staat centraal en de andere beeldjes worden er zo omheen gegroepeerd dat het zeker voor de allerkleinsten die naar de stal willen komen kijken, goed zichtbaar blijft. De os en de ezel krijgen hun plekje vlak achter de kribbe en dat is niet, zoals vaak gezegd wordt, omdat ze met hun adem het kindje warm houden. Ze verwijzen naar de woorden van de profeet Jesaja: "een os kent zijn eigenaar en de ezel de krib van zijn meester." Ze staan hiermee symbool voor de christenen die in het Kind van Bethlehem God (er)kennen; daarom worden zij dicht in de buurt van de kribbe gezet.

Maria en Jozef krijgen een ereplaats naast de kribbe en kijken in geknielde houding liefdevol naar het Kind. Omdat Jezus op de eerste plaats gekomen was voor zijn eigen Joodse volk werden de joodse herders het eerst geroepen om naar het Kindje te komen kijken. Een oudere herder knielt in aanbidding en wordt ten opzichte van de andere herders het dichtst bij het Kind gezet.

De drie Wijzen uit het Oosten worden hetzij gelijk met Kerstmis bij de kribbe geplaatst, ofwel met het feest van Driekoningen. Melchior is een witte grijsaard die meestal het dichtst bij het kind knielt; hij staat met zijn blanke huidskleur symbool voor het werelddeel Europa. De tweede



wijze, Balthazar, is van middelbare leeftijd en wordt vaak met een bruine huid afgebeeld, symbool voor Azië. De jongste, Caspar, heeft een zwarte huidskleur vanwege Afrika. Ze namen goud mee voor het Koningschap van Christus, wierook voor Christus als God en mirre (dat werd gebruikt voor een begrafenis) voor Christus als mens. De drie Wijzen staan bij elkaar en vanaf de kribbe op volgorde van leeftijd.

De Engel die de geboorte aan de herders verkondigde, wordt meestal afgebeeld met de tekst Gloria in Excelsis Deo (of Eer aan God in den Hoge) en drukt eigenlijk uit waarom wij onze kerstallen neerzetten. Tot meerdere eer en glorie van het Kind dat ter wereld kwam in de Stille Heilige nacht.

Fijne Kerstdagen.

Gerda Willemse

*Bron. Mgr Woorts / Onze Kerststal

Terug naar de Toekomst -vervolg-

Op zondag 14 november en dinsdagavond 16 november zijn er 2 bijeenkomsten gehouden over de toekomst van de locatie Werkhoven.

Alle parochianen zijn eind oktober uitgenodigd om deel te nemen aan deze ledenraadpleging. Tijdens de bijeenkomsten werd er gediscussieerd over de mogelijkheden om samen te gaan met Bunnik en Odijk en wat daarvoor minimaal geregeld moet worden.

In het afgelopen jaar heeft u kunnen lezen over de plannen van het parochiebestuur van PJ23 om te komen tot kernpunten en steunpunten in de parochie. Een locatie wordt een kernpunt of een steunpunt. Iedere locatie is gevraagd om in januari a.s. een voorkeur door te geven hoe ze verder wil gaan. In de nieuwe situatie zullen er slechts enkele locaties zijn die het kernprogramma mogen uitvoeren. Naast het eucharistisch centrum Houten zullen er waarschijnlijk nog 2 kern-

punten gevormd mogen worden. Binnen de parochie zijn locaties met elkaar in gesprek gegaan om na te gaan of ze ook samen een kernpunt kunnen vormen. Werkhoven heeft dit in het afgelopen jaar samen met Bunnik en Odijk gedaan. De gesprekken gingen met name over de zondagochtendvieringen. Het parochiebestuur vereist nu dat, indien er sprake is van een gezamenlijk kernpunt, er ook 1 locatieraad ontstaat. Al deze ontwikkelingen hebben consequenties voor de geloofsgemeenschap Werkhoven en onze locatie.

Binnenkort zal de locatieraad u verder informeren over de resultaten van de bijeenkomsten en de te nemen vervolgstappen. Bij het ter perse gaan van dit Open Venster is dit nog niet bekend. Indien u zich aanmeldt voor de digitale nieuwsbrief ontvang u als eerste de resultaten. Dit kan via: werkhoven@pj23.nl
LR José Dorresteijn



Familieberichten

Overleden:

Reinier (Nier) Barten

* 13 januari 1933

† 31 oktober 2021

Nel Beemer-van Echtelt

* 4 juni 1941

† 8 november 2021

Anna Maria (Annie) van Lunsen-Bakker

* 13 september 1931

† 18 november 2021



H. Johannes de Doper Wijk bij Duurstede

Klooster Leuterstraat 35
3961 AX Wijk bij Duurstede
T: 0343 571216
E: info@johannesdedoper.net
www.johannesdedoper.net

Secretariaat

Open op woensdagochtend
van 09.30-12.00 uur m.u.v.
schoolvakanties

Pastoraatsgroep

Annemieke Bosman en
Wil Schramowski
Tijdens openingstijden van het
secretariaat in het Prinsenhuis. Ook
bereikbaar via de
pastoraats telefoon 0343-432763 en
per e-mail : pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

Bankrekeningnummers

Kerksalans: NL65 RABO 0158 7059
20 t.n.v. GG St. Johannes de Doper

Intenties en kerkberichten

Opgave misintentie via website of
via formulier bij het secretariaat.
Of via mail:
misintenties@johannesdedoper.net
Kosten misintentie: € 12,50.
Kerkberichten/mededelingen kunt
u indienen via mededelingen@johannesdedoper.net

Reservering rouwkapel

Via Liesbeth van der Donk,
uitvaartbegeleiding
telefoon: 0343 574636

Openingstijden Mariakapel

Dagelijks van 09.00 tot 17.00 uur

Van Johannes...

Af en toe zal Johannes zijn mening geven over allerlei zaken die hem opvallen

Zo, dit is de eerste keer dat ik me direct tot u richt. Niet dat er niets te observeren was, maar nu vind ik dat de tijd gekomen is om u eens te laten lezen wat ik van eea vind.

Misschien ziet u me al niet meer staan, daar vooraan op het priesterkoor, ik sta er al jaren, maar ik zie u wel.

Ik zie u als u de kerk binnenkomt, begroet wordt, de handen ontsmet en een plaatsje zoekt in de kerk. Een plaatsje, op keurige afstand van elkaar, maar toch niet zover dat er geen contact met de ander is. Ik zie u die vaak in de kerk komt, ik zie u die er af en toe komt en ik zie ook u, incidentele gast.

En geloof me, u bent allen van harte welkom, of u nu erg van de regels houdt of niet, of u nu orthodox gelooft of niet. Ik ben erg blij u weer te zien. Het is dat ik niet zo goed kan bewegen, maar anders zou ik een sprongetje van vreugde maken en u allen persoonlijk begroeten.

Het is elke keer weer een feestje als u er bent!

Het geroezemoes voordat de gong gaat en de voorganger plechtig binnenkomt. Het openingslied, voorgezongen door ons prachtige Face to Face koor onder leiding van Tom van Ginkel. Een heerlijk medicijn tegen de eenzaamheid die me weleens door de week overvalt. Buiten de vieringen is het stil, soms heel stil, en dan sta ik daar met mijn gedachten.

Soms wordt er door de glazen deur van de Mariakapel naar me gezwaaid. Dan wil ik graag terugzwaaien, maar dat kan ik helaas niet.

Des te meer geniet ik van de vieringen in mijn kerk. Heerlijk om op deze wijze met God en met elkaar verbonden te zijn. Dank aan iedereen die dit mogelijk maakt en ook dank aan u! U bent van harte welkom in mijn kerk.



Eenheid bevorderen met Licht in het Duister



Tijdens de internationale Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit vier kerken in Wijk bij Duurstede samen stil bij het Licht dat schijnt in het duister. Gepland staan een maaltijd in de Open Hof op dinsdagavond 18 januari (kookploeg o.l.v. ds. Jan Offringa) en een gebedsbijeenkomst op donderdagavond 20 januari in de katholieke kerk.

Het samen organiseren van deze activiteiten bevordert al de eenheid. Zo konden we in de organiserende werkgroep nader kennismaken met de nieuwe voorganger van de Hervormde Gemeente, ds. Marien Middelkoop, en met de nieuwe voorganger van baptisten-gemeente De Haven, Bart van Nes. Beiden doen ze enthousiast mee in de werkgroep waarin ook de Protestantse gemeente en katholieke geloofsgemeenschap Johannes de Doper vertegenwoordigd zijn.

De coronamaatregelen zullen mee bepalen hoe de activiteiten vorm krijgen, digitaal en/of fysiek, maar samen bidden dat kan en moet sowieso.

Kees Slijkerman

Mooie opbrengst voor het Leger des Heils

Eind november hielden we een inzamelingsactie voor het Leger des Heils. De kleding wordt gebruikt voor noodhulp aan daklozen. Als maatschappelijk betrokken onderneming deelt het Leger des Heils kleding uit aan daklozen. Naast het uitdelen van kleding aan daklozen heeft het Leger des Heils ook een budget en Re-Sharestore. Hier kunt u veelal tweedehands kleding, maar soms ook nieuwe kleding kopen tegen lage prijzen. De opbrengst van de verkoop wordt weer gebruikt voor andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld de soepbus en de nachtopvang.

Een paar weken lang kon je nog goede kleding doneren na de vieringen of in de Mariakapel. Daarnaast werd een aantal collectes gewijd aan dit prachtige doel.

De kleding en de opbrengst van de collecte zijn inmiddels aan het Leger des Heils gegeven.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!



Hulp gevraagd!

Er is altijd wat de doen in onze kerk en gemeenschap. Deze keer vragen we een of meer vrijwilligers die mee willen helpen als koster/acoliet. Als koster zorg je ervoor dat vóór en na de viering alles tip top in orde is en als acoliet help je de voorganger tijdens de viering. Er is al een aantal kosters/acolieten actief, je komt dus in een groepje leuke mensen! Heb je zin om je steentje bij te dragen? Neem dan contact op met René Soulier, of Robbert Peek (voorzitter@johannesdedoper.net). Je bent van harte welkom

Kerst in de kerk een onzekere planning

Het zijn onzekere tijden en dat geldt zeker ook voor de planning van de vieringen rondom kerst. Op het moment dat dit artikel geschreven wordt (29-11) is er nog een "normale" planning voor de kersttijd.

Maar we kennen de onzeker- en ongewisheid en zijn ook bezig met alternatieven mochten er een of meer vieringen niet door kunnen gaan.

Een van de alternatieven is een kerstdoorloop in de kerk op 19 december. Dat is dan geen viering, maar in een aantal tafereel willen we dan het kerstverhaal uitbeelden en u kunt dan binnen en buiten de kerk een rondje maken langs die tafereel. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog onduidelijk en of dit gaat gebeuren is ook nog niet zeker.



De week voor kerstmis is het druk in de kerk! Elke ochtend komen er kinderen van de peuterspeelzalen en lagere groepen van de basisscholen. Ze gaan "kribje kijken". Het kerstverhaal wordt verteld en ze krijgen uitleg over allerlei zaken rondom kerst. Een hapje en een drankje zullen niet ontbreken.

Wil je dat eens meemaken? Je bent van harte welkom! De kerk is open voor iedereen. We zijn er van maandag t/m vrijdag van 09:00-12:00.

Vorig jaar moesten we helaas deze activiteit afbreken omdat de kerk dicht ging ivm corona. Laten we hopen dat het dit jaar wel door kan gaan!



Heeft u al een abonnement op onze digitale nieuwsbrief, dan houden wij u natuurlijk op de hoogte. Heeft u nog geen abonnement? Schrijf u dan snel in op <https://johannesdedoper.net/nieuwsbrief/>. Kijk ook regelmatig op onze site <https://johannesdedoper.net> voor het actuele nieuws en de agenda.

Familieberichten

Overleden:

14 nov. Toos Janssen- vd Bongaardt

23 nov. Ben van Helsdingen



Het wordt koud, de muizen werken hard aan hun wintervoorraad. Martje Muis was het eerste klaar en daarna is ze gaan klimmen, in haar eentje, naar het orgel en nog hoger, de toren in. Daar zit ze nu, bij de klokken. Ze kijkt naar buiten. Het is hoog. Het is eng. Maar Martje heeft alleen maar oog voor de verte. Want ze verwacht iemand. Haar zus Geurtje komt logeren met Kerstmis! Er is niets heerlijkers, vindt Martje, dan een gast verwennen. Vooral als het je zus is! Ze tuurt in de verte of ze misschien een glimp van Geurtje ziet, een neus, een staart. Maar nee. Martje voelt zich raar: blij en tegelijk doodongelukkig. Wachten is zó móeilijk! Ze roetsjt langs de balken terug omlaag en gaat naar Kikker.

Die zit op zijn wijwaterbakje, diep in gedachten. 'Kik, hoe kan ik zó blij én ongelukkig tegelijk zijn?' vraagt ze. 'Tja,' zucht Kik, 'Dat is een typisch adventsgevoel. Je wacht op de komst van je zus. Je zet alles klaar. Je voelt al hoe licht en warm Kerstmis zal zijn. Maar nu is het nog koud en moet je blijven geloven. Probeer glimpen te zien, Martje!' 'Dat héb ik geprobeerd, met het verste uitzicht, maar geen glimp van mijn zus!' Kik neemt haar mee naar de adventskrans. 'Kijk, als alle vier de kaarsjes branden, komt je zus. Elke week een glimp erbij.' Dat stelt Martje gerust. Wachten dus. De krans heeft alvast een heerlijk geurtje...



Puzzel

Uitzien naar ...

Hier zie je zeven puzzelwoorden.
Wat zien ze er raar uit!! Dat komt zo:
de woorden kijken de verkeerde kant op!
Zet jij ze de goede kant op? Let op:
hun beginletter ontbreekt, bij alle zeven
dezelfde letter. Die zit in het woord ADVENT.
puzzelen maar!

negnalre
gnithcawre
negadnoz rei
neosis
terproo
ressolre
neduohlo



Oplossing: visioen, voorpret, verlangen, volhouden, verlossen, verwachting, vier zondagen.

Uit de Bijbel

Mijn ziel verlangt naar de Heer,
zoals wachters uitzien naar de morgen.
Ik zie uit naar Hem, nog méér
dan wachters naar de morgen!

Naar psalm 130:6



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns