

Open Venster

Parochiemagazine H. paus Johannes XXIII

Pinksteren

In dit nummer

Conferentie Missionaire Parochie

Diaconaal weekeinde

Pastoraal beleidsplan

Terugblik synodale gesprekken

Nummer 3 2024

Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten, Odijk, Schalkwijk, Werkhoven, Wijk bij Duurstede

Pinksteren

Het waaien van de Geest



Het waaien van de Geest, dat is het beeld waarmee we Pinksteren graag beschrijven.

Maar destijds in Jeruzalem op de Sjavoet, het Joods pinksterfeest (ook wel Wekenfeest genoemd), begon het heel anders. Daar was in eerste instantie geen sprake van het waaien van de Geest. Integendeel, Jezus' leerlingen hadden zich verstopt. Sloten zich op en bleven veilig dicht bij elkaar, bang dat hen hetzelfde lot zou wachten wanneer de mensen zouden beseffen dat zij bij Jezus hoorden. Ze lieten zich leiden door angst.

Ze hadden samen wel wat weg van onze kerk in onze tijd. Want hoe voelen wij ons als gelovige christenen. Voelen wij ons vrij om te geloven en om daar voor uit te komen, daarvan te getuigen? Jongere, maar ook oudere gelovigen vinden het vaak moeilijk om te vertellen dat ze kerkelijk meelevend zijn. Dat ze katholiek zijn.

Ik herinner me nog goed mijn Jongeren Gespreks Groep (JGG) van jaren geleden. Een van de jongeren zei me eens: kunnen we er niet een andere naam voor verzinnen. 'Als ik op school zeg dat ik naar de JGG ga, denken ze dat ik in therapie zit. En dan moet ik gaan uitleggen dat het van de kerk is....dat is nog erger'.

Er ligt een taboe op geloof en kerk. Als je gelovig bent en lid bent van een kerk dan houd je dat vaak maar liever privé, binnen de muren van je eigen huis en kerk. Geloven en naar de kerk gaan is vaak omgeven met schaamte. Wanneer we dat als zodanig beleven, kunnen we dan wel openstaan voor het waaien van Gods Geest? Gods Geest, Gods levensadem kwam over de leerlingen. Zomaar plotseling, onverwacht.

Kan dat ook aan ons gebeuren vandaag? Ik geloof dat dat kan. God is niet alleen een God van toen, maar ook van nu. Waar in de Bijbel verteld wordt dat God zich inlaat met mensen, is er vaak sprake van "ruach"; wind, levensadem, geest. Het is een kracht die inspireert, nieuw elan geeft. Een kracht die ons God doet ervaren, soms heel even. De mens die daarvoor openstaat, zal merken dat Gods Geest werkzaam is in zijn of haar leven. Zoiets gebeurde er ook met de leerlingen op die bewuste pinksterdag. Gods adem vervulde de mensen van toen en dat is doorgedaan tot op de dag van vandaag.



'Ontvang het zegel van de Heilige Geest- de gave Gods'- het is ons gezegd toen we ons Heilig Vormsel deden.

Wij mogen rekenen op de kracht van Gods Heilige (heel makende) Geest.

De Geest die toen de leerlingen vervulde; het waaien van die Geest gebeurt nog steeds aan ons vandaag.

Zalig Pinksteren
Lilian Weijman

Agenda



Mei

25 Schuilen bij Maria, Houten

Juli

7 Afscheidsviering René Verwer, Werkhoven

Juni

9 Taizéviering, Werkhoven

16 Gezinsviering, Odijk

Meer informatie vindt u op de betreffende lokale pagina's

Parochianen bezochten Conferentie over Missionaire Parochie

Maurice, Cisca, Kees, Mildred, Martin, Charles, Zaklina en Guus (niet op foto), bezochten samen met pastoor Fred Hogenelst en pastoraal werker Wies Sarot de landelijke conferentie Missionaire parochie in Veenendaal. Hier kwamen op een zaterdag in april 850 gelovigen samen om inspiratie op te doen over hoe ze een impuls kunnen geven aan hun parochies, door meer missionair te worden.



Waarom gingen jullie naar deze conferentie?

Mildred ging naar de conferentie 'om de Heilige Geest weer te ervaren, positiviteit en energie te ontmoeten en op te laden.' Volgens haar helpt samen vieren, bidden, zingen en ontmoeten daar gigantisch bij. 'Ik vind het belangrijk dat we deze positiviteit en energie ook in onze parochies weer veel meer gaan laten stromen.' Zaklina hoopte er inspiratie op te doen om onze parochie weer tot bloei te laten komen. 'Als missionaire parochie is het onze taak om ons geloof te delen, maar welke aanpak is de juiste?', vraagt zij zich af.

Hoe kun je als parochie missionair zijn?

De vorming van een missionaire parochie begint met parochianen helpen Jezus te leren liefhebben en de band met Hem steviger te maken. Dit kan volgens bisschop Eijk, die de conferentie opende met een eucharistieviering, door te luisteren naar Zijn woord en deel te nemen aan de eucharistie, waarin Christus ontmoet kan worden. De volgende stap is om anderen te vertellen over de liefde van Jezus. Zodat anderen ook Zijn weg gaan volgen.

Hoe kunnen we zoekende mensen helpen?

Kees: 'Maar hoe kunnen we parochianen daarbij helpen? Zijn er voor hen in onze parochie liefdevolle gelovige groepen, waarin mensen vrijuit kunnen spreken over hun vragen, geloofservaringen en twijfels? En waar ze met gebed en Bijbellesing een persoonlijke relatie met de Verrezen Heer kunnen ontwikkelen?' Maurice vult aan: 'Als we nieuwe parochianen willen verwelkomen, moeten we hen in de

eerste plaats liefdevol aandacht geven en een luisterend oor bieden. En als iemand zich eenmaal meer thuis is gaan voelen en nieuwsgierig is geworden naar wat wij doen en geloven, is het onze beurt om te gaan vertellen.'

We hoeven volgens Kees ook niet zelf het wiel uit te vinden. We kunnen bijvoorbeeld met mensen naar een Alpha-cursus gaan. Dat blijkt in veel parochies een succesmethode, hoorden we in Veenendaal. In september start cursus in Driebergen weer een Alpha-cursus: negen avonden met een warme maaltijd, een inleiding en gesprek. Mildred ziet hier ook wel wat in. Zij wil graag samen met Cisca - en wie nog meer interesse heeft - een Alpha cursus in Wageningen volgen.

Hoe kijken jullie terug op deze dag?

De deelnemers waren grotendeels positief over de conferentiedag. Hoewel Mildred en Kees, die al vaker zijn geweest, weinig nieuws hoorden. Voor Guus was de muziek bij de uitstelling van het Allerheiligste iets teveel EO-achtig en niet heel sacraal. Ook onze nieuwe pastoraal werker Wies en pastoor vonden het bemoedigend om met zoveel jongeren en jongvolwassenen samen geïnspireerd te worden op zo'n dag en genoten van het enthousiasme van de deelnemers. Ze vermoeden echter ook dat niet alle voorbeelden in onze parochies goed zullen aanslaan.



Hoe nu verder?

We bezien met welke onderdelen van de missionaire aanpak we aan de slag willen. Dit moet in lijn lopen met het net gemaakte pastorale beleidsplan. Wellicht willen meer parochianen hierin meedoen. Zo kan volgens Mildred een "een zwaan-kleef-aan beweging" ontstaan en kan er iets nieuws groeien vanuit ons geloof in Jezus. Wil je aanhaken? Mail ons dan!

Charles Verwimp

Groepsfoto door Marcel Sarot

Diaconaal weekeinde: PJ23 voor de PI Nieuwegein

Een beetje cryptische titel, vindt u niet? Het gaat over ons jaarlijks diaconaal weekeinde. De vieringen van al onze geloofsgemeenschappen staan dan in het teken van een goed doel. Dit jaar hebben we gekozen voor de PI Nieuwegein, oftewel de gevangenis in Nieuwegein.

Het is de nieuwe werkplek van onze oud pastoraal werkster Meike Hettinga. Meike heeft twee projecten waar we graag aan willen bijdragen.

De collecte in de vieringen

De collecte is bestemd voor de PCI (wordt verdubbeld) en komt ten goede aan het muziekproject dat Meike heeft. Zij wil er graag instrumenten voor aanschaffen.

Voorlezen

Een andere taak van Meike is het begeleiden van een voorleesproject. De gedetineerde vaders worden gefilmd terwijl zij voorlezen aan hun kinderen. De kinderen krijgen dan de (korte) filmpjes thuisgestuurd. Zo houden ze contact met hun vader. Op 16 juni is het vaderdag, wat is er mooier om op dat moment ons diaconale hart te laten spreken voor de gedetineerde vaders en hun kinderen.

Uw bijdrage wordt gevraagd

U kunt een bijdrage leveren door het doneren van een kinderboek. Het moet een boek zijn met korte verhalen. En in het boek mag niets geschreven zijn; geen aantekeningen, tekeningetjes of een ingeschreven naam.



U kunt het boek dat u wilt doneren in het weekeinde van 15 & 16 juni meenemen naar de viering en deponeren in een daarvoor bestemde mand of doos. De inzameling loopt t/m 30 juni. Daarna zullen de boeken aan Meike Hettinga overhandigd worden. De geloofsgemeenschap in Schalkwijk zal de diaconale viering houden op zaterdag 22 juni om 19.00 uur.

Namens het profielberaad diaconie en de PCI,
Lilian Weijman

Een lintje voor onze vrijwilligers



Oproep

We hebben momenteel 200 extra exemplaren van Open Venster te verdelen. Kent u een plek buiten de kerk, waar we een aantal parochiebladen kunnen neerleggen? Denk bijvoorbeeld aan een buurthuis, bibliotheek of verzorgingstehuis. Laat ons weten via info@pj23.nl waar we terecht kunnen! Alvast dank!
Het Parochiebestuur

Een (t)huis voor iedereen

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan een nieuw pastoraal beleidsplan voor de jaren 2024-2028. Het plan is klaar en nu gepubliceerd. U kunt over onze koers voor de komende jaren lezen en het beleidsplan downloaden op onze website: <https://www.pj23.nl/show/informatie/174>

Ruimte voor mensen

Zoals we al eerder schreven hebben we ons laten inspireren door een boodschap van paus Franciscus die de parochie schetst als een '(t)huis voor iedereen'. Dit betekent dat we ervan uitgaan dat iedere mens, parochiaan of niet, door God gekend is en bemind wordt als uniek en waardevol. We willen dus ruimte scheppen voor mensen: iedereen mag meedoen. Vanuit die visie willen we onze parochies in de West-Betuwe en de Kromme Rijnstreek opbouwen.

Spannend, want kunnen we nog bouwen terwijl we krimpen en steeds meer een marginale plek in onze samenleving innemen? Als we geen geloof hadden in de kracht van Gods Woord en zijn aanwezigheid in ons leven, zouden we er niet aan beginnen...

Toegankelijk en gastvrij

Maar we zijn gelovige mensen, en dus is er werk aan de winkel, voor ons allemaal. Om zo'n '(t)huis voor iedereen' te kunnen worden, willen we handen en voeten geven aan de toegankelijkheid en gastvrijheid van onze gemeenschappen. Een persoonlijk welkom aan de kerkdeur voor een viering is een mooi begin, maar het gaat om méér.

Een wezenlijk punt is ook om met elkaar meer te leren spreken óver en vanuit ons geloof. En om te beginnen met echt luisteren. We zien het synodale proces in de kerk als een aanjager voor vernieuwing van onze houding en stijl. Naast deze dingen moeten we ons kernprogramma (zoals de viering van de Eucharistie en van de sacramenten, en onze pastorale zorg) goed blijven verzorgen.

Werkplan

Het pastoraal team werkt deze maanden aan een werkplan voor het komend seizoen. In het najaar zullen we onze plannen met u delen. Stap voor stap willen we vanuit onze rol en verantwoordelijkheid op verschillende terreinen werken aan een '(t)huis voor iedereen'. We hopen daarbij op medewerking en enthousiasme van betrokken mensen die de kar mede willen trekken. Omdat in 2029 de meeste teamleden met pensioen zullen gaan, is het steeds belangrijker om de verantwoordelijkheid voor het kerkelijk leven samen te delen, en mensen toe te rusten om daarin een rol te vervullen.



Terugblik synodale gesprekken

In maart jl. vonden twee gespreksavonden plaats in het kader van het Synodaal Proces. Zowel in Wijk bij Duurstede als in Tiel voerden parochianen van verschillende gemeenschappen het 'luistergesprek' rond het thema 'Vrouwen in leven en zending van de Kerk', en rond 'Kerk als veilige ruimte voor iedereen'. De verslagen van deze avonden zijn verstuurd naar het Netwerk Katholieke Vrouwen die de resultaten aan de Bisschoppenconferentie aanbiedt via de Landelijke Werkgroep Synodaliteit.

De punten die parochianen aan de synode in oktober 2024 willen meegeven, komen samengevat hier op neer:

-  Mannen en vrouwen, gewijd en ongewijd, zowel gehuwd als ongehuwd, moeten in de kerk gelijk én gelijkwaardig behandeld worden. Geef hun gelijke mogelijkheden en geef ruimte zodat mensen met hun persoonlijke gaven van de Geest zich zinvol kunnen inzetten.
-  Denk na over hoe je in gezamenlijkheid (man-vrouw; gewijd-leek) leiding en sturing kunt geven op alle niveaus in onze kerk, rekening houdend met verschillende culturen in onze wereldkerk. Kan dit gedifferentieerd ingevuld worden zonder de eenheid serieus in gevaar te brengen?
-  Heb de moed om ruimte te geven en wees niet bang voor verschillen. Ook: wees als synode flexibel om mee te kunnen veranderen in een (snel) veranderende wereld. Neem geen 'eeuwigdurende' besluiten. Verandering is in onze kerk zeker nodig. Het gaat er vooral om dat de kerk (alle gelovigen samen, van hoog tot laag) integer is. In doen en laten moet zichtbaar zijn dat de kerk leeft naar het Evangelie.
-  Leidinggevend in de kerk dienen minder oordelend en inflexibel te zijn. Naast de orthodoxie is er ook de orthopraxis: het leven met de Blijde Boodschap en met de verhalen die het leven levend maken.
-  De synodale methode werkt goed. Deelnemers voelen zich gehoord en het gesprek is intensiever. Het is daarom belangrijk om door te gaan met dit gesprek en zo doende van elkaar te leren.



Verslag landelijke gesprekken

Kunst in de kerk

Beelden in de kerk van Houten

De kerk in Houten is een neogotische kerk, dus verwacht je ook dat de zes oorspronkelijke beelden in de kerk een neogotisch karakter hebben. Voor twee beelden (St. Jozef en H. Barbara in de zijtransepten voorin de kerk) geldt dit zeker, voor twee beelden in het voorportaal van de Mariakapel geldt dit niet helemaal. De H. Teresia en H. Antonius zijn overgeschilderd, maar de kleuren zijn neogotisch en passen daardoor nog wel bij de oorspronkelijke stijl.

Het Heilig Hartbeeld van Christus en het Heilig Hartbeeld van Maria zijn echter overgeschilderd in een geheel andere stijl, bijna barok naar mijn mening. Ik zou dit dus moeten veroordelen, maar dat doe ik niet. Vooral het Heilig Hartbeeld van Christus heeft een plekje in mijn hart.

Het herinnert mij aan de "voorkamer" in het huis van mijn opa en oma. Velen van u zullen dit herkennen, een beeld met een lichtje (vaak met kruis daarin) ervoor. Natuurlijk ook bij ons thuis stond een Heilig Hartbeeld, maar moderner zonder kleuren.

Uit verhalen van vroeger weet ik, dat ik als peuter, het beeld "Hildehart" noemde. Was ik toen al beïnvloed door Hildegard van Bingen, de middeleeuwse abdis met gevoel voor muziek en poëzie? Voorzag ik de film van Herman Finkers (De Beentjes van Hildegard)? Natuurlijk niet, maar kijkend naar het Heilig Hartbeeld komen mijn herinneringen vanzelf naar boven, vooral het geloof van mijn ouders en grootouders en de moeite die wij nu hebben om dit geloof (aangepast, moderner) door te geven.



Cor Bosboom

Van harte Katholiek

Rooms-Katholiek worden?

Voor wie overweegt om Rooms-Katholiek te worden start er in het najaar een cursus Van harte Katholiek. Met deze cursus, die het kerkelijk jaar volgt en verklaart, kan je je in twaalf bijeenkomsten oriënteren op het lid worden van de RK kerk door Doop en/of Vormsel, meestal gevierd in de Paaswake. Onder leiding van wisselende leden van het pastoresteam komen we bijeen op een aantal woensdagavonden en gaan daarnaast samen naar de kerk om te ervaren hoe het er daar aan toe gaat. De cursus probeert uitdrukkelijk een link te leggen tussen wat wij dagelijks thuis, op ons werk en in onze vriendenkring beleven en wat we in de kerk doen, leren en vieren.

Verdieping van je eigen geloof

Heel bewust is de cursus ook bestemd voor mensen die al Rooms-Katholiek zijn. Het komt immers regelmatig voor dat dat wat je geleerd hebt als kind niet meer aansluit bij wat je nu weet en ervaart. Je geloof kan wel een update gebruiken. Daarnaast is het voor mensen die Katholiek willen worden heel fijn om gesprekspartners te hebben die al een poosje 'gewoon' Katholiek zijn. Wat doe je thuis aan je geloof, waar put je kracht uit en waar struikel je over?

Verdere informatie vind je in de folder die achter in de kerk ligt.

Denk je dat de cursus iets voor jou is?

Neem dan contact op met Wies Sarot via: W.sarot@2parochies.nl

Wies Sarot



Geslaagd kloosterweekeinde

Het kloosterweekeinde voor 2024 zit er weer op. Zoals op Facebook al gemeld; we hebben het goed gehad. In alle jaren dat we kloosters bezochten, hadden we nu voor het eerst een klooster (zusters Birginitessen in Weert) waar het bidden van de rozenkrans een grote rol speelt.

Het inspireerde de voorbereidingsgroep om de deelnemers hun eigen moderne gestileerde rozenkrans op papier te laten maken. Met het lied "Alles wat ik heb" van Heman van Veen op de achtergrond, hebben we op papier weergegeven wat er in onze levens belangrijk is, wat we hebben gekregen van de a(A)nder. Onze "rozenkrans" is prachtig geworden, en resulteerde in een lach en een traan. Samen deelden we een stukje van ons leven. En ieder heeft zijn/haar eigen stukje rozenkrans mee naar huis genomen. De rode draad van de krans blijft ons zo verbinden.

Lilian weijman



Bedevaart Kevelaar

De Utrechtse Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaar organiseert dit jaar weer de bedevaart naar Kevelaar (Duitsland) op 21 en 22 augustus 2024. We nodigen u/je van harte uit om deel te nemen aan deze jaarlijkse bedevaart. Kevelaar is een plek van rust, bezinning en ontmoeting, waar we ons verdriet en verlies bij Maria, "Troosteres van de bedroefden", mogen neerleggen. Of u nu op zoek bent naar verdieping in het geloof, samen wilt zijn met gelijkgestemden of nieuwsgierig bent naar de eeuwenoude traditie, u/je bent van harte welkom.

De bedevaart is er voor iedereen! Onder begeleiding kunt u deelnemen aan mooie vieringen, indrukwekkende lichtprocessie, kleine of grote kruisweg en veel meer. Ook krijgt u de gelegenheid om alleen of gezamenlijk het stadje Kevelaar, de terrasjes en souvenirwinkels te verkennen.

Het vertrek is woensdag 21 augustus omstreeks 8.00 uur vanaf verschillende opstapplaatsen in de regio. Op de heenreis maken we een tussenstop voor koffie met gebak



*Utrechtse Broederschap
Onze Lieve Vrouw
van Kevelaar*

De kosten voor de reis zijn:

In het Parkhotel: € 169,00 per persoon obv een 2 persoonskamer VP.

In het Priesterhuis: € 140,00 per persoon obv een 2 persoonskamer HP

U kunt zich opgeven bij de contactpersoon/broedermeester in uw geloofsgemeenschap:

Bunnik: mevr. Ineke Zomer: tel: 030-2523601.

Schalkwijk: mevr. Truus van Dijk: tel: 06-11629517

Houten: mevr. Digna Uijtewaal: tel: 030-2120618

Of bij Elly de Sain-Scholman (secretaris van de Broederschap) telefoon 06-2234 2758, email: secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com.

Ook dit jaar mogen er weer misdienaars en acolieten mee met de bus. Voor misdienaars vanaf eind brugklasleeftijd en acolieten is er de mogelijkheid om mee te fietsen met defietsbedevaartgroep naar Kevelaar. Voor hen is nog plaats gereserveerd in de fietsgroep. De fietsbedevaart is van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 augustus. Informatie bij mevr. Wil van der Veldt tel: 06-19213859

Bezoek ook onze website voor het programma: www.bedevaartkevelaar-utrecht.

Lieve lezer,

In de tuin van mijn kantoor staan twee bomen: een tweehonderd jaar oude knoestige Acacia en een grote vrolijke Magnolia. Ik kijk er graag naar. Een van de eerste dingen die ik doe wanneer ik 's morgens binnenkom, is mijn raam wagenwijd openzetten, eens diep ademhalen en lekker naar mijn tuin kijken. Ik voel mij gezegend met mijn bomen.

Maar een week voor Kerst gebeurde er iets vreselijks: mijn oude Acacia was tijdens een nachtelijke storm omgewaaid en lag triest en ontworteld, half in de heg van de buurman (koster Rob, die midden in de nacht uit bed schoot van het woeste gekraak).

Vanwege de kou had ik mijn raam de volgende ochtend niet opgedaan en de luiken waren nog gesloten om de warmte binnen te houden. Twee collega's stapten mijn kantoor in en vroegen me op mysterieuze toon of ik al naar buiten had gekeken en de boom al had gezien. Waarop ik mijn luiken openzwaaide en naar rechts keek. De Magnolia stond er zeer vorstelijk bij. Niks aan de hand dus. 'Wat moet ik zien dan?'

'Kijk eens naar links!' Toen pas zag ik hem. Mijn mond viel open en ik hield mijn adem in. Wat een triest gezicht! Hun reactie was dat mijn kijk op het leven blijkbaar dermate positief was, dat ik eerst de levende boom had gezien en pas in tweede instantie de dode. Ze moesten er hartelijk om lachen.

Terug naar vandaag. Terwijl ik dit schrijf kijk ik naar links en zie mijn Acacia liggend op zijn zij. Inmiddels van onderen gestut met dikke stronken van zijn eigen hout. Aan de bovenkant schiet een bosje nieuwe scheuten recht naar de hemel. Blijkbaar was hij maar half ontworteld! Mijn boom gaat gewoon stug door! Er zit nog steeds leven in.

Wat een inspiratie. Net wanneer je denkt dat alles is afgelopen, gaat het toch door. Weliswaar klein, maar toch. Eerst een paar voorzichtige sprietjes, daarna wat mooie takken, nog meer en sterker. Als een knipoog van God met de boodschap om niet op te geven, maar vol vertrouwen door te gaan. Het zit soms tegen en het lijkt soms duister, maar God laat niet los. Moeder Natuur gaat stug door en wij kunnen dat ook.

Dus, lieve lezer: haal diep adem en ga door.

Verheug u in de dag die de Heer heeft gemaakt! (Zeer vrij naar psalm 118:24.)

Ik wens ons allemaal een zalig Pinksteren, nieuw vuur, nieuw leven, Licht en Liefde.

Diahann van van de Vijver

NB: Kijktip "Het Geloofsgesprek", zondag 9 juni om 09.45 uur op NPO 2.



'Christendom en slavernij' in Museum Catharijneconvent

Deze zomer organiseert Museum Catharijneconvent de tentoonstelling 'Christendom en slavernij'. Hierin komen bezoekers meer te weten over de vaak onbesproken relatie tussen het christendom en het Nederlandse slavernijverleden. "Het christendom was zeer bepalend voor het denken over slavernij. Voors en tegens werden uit de Bijbel gehaald," zo schrijft het museum in de vooraankondiging van de expositie.

Volgens Museum Catharijneconvent "is 'Christendom en slavernij' een tentoonstelling over de dubbelzinnige rollen van kerken en individuen, diep geloof, troost, afkeer en voortdurend verzet. Deze geschiedenissen werken door tot op de dag van vandaag. Het is tijd dat dit complexe verhaal verteld wordt." In de tentoonstelling is een belangrijke rol weggelegd voor hedendaagse kunst.

'Christendom en slavernij' is te zien van 29 juni tot 22 september in Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 Utrecht. Meer informatie, openingstijden en toegangsprijzen/tickets (let op: in het museum kan alleen nog met pin of creditcard worden betaald): www.catharijneconvent.nl.



Luisterend op weg

Joost Jansen - Abdij van Berne

LEVEN MET VRAGEN

Hoe eenvoudig kan het zijn: je vraagt wat en je krijgt een antwoord. Klaar is Kees. Was het maar altijd zo in het leven. Toch is veel van onze conversatie zo gestructureerd. Je ziet dat ook in de digitale media. Je zoekt op je laptop naar een nieuwe functie, je stelt een vraag en dan verwacht je een eenduidig antwoord waarmee je geholpen bent. De laptop zal niet reageren met een wedervraag: 'Wat voel je hierbij?' Neen, er moet eenvoudig en heel concreet gereageerd worden.

Echter: het menselijk bestaan is niet opgebouwd als een laptop. De processen zijn meer omvattender en wat ingewikkelder. Wanneer je een vraag stelt over wat iemand vindt, of hoe je met iemand in contact kunt komen, of wanneer het gaat over de 'vragen des levens' is er meestal geen eenduidig antwoord te geven. Soms brengt het je verder als de vraag zich verdiept, als de vraag een andere vraag oproept en een antwoord vooralsnog ver te zoeken is. In het Synodaal Proces gaat het om het zoeken naar wat de Geest tot de kerken zegt, gaat het niet om een snel antwoord. Er zijn gelovigen die dit laatste graag willen. Ze worden teleurgesteld. We gaan – al luisterend op weg – van vraag naar vraag. De vragen verdiepen zich en als er al een antwoord gegeven wordt dan zal deze altijd met barmhartigheid omgeven moeten worden. Want het antwoord in de ene situatie werkt anders uit dan in de andere. Dit speelt met name in kwesties van dood en leven. Wanneer houd je op met een terminaal zieke te behandelen en laat je 'de natuur zijn gang gaan'? Er zijn momenten dat God de greep moet zegenen...

Leven met vragen: het is een leven in vertrouwen dat we worden geleid door een barmhartige God die ons nodig heeft, ons vertrouwt, graag met ons optrekt opdat mensen tot elkaar worden gebracht om deze wereld beter te maken. ■

Het gaat niet om een snel antwoord

Ga voor meer informatie over het synodaal proces naar www.luisterendopweg.nl

Sint Barbara**Stationsweg 36, 3981 AD Bunnik**

Secretariaat: 030 6561270, bunnik@pj23.nl (ma 13.30-14.30 uur, do 10.00-12.00 uur)

Pastoraatsgroep: 06 20381340, bunnik.pastoraatsgroep@pj23.nl (spreekuur in de Pastorie Achterom: ma 13.30-14.30 uur)

Bankrekeningnummer: NL33RABO0311303404 tnv GG St. Barbara Bunnik

**Beeldspraak**

Op het moment dat ik met mijn mooie veer deze woorden neerschrijf zie ik nog uit naar Hemelvaart.

Vorig jaar was de viering in de open lucht bij boerderij De Zonnewijzer in Rhijnauwen. Dit is wat ver van mijn sokkel en ik heb dus niet veel van dit evenement meegekregen. Ook dit jaar was er weer een plan deze viering in de buitenlucht te laten plaatsvinden. Gelukkig bleven de deelnemers nu wat dichterbij, in mijn eigen Pastorietuin. Ik hoorde hier in mijn kapel de mensen zingen. Uiteraard werkten de weergoden mee. Na de koude en natte aprilmaand hadden we, vond ik, wel een beetje recht op mooi

weer in mei. Maar ja, daar ga ik nu eenmaal niet over. Waar ik ook niet over ga is de plaats waar het Paastriduüm wordt gevierd. Vroeger was dit altijd in onze eigen kerk, maar omdat Houten nu het parochiële middelpunt is geworden, moeten we afwachten welke parochiegemeenschap de eer te beurt valt. Sinds het bestaan van de BOW-samenwerking is de kans dat ik als gastvrouw mag optreden wel één op drie, dat is tenminste wat. Dit jaar was Werkhoven aan de beurt en was er hier een prachtige Goede Week-viering met kinderen van de Camminghaschool.

Vervolgens mocht ik in gedachten mee op pad tijdens de Kruiswegviering op Goede Vrijdag. Wat waren er weer veel bloemen en wat werd het kruis prachtig versierd. Door de koude zijn de bloemen wekenlang mooi gebleven. Pasen is ons belangrijkste feest in het jaar. De viering op de eerste dag om de opstanding van Christus te gedenken, werd ondersteund door ons projectkoor, bestaande uit een samenwerking van In Honorem Dei en Laudate. Op zo'n dag met zoveel mensen samen, denk ik dan: "Zie je nou wel, er is nog hoop!"

Net zoals de apostelen na de Hemelvaart van Christus, die denken dat ze er alleen voor staan en de deuren sluiten uit angst voor het volk. Dan laat de Geest van Pinksteren ze weer tevoorschijn komen!

Een heel andere viering was er op 12 april. Mensen uit Bunnik, Odijk en Werkhoven waren uitgenodigd het Sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen. Mede door de bijdrage van het Omniakoor uit Houten was het een sfeervol geheel.

En dichtbij mij is er nog meer goed nieuws te melden. Bijna ongemerkt zijn er twee nieuwe leden toegetreden tot de lectorengroep. Een hele aanwinst voor iedereen, want niet alleen lezen ze de bijbelverhalen aan ons voor, maar ze houden ons praktisch bij de les, zoals bijvoorbeeld de bekendmaking rond Sam's kledingactie, waar dit keer wel 500 kg herbruikbare textiel en schoenen hier bij mijn deur werden ingezameld. Daaruit blijkt maar weer hoe belangrijk communicatie is en daarvoor moet je wel achter je gesloten deuren vandaan komen!

Barbara

Zalig Pinksterfeest**Pasen en Pinksteren vallen niet op één dag**

Pinksteren komt na Pasen, 7 weken erna.
Hij heeft afscheid genomen
en we verschuilen ons
in angst en verdriet, om lijden, om dood,
om een wereld vol onvrede en onzekerheid.
Maar nu is het Pinksteren
en we mogen en kunnen weer naar buiten.
In zijn Geest verder, met zijn blijde boodschap
van liefdevol samenleven,
van dienende naastenliefde, van vrede.
Onbezorgd, vrijmoedig en vol vertrouwen,
want wat Hij doet is welgedaan.
Dus kom es tevoorschijn,
trek er op uit en deel goed nieuws.



de Pastoraatsgroep

Meimaand Mariamaand

Maria is Troosteres van de bedroefden. Altijd kunnen we bij Haar terecht met onze zorgen, met al ons lief en al ons leed.

In de meimaand kunt u op uw gemak ervaren wat het een mens goed doet in vertrouwen tot Maria te bidden. In de Mariakapel kunt u een handreiking vinden hoe de rozenkrans te bidden. Met iedere week weer andere geheimen.

Iedere woensdag in mei bent u om 19.00 uur welkom in de dagkapel. Daar bidden we samen de rozenkrans. U kunt dit ook volgen via de kerkomroep.



www.kerkomroep.nl
Vind uw kerk: Bunnik
Kies: Bunnik, St.Barbara

De Mariakapel is gedurende de zomertijd dagelijks open van 09.00 - 18.00 uur.



Welkom in het 'Huis van de Verrijzenis'

Uitnodiging:

Iedere donderdagavond van 19.30 - 21.30 uur, is er een bijeenkomst van een nieuwe gebedsgroep in de vergaderzaal van de Pastorie Achterom.

Genaamd: het Huis van de Verrijzenis. Opgestart door Zaklina Melis vanuit de internationale gebedsgroep Galilea.

Er is een grote lofprijzing, er wordt gebeden, en uit de schrift gelezen, er wordt gezongen. Je kunt er geloofservaringen delen. Dat is anders dan we zijn gewend in de kerk, maar wel heel bijzonder om mee te maken.

Iedereen is welkom. Deze manier van bijeenkomen is gestart met de zegen van pastoor Hogenelst.

Informatie: zakamelis@gmail.com

Zaklina Melis

Het Christusmysterie
gaat zich bewijzen
in 't stralende licht
aan Liefde ontbrand.
De slapende zielen
gaan thans herrijzen
gewekt door het vuur
uit het heilige land.

Anna Spoel-Pril



Familieberichten

Overleden

Jan Abrahamse op 22 maart, 80 jaar

Gien van Es-Schaap op 23 maart, 93 jaar

Tilly van der Vlugt-Teeuwen op 23 april, 93 jaar



O.L.V. ten Hemelopneming

Loerikseweg 10, 3991 AD Houten

Secretariaat: Loerikseweg 12, 030-6371284, houten@pj23.nl. (werkdagen 9.00 -12.30 uur)

Pastoraatsgroep: houten.pastoraatsgroep@pj23.nl. Locatieraad: houten.locatieraad@pj23.nl

Kidskerk

Op zondag 26 mei is er om 9.30 uur weer een kidsviering voor alle kinderen met een leeftijd tot circa 10 jaar. Het thema is dan "De wind waait door Houten", een vervolg op het Pinksterfeest een week eerder.

Er wordt begonnen met een openingsgebed en daarna een Bijbelverhaal, met vervolgens nadere uitleg en vragen/gesprekjes met de kinderen. Het kinderkoor ZingZang verzorgt de muzikale invulling. Na het slotgebed en de zegen kunnen de kinderen een kaarsje aansteken



bij het Maria altaar achter in de kerk. Daarna zullen de kinderen op een creatieve wijze het thema vorm geven; en het zal die ochtend flink waaien! En dat onder het genot van een glaasje limonade met wat lekkers.

De kinderen zijn van harte welkom met hun ouders, oma's en opa's en broertjes en zusjes.

De daarop volgende kidsviering staat gepland op zondag 30 juni, ook om 9.30 uur. Het thema is dan "Op reis".

Werkgroep kidsviering

Samenwerking kinderkoor ZingZang met kinderkoor Opstandingskerk

Na Pasen is een gezamenlijk initiatief gestart tussen ons kinderkoor ZingZang en het kinderkoor van de Protestantse Gemeente Houten. Beide koren waren op zoek naar een nieuwe dirigent. Na overleg tussen de besturen van beide koren en de Locatieraad is besloten om de koren weer "nieuw leven in te blazen" onder leiding van nieuwe dirigent Hester Westra. Zij is onder andere verbonden als dirigent aan de Kathedrale Koorschool in Utrecht. Met dit Houtense koor wil zij graag werken aan een brede muzikale vorming van de kinderen. Op een leuke manier leren de kinderen veel over muziek en stemgebruik. En het is de bedoeling dat dit koor op enig moment niet alleen zal meewerken aan (speciale) vieringen in de beide kerken,

maar ook daarbuiten.

Het koor is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar. De repetities zijn wekelijks op woensdagmiddag van 16.30 tot 17.15 uur. In april waren de repetities in onze dagkapel; na de meivakantie zullen deze worden gehouden in de Opstandingskerk bij het gemeentehuis. Vóór de zomervakantie zal door beide besturen/kerken een evaluatie plaatsvinden van dit initiatief. Heb je zin om mee te doen? Kom eens vrijblijvend op een van de repetities!

Bestuur ZingZang en de Locatieraad

Mariaviering

Zoals kinderen vaak hun toevlucht zoeken bij hun moeder, zo mogen wij onze bescherming en geborgenheid vinden bij moeder Maria, en onder haar mantel beschutting zoeken.

Tijdens de Mariaviering op zaterdag 25 mei a.s., 19.00 uur willen we Maria met haar schutsmantel centraal stellen. We gaan samen bidden en er zal ruimte zijn voor bezinning. Naast samenzang zingt het St. Caeciliakoor, onder leiding van dirigent Pieter Koning, o.a. het 'Sancta Maria' van W.A. Mozart en het Marialied 'Daar bloedt' eene lelie' van de Vlaamse componist Lodewijk de Vocht. De viering zal instrumentaal opgeluisterd worden door celliste Fama Koning en pianist Jorian van Nee. U wordt in de gelegenheid gesteld een groet aan Maria te brengen tijdens de bloemenhulde, waarbij u uw zelf meegebrachte bloemen bij het beeld van Maria kunt neerleggen.

De viering is in de RK kerk Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopneming te Houten.

Na afloop is er gelegenheid een kopje koffie, thee of limonade met ons mee te drinken. Iedereen is van harte welkom in deze gebedsviering.

*Werkgroep Mariavieringen
St. Caeciliakoor Houten*



Feest

Feestelijke dag voor ouderen

Op vrijdag **14 juni** wordt voor de 8e keer een feest georganiseerd in Restaurant De Engel voor de senioren in onze geloofsgemeenschap. Dit jaar is dat voor iedereen die 80 jaar of ouder is. Als u een jongere partner heeft, is hij/zij natuurlijk ook van harte welkom.

De dag begint om 10.00 uur met een eucharistieviering, met medewerking van het koor Omnia. Pastoor F. Hogenelst zal hierin voorgaan. Daarna is er tijd voor koffie met een traktatie, de bekende borrels, een optreden van een gezellige muziekgroep en de uitreiking van de wisselwandelstok. Na een lekkere lunch wordt het feest om circa 14.00 uur afgesloten.

Bij deze uitgave van Open Venster ontvangen de genodigden een persoonlijke uitnodiging met een antwoordstrook voor deze dag. Wij verzoeken hen zich **vóór uiterlijk 11 juni op te geven**. Er kunnen maximaal 150 personen in de zaal: vol is vol.

Mocht u bij deze uitgave van Open Venster geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen en u behoort wel tot de doelgroep, laat het ons dan even weten via het parochiesecretariaat (telefoon 030-6371284, op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur). U krijgt dan alsnog de uitnodiging toegestuurd of u meldt zich dan direct aan. Het wordt ongetwijfeld weer een gezellig samenzijn op 14 juni, u bent van harte welkom!

*Namens de voorbereidingsgroep,
Frans Boon/Eugène van Zijl*

Gefeliciteerd!

Dit jaar hebben een viertal medeparochianen uit Houten een lintje mogen ontvangen.

Hiernaast een foto van hen. U ziet van links naar rechts: Imelda van der Meer, voor haar werk voor de Wereldwinkel. Hans van Dijk, voor zijn inzet voor het onderhoud van onze gebouwen, voor zijn inzet voor Energierijk Houten en als chauffeur van zorgspectrum Houten.

Corrie Sturkenboom, onder andere voor het mede oprichten van het Katholieke Vrouwen Gilde van Houten, haar werk voor ouderenpastoraat en haar werk voor onze parochie. Jacqueline Theunissen, voor haar werk voor de Milieu Werkgroep Houten, de buurttuin de Velduil, collectant Amnesty International, voor de voedselbank en voor verschillende werkgroepen binnen onze locatie.



Over Corrie Sturkenboom heeft u een interview kunnen lezen in Open Venster van oktober/november vorig jaar. Het ligt in de bedoeling om in de volgende Open Venster iets meer te vertellen over de andere drie.

*Nogmaals gefeliciteerd,
de redactie*

Feestmiddag voor vrijwilligers

Deze oproep is voor alle vrijwilligers van onze Houtense geloofsgemeenschap.

Zoals aangekondigd is er **16 juni** vanaf 12.15 uur een leuke middag (tot ongeveer circa 20.00 uur) georganiseerd voor onze vrijwilligers – MET partner, ook als die geen vrijwilliger is.

Het is absoluut noodzakelijk dat we weten hoeveel mensen er komen. Als het goed is, heeft u begin mei een uitnodiging per brief ontvangen via de contactpersoon van uw sectie/koor/groep of in uw brievenbus. Zo niet, wilt u dat dan telefonisch aan ons doorgeven (06-55790296 Gerard) dan krijgt u er alsnog een.

De uiterste inschrijfdatum is 2 juni.

Tot 16 juni!

Groeten van het organiserend comité,

*Dieny Vonk, Frans Boon, Cees Lutz, Ab Reeze,
Jos van Vliet en Gerard Hartman*

Huis van Gebed en Ontmoeting deel 3

Vorig jaar zijn de plannen voor het Huis van Gebed en Ontmoeting (HvGO) meerdere keren toegelicht in het Open Venster en is het schetsontwerp op 20 november gepresenteerd aan alle geïnteresseerde parochianen in De Engel. Inmiddels zijn de nodige vervolgstappen gezet. In dit artikel geven we een korte toelichting waar we nu staan.

De architect legt momenteel de laatste hand aan het definitieve ontwerp. Verschillende tekeningen zijn in de maak zoals plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden.

Een afwerkstaat maakt duidelijk welke materialen gebruikt gaan worden.

We zijn in gesprek met een landschapsarchitect over een nieuwe inrichting van de tuin. Niet dat de gehele tuin op de schop gaat maar wel dat we fijne plekken gaan creëren om buiten te zitten. Om het HvGO mogelijk te maken zal een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) worden aangevraagd. Dit moet onderbouwd worden met verschillende onderzoeken. Zo is onlangs de bodemgesteldheid onderzocht (zie foto). Andere onderzoeken zullen nog volgen.



Vrachtwagen van waaruit het onderzoek naar de bodemgesteldheid werd gedaan.

Peter Wieman, Sectie 2, Fianciën, Technisch beheer gebouwen

Informatieavond

Op **maandag 10 juni** gaan we het HvGO opnieuw aan u presenteren.

U bent om **20.00 uur** van harte welkom in de kerk om kennis te nemen van het ontwerp voor de pastorie en de tuin. We hopen u dan te ontmoeten.

Bidden met de psalmen, of zingen en daarmee dubbel bidden?

Op 20 maart 2024 gaf Arnoud Heerings in Houten een presentatie over het (zingend) bidden met de psalmen. Augustinus van Hippo zou al gezegd hebben dat zingen dubbel bidden is. Augustinus hield van zingen in de kerk als er maar wel ook goed gezongen werd. Volgens hem was "zingen in de kerk twee dingen tegelijk doen, namelijk God loven en van God houden" (Gerben Zweers. Waarom zingen niet twee keer bidden is.)

Verder is wel bekend is dat al in de Joodse traditie gebeden zingend werden uitgesproken.

De psalm van de avond was psalm 23. Arnoud las om te beginnen de bewerking van Ida G.M. Gerhardt en Marie H. van der Zeyde (1975) uit de Gezangen voor Liturgie om daarbij ook de link te leggen met het verhaal van de goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen uit het evangelie van Johannes.

Na deze inleiding was het hoog tijd om te zingen. Hoezeer psalm 23 geliefd is, inspireert of tot de verbeelding spreekt blijkt uit de grote aantallen vertalingen en bewerkingen. In Nederland alleen al die net genoemde bewerking, eentje van Johannes van der Ploeg (O.P.) uit 1963, van Huub Oosterhuis uit 1967, van Ad Bronkhorst (O.P.) uit 1969 en van Nico Tromp uit 1982.



Een dergelijk overzicht geeft aanleiding om de verschillen in vertalingen van Bijbelteksten te bekijken. Woorden kunnen meerdere betekenissen hebben en/of beelden oproepen. Vertalers moeten dan kiezen welke betekenis naar hun mening het dichtst bij de bedoeling van de schrijver ligt. Daarover kunnen ze van mening verschillen. We hebben een paar van die verschillen tussen de Willibrordvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling bekeken. Er zijn er ook die zich hebben gewaagd aan heel andere manieren van bewerken. Zo maakte organist, muziekdocent en componist Susane

Haïk - Vantoura een reconstructie van de muziek door de Hebreeuwse leestekens (o.a. klinkertekens) om te zetten naar muzieknoten in La Musique de la Bible révelée. Maar die methode is wel omstreden.

Vervolgens was het tijd voor de tweede zangoefening. Een gregoriaanse versie van de psalm met antifoön kon natuurlijk niet achterwege blijven bij een dirigent van gregoriaanse koren. Tenslotte liet Arnoud nog een aantal alternatieve muzikale versies de revue passeren.

De avond moest wel een keer ten einde komen, en wel waarmee die werd begonnen, psalm 23 I uit de Gezangen voor Liturgie, want zoals Heerings zei "ik hecht eraan de cirkel te sluiten".

Guus van der Werff

Vakantiesluiting parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat is gesloten van zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus.

Wilt u er rekening mee houden dat er in die weken geen intenties opgegeven kunnen worden? Indien u in de periode van 13 juli t/m 25 augustus een intentie wil laten lezen, kunt u dat dan opgeven vóór vrijdag 12 juli 2024?

De vluchtelingen in onze gebouwen

Zoals u weet, ontvangen wij als RK geloofsgemeenschap al geruime tijd vluchtelingen in onze pastorie en in onze woning aan de Loerikseweg 16.

Toen de oorlog in Oekraïne in februari 2022 uitbrak, kwam de luide oproep om te kijken naar bestaande gebouwen, die geschikt gemaakt konden worden voor opvang van vluchtelingen. Het pastoraal team, het parochiebestuur en de Locatieraad besloten met aanpassing en inschikken van de ruimtes de eerste etage van de pastorie hiervoor te bestemmen. De twee studio's aan de Loerikseweg 16 kwamen vrij en zijn ook hiervoor ingezet.



In maart 2022 ontvingen we de eerste Oekraïense vluchtelingen. De gemeente was intussen druk met het inrichten van semi permanente ruimtes. De eerste "lichting" vertrok en er volgden nieuwe Oekraïners. Vanaf april 2023 kwamen de kamers geleidelijk aan leeg. In samenspraak met het bestuur is besloten de studio's en kamers beschikbaar te stellen aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning die doorgeplaatst moeten worden vanuit de AZC's. De maximale bezetting is zeven mensen. De gemeente en de woninbouwvereniging zorgen dat deze statushouders in ongeveer een halfjaar een woning krijgen.

Terugkijkend vanuit die crisissituatie word je blij en vrolijk als je ziet hoeveel organisaties zich inspanssen om al deze vluchtelingen te helpen. Vorig jaar werd vanuit deze noodsituatie door diverse kerkgemeenschappen de organisatie "Thuisgevers" opgericht, een initiatief uit Kampen. Ook wij hebben ons vanuit de parochie Paus Johannes XXIII bij dit initiatief aangesloten. Sindsdien vangen wij dus statushouders op.

Deze nieuwe Houtenaren hebben vaak een lange en moeilijke reis achter de rug. Zowel fysiek als mentaal! Samen met vrijwilligers begeleidt Vluchtelingenwerk Houten hen een jaar lang om een goede start te maken. Als RK geloofsgemeenschap zorgen wij naast de huisvesting ook voor enkele basale middelen (fiets, laptop), die nodig zijn om een plaats in de Houtense gemeenschap te verwerven.

Het is opvallend: alle vluchtelingen die onze huisvesting

gepasseerd zijn, hebben dromen en willen vooruit met hun leven, met studie en werk. Inmiddels zijn er via onze kamers/studio's zeven vluchtelingen doorgestroomd naar een eigen huis.

Nu verblijven er weer zeven nieuwe mensen. Er is ons een extra woning ter beschikking gesteld waar we nog drie vluchtelingen hebben gehuisvest die wachten op een woning. De meesten komen uit Syrië, maar soms uit Soedan, Eritrea, Jemen of Afghanistan. Vaak zijn ze moslim, soms christen.

Een ander geluid

Als je tot steun kunt zijn voor die nieuwe Houtenaren, doe je een rijke ervaring op. Je leert de ander kennen in zijn culturele uitingen, politieke denken, godsdienstige overtuigingen; je mag de ander jouw manier van leven en gewoontes uitleggen. Je wereld wordt groter dan Nederland! En.. je helpt mensen vooruit. Dat scheidt een band!

Wil je ook als vrijwilliger ervaringen rijker worden door begeleiding (vluchtelingenwerk); betrokken worden bij activiteiten (werkgroep migranten); of gewoon praktische ondersteuning bieden bij huisvesting, neem dan met mij contact op. Achterin de kerk liggen informatiefolders met verdere uitleg en een flyer met persoonlijke verhalen van "nieuwe Houtenaren".



*Namens Thuisgevers Houten, Co van Rooijen
06 51028554, co_van_rooijen@hotmail.com
Thuisgevers Houten is een werkgroep uit verschillende
geloofsgemeenschappen en zet zich in om nieuwe Houtenaren
te huisvesten en snel en goed te laten integreren in Houten.*

Familieberichten

Onlangs Overleden

23-02-2024 Margreet Stolwijk
24-02-2024 Jeanne van Buren-Schuurman
25-02-2024 Dora Groenen-van der Biezen
02-04-2024 Frans Neuzerling
12-04-2024 Gerry Elberse-Buskermol

Vieringenrooster 17 mei t/m 30 juni 2024

19 mei		Pinksteren
Houten	zo 11:00	pastor M. Los m.m.v. Cantilene
't Goy	zo 09:30	pw. W. Sarot
Bunnik	zo 09:30	werggroep
Odijk	zo 10:00	Oecumenische viering met werkgroep
Werkhoven	zo 09:30	werggroep m.m.v. Cantor Martien Stoeten
Cothen	zo 11:00	diaken V. van der Helm
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	diaken V. van der Helm m.m.v. Koor Face to Face
20 mei		2e Pinksterdag
Bunnik	ma 09:30	werggroep
25 mei - 26 mei		H. Drie-eenheid
Houten	za 19:00	Mariaviering met werkgroep m.m.v. St. Caeciliakoor Houten
Schalkwijk	za 19:00	diaken V. van der Helm m.m.v. Zangkoor Sabra
Wijk bij Duurstede	za 19:00	pastor O. Swijnenberg m.m.v. Koor Face to Face
Houten	zo 11:00	pastor O. Swijnenberg m.m.v. Schola Cantorum Houten
Werkhoven	zo 09:30	BOW woord- en communieviering met pw. E. van de Moosdijk m.m.v. BOW-projectkoor
Cothen	zo 11:00	pw. E. van de Moosdijk
02 juni		Sacramentsdag
Houten	zo 11:00	pastor M. Los m.m.v. St. Caeciliakoor Houten
't Goy	zo 09:30	diaken H. Schoot
Bunnik	zo 09:30	werggroep
Odijk	zo 11:00	diaken H. Schoot m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	pw. L. Weijman m.m.v. Organist Bas Jongeling en Gem. koor St. Caecilia
Cothen	zo 11:00	werggroep
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	werggroep
08 juni - 09 juni		10e zondag d/h jaar
Wijk bij Duurstede	za 19:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Koor Face to Face
Houten	zo 11:00	1e H. Communie met pastoor F. Hogenelst m.m.v. Kinderkoor Zing-Zang
Schalkwijk	zo 09:30	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Gemengd Gregoriuskoor
Bunnik	zo 09:30	werggroep
Odijk	zo 11:00	diaken V. van der Helm m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	diaken V. van der Helm m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
	zo 19:00	Taizeviering met werkgroep m.m.v. Capella Taize
Cothen	zo 11:00	pastor M. Los
16 juni		11e zondag d/h jaar
Houten	zo 11:00	pastor M. Los m.m.v. St. Caeciliakoor Houten
't Goy	zo 09:30	pw. L. Weijman
Bunnik	zo 09:30	werggroep
Odijk	zo 11:00	Woord- en communieviering, Gezinsviering met werkgroep m.m.v. Multiple Voice
Werkhoven	zo 09:30	werggroep m.m.v. Organist Bas Jongeling en Gem. koor St. Caecilia
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	werggroep
22 juni - 23 juni		12e zondag d/h jaar
Schalkwijk	za 19:00	diaken H. Schoot m.m.v. Zangkoor Sabra
Houten	zo 11:00	pastor O. Swijnenberg m.m.v. Schola Cantorum Houten
Bunnik	zo 09:30	pastoor F. Hogenelst
Odijk	zo 11:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	werggroep m.m.v. Organist Rene Verwer en Gem. koor St. Caecilia
Cothen	zo 11:00	diaken H. Schoot
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	werggroep
30 juni		13e zondag d/h jaar
Houten	zo 11:00	pastor M. Los m.m.v. St. Caeciliakoor Houten
't Goy	zo 09:30	diaken H. Schoot
Bunnik	zo 09:30	werggroep
Odijk	zo 11:00	pw. L. Weijman m.m.v. Multiple Voice
Werkhoven	zo 09:30	werggroep
Cothen	zo 11:00	diaken H. Schoot
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	pw. L. Weijman

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nl

Vieringenrooster 6 juli t/m 22 juli 2024

06 juli - 07 juli		14e zondag d/h jaar
Wijk bij Duurstede	za 19:00	pastor O. Swijnenberg m.m.v. Koor Face to Face
Houten	zo 11:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Cantilene
Schalkwijk	zo 09:30	pw. W. Sarot m.m.v. Gemengd Gregoriuskoor
Bunnik	zo 09:30	werkgroep
Odijk	zo 11:00	werkgroep m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Organist Rene Verwer en Gem. koor St. Caecilia
Cothen	zo 11:00	pastor M. Los
14 juli		15e zondag d/h jaar
Houten	zo 11:00	Rector P. Kuipers
Schalkwijk	zo 09:30	Rector P. Kuipers
Odijk	zo 11:00	BOW pastor O. Swijnenberg
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	diaken V. van der Helm

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nl.

Ter inspiratie - recept

AARDBEIEN-
ROOMTAARTAARDBEIENROOMTAART
ca. 10 taartpunten

Ingrediënten

- 110 g boter of margarine
- 200 g chocolade biscuits
- 200 g roomkaas (bv. Monchou)
- 250 ml slagroom
- 100 g witte basterdsuiker
- ca. 200 g verse aardbeien

Bereiding

Verkruimel de biscuits met een deegroller. Smelt de boter in een pannetje. Roer de kruimels door de gesmolten boter. Schep dit mengsel op een groot platbord (strooi vooraf een beetje meel op het bord om plakken te voorkomen). Druk met de bolle kant van een lepel aan en vorm een randje dat iets hoger is. Dit is de bodem. Prak op een ander bord de roomkaas met een vork fijn. Klop de slagroom met suiker zeer stijf. Voeg de roomkaas toe en klop kort mee. Verdeel het mengsel over de taartbodem. Gameer met verse aardbeien.

Bron: naar een recept uit: 'Twaalf maanden lekker eten', Anneke Ammerlaan, VBI/Koninklijke Smeets Offset B.V., 1987



Pinksteren is het feest van het neerdalen van de Geest op de leerlingen van Jezus. Dit gebeurde toen zij bijeenwaren voor de viering van het Joodse Wekenfeest, zeven weken na Pasen (*Pesach*). Op dit feest werden de eerste vruchten, destijds de eerste tarwe, naar de tempel in Jeruzalem gebracht en uit dankbaarheid opgedragen aan de Allerhoogste.

In de christelijke traditie is rood de liturgische kleur voor dit feest. Rood is de kleur van het hart en het vuur van de liefde, onmisbaar voor het goede samenleven. Vanuit die liefde dragen mensen vrucht. Men spreekt van verschillende soorten vruchten, maar ook van de zeven gaven van de Heilige Geest (Jesaja 11, 2-3): wijsheid, verstand, raad, sterkte, godsvrucht, wetenschap en ontzag voor God.

In mei kunnen rode vruchten, zoals aardbeien en frambozen, ons herinneren aan een geest van liefde. In de Joodse traditie staan op het Wekenfeest zuivelgerechten op tafel omdat het vee weer meer melk gaf. Deze eenvoudige taart is een combinatie van beide tradities. ■

Tekst en foto's: Tini Brugge



Heilige Geest: onhoorbaar, onzichtbaar, onstuitbaar, altijd aanwezig.

Het vormsel

het sacrament dat je uitnodigt om mee te doen

Misschien heb je het al eens ergens gebeden, het gebed dat hoort bij het Synodaal Proces. Het begint met de woorden: 'Wij staan voor U, Heilige Geest.' Elke keer weer word ik blij als ik het mag bidden. En dat heeft een reden. Het Adsumus Sancte Spiritus is een eeuwenoud gebed, dat wordt gebeden bij aanvang van concilies en synodes.

Elke zitting van het Tweede Vaticaans Concilie begon ermee. Daarmee was het een gebed van bisschoppen en kardinalen.

Maar nu bidden wij het. Alle gedoopten bidden mee. Zoals ook alle gedoopten mee mogen praten.

Dat paus Franciscus ons heeft uitgenodigd om deel te nemen aan het Synodaal Proces is voortschrijdend inzicht dat gebaseerd is op het feit dat we het vormsel hebben ontvangen. Dat in elke gedoopte de Heilige Geest werkzaam is.

Het vormsel is een sacrament dat stevig wortelt in het Nieuwe Testament. In het boek Handelingen kunnen we daarover het volgende lezen: "Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord van God had aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Zij gingen daarheen en baden voor hen dat ze de heilige Geest mochten ontvangen, want die was nog op niemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Daarop legden ze hun de handen op en zij ontvingen de heilige Geest." (Hand. 8, 14-17) Vormsel is daarmee de afronding van de doop en gaat over het ontvangen van de Heilige Geest. De komst van de Geest maakt van een gedoopte een volwaardig Christen, eentje die geholpen, gesterkt en geïnspireerd door de Geest mee kan praten en mee kan doen. Want de Geest werkt ook door haar of hem! We lezen verder in Handelingen dat de taak van de apostelen is om gedoopten de handen op te leggen, waardoor dezen de Geest ontvangen.



Daarom komt voor een vormselviering de bisschop, opvolger van de apostelen, naar ons toe. Als hij verhinderd is, delegeert hij en stuurt hij een hulpbisschop, een rector of hij vraagt de pastoor. Het toedienen van het vormsel begint met het uitspreken van de geloofsbelijdenis door de vormeling. Zo geeft zij aan dat zij het geloof nu zelf kan beamen.

Dan bidt de bisschop om de gaven van de heilige Geest: wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis, liefde en eerbied voor Gods heilige Naam. Dan volgt een handoplegging en een kruisje met heerlijk ruikende olie op het voorhoofd. Dit chrisma is gewijd op de vooravond van Witte Donderdag. De symboliek van deze zalving met olie is breed, chrisma trekt in je huid en is daarmee een onuitwisbaar teken. Verder houdt olie je soepel en is goed voor je huid. Je gaat er ook lekker van ruiken, je bent daardoor een aangenaam mens om in de buurt te hebben.

We vieren het vormsel jaarlijks met kinderen uit groep acht.

Voor ouderen is het ook mogelijk om het vormsel te ontvangen. Dat doen we in de Paaswake.

Voor de voorbereiding hierop is de cursus "Van harte Katholiek", waarover je elders in dit blad kunt lezen.

Info kan je opvragen bij pastoraal werkster Wies Sarot: w.sarot@2parochies.nl



Heilige Petrus en Paulus

Rozenplantsoen 17, 3945 BW Cothen

Secretariaat: 0343-561208, cothen@pj23.nl

Pastoraatsgroep: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl (ma. 9.30-11.30u)

Bankrekeningnummer: NL11RABO0312301154 voor algemene giften en stipendia.



De zonnepanelen zijn een feit

Op zaterdag na Pasen is er met een aantal vrijwilligers hard gewerkt om de 9 zonnepanelen op het dak van het koffiezaaltje te leggen. De voorbereidingen waren al getroffen in de vorm van meetwerk, nadenken over de ballast, bekijken waar de bekabeling komt te liggen etc. Binnenkort worden de panelen officieel aangesloten op de meterkast door de elektriciens en kunnen de zonnepanelen stroom gaan leveren!

We danken alle vrijwilligers die mee hebben geholpen om het zonneproject te realiseren maar zeker ook de parochianen voor hun "zonnegift".

Uw locatieraad

Opbrengst Kerststukjes maken

Na afloop van de lichtjeswandeling vorig jaar kon men zoals gebruikelijk een kerststukje kopen voor het goede doel. Ook op zondag na de de lichtjeswandeling kon men nog met een stukje huiswaarts gaan. De opbrengst ging zoals gewoonlijk naar een goed doel.

Dit jaar was dat de Speelweide in Cothen. Tijdens NL- doet, op zaterdag 16 maart, mocht "De Natuurspeelweide" uit handen van de werkgroep "kerststukjes maken" van de RK kerk in Cothen een cheque in ontvangst nemen ter waarde van € 500,-.

De opbrengst werd zeer gewaardeerd door de commissie.

Werkgroep Kerststukjes maken



8 Eeuwen katholiek Cothen

Beste medeparochianen,

Wij zijn op zoek naar exemplaren van het boekje acht eeuwen katholiek Cothen en honderd jaar H.H. Petrus en Pauluskerk, geschreven in 2006 door Kees Vernooij en Ad van Bommel.

Als u dit boekje (in goede staat) nog heeft en niet meer gebruikt, zouden wij die graag ontvangen.

Even een belletje naar Hennie van Rossum (562396) en hij komt het ophalen.

Bij voorbaat dank, de locatieraad



Rozenkransgebed

Op de donderdagavonden in de meimaand bidden we het Rozenkransgebed.

U bent van harte welkom om met ons mee te komen bidden en zingen.

We beginnen om 19.00 uur

Gezegend Pinksteren

Kom Heilige Geest

Vul mijn hart en leven

Laat Uw liefde stromen

Troost met Uw nabijheid

Geef kracht om te getuigen

Vervul ons met heilig vuur.

Kom Heilige Geest

Woon in onze huizen

Ontdek onze zonden

Leer ons meer op Jezus zien

Ontsteek een groot verlangen

Volmaakt te leven tot Uw eer.



Familieberichten

Overleden:

18 maart 2024: Willebrordus Johannes Maria (Wil) Baars in de leeftijd van 85 jaar.

3 april 2024: Thomas Gerardus Scherpenzeel in de leeftijd van 88 jaar.



O.L.V. ten Hemelopneming
 Beusichemseweg 104, 3997 ML 't Goy
 Secretariaat/kopij: 030-6011160, tgoy@pj23.nl
 Pastoraat: 030-6011239

Lintjesregen

Op 26 april heeft de Orde van Oranje-Naussau er een nieuw lid bijgekregen: Anton Goes.

Hij werd gedecoreerd voor zijn bijdragen aan de Lions Club, de Voedselbank, Ons Dorpje Overeind, als chauffeur voor Automaatje en als collectant en begeleider van rouwdiensten in onze Goyse kerk.

Anton, van harte gefeliciteerd, en hopelijk mogen we nog lang van je grote inzet gebruik maken.



Gebed

Hart van Jezus, ons Leven en Verrijzenis, wij zullen begraven worden als Gij, lieve Jezus. Maar wij kunnen niet na 3 dagen verrijzen. Ons lichaam zal in het graf tot stof vergaan, als straf voor de zonden. "Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren."

Uw opstanding uit het graf is de waarborg dat ook wij eens zullen verrijzen.

"Wie mijn Vlees eet en mijn Bloed drinkt, heeft het eeuwige leven en Ik zal hem opwekken op de jongste dag."

Hart van Jezus, Hoop van hen die in U sterven, ontferm U over ons ALLEN, en allen die nu in doodstrijd liggen. Wij smeken U tevens, omwille van Uw Kostbaar Bloed en Uw Tranen, geef aan al de stervenden, de genade van een zalige dood.

Amen

7 Juni is het feest van het Heilig Hart van Jezus, het Hart dat ALLE mensen liefheeft !

Hartelijke groet,
 José

Agenda

Elke dinsdag in mei: Rozenkrans bidden om 19.00 uur
Sluitingsdatum kopij volgend nummer: zie pagina 31

Familieberichten

Overleden

13 April 2024: Hendrica Antonia (Riek) Vonk-Vermeulen. Zij werd geboren op 26 augustus 1938 en woonde op Hollandsspoor 1 in Houten



Heilige Nicolaas

Sint Nicolaaslaan 1, 3984 JA Odijk

Secretariaat: (030) 6562031, wo. en vrij. van 9.00 tot 12.00 uur, odijk@pj23.nl, www.nicolaaskerkodijk.nl

Pastoraatsgroep: pastoraatsgroep@nicolaaskerkodijk.nl tel.nummer 06-20254187.

Locatieraad: voorzitter@nicolaaskerkodijk.nl Voor stipendia IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21 t.n.v. GG H. Nicolaas PJ23

Voor meer actueel en lokaal nieuws zie onze website en de wekelijkse Nieuwsbrief.



Palmpasen 2024

Zondag 24 maart liepen bijna 40 kinderen apetrots met hun zelf versierde Palmpasenstok in processie door de H. Nicolaaskerk in Odijk! IJverig is er die ochtend in het zaaltje van de kerk door de kinderen (en hun ouders/opa/oma) gewerkt aan hun Palmpasenstok; de één nog kleurrijker dan de ander. Met natuurlijk bovenop (met dank aan Ineke) een vers gebakken broodhaantje! Het was een vrolijk en kleurrijk tafereel, wat een grote glimlach op het gezicht van de overige kerkgangers bracht.

Werkgroep Kidskerk, Lizan

Heilige Nicolaaskerk 60 jaar!

Dit jaar bestaat onze kerkgemeenschap maar liefst 60 jaar en dat gaan we vieren! Nadere informatie volgt, maar noteer alvast de volgende data in de agenda:

Zondag 1 september om 11.00 uur: Jubileumviering met aansluitend receptie.

Zondag 8 september om 14.30 uur: Activiteit vrijwilligers met aansluitend borrel.

Zondag 13 oktober om 14.30 uur: Lezing over de historie van Odijk door Raymond Uppelschoten in samenwerking met Ontmoeting met dorpsgenoten.

Zondag 17 november om 15.00 uur: Lezing over de band tussen Sint Nicolaas en Odijk door Roelof de Wildt.

December: Kerststallen-wedstrijd in samenwerking met basisscholen in de gemeente Bunnik.



Zijn er nog vragen? Contactadres: mjkroon@hotmail.nl

Werkgroep Nicolaaskerk 60 jaar: Femy van Dillen, Madeleine Groenhof, Marie-José Kuyper-Kroon, Jan de Waard en Elma van Wijk.



Lintjesregen

Vrijdagmorgen 26 april kreeg Ineke van der Linden uit handen van burgemeester Ruud van Bennekom een koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Zij kreeg haar onderscheiding voor haar verdiensten als vrijwilliger voor o.a. De Zonnebloem en de wijze waarop zij op vele gebieden in onze geloofsgemeenschap en daarbuiten actief is.

Door haar betrokkenheid, creativiteit en enthousiasme zorgt zij voor verbinding en positiviteit.

Ineke van harte gefeliciteerd!

Gezinsviering



Na het succes van Palmпасen waarbij heel veel kinderen met hun ouders in de kerk waren, zetten we nu de volgende stap om God in onze geloofsgemeenschap verder te verbinden met de kinderen uit Odijk en hun ouders.

Daarom is er op 16 juni om 11.00 uur een gezinsviering van Woord en Communie met als voorganger Matthijs Marell en met medewerking van Multiple Voice en de Kidskerk-groep.

Wij hopen dat u met velen mee komt vieren; de kinderen en kleinkinderen met hun ouders, opa's en oma's, vrienden en burens.

In deze viering zal er ook aandacht zijn voor het diaconale weekend. Concreet houdt dit in dat wij iets extra's willen doen voor een ander.

Dit jaar willen we kinderboeken met korte verhaaltjes verzamelen voor vaders die in de gevangenis zitten (zie ook pag. 4).



Voor de kinderen van deze gevangenen is contact heel moeilijk. Om dit contact toch iets makkelijker te maken willen we u vragen kinderboeken te doneren. De vaders kunnen dan voorlezen uit zo'n boek terwijl zij gefilmd worden. Het filmpje wordt gestuurd aan hun kinderen. Dan zijn ze toch even samen.



Achter in onze kerk staat een mand, van 1 juni t/m 30 juni, waar u de boekjes in kunt doen.

(Er mag niets in het boek geschreven zijn; b.v. geen aantekeningen, tekeningetjes of een ingeschreven naam)

SAMen goed voor elkaar!

Heel hartelijk bedankt voor de zakken kleding, schoenen en textiel. Hierdoor kan Cordaid projecten blijven ondersteunen voor mensen in nood en hebben velen weer hoop op een betere toekomst.

Graag tot ziens in oktober.

Vriendelijke groet, Jenneke Miltenburg.



**Goede
Pinksteren
gewenst!**



Kidskerk

Kidskerk is een initiatief voor kinderen van ongeveer 3 jaar t/m 8 jaar!



Wanneer?

Onderstaande data op zondag van 9.15 uur tot 10.30 uur in de H. Nicolaaskerk Odijk.

Wat gaan we precies doen?

Op een speelse manier kun je deelnemen aan een viering. Tijdens deze viering staat een thema centraal, waarop het (bijbel)verhaal en de activiteit zijn afgestemd. Natuurlijk gaan we ook kletsen en zingen en is er gelegenheid om een kaarsje voor iemand aan te steken.

Kom je ook?

Natuurlijk mag jij je vader en/of moeder gezellig meenemen als je dat leuk vindt!

En je hoeft je niet op te geven hoor!

Zondag 16 juni is er om 11.00 uur een gezinsviering (zie hiernaast).

De planning voor het volgend schooljaar volgt z.s.m.

Tot dan! Werkgroep Kidskerk

Eten met dorpsgenoten

Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar de Meenthoek. Elke 4e maandagavond van de maand koken vrijwilligers een 3-gangen-maaltijd voor u en u krijgt er twee glazen wijn bij. De kosten zijn € 7,- per persoon. Indien nodig, kunt u opgehaald en weer thuisgebracht worden.

Data: 27 mei en 24 juni.

Plaats en tijd: Meenthoek, 18.00-20.00 uur

Informatie: Alida, crealida@ziggo.nl, 06-53330168.

Aanmelding: op de woensdag vóór de maandagavond tussen 17.00 -18.00 uur bij Truus, 030-6562089

Ontmoeting dorpsgenoten

Elke 2e zondag van de maand is er een programma in het zaaltje van de H. Nicolaaskerk. Een lezing, een spelletje, iets creatiefs maken, met daaromheen tijd voor gezellig samenzijn en een kopje koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbesparing kunt u een bijdrage in de pot doen. Vervoer kan geregeld worden via tel. 030-6562977.

9 juni gaat helaas niet door!

De ontmoetingen starten weer in september.

Plaats en tijd: zaaltje van de H. Nicolaaskerk, van 14.30- 16.30 uur.

Familieberichten

Overleden:

22 maart 2024: Jan Abrahamse, 80 jaar.

06 april 2024: Hans Miltenburg, 64 jaar.



Heilige Michaël

Jonkheer Ramweg 18, 3998 JP Schalkwijk

Secretariaat: schalkwijk@pj23.nl . Pastoraatsgroep: 06 29473968, schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl

Michaël was er al, maar hield zich verscholen in de treurbeuk



Foto: Co Baas

Eind maart was de wat treurig stemmende ontmanteling van de treurbeuk op ons kerkhof gaande. Het zat er al aan te komen. Door de droge zomers van de afgelopen jaren verzwakte de treurbeuk zienderogen. Een zogeheten groeiplaatsverbetering in 2020 mocht niet meer baten.

In 2023 kwam er geen groen blaadje meer aan de majestueuze en beeldbepalende 100-jarige boom. Wat nu te doen? Gewoon omzagen en een nieuwe boom planten? Worden de stam en takken 'voer' voor de open haard, of is er nog een elegantere oplossing? Meer passend bij onze geloofstraditie.

Via, via kwamen we de kettingzaag-kunstenaar Dave Harmsworth op het spoor. Geen onbekende op zijn gebied. Hij werd zelfs enkele keren Nederlands kampioen. Ondertussen was het idee gerijpt om uit de stam 'iets' te maken dat verband zou houden met kerkhof, kerk en geloof. Dave zag wel mogelijkheden in de boom.



Foto: Michel van den Broek

Tijdens zijn werkzaamheden bleek dat de heilige Michaël (met een verslagen draak aan zijn voeten) al vele jaren stilletjes in deze beuk woonde. Hij had alleen een Engelse kettingzagende boom-beeldhouwer nodig om wakker te worden, tevoorschijn te komen en zijn vleugels uit te slaan.

Mooi om te bedenken dat onze patroonheilige al jaren waakte over de levenden in de kerk en dorp en de overledenen op het kerkhof. En specifiek over het monument voor de ongedoopte kinderen waar de boom stond en nu de H. Michaël staat. Michaël verbindt hemel en aarde.

Michaël beschermt en begeleidt de mens in het dagelijkse leven.

Michaël weegt het goede en het kwade en inspireert de mens om te kiezen voor het goede.

Samen kerk(gebouw) in stand houden

Iets geven voor het doorgeven en voortbestaan van onze H. Michaëlkerk in Schalkwijk, dat wil eigenlijk bijna elke bewoner van dit bijzondere dorp wel. De levendige dorps- en geloofsgemeenschap zijn nauw met elkaar verweven.

Mensen zetten zich in voor allerlei activiteiten, wel of niet gelinkt aan de kerk.

Gewoon omdat ze het belangrijk vinden. Zo ben je er voor elkaar. Dat is hoe het werkt in Schalkwijk en Tull en 't Waal. Vindt u het ook belangrijk dat dit blijft bestaan, geef dan ook voor de Actie Kerkbalans (als u dat nog niet gedaan heeft).

De actieperiode zelf is in januari afgesloten. Maar dat betekent niet dat u niet meer kunt doneren. Dat kan gerust. Of u nu wel of niet lid bent van de rooms-katholieke kerk. Het is gemakkelijk te doen via de QR-code.

Ook kunt u een bedrag overmaken op de bankrekening NL27RABO0357501993 t.n.v. H. Michaël. Zo zorgen we er samen voor dat het dorpse leven mét haar belangrijke kerk, in stand blijft.



Fijn, wanneer u het doet! Dank alvast.

Turris fortissima, een bijzonder verhaal

Boven een binnendeur die naar de Mariakapel leidt, in het voorportaal van de kerk, zit een gedenksteen met een tekst, D.D. MDCCCXXVIII Albertus Verkerk Turris fortissima. Wat moet zo'n tekst en jaartal daar, zul je denken. Deze steen vertelt een bijzonder verhaal. Een verhaal van betrokkenheid en offervaardigheid van de parochianen uit de tijd van de bouw van de huidige H. Michaëlkerk. Een tijd waarin de katholieken sinds drie eeuwen weer openlijk hun godsdienst mogen belijden. Kerken, geen schuilkerken meer hoeven te zijn. Een tijd waarin de katholieken wilden laten zien dat ze geen tweederangs burgers waren. Dat ze meetelden. Grote en prachtig gedecoreerde kerken werden gebouwd. Maar daar was geld, veel geld voor nodig.

Wat was nu het verhaal? Toen in 1878 Pastoor Hilhorst tijdens een kerkvergadering de bouwtekening van de kerk aan zijn kerkmeesters liet zien, bleek dat de toren eindigde bij het dak van het middenschip. Dat was vreemd. Dan zou de nieuwe kerktoeren net zo hoog worden als de oude toren van de op dat moment nog in gebruik zijnde schuilkerk. En waar moesten dan de luidklokken geplaatst worden? Voor de pastoor was dit geen verrassing. Hij had dit afgesproken met de architect Tepe. Hierdoor kon de rest van de kerk groter worden en dat had de pastoor graag. Maar de kerkmeesters wilden toch graag dat de kerk van heinde en ver te zien zou zijn. Ze wilden trots zijn op hun kerk. En een kerk zonder toren, was toch geen kerk? De kerkmeester Albertus Verkerk ging naar huis, sprak met zijn vrouw en ging de volgende morgen terug naar pastoor Hilhorst. Ze dronken koffie, namen een borrel en rookten een sigaar. Toen boer Verkerk naar huis ging zei hij bij de deur: "Meneer pastoor, U krijgt uw toren, ik betaal."

Om deze bijzondere vrijgevigheid te gedenken en als dank werd in de toren een gedenksteen geplaatst met het jaartal 1878, omdat toen het bedrag geschonken werd. Omgerekend naar nu, legde Albertus Verkerk eventjes 2,2 miljoen op tafel om deze Turris fortissima = sterke toren te bekostigen.

Co Baas



Foto: Annie Miltenburg



foto: Dolinda Dupont fotografie

'Het heeft Zijne Majesteit behaagd...'

Vrijdagochtend 26 april, tijdens een feestelijke bijeenkomst in Theater aan de Slinger, ontvingen Adrie van Emmerik, Johan van der Gun, Nico van den Heuvel en Hein van den Hoogen een koninklijke onderscheiding voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger op verschillende vlakken in de samenleving. Wij hebben als geloofsgemeenschap veel waardering voor wat zij voor de Schalkwijkse dorps- en geloofsgemeenschap hebben gedaan. Onze hartelijke gelukwensen!

MEI - MARIAMAAND



Familieberichten

Overleden

Diny van Bennekom-Kutschruiter, overleden op 23 maart 2024 in de leeftijd van 87 jaar.

Henk Vermeulen, overleden op 5 april 2024 in de leeftijd van 87 jaar.

Co Uytewaal, overleden op 23 april 2024 in de leeftijd van 90 jaar.

O.L.V. Ten Hemelopneming

Herenstraat 11, 3985 RP Werkhoven

Secretariaat: 0343-551201 (woensdag 8.30-11.30u), E-mail: werkhoven@pj23.nl.

Pastoraatsgroep: H. de Gier (do 9.30-11.00u); Bankrekeningnummer: NL19RABO0329808540



Zomerrooster BOW

De zomervakantie loopt voor Midden-Nederland van 13 juli t/m 25 augustus. In deze periode gaan niet alleen veel kerkgangers, maar ook ons pastoraal team genieten van een zeer welverdiende vakantie. Dat heeft gevolgen voor de personele invulling van de zondagochtendvieringen. Daarnaast hebben ook onze lekenvoorgangers recht op vakantie. U raadt het al: dit gaat knellen. In een overleg met de collega's uit Bunnik en Odijk hebben we nu een 'zomerrooster' afgesproken. Dat betekent heel concreet 1x per drie weken een viering in de 'eigen' kerk. De beide andere keren zijn we te gast in Bunnik of Odijk, of zij in Werkhoven. Het zomerrooster gaat in op zondag 14 juli met een viering in Odijk. Een overzicht van de data en locaties vindt u in de Nieuwsbrief, op de website en in het kastje aan de muur van de kerk.

Woensdagavondvesper

Op woensdag 19 juni is de laatste meditatieve vesper voor de zomerstop. Het thema is dit keer opgesteld rond veerkracht. Bij veerkracht heeft bijna iedereen wel een beeld. Denk aan het riet in een sloot, dat meebuigt met de wind (en weer terugbuigt bij mooi weer). Of aan een elastiekje dat zich kan uitrekken, maar ook weer terug naar de oorspronkelijke vorm gaat. Als mensen zijn we ook in staat om te herstellen na tegenslag. Om mee te buigen met de situatie en daarna een nieuwe weg te vinden. Hoe kan je een veerkrachtig mens zijn/worden? Aanvang 19.00 uur.



Gezocht

Wij komen graag in contact met een organist (of pianist) die vanaf 1 september a.s. een bijdrage zou willen leveren aan de muzikale ondersteuning van een aantal zondagsvieringen in Werkhoven. Meer informatie is te krijgen via het secretariaat, telefonisch via 0343551201 of per e-mail via werkhoven@pj23.nl

Op 9 juni bent u om 19.00 uur weer welkom voor een oecumenische vesperviering in Taizéstijl. Samen met Capella Taizé zingen we de liederen en luisteren we naar korte teksten. De dagtekst hieronder nodigt ons al vast uit stil te staan bij de dingen die we met alleen met 'de ogen van ons hart' kunnen zien...



Paulus schreef: Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.
2 Kor 4:16—5:10

Wijsheden

Het is een van de mooiste vergoedingen van het leven, dat niemand oprecht een ander kan helpen zonder zichzelf te helpen.
Ralph Waldo Emerson



Ik heb u zoveel te vertellen maar eerst het Paastriduum: Wat was dit een mooie reeks vieringen die dat ene verhaal zo traditioneel neerzette. Het was respectvol en ontroerend. Zo jammer dat deze vieringen zo weinig nog in onze kerk terugkomen. We snappen best de argumenten hoor, maar ach... Laten we niet klagen... We hebben al zoveel meegemaakt, maar dit keer waren zelfs wij ontroerd ook al konden we niet alles zien, we staan met onze rug naar het altaar toe, hè? Altijd fijn om u te zien, maar soms...

Nu staat de Pinksteren voor de deur en sluiten we de paastijd af. Tijd om ons weer op aardse zaken te richten. En dat zijn er nogal wat hoorde ik vertellen. Dat is het fijne van de koffiemomenten na de viering: je vangt wel eens wat op. Niet dat ons gehoor nog zo goed is, ook wat stoffig hè na al die jaren. Want tja, met een stoffer kom je er niet bij, onze haren zitten eroverheen gemetseld. Maar wat wij horen: René gaat stoppen. Hij is al 45 jaar onze dirigent, we zijn zo aan hem gewend, want dat kunnen we dan weer wel zien: het koor; de mensen, de organist en dus René. Jeetje, eerst de secretaresse en nu de organist...

Maar iets anders wat ons ter ore kwam, maakte ons zelfs een beetje verdrietig. Zo gonst het rond dat men ons niet serieus neemt. Men vraagt zich af wij wat wij stenen beelden toevoegen aan dit prachtige blad. Jammer hè, want dit geldt ook voor onze collega's in Bunnik en Wijk bij Duurstede. Maar ach... ook daar kunnen we ons op onze oude dag niet te druk om maken. Of is dit een eerste prikkel voor een naderende 'beeldenstorm'? Gelukkig is het bijna Pinksteren: ik hoop dat de Geest een mooie flow teweeg brengt...

Sidorus

Afscheid van een bevlogen organist

In februari 1979 kwam een jongeman met een alpinopet en in een jagersjas de koorzolder op als opvolger van organist en koorleider Paul Peeters. Nu gaan wij afscheid nemen van René Verwer, die al die jaren lief en leed deelde met de koorleden van het St. Caeciliakoor, maar vooral ook ontelbare vieringen omlijstte met zijn orgelspel.

De grote afstand van zijn huidige woonplaats naar Werkhoven maakt dat hij nu een streep zet onder zijn 45-jarige verbintenis met de geloofsgemeenschap hier. De pensioengerechtigde leeftijd is hij inmiddels gepasseerd, maar het afscheid bij ons betekent niet dat hij de muziek los gaat laten. Integendeel: hij zit vol plannen, zoals wij ook tijdens ons gesprek met hem hoorden.

Hij – en zijn vrouw Wilma zeker ook – verheugt zich erop om af en toe eens een zondagochtend vrij te zijn. Verder kijkt hij ernaar uit om meer tijd te gaan besteden aan orgelspelen. Zijn prachtige digitale orgel nodigt daartoe zeker uit. Dankzij de

een Cavallé-Coll-orgel in je eigen woonkamer - hoe mooi is dat!

moderne techniek beschikt hij in zijn eigen woonkamer nu over de klanken van maar liefst drie orgels: dat van de Domkerk in Utrecht, een Noord-Duits orgel voor de oude muziek en uiteraard een Cavallé-Coll orgel uit Normandië. In 2008 promoveerde hij immers op het proefschrift 'Cavallé-Coll in Nederland'.

Dit afscheid, hoewel met weemoed, geeft ook nog meer ruimte aan zijn andere passie, het schrijven over muziek, waar hij altijd al meer van hield dan van het geven van concerten. Momenteel legt hij de laatste hand aan een serie artikelen over Frans-klassieke orgels in Poitiers en Bordeaux. Daarnaast blijft hij ook actief betrokken bij geloofsgemeenschappen in zijn eigen regio. Hij bespeelt regelmatig de orgels van kerken in Zevenbergen, Etten en Leur tijdens vieringen.



We vroegen hem onder andere wat zijn mooiste herinnering is aan zijn tijd hier bij ons. Zonder enige aarzeling kwam zijn antwoord: "Het reisje met de koorleden naar Parijs in 1994!" In één weekend leidde hij de koorleden rond in zijn geliefde Parijs, waarbij een bezoek aan de Madeleine en de Notre-Dame tot de hoogtepunten behoorde.

En natuurlijk wilden we weten of hij altijd organist had willen worden. Het antwoord daarop volgde met een glimlach. "Nou nee... als kind wilde ik eerder piloot of pastoor worden. Een broer boven mij was organist met het nodige muzikale talent.

Uitnodiging voor viering op 7 juli

Op 7 juli nemen we in een feestelijke viering echt afscheid van René. U bent van harte welkom om ook na de viering bij de koffie nog even na te praten en René de hand te schudden.

Toen die in 1971 helaas overleed, voelde ik een soort roeping om dit voort te zetten. Ik ging dus het pad op van toelating tot het conservatorium." Zijn ouders gaven hem die ruimte, maar ze vonden ook dat hij een baantje moest gaan zoeken. Zo ging hij de ochtenden aan de slag bij een bank in Bilthoven.



Hij werd in 1974 aangenomen op het conservatorium in Amsterdam, waar hij orgel en piano ging studeren, o.a. bij Albert de Klerk. Na zijn eindexamen volgde in Utrecht nog een volledige studie muziekwetenschap. "In 1978 was ik enige tijd cursist kerkmuziek bij pastor Anton Vernooij en die adviseerde mij in Werkhoven te solliciteren!"

Hij heeft het nooit moeilijk gevonden om de motivatie te vinden om in Werkhoven te spelen. Als belangrijkste reden hiervoor noemt hij de goede harmonie die hij hier vond. "Ik vind de goede verstandhouding tussen mensen minstens zo belangrijk als het zingen." Pastoor de Lange nam hem destijds aan. "Je zoekt het maar uit", zei die. "Ik geef je carte blanche. Latijnse missen prima, maar verder niet alleen maar Latijn en liever geen Gregoriaans." Dat gaf veel vrijheid om mooie dingen te doen en een eigen muziekkeus te maken. De gele en witte bundels die wij nog steeds gebruiken zijn daarvan een goed voorbeeld.

Wat staat er op je bucketlist, vroegen we hem. René moet lachen. "Ik wil graag meer tijd vrij maken om Wilma een aantal mooie plekken te laten zien, waar ik goede herinneringen aan heb. En ik wil natuurlijk nog graag de herbouwde Notre Dame bezoeken." Vervelen gaat hij zich dus zeker niet, want naast alle muzikale zaken die hem bezighouden, is hij ook vrijwilliger op de buurtbus in Zevenbergen en geeft hij enkele Oekraïense vrouwen Nederlandse taalles.

René, we gaan je missen hier. Het ga je goed. Dank voor al je inzet!

Gerda Wilemse en Karin Stoeten

Familieberichten

Overleden

Gerard Vernooij

* Werkhoven, 18 april 1944

† Utrecht, 29 april 2024

H. Johannes de Doper

Klooster Leuterstraat 35, 3961 AX Wijk bij Duurstede

Tel. (0343) 571216 (woe 9.30-12.00 u), info@johannesdedoper.net, www.johannesdedoper.net

Pastoraatsgroep tel. (0343) 432763, pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

Misintenties: misintenties@johannesdedoper.net of via <https://johannesdedoper.net/misintentie/>

Misintenties: €12,50 op Rabobank NL11 RABO 0158 7891 48 tnv GG de Doper.

Kerkbijdrage of giften: Rabobank NL65 RABO 0158 7059 20 tnv GG de Doper



Johannes overdenkt...



Wat een mooie Paastijd hebben we achter de rug! The Passion of Christ had weer een volle kerk en we hebben onze belangrijkste boodschap weer luid kunnen verkondigen! De dood heeft niet het laatste woord! Ook de kinderpassions voor de scholen waren weer raak. De kinderen (en de leerkrachten!) waren erg onder de indruk, zo sloten het verhaal en de liederen aan bij de huidige belevingswereld van de kinderen. Menig traantje werd weggepinkt.

Er was weliswaar geen Paastridium in mijn kerk, maar de Kruisweg-herdenking op vrijdagmiddag was indrukwekkend, de gezinsviering druk bezocht en de viering op 1e Paasdag bijna nog drukker! In die viering mocht ik ook nog een grote groep Italianen begroeten. Zij waren op een bootreis en die boot moest vanwege problemen aanleggen in ons mooie Wijk bij Duurstede. Toen ze hoorden dat er een viering was in onze kerk waren ze aangenaam verrast en konden ze volop meedoen. De teksten waren natuurlijk in het Nederlands (we hadden niet op hun komst kunnen rekenen), maar veel gebeden konden ze in hun eigen taal meebidden en ook de communie was welkom. Ook voor het

na de viering koffiedrinken was veel animo. Mooi om mensen die elkaar nauwelijks verstaan zo met elkaar om te zien gaan. Wat mij betreft mag een toeristenboot wel vaker problemen krijgen.

Zo af te toe komt er ook een ambachtsman de kerk in, door de week. Deze keer om de omloop hoog boven in de toren te repareren. Bij het verwijderen van de wijzers van de klok heeft men gezien dat het daar lekte. Fijn dat dat is gerepareerd en er weer jaren tegen kan. De wijzers van de klok zijn trouwens nog niet gerestaureerd. De ambachtsman die daarmee bezig is heeft wat meer tijd nodig.

In de gemeente Wijk bij Duurstede is gezamenlijk door de kerken en de gemeente een kerkenvisie opgesteld. Hierin staan de verwachtingen en een paar mogelijke scenario's voor de komende jaren. De grote kerken hebben de laatste jaren minder bezoekers gekregen en de verwachting is dat die vermindering nog wel even doorgaat. Ook in de kerken in onze mooie gemeente. Je hoeft maar rond te kijken tijdens een viering of dienst of je ziet het al. Het aanbieden van die kerkenvisie aan de gemeenteraad was blijkbaar de aanleiding voor een dagblad om eens rond te bellen naar een aantal personen van verschillende kerkgenootschappen en daar een artikel over te schrijven. En natuurlijk moet daar een sensatie-trekkende kop boven staan. Daar leven dit soort kranten nu eenmaal van. Ik dacht eerst nog even van oeps, dat gaan mijn parochianen niet leuk vinden. En dat doen ze ook niet blijkt uit de vele gesprekken die ik opving. Maar iedereen is er wel van overtuigd dat de boodschap in de kerkenvisie correct is. De oude tijden van volle kerken elk weekend zijn voorbij en we moeten plannen gaan maken voor de toekomst. Kijk, hier werd ik toch weer een beetje blij van. Je kunt wel bij de pakken neerzitten en zien waar het schip strandt, maar dat gaat onze locatieraad toch maar mooi niet doen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden die opdoemen en die we wellicht zelf moeten creëren. Creativiteit en realiteit gaan hand in hand. En zo hoort het, een kerk is altijd onderweg.

We gaan richting vakantie en daarmee zal het wat stiller worden in de kerk. In de maanden juli en augustus is er weer een zomerrooster en dan vieren we om en om met Cothen. Houd de vieringenagenda goed in de gaten.

Weet u wat ook fantastisch is? Drie van onze vrijwilligers hebben een koninklijke onderscheiding gekregen: Gemma van Rooijen, Paula vd Meer en Lies Wiegers.

Wat zijn we trots en dankbaar!

Ik wens u Gods zegen en vrede toe.

Johannes

Communie thuis....

Niet iedereen weet het, maar je kunt ook de communie thuis ontvangen. Kun je niet naar de kerk (of het Ewout & Elisabethgasthuis) komen, dan komen wij naar je toe! Ben je ziek of moeilijk ter been? Geen nood, we komen naar je toe en hebben dan een korte viering en delen de communie. Bel maar naar de pastoraats telefoon: (0343) 432763 en dan kunnen we een afspraak maken, we komen graag bij je thuis!



Johannes de Doperfeest op 23 juni!!

Afgelopen jaren hebben wij voor alle vrijwilligers en introducees een feest gehouden om hen in het zonnetje te zetten voor de vaak vele jaren van noeste arbeid.

Op 23 juni vieren wij het feest van Johannes de Doper. Op die dag wordt van oudsher zijn geboorte herdacht, de profeet die Jezus in de rivier de Jordaan doopte, en beginnen de vier zomerse weken die de Johannestijd worden genoemd. Een mooie aanleiding om ook dit feest samen met jullie te vieren. Maar niet alleen de vrijwilligers zijn welkom, iedereen die onze kerk een warm hart toedraagt mag komen!



In deze Open Venster wordt het Johannesfeest op zondag 23 juni reeds aangekondigd, in een aantal voorafgaande vieringen zullen wij dit bij de mededelingen ook onder de aandacht brengen. U bent van harte welkom met partner of introduc e. Na de gezamenlijke viering van 9.30 uur wordt er een kop koffie of thee geschonken. Daarna serveren wij u graag een heerlijke lunch om u te bedanken voor al uw inzet. Bij goed weer in onze tuin, De Kloosterhof, bij minder weer zal dit achterin de kerk zijn.

Voor een goede voorbereiding is het van belang te weten op hoeveel aanwezigen wij kunnen rekenen. Daarom vragen wij u zich te melden alsmede eventuele partner en/of introduce, uiterlijk zondag 16 juni aanstaande.

Dat kan op de volgende manieren:

- Via email: info@johannesdedoper.net
 - Met het strookje in de uitnodigingsbrief die de vrijwilligers nog krijgen.
 - Telefonisch via het secretariaat, bereikbaar op telefoonnummer 0343-571216.
- Mocht het antwoordapparaat aanstaan, spreek deze dan gerust in.

Wij hebben zorgvuldig gekeken naar alle vrijwilligers en hopen iedereen persoonlijk uit te nodigen. Indien u onverhoopt een parochiaan spreekt die wij hebben vergeten, dan verzoeken wij u deze parochiaan van harte uit te nodigen of ons te laten weten!

Wij hopen dat ook dit feest weer onvergetelijk wordt!

Met Feestelijke Groet & graag tot ziens op zondag 23 juni 2023

Locatieraad & Pastoraatsgroep.



SCGK

Driekoren festival

SL. Salvatoris Chapel Choir

University of St. Andrews

C. Aire Intra-Hopkins

Mei 17 20:30

Engelconcert

Chorale Brass

Tocati Gir Christus

Song de Vins

26 10 20:00

Concert

Driekoren

26 19 19:30

Pastoralevening

Driekoren

Capella Du'estad

Bini Bakker

printe kerk

mijn bijdrage

toegang gratis

vrijwillige bijdrage

Stichting Concerten Grote Kerk West-Brabant

Pinksterviering op de markt

Dit jaar is het met Pinksteren weer anders op de markt. 's Middags is er een even-song met drie gerenommeerde koren en die hebben het voornemen om op de markt een voorproefje van hun kunnen te geven. Tijdens deze even-song zullen er ook teksten gesproken worden en daar zullen wij ook een bijdrage aan leveren. 's Morgens om 9:30 uur is er een woord- en communieviering bij ons in de kerk.

Familieberichten

Op zondag 7 april 2024 zijn gedoopt: **Fiona en Lilly Bergkamp**
Op zaterdag 30 maart 2024 is overleden: **Mevr. Truus de Bruijn**
Op zaterdag 25 mei trouwen: **Sven Rouschop en Leoni Sitvast**

Miltenburg Uitvaartverzorging

Heeft u al nagedacht
over uw uitvaart?



Maak nu een vrijblijvende afspraak om
uw uitvaartwensen te bespreken.

030 656 31 62

Dag en nacht bereikbaar
voor directe hulp bij overlijden

www.miltenburguv.nl



Afscheid nemen vraagt liefdevolle aandacht en tijd...

Een overlijden van een dierbare zorgt voor veel
verdriet en emoties.

In korte tijd moeten er dan veel beslissingen genomen
worden om de uitvaart te regelen. De Klijn Uitvaartzorg helpt
u graag daarbij, zodat u er niet alleen voor staat.

Wij vinden het belangrijk dat u op uw eigen manier
afscheid kan nemen en kijken samen met u naar de
mogelijkheden. Door zowel bij kleine als bij landelijke
organisaties te werken heb ik kennis en ervaring opgedaan bij
het regelen en voorgaan van uitvaarten. In de afgelopen 20
jaar waren dat ruim 1500 uitvaarten, die ik heb mogen doen.



Edelsteen 190, 3991 SV Houten
030 2901581



"Al jaren een vertrouwd
gezicht in de regio."

Ineke van Bennekom

06 - 8366 9222 | www.inekehelpt.nl



HET KAN ZOMAAR GEBEUREN DAT JE
ONS MOET BELLEN · OM TE PRATEN OVER
EEN NADEREND AFSCHEID · OM ALVAST
DINGEN TE REGELEN · EEN SIMPEL
TELEFOONTJE IS DAN GENOEG ·
JE KRIJGT TJEERD AAN DE LIJN
OF LIESBETH · ZOON TJEERD IS
NIEUW IN HET BEDRIJF EN
MET DEZE OPVOLGING VANUIT
DE FAMILIE IS LIESBETH HEEL
BLIJ · WANT DAARMEE BLIJFT
WAT BELANGRIJK IS: 'VANUIT DE
KANTLIJN' ALLES VOOR JOU
REGELEN · LIESBETH EN TJEERD
ZIJN UITVAARTBEGELEIDERS ·
0343-574-636 UITVAART@LIESBETHVANDERDONK.NL



via

via madeleine
uitvaartzorg
06 127 687 23

Betrokken. Creatief. Dichtbij.

Parochie H. Paus Johannes XXIII

De parochie H. Paus Johannes XXIII omvat acht geloofsgemeenschappen: Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten (eucharistisch centrum), Odijk, Schalkwijk, Werkhoven en Wijk bij Duurstede. De parochie werkt samen met de H. Suitbertusparochie (Tiel e.o.). Het pastoraal team is verantwoordelijk voor twee parochies.

Loerikseweg 12, 3991 AD Houten, www.pj23.nl, info@pj23.nl
 Informatie van de geloofsgemeenschappen: zie lokale pagina's.

Pastoraal team

Fred Hogenelst, pastoor, pastoor.hogenelst@2parochies.nl,
 telefonisch spreekuur woe. 13-14 uur en don. 18-19 uur, 06-23380310
Vincent van der Helm, diaken, diaken.vanderhelm@2parochies.nl
Ed van de Moosdijk, pastoraal werker, e.vandemoosdijk@2parochies.nl
Wies Sarot, pastoraal werker, w.sarot@2parochies.nl
Marianne van Tricht, pw beleid, m.vantricht@2parochies.nl
Lilian Weijman, pastoraal werker, l.weijman@2parochies.nl



Parochiebestuur

Pastoor Hogenelst (voorzitter)
 Charles Verwimp (vice-voorzitter)
 Ron van Ee (secretaris, gebouwen)
 Lilian Vernooij (penningmeester)
 Frans Bosman (lid)
 Ria van Dixhoorn (adviseur)
 Contact via [parochiesecretariaat](mailto:parochiesecretariaat@pj23.nl),
info@pj23.nl

Giften en donaties

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw geldelijke bijdrage. Het rek.nr. :
 NL 28 RABO 0155 614614
 tnv RK Parochie Paus Johannes XXIII.
 ANBI: 822298272.

U kunt ook uw bijdrage online overmaken: zie www.pj23.nl of via onderstaande QR-code (gebruik de camera app op de telefoon)
<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=UDyWSObjQtOAhmclaOwJ5w>



PCI PJ23: Praktische en financiële hulp

Kent u iemand in uw omgeving die tussen wal en schip is geraakt, de weg kwijt is naar hulpverlenende instanties, financieel in de knel zit of heeft u zelf te maken met armoede? PCIPJ23 kan helpen. Hoe, kijk op www.pcipj23.nl of neem contact op via info@pcipj23.nl

Parochiesecretariaat

Diahann van van de Vijver
 Loerikseweg 12, 3991 AD Houten
info@pj23.nl
 030-6378642

Pastoraatstelefoon

Wilt u contact vanwege een ziekenzalving of ziekenzegen, of vanwege geestelijke nood? Bel dan met **06-12948874**.

Vertrouwenspersoon

Onze parochie hecht veel waarde aan het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid van mensen. Heeft u het gevoel heeft dat een beroepskracht (bv. een pastor) of een vrijwilliger in een van onze gemeenschappen grenzen overschreden heeft en wilt u hierover in gesprek? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van onze parochie:
 Ellen Kok-Hendriks,
vertrouwenspersoon@2parochies.nl
 06-44918278



R.K. Parochie
 Paus Johannes XXIII

Colofon Open Venster

Open Venster is een uitgave van de parochie H. paus Johannes XXIII. Het parochieblad verschijnt 7x per jaar in ongeveer 4700 huishoudens.

Nr. 4 - 2024 Zomer

Sluitingsdatum kopij: 18 juni '24
 Periode: 13 juli - 1 september '24
 Verschijningsdatum: 10 juli '24

Nr. 5 - 2024 Start seizoen

Sluitingsdatum kopij: 13 aug. '24
 Periode: 7 sept. - 20 okt. '24
 Verschijningsdatum: 4 sept. '24

Centrale redactie

Lilian Weijman, Ria van Dixhoorn, Janny van Schip en Karin Stoeten. Voor aanleveren parochiebrede artikelen: hoofdredactie@pj23.nl

Lokale redacties

Artikelen voor de lokale pagina's inleveren bij:
bunnik.parocheblad@pj23.nl,
cothen.parocheblad@pj23.nl,
tgoy@pj23.nl,
houten.parocheblad@pj23.nl,
odijk.parocheblad@pj23.nl,
schalkwijk.parocheblad@pj23.nl,
werkhoven.parocheblad@pj23.nl,
voorloper@johannesdedoper.net

Advertenties Info@pj23.nl

Disclaimer

We hebben getracht voor het gebruik van foto's en teksten toestemming te vragen aan de rechthebbers. Mocht u desondanks menen dat uw rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken we u contact op te nemen.



Pinksteren; wind en vuur



Over het begin van de kerk

Jezus is gestorven en zijn vrienden zitten nu samen in een kamer. Een beetje verdrietig omdat ze Jezus missen. De deur zit op slot en de ramen zijn dicht. Opeens is Hij bij ze. Jezus zegt: 'Ik wens jullie vrede'. Hij loopt langs zijn vrienden en blaast zijn adem over hen uit. 'Zo', zegt Hij, 'nu hebben jullie de Heilige Geest ontvangen'. En toen was Hij weer weg.

Een tijdje later zaten ze weer bij elkaar. Maria was er ook bij. Plotseling voelden ze een wind waaien. Nu was het niet Jezus, maar de heilige Geest! Ze hoorden veel lawaai. Het klonk alsof er een stevige wind aan het waaien was. Daarna kwam er opeens vuur. Op ieders hoofd kwam een vlammetje te staan. De warmte van het vuur ging door hun lichaam heen, de vrienden voelden zich helemaal warm worden, en ze begonnen te praten, allemaal dwars door elkaar en allemaal in talen die ze niet eens kenden. Maar ze konden elkaar wel goed verstaan. De vrienden gingen naar buiten en begonnen te vertellen over Jezus en over de wonderen van God.



Alle mensen konden heel goed verstaan wat de vrienden van Jezus zeiden. 'Jezus is niet dood', zei de één. 'Je kunt Hem niet meer zien, maar Hij is er nog steeds. Hij leeft!', zei de ander. De mensen werden erg blij door die verhalen. Zij wilden meedoen, bij Jezus horen. Ze lieten zich dopen en gingen overal vertellen over Jezus. Zo ging het verhaal van Jezus en de Heilige Geest als een lopend vuurtje door de wereld. En dat was het begin van de kerk van Jezus.



Liedje zingen

Een vrolijk liedje over Jezus die weggaat, maar die ons de Heilige Geest belooft.

Ik moet weggaan. Ik moet weggaan.
Ik kan echt niet blijven. Maar ik zal een
mooie brief in jullie harten schrijven.
Als je dan mijn woorden leest,
weet je dat ik ben geweest. 2x

Ik ben bij je. Ik ben bij je.
Ik ben teruggekomen.
En ik heb mijn mooiste vuur
voor jullie meegenomen.
Door het wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest. 2x

Ik ben bij je. Ik ben bij je. Ik ben bij de mensen.
Zodat ze elkaar verstaan. Over alle grenzen.



Filmpje kijken

Kleine Uil wordt wijs
en leert wat het
Pinksterfeest betekent.

Bron: geloventhuis.nl

Windmolentje vouwen

De wind, kan je niet zien, maar je ziet wel wat hij doet. Dus al zie je hem niet, hij is er toch. Net als de Heilige Geest.

We gaan een windmolentje vouwen.
Misschien kan iemand je helpen.

Nodig: Vierkant stuk stevig papier, speld, stokje (met een afgeplatte kant, of een vierkant stokje), kralen, plakband en Schaar

- 1 Neem het papier en vouw het dubbel.
2. Doe dat nog een keer zodat er een kleiner vierkant ontstaat
3. Knip nu in de hoek waar de vier eerste hoekpunten zitten, schuin zo'n 3/4 door alle blaadjes.

*Alleen in het midden blijft dus nog een stuk over.
Zie het blauwe lijntje op de tekening*

4. Vouw het papier weer open en breng alle vier de hoekpunten één voor één naar het midden. Plak ze vast met een plakbandje.
5. En steek dan door het middelpunt een speld met een beetje dikke kop.
6. Doe aan de achterkant een aantal kralen op de speld en druk de speld dan vast op het uiteinde van een stokje.

Nu kan het molentje draaien als je er tegen blaast.



Samengesteld door Lilian Weijman, pw