

Open Venster



In dit nummer:

**Sint Maarten
Adventsproject
Spoorzoekersmaaltijd**

Parochieblad magazine H. paus Johannes XXIII : geloofsgemeenschappen Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten, Odijk, Schalkwijk, Werkhoven, Wijk bij Duurstede



Op reis met mijzelf en met God

Onlangs was ik met ruim 30 pelgrims uit onze parochies in Lourdes. Het was de bedevaart die al enkele malen vanwege corona was uitgesteld. Samen onderweg op bedevaart; eindelijk! We hadden er lang naar uitgezien. Na een gezamenlijke lunch in Odijk werden de koffers ingeladen en gingen we naar vliegveld Eindhoven. En hoewel je beperkt bent aan wat je mee kunt nemen, hadden de meeste pelgrims in hoofd en hart voldoende 'bagage' bij zich.

Dat zijn dan verwachtingen over: hoe zal het zijn? Zal het allemaal wel goed gaan? Mensen nemen ook hun eigen levensverhaal mee: vragen, zorgen, dank, teleurstelling soms... in het leven of in het geloof... verdriet of hoop dat er misschien tóch een wonder(tje) gebeurt, want het is uiteindelijk wél Lourdes, je weet maar nooit. En ieder mens maakt het nodige mee in het leven waar je niet meteen weg mee weet. Die ervaringen bewaar je in je hoofd en in je hart. Dat hoopt zich op en dan is het waardevol om ermee op reis te gaan. Even wég uit het vertrouwde, even loskomen, een andere focus, een andere omgeving, via Bernadette en Maria naar Jezus, naar de Heer zelf, in de hoop en 'stiekem' in het vertrouwen dat er tóch wat gebeurt.

Wat ik steeds weer bijzonder vind, is wanneer we samen onderweg zijn, samen naast elkaar, schouder aan schouder, 'in hetzelfde spoor', in dezelfde richting kijkend en reizend, dat er dan zo veel persoonlijke verhalen bij mensen naar boven komen. Dan komen die dingen ter sprake die mensen met zich meedragen, soms wel een leven lang. Telkens weer is het voor mij bijzonder om dat te mogen horen en ze soms ook zelf een beetje op te wekken. Daar word ik van binnen echt warm van en enthousiast! Dat bevestigt mij in mijn pastor-zijn met zorg en aandacht voor de mensen. Zo op elkaar betrokken zijn, is en blijft echt heel bijzonder. En omdat dat – vanwege het virus- een tijd niet heeft gekund, besef ik dat nu nog meer dan anders. Dat maakte deze bedevaartreis voor mij extra bijzonder!

Het is echt mooi en waardevol om reisgenoot of tochtgenoot te zijn, om letterlijk en figuurlijk met mensen 'een stukje op te trekken'. Ik moet denken aan een kerklied: 'Door de wereld gaat een woord... en het drijft de mensen voort'. Ik denk dat het zo is, dat onze woorden een weg zoeken door het bestaan en dat wij met onze woorden 'meegaan'. En dat we elkaar niet in de kou laten staan. Maar lief en leed van harte delen.

Ik hoop dat we dit met ons jaarthema 'Sporen van God' nog meer samen op weg kunnen gaan om te ontdekken de sporen van ons leven en ons geloof.

Fred Hogenelst, pastoor



Agenda



Oktober

- 27 Lezing God en Diaconie
Houten, 20.00 uur

November

- 6 Migrantenviering
Houten, 11.00 uur
- 7 Lezing Iconen
Houten 20.00 uur
- 13 Spoorzoekersmaaltijd
Houten, 17.00 uur
- 23 Lezing St. Nicolaas
Odijk, 20.00 uur

- 26 Adventvesper,
Houten, 19.00 uur
- 27 Requiem Mozart
Werkhoven, 16.00 uur
- 27 Spoorzoekersmaaltijd
Tiel, 17.00 uur

December

- 17 Festival of Lessons & Carols
Werkhoven, 19.30 uur
- 23 Concert Yes en JKD
Driebergen, 20.00 uur

Zie voor meer informatie de pagina's van de betreffende locatie

Sporen van God

Jaarthema 2022 - 2023

Halte 2: licht brengen met Sint Maarten

Halte 3: licht delen met de spoorzoekersmaaltijd

We zijn al weer een tijdje op weg met ons nieuwe jaarthema. We zijn op zoek naar sporen van God. Bij de tweede halte wijst Sint Maarten ons op het licht dat we elkaar brengen wanneer we aandacht hebben voor elkaar, elkaar steunen en helpen, met elkaar delen. De activiteiten rond sint Maarten in onze parochie vind je op de kinderpagina achterop Open Venster.

Bij halte 3 stappen we uit om met elkaar de maaltijd en licht te delen. Meer informatie vind je op pagina 4.

We hopen dat je met ons mee gaat op zoek naar sporen van God.

Het pastoraal team



Ontwerp: Marjet de Jong www.taalentekenen.nl

Spoorzoekersmaaltijd aan tafel op zoek naar sporen van God

We willen dit seizoen enkele keren samenkomen om God in ons leven op het spoor te komen. Op een zondagnamiddag gaan we samen aan tafel om te eten (een eenvoudige warme maaltijd), en komen we tot gesprek en bezinning aan de hand van een "menukaart". Het "menu" van november ruikt naar Advent en heeft als thema: Donker en Licht. Een aantal pastores zijn uw gastheer en gastvrouw.

Data en plaatsen:

Zondag 13 november in parochiecentrum Houten of zondag 27 november in pastorie te Tiel.

Kies de plaats of datum die u het beste uit komt.

Tijd: van 17.00 tot 19.00 uur.

Deelnemers: min. 8 en max. 20.

Aanmelding vooraf is noodzakelijk en is mogelijk tot één week voor de bijeenkomst. Mail uw naam naar info@pj23.nl (voor 13 november), of naar secretariaat@suitbertusparochie.nl (als u 27 november wilt deelnemen). Geef svp ook aan als u een bepaald dieet houdt of allergisch bent voor bepaalde ingrediënten. Welkom bij onze Spoorzoekersmaaltijd!

Het Pastoraal team

Vesperviering in Houten Bezinning vóór Kerstmis

Op zaterdagavond 26 november 2022 om 19.00 uur organiseert de parochie Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming een speciale vesperviering in de kerk aan de Loerikseweg te Houten. We zingen dan de vespers van Eerste zondag van de Advent. Met deze zondag begint het nieuwe kerkelijk jaar.

De vesperviering is bedoeld als een eerste bezinningsmoment in de aanloop naar het Kerstfeest - het feest van de geboorte van Christus. We houden de klassieke structuur van het avondgebed aan en zingen - na de hymne - drie Nederlandse psalmen. Hierna klinkt het magnificat. Pastoor Fred Hogenelst gaat voor en zal de overweging doen. Aan het eind van de viering is er uitstalling van het H. Sacrament.

*Arnoud Heerings
Docent Utrechts Conservatorium*

Wil jij je eerste communie doen?

Meld je aan

Het is ieder jaar weer een groot feest: de Eerste Heilige Communie! Als je in groep vier zit of al ouder bent, mag je meedoen. Samen met andere kinderen hoor je mooie verhalen die bij de kerk en bij God horen. En dan mag je net als Jezus en zijn vrienden deden, met alle mensen in de kerk delen van het brood dat Jezus ons zelf heeft gegeven.

Doe jij dit jaar mee?

Je ouders kunnen je opgeven via www.pj23.nl. Klik op 'ik wil' en ga dan naar 'mijn kind Eerste Communie' laten doen.

Je vindt daar meer informatie en onderaan de pagina een opgaveformulier.

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met Meike Hettinga (pastoraal werkster): m.hettinga@2parochies.nl.



Adventsactie 2022

Zonnepanelen en een bloedbank voor een ziekenhuis in Somalië

Zoals ieder jaar heeft het Profiel Beraad Diaconie een advent project gekozen voor onze parochie. Alle geloofsgemeenschappen gaan tijdens de adventperiode aandacht besteden aan Somalië. Hieronder leest u meer over het project.

Wat is er aan de hand?

De gezondheidszorg in Somalië is ernstig verzwakt geraakt door de langdurige burgeroorlog in het land. De infrastructuur is verwoest. Wat resteert aan gezondheidscentra is overbelast, onderbezet en er is gebrek alles. De levensverwachting van de inwoners ligt rond de 51 jaar. Bijna nergens ter wereld sterven zoveel baby's, kinderen en jonge moeders. In de afgelegen Gedo-regio ligt het Garbaharey districtsziekenhuis. Inwoners uit de wijde omgeving zijn voor gezondheidszorg afhankelijk van dit ziekenhuis. Ook hier zijn de voorzieningen gebrekkig. Zo valt de elektriciteit geregeld uit en is er 's nachts zelfs helemaal geen stroomvoorziening.

Wat willen we bereiken?

De beschikbaarheid van basiszorg moet verbeteren, zodat meer mensen toegang krijgen tot zorg. Een betrouwbare stroomvoorziening is daarvoor essentieel. Ook willen we de kwaliteit van de laboratoriumdiensten vergroten, zodat artsen beter diagnoses kunnen stellen. Dat is bijvoorbeeld belangrijk bij kinderen met ondervoeding en bloedvergiftiging.

Hoe doen we dat?

Voor de patiëntenafdelingen worden zonnepanelen geïnstalleerd en het ziekenhuis krijgt medische apparatuur. Er wordt een bloedbank aangeschaft om gedoneerd bloed te kunnen bewaren. Patiënten zijn dan in acute situaties niet langer afhankelijk van toevallig aanwezige donoren. Het laboratorium krijgt de beschikking over chemicaliën voor het uitvoeren van bloedonderzoek en andere diagnostische tests. De apparatuur hiervoor, die het ziekenhuis al eerder had ontvangen, wordt geïnstalleerd en afgesteld. De laboratoriummedewerkers krijgen een training om te leren ermee te werken.

De komende advent periode zal er geïncollateerd worden in onze vieringen voor dit goede doel. Eventuele andere activiteiten zullen worden vermeld op de lokale pagina's in Open Venster.

Namens Profiel Beraad Diaconie (PBD)

Lilian Weijman

Brrrrrr, wat is het koud!

Met het stijgen van de gasprijzen, wordt het warmhouden van een groot kerkgebouw een steeds grotere uitdaging. We willen heel graag vieringen en samenkomsten in de kerk laten doorgaan, maar onze parochianen en gasten niet in de kou laten zitten.



De grote vraag is nu: hoe lossen we dit op?

Misschien moeten we investeren in paardenharen dekens en stoofjes voor onder de voeten of terrasverwarmers in de gangpaden (Al maakt dat een processie door het middenpad wel erg lastig!). We zijn dus op zoek naar een oplossing voor het laag houden van de stookkosten in onze kerkgebouwen.

Parochiebestuur

Prijsvraag

Heeft u een schitterend idee of creatieve oplossing voor ons probleem? Het mag creatief, leuk en spannend zijn. Het best uitvoerbare idee wint een prijs en een eervolle vermelding in het volgende parochieblad! Stuur uw idee vóór 1 november 2022 naar info@pj23.nl o.v.v. Het Beste Idee.

*Doe mij binnengaan
in het oord van rust en vrede
dat genoemd wordt
met uw naam*



Verslag van de Lourdesbedevaart

12 tot 19 september

U zult er best van gehoord hebben: pastoor Hogenelst ging met een groep parochianen naar Lourdes op bedevaart. Het was zijn wens: met zijn 25-jarig priesterjubileum (2 jaar geleden) met een groep parochianen uit de 2 parochies naar Lourdes gaan.

Corona stak daar een stokje voor, maar nu was het toch zo ver. Met 33 deelnemers begonnen we met een gezamenlijke lunch op 12 september in Odijk. Dat was een erg goede kennismaking met de andere deelnemers en onder de voortreffelijke leiding van Lilian Vernooij en pastoor Hogenelst. Deze twee weten zoveel van Lourdes, of ze er geboren zijn. Adri Verweij kwam ons uitzwaaien, toen we met de bus naar Eindhoven Airport gingen. Na wat vertraging vertrok het vliegtuig naar Tarbes/Lourdes. Na de korte busreis aldaar werden we ondergebracht in hotel Stella: een goede keuze, het eten was goed, we konden lekker buiten zitten en 's avonds een potje kaart spelen.

Behalve op donderdag was er elke dag een bezoek aan de Grot gepland: de plek waar Maria aan Bernadette is verschenen. Op dinsdag hebben we de Heiligdommen verkend en 's avonds hebben we deelgenomen aan de lichtprocessie en op woensdagmiddag aan de sacramentsprocessie. Ook op die dag was er een stadswandeling door Lourdes naar de plaatsen waar Bernadette gewoond en geleefd heeft.



Ook was er die dag een Nederlandse viering aan de grot, met als voorganger Pastoor Hogenelst. Een ander hoogtepunt was wel op donderdag een busreis de Pyreneeën in,

we hebben genoten van de prachtige uitzichten en de grootste waterval van Europa. Ieder was vrij, om wel of niet aan elk onderdeel van het programma mee te doen.

Elke bedevaart kent wel een kruisweg: op vrijdag was de 'kleine', en op zaterdag de 'grote': die was alleen geschikt voor deelnemers die goed ter been waren in verband met het hoogteverschil. Indrukwekkend was ook de viering met handoplegging die dag.

Zaterdagmiddag hebben we het armendorp net buiten Lourdes bezocht. De mensen die vermoeid waren, kwamen met de bus, de anderen gingen wandelen. In de Pius X-kerk, waar 25.000 mensen in kunnen, hadden we op zondag een internationale viering waarbij nog eens tot uitdrukking kwam, dat we als katholieken wereldwijd een grote familie zijn.

ervaring van alles samen doen

De met Chistoffel-reizen goed georganiseerde reis met Lilian Vernooij en pastoor Hogenelst was vooral een ervaring van alles samen doen: 5 rolstoelmensen voortduwen, 3 rollators de liften in en uit helpen: iedereen stond voor iedereen klaar. Maar ook de vieringen en koffie- en lunchpauzes: alles voor en met elkaar doen. Dat was misschien ook wel het goede (wonder) van deze reis voor we op maandag weer naar huis vlogen. Een volgende keer is zeker aan te bevelen, ook voor veel andere parochianen.

Adrie v Dijk (deelnemer)





Sint Barbara

Stationsweg 36, 3981 AD Bunnik

Secretariaat: 030 6561270, bunnik@pj23.nl (ma 13.30-14.30 uur, don 10.00-12.00 uur)

Pastoraatsgroep: 06 20381340, bunnik.pastoraatsgroep@pj23.nl (spreekuur in de pastorie: ma 13.30-14.30 uur)

Beeldspraak

Ondanks de herfst, met zijn vallende bladeren, die nu toch echt zijn intrede heeft gedaan voel ik me opgewekt, of liever gezegd opgelucht. De BOW vieringen zullen maar zeer vertraagd van start gaan en daarmee is mijn spook van het elkaar nog maar eens in de drie weken zien voorlopig nog even in de ijskast teruggestopt. En als corona geen roet in



het eten gooit gaan we weer een mooie periode met elkaar tegemoet. Ik zie al uit naar de mooie viering van Allerzielen bijvoorbeeld. Dit jaar zullen er weer veel gedenkwaardige namen voorbij komen. Daaraan voorafgaand vieren we Allerheiligen. Hoewel dit feest wat ondergesneeuwd raakt door de manier waarop wij onze doden herdenken, mag deze dag best wel een beetje meer glans krijgen. Ik vind het een soort van koppel; zonder overledenen geen heiligen. Iemand kan immers pas na zijn aardse leven heilig verklaard worden, weet ik uit ervaring.

Allerheiligen

De laatste jaren staat opnieuw de rol en de verdienstelijkheid van de vrouw in de kerk ter discussie. Het is op zich al wonderlijk, dat de vrouw zich een rol in de kerk zou moeten bevechten. Vooral over de vorm zijn de meningen verdeeld. Paulus schreef aan Timoteüs, dat vrouwen zich waardig, ingetogen en sober dienen te laten onderwijzen. "Ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn." Zie hier het dilemma, wanneer je deze tekst al te letterlijk opvat. In deze tijd van ieder voor zich en God voor ons allen, kan het heilzaam werken eens om te zien naar grote voorbeelden. Hildegard von Bingen is zo'n grootheid. Ze bleef haar leven lang zeggen: "Ik ben een klein, nietig wezen zonder gezondheid, kracht, moed of kennis." Een wel heel bijzondere vrouw die leefde in de twaalfde eeuw na Christus. Als klein meisje al werd zij toevertrouwd aan de zorgen van de Benedictinessen. Rond haar veertigste levensjaar begon zij, inmiddels als abdis, bekendheid te krijgen. Op verzoek van de aartsbisschop van Mainz wijst de toenmalige paus Eugenius III prelaten aan die een onderzoek moeten instellen naar persoon, leefgewoonten en geschriften van deze Hildegard. Diep onder de indruk komen ze bij haar vandaan en begeven zich naar de bisschoppen-vergadering van Trier; ze hebben bij zich het eerste deel van Hildegards boek 'Scivias', wat betekent: 'Kent de wegen des Heren'.

In de vele jaren dat ik op mijn sokkel sta, heb ik vaak nagedacht over dit onderwerp. Persoonlijk ervaar ik het heilig zijn in veel kleinere dingen en mensen. Om heilig te zijn hoeft je echt niet eerst dood te gaan. Juist bij leven kun je heilig zijn. Kijk eens naar de grote namen zoals die van Moeder Theresa, Mahatma Ghandi en Martin Luther King bijvoorbeeld. Maar iedereen die op het goede moment een vriendelijk woordje zegt of iemand helpt die in nood is, die is heilzaam bezig: hij of zij heelt (brengt heil) en daar gaat het eigenlijk allemaal om. Wat dat betreft is er dus hoop voor iedereen. En in welke tijd past hoop nu beter dan in de Adventstijd. Liturgisch staat ons in ieder geval weer veel moois te wachten. We mogen weer 'ouderwets' de Kerstnacht mis vieren en in de week daaraan voorafgaand het Festival of Lessons & Carols. Al is dat laatste niet bij mij in de kerk, maar bij onze burens in de Oude Dorpskerk. De Advent is echt een tijd waarin de natuur zich neergelegd lijkt te hebben bij het onvermijdelijke einde, maar waarin wij door de verwachtingsvolle lezingen vier weken lang uit mogen zien naar het Kerstfeest. Iedere week een lichtje meer, tot de dag waarop het grote licht zal doorbreken. Voor mijzelf helpt dit om deze donkere tijd door te komen en ik hoop dat dat ook voor u geldt.

Barbara

Het is eind 1147. De paus zelf leest hieruit voor aan een groot aantal aanwezigen en voorziet een belangrijk deel van haar werk van uitleg. Sinds die tijd staat hij in geregeld briefcontact met 'dit zo bewonderenswaardig door God geïnspireerd licht'. Een vrouw die op haar eigen bijzondere wijze correspondeerde met paus Alexander III en keizer Frederik I en hen naar believe de les las. Zo vond ze bijvoorbeeld vasten en zelfkastijding gevaarlijke onzin en schreef baanbrekende werken over geneeskrachtige planten en kruiden (en over abortus, waar het kerkelijk gezag indertijd kennelijk nog geen moeite mee had). Daarnaast was Hildegard componiste. Haar (middeleeuwse) muziek wordt nog steeds uitgevoerd. Ze is nooit helemaal heilig verklaard, maar Paus Benedictus XVI riep haar in 2012 wel uit tot kerklerares. Een titel die is weggelegd voor heiligen die door hun leven en geschriften een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de katholieke leer. We mogen ons laven aan haar levensverhaal.



Kinderkerk



Het is 2 oktober en extra gezellig in de kerk.

De kinderen hebben hun dieren meegebracht.

Het verhaal gaat deze morgen over Franciscus en de wolf. Franciscus ging met de wolf in gesprek en vroeg hem om aardig voor de mensen te zijn, dan kreeg de wolf dagelijks te eten van Franciscus. Het verhaal geeft de boodschap aan ons mee, dat we goed moeten zijn voor de ander en die ander moeten helpen. Samen iets doen gaat vaak beter dan alleen. We gaan ook een handwolf maken van een sok. Dat is erg leuk en we kunnen daarbij elkaar helpen. En natuurlijk sluiten we strakjes de kinderkerk weer af met allemaal een kaarsje aansteken bij Maria.



De volgende kinderkerk is op zondag 27 november de 1e zondag van de Advent om 11.00 uur met als thema: **'Van donker naar licht!'**

In de periode voor Kerst hebben we de kortste dag van het jaar, ook de donkerste. Maar met Advent gaan we ook van donker naar licht. Wat houdt dat eigenlijk in? We gaan er een mooi verhaal over horen, over praten en er iets leuks bij maken.



We hopen dat er veel enthousiaste kinderen met hun (groot)ouders komen. Breng ook je vriendje/vriendinnetje mee, dan wordt de kinderkerk nog gezelliger.

De bijeenkomst duurt een klein uurtje. Ons doel is om kinderen op een speelse en toegankelijke manier de kern van ons geloof, de naastenliefde, bij te brengen.

Vragen en informatie: kinderkerkbarbara@hotmail.com

Over een ridder in de kerk

Al jarenlang is het een traditie dat op 11 november, zodra het donker wordt, kinderen met hun lampionnen langs de huizen gaan om vrolijke liedjes te zingen. In ruil daarvoor krijgen ze wat lekkers.

Maar wie is Sint Maarten en wat vieren wij eigenlijk die dag? Wil je daar meer over horen, kom dan op 11 november om 18.00 uur naar de St. Barbarakerk.

Het verhaal van Sint Maarten wordt daar verteld. We zingen liedjes, lezen een gedichtje en er is een gebedje. Bij deze bijeenkomst is iedereen uit heel Bunnik welkom.

De bijeenkomst in de kerk duurt ongeveer 20 minuten. Daarna gaan de kinderen in hun eigen buurt bij de mensen langs om ze licht te brengen en hen toe te zingen.

We wensen iedereen een gezellig Sint Maartenfeest toe!



Sint Maarten

Zijn we er klaar voor?

Zijn we genoeg opgewarmd om wat vriendelijkheid te delen met mensen die dat niet kunnen?

Zijn we bereid anderen te vragen hun goede gaven met ons te delen?

Zijn we klaar voor Advent klaar om het pad naar het Licht te volgen?

de Pastoraatsgroep



Allerzielen

Wij nodigen u uit voor de viering van Allerzielen, woensdag 2 november a.s.

De viering begint om 19.00 uur en wordt besloten met een lichtprocessie naar het met fakkels verlichte kerkhof.

U kunt vanuit de kerk een lichtje meenemen en dat bij het graf van uw dierbare plaatsen.

We nodigen u van harte uit!

Meer informatie vindt u in de bijlage en het weekbericht.

Werkgroep liturgie

Familieberichten

Overleden:

Cees Griffioen op 3 september, 82 jaar

René Lamberigts op 15 september, 88 jaar

Truus van de Kant-Okkerman op 23 september, 87 jaar

Stien Steehouder-van Kouwen op 24 september, 93 jaar

O.L.V. ten Hemelopneming

Loerikseweg 10, 3991 AD Houten

Secretariaat: Loerikseweg 12, 030-6371284, houten@pj23.nl. (werkdagen 9.00 -12.30 uur)

Pastoraatsgroep: houten.pastoraatsgroep@pj23.nl. Locatieraad: houten.locatieraad@pj23.nl



Feestpakketten voor de minima



De interkerkelijke werkgroep Kerk en Minima Houten heeft medewerkers en geld nodig voor de jaarlijkse actie met pakketten voor de minima. De corona-epidemie heeft in deze al een kwart eeuw bestaande activiteit een personeel en financieel gat geslagen. Daarom kunnen er dit jaar geen producten worden ingezameld, ze moeten worden gekocht. De prijzen zijn gestegen, dus er is meer geld nodig. Als u graag de minder bedeelde Houtenaren een beetje wilt helpen, stort dan uw bijdrage op rekening NL91INGB0656408634 van penningmeester E.M. Smit onder vermelding van 'Feestdagenpakket'. Wilt u meer weten ga dan naar kerkenminimahouten@gmail.com.

Evelien Smit



Onze kerk in het rood

foto Henk Holl

Fietsbeugels

Enige weken geleden is er tijdens de viering op zondag een dure E-bike gestolen, er zijn twee fietsslots vernield en er is een fietscomputer gestolen. Het drukt ons met de neus op het feit dat het dievengilde ook op zondagmorgen actief is. We dienen dus alert te zijn. We gaan daarom aanleunbeugels voor fietsen plaatsen aan beide zijden van de kerkingang, zodat de fietsen extra vastgezet kunnen worden. Plaatsing van de beugels zal eind oktober door vrijwilligers worden gedaan.

Stiltevieringen

2022-2023

18 september
16 oktober
20 november
18 december

15 januari
19 februari
19 maart
16 april

Opstandingkerk
Het Kant 1, Houten
Aanvang: 20.30 uur

Voor aanmelden/
actuele info:
www.protestante-gemeentehouten.nl

Kerk in Nood

Katholieke kerk Houten rood gekleurd

Met RedWednesday© vestigt Kerk in Nood (ACN) de aandacht op het lot van miljoenen vervolgte, onderdrukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld. Wereldwijd worden rond deze dag honderden beroemde kathedraal, kerken, kloosters, monumenten en openbare gebouwen in bloedrood verlicht. De vervolging van gelovigen neemt wereldwijd toe. Liefst 62 landen kennen aanzienlijke schendingen. Christelijke minderheden zijn relatief vaak slachtoffer. Staten, jihadistische groepen en religieuze nationalist hebben het in diverse landen op hen gemunt. In het rapport "Vervolgd en vergeten 2022" presenteren we - in de week voor RedWednesday - de bevindingen van twee jaar onderzoek naar de vervolging van Christenen wereldwijd. In de voorbije jaren zijn heel wat bekende gebouwen rood gekleurd: het Colosseum, de Sacre Coeur-basiliek in Parijs en de Trevi-fontein in Rome, het Christusbeeld op de Corcovado in Rio de Janeiro, het Oostenrijkse parlamentsgebouw en de kathedraal van Frankfurt. Bovendien vonden in veel kerken "Avonden van Getuigenis" plaats, waar christenen verslag deden van de vervolging in hun thuislanden. Ook onze geloofsgemeenschap neemt dit jaar op woensdag 23 november weer deel aan deze waardevolle actie. Het kergebouw zal dan 's avonds rood verlicht zijn.

Tot die tijd zal tijdens vieringen extra surveillance door vrijwilligers plaatsvinden.



Aangezien het onlangs vooral E-bikes waren waar de dieven naar op zoek waren, is het verstandig om die met een extra ketting aan beugels of aan elkaar vast te zetten!

Sectie financiën

Save the date

23 december 2022 om 20.00 uur geven jongerenkoor YES uit Houten en JKD, een jongerenkoor uit Driebergen, een concert in de Sint Petrus' Bandenkerk.

Het adres is Kerkplein 5 in Driebergen.

Aanmelden is niet nodig en de entree is gratis!

Hopelijk zien we jullie daar!



Migrantenviering met Oekraïens koor

Zondag 6 november wordt weer de jaarlijkse migrantenviering gehouden, dit jaar over landen in oorlog, zoals Oekraïne en Armenië. Het Oekraïense Ensemble Chervoni Korali uit Den Haag zal samen met het jongerenkoor Yes zingen.

Na de viering is er koffiedrinken met versnaperingen in de dagkapel en de pastorie. De Van Harteschool is wegens verbouwing niet beschikbaar.

De migrantenviering begint om 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopnemingkerk in Houten. Voorganger is pastoor Hogenelst. De collecte en opbrengst van de kerstkaarsenverkoop die na de viering start, is voor het hulpcentrum van de Sant Egidio-gemeenschap in Kiev-Oekraïne.

De migrantenwerkgroep

Het feest van Allerzielen

2 november 2022

Samen staan we elk jaar op 2 november stil bij onze dierbare overledenen van het afgelopen jaar en ook bij alle overledenen van daarvoor. Het is een heel lange en mooie traditie in onze kerk dat we op deze dag of avond met jong en oud eer brengen aan onze geliefde doden met gebeden, woorden, symbolen en liederen.

Woensdag 2 november 2022 zal op een speciale wijze worden ingevuld. Van 14.30-17.00 uur is er een bijzondere openstelling van het kerkhof.

Gedurende deze tijd wordt u in de gelegenheid gesteld het graf, gedenkteken of urn te bezoeken en desgewenst te laten zegenen. Er zal gepaste muziek klinken op het kerkhof.

Om 19.00 uur is er een viering in de kerk die wordt voorgegaan door pastoor Hogenelst en muzikaal begeleid door koor Omnia. U bent allen van harte welkom.

Mensen die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren krijgen voor deze viering een speciale uitnodiging. Na de viering gaan we in processie naar het kerkhof.

Leden van Kunst na Arbeid spelen er koraalmuziek. Na de plechtigheid op het kerkhof bent u welkom in rouwcentrum "De Vlier" om er voor elkaar te zijn met een kopje koffie of thee.

Werkgroep Allerzielenviering



Ontsteek een lichtend vuur

Toen: een tentenkamp opgericht door kerken, een stormlamp, een verontwaardigde staatssecretaris en woedende politici. Nu: 46 stormlampen en evenzovele kerken die asielzoekers in nood opvangen – ditmaal op verzoek van de overheid. In Leebroek in Drenthe werd donderdag 22 september het tentenkamp van 1997 herdacht en het licht van hoop opnieuw verspreid. Voor alle vrijwilligers van nu en alle asielzoekers die zij in de kerken opvangen.

“We hadden wel honderd argumenten om het niet te doen”, vertelt Egbert Kraal bij de plechtigheid, over destijds, “Maar uiteindelijk mondde de discussie uit in één simpele vraag: wat doe je als een vreemdeling aan je deur klopt en onderdak vraagt?”

25 jaar geleden gaven ‘zijn’ kerk en andere kerken in Beilen en omgeving het antwoord op die vraag. Zij namen de verantwoordelijkheid op zich voor een tentenkamp voor uitgeprocedeerde asielzoekers die op straat stonden. Kraal was degene die de vrijwilligers coördineerde. Zo’n honderd mensen gaven gehoor aan het verzoek van de Raad van Kerken in Nederland en stroopten de mouwen op. Ze vingentwintig mensen op, die uitgeprocedeed waren maar nergens heen konden.

25 jaar later werd dat tentenkamp herdacht. En dat niet alleen, want de kerken doen het nu weer: ze vangen opnieuw asielzoekers op die op straat staan. Dit keer de mensen die in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht zouden moeten kunnen, maar voor wie geen plek is. Zonder de kerken zouden zij buiten liggen, zoals zovelen daar dit jaar onbeschut en zonder sanitaire voorzieningen lagen.

Grenzen van de rechtsstaat

Destijds sprak ‘Den Haag’ er schande van dat kerken uitgeprocedeerde vluchtelingen onderdak boden. De kerken zouden daarmee volgens sommigen de grenzen van de rechtsstaat overschrijden. Het kan verkeren, want nu heeft de overheid juist via INLIA de hulp van de kerken ingeroepen en bedankt de staatssecretaris de kerken voor hun inzet.

In totaal zijn er rond duizend vrijwilligers betrokken bij de huidige crisisopvang. Zij vangen in 46 kerken en kerkelijke gebouwen honderden asielzoekers op, hebben dat gedaan of staan op het punt dat te doen. “Partij kiezen voor vluchtelingen is voor kerken een fundamentele zaak, omdat de Bijbel dat appel op ons doet”, zegt Ineke Bakker, een van de sprekers bij de herdenking en 25 jaar geleden secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Zij ontstak namens de Raad toen de stormlamp in het tentenkamp.

Dubbele gevoelens

Ze staat er nu met dubbele gevoelens. “Ik ben ten eerste dankbaar en trots, dat we mensen hier destijds een gezicht hebben gegeven, dat de meesten van hen alsnog een verblijfsvergunning kregen, dat kerken in deze 25 jaar zijn blijven opkomen voor asielzoekers en opvang hebben gecreëerd, dat er mede dankzij die inzet uiteindelijk

Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV's) zijn gekomen.” Maar ze is ook boos en verontwaardigd. Over de plannen van het kabinet om diezelfde LVV enkel nog op terugkeer te richten (“wie in de opvang werkt, weet dat dat niet werkt”). En over de situatie in Ter Apel. Daarom steekt zij opnieuw de stormlamp aan. Als alarm, als oproep tot actie. En als teken van hoop, licht en perspectief.

Schaamte

Ook huidige secretaris van de Raad Christien Crouwel zegt bij de herdenking dat ze er met dubbele gevoelens staat:

ze is dankbaar voor “de lange adem van de kerken” in de afgelopen 25 jaar, maar voelt schaamte voor Ter Apel. Schaamte “dat we als samenleving er niet in slagen om mensen op de vlucht een veilig onderdak te bieden”. Ze bedankt de vrijwilligers namens de Raad van Kerken in Nederland: “Het is onvoorstelbaar wat u nu doet om mensen onderdak te bieden, belangrijker: om mensen te verwelkomen. Dat geldt alle vrijwilligers”, benadrukt ze “ook de bijna duizend mensen die, omdat ze druk bezig zijn met de opvang, niet bij de herdenking kunnen zijn.”

Een gezicht, een naam

“Wat jullie doen is niet enkel een bed, een bad en brood bieden. Het is meer dan dat. Het gaat om mensen die zijn gevlucht voor oorlog, geweld, honger of diepe armoede. Mensen die hun veiligheid zijn verloren, hun familie, een stuk van hun identiteit. Die mensen maken jullie weer tot medemens, iemand met een gezicht, met een naam. Daarvoor dank ik jullie.”

De storm is niet geluwd, stelt Crouwel vast. Daarom werden er stormlampen ontstoken, als appel op de politiek verantwoordelijken. En als teken van het ondoofbare, onstuitbare licht van hoop dat Christus is.

De vrijwilligers kregen de stormlampen mee naar de kerken, als baken van hoop voor zowel de collega-vrijwilligers als de asielzoekers. Terwijl alle stormlampen werden aangestoken, zong iedereen mee:

“Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.”

tekst: naar een artikel van INLIA, foto Peter Wassing



Sporen van God, twee lezingen

Sporen van God en Diaconie

Sint Franciscus werd in de parochieviering van 9 oktober en in de vorige Open Venster een "spoor van God" genoemd. Onze huidige paus heeft bewust zijn naam gekozen. Zorg voor natuur en zorg voor de medemens staan voor hem centraal in zijn prediking. Dat komt sterk naar voren in zijn twee encyclieken *Laudato si'* en *Tutti Fratelli*.

Emeritus professor Jozef Wissink komt een lezing houden over de betekenis van de twee encyclieken voor alle diaconale activiteiten in onze kerken. Voor het werk van de Parochiële Caritas Instellingen, de MOV-groepen (Missie, Ontwikkeling en Vredeswerk), acties voor Amnesty International, vluchtelingen, vrouwen die slachtoffer zijn van geweld, mensenhandel, ziekenbezoek, het behoud van speelplaatsen en hangplekken in een dorp en natuurlijk de zorg voor de natuur.

De pauselijke encyclieken zijn af en toe verrassend concreet. Ze vertellen veel over motieven om voor onze aarde en mensen in nood op te komen en wat dat met ons christelijk geloof te maken heeft.

Jozef Wissink is emeritus-hoogleraar van de theologische faculteit van de Universiteit van Tilburg. Hij doceerde daar systematische theologie en praktische theologie.

Hij is priester van het aartsbisdom Utrecht en is priester-assistent van geloofsgemeenschappen in Vleuten-De Meern, Harmelen, Zuilen en Maartensdijk en in de Lucasparochie (Zeist en omstreken).

Wanneer: 27 oktober om 20.00 uur. Graag opgeven via wegvangeloven@gmail.com voor 23 oktober.



Wanneer de waardigheid van de mens wordt gerespecteerd en zijn rechten worden erkend en onderwezen, floreren creativiteit en vindingrijkheid.
Paus Franciscus

Tot rust komen bij iconen

De tweede lezing gaat over iconen.

In de meeste katholieke kerken is wel een icoon te vinden, bijvoorbeeld van Maria altijd durende bijstand om een kaarsje bij aan te steken voor een moment van stilte in het dagelijkse leven. Een icoon kan ook een richtpunt zijn bij een langere meditatie: alles op de afbeelding heeft een betekenis en door die te "lezen" en te overwegen kan dat je helpen om tot rust en verdieping te komen. Misschien ontdek je dan een spoor van het heilige, van God.

Emeritus priester Paul Brenninkmeijer komt daarover vertellen. In de loop van zijn leven zijn iconen een steeds grotere rol gaan spelen. Hij heeft ze zelf leren schilderen of eigenlijk "schrijven" en ontwikkelt zich daarin verder door cursussen te volgen. Hij is redacteur van het tijdschrift "Prokof" over oosterse kerken en culturen. Aan de hand van afbeeldingen komt hij vertellen over het maken van iconen en vooral over hun betekenis en hoe zij een rol kunnen spelen in persoonlijke verdieping.



Wanneer: maandag 7 november om 20.00 uur, u bent voor beide lezingen welkom vanaf 19.45 uur voor een kopje koffie of thee.

Plaats: pastorie Loerikseweg 12, Houten voor beide lezingen

Graag opgeven via wegvangeloven@gmail.com.

Op Tocht

Dit is een maandblad voor gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht en verschijnt tien maal per jaar. Wij willen onze parochianen in de gelegenheid stellen om via onze geloofsgemeenschap een jaarabonnement te nemen tegen een gereduceerd tarief van € 11,75 per jaar (prijspeil 2022).

Een postabonnement bij het bisdom kostte dit jaar € 21,75.

Heeft u belangstelling of wilt u eerst het blad inzien, neem dan contact op met het secretariaat van Houten of kijk op www.aartsbisdom.nl - nieuws.

Wilt een abonnement voor 2023 of wilt u uw abonnement niet verlengen, dan verzoeken wij u vriendelijk dit voor 9 november 2022 door te geven aan het secretariaat.

E-mail: houten@pj23.nl of tel. 030-637128



Familieberichten

Overleden:

13-02-2022 José Sarmiento

21-08-2022 Tiny Langedijk-Poel

24-08-2022 Wim Uijtewaal

07-09-2022 Gonnie van Tunen-Melk

Vieringenrooster 22 oktober t/m 13 november 2022

23 okt.		30e zondag d/h jaar
Houten	zo 11:00	live uitzending. met pastoor F. Hogenelst m.m.v. St. Caeciliakoor
Schalkwijk	zo 09:30	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Zangkoor Sabra
Bunnik	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Koorgroep In Honorem Dei
Odijk	zo 11:00	pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Herenkoor
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Koor Face to Face
30 okt.		31e zondag d/h jaar
Houten	zo 11:00	live uitzending. met pastor M. Los m.m.v. Cantilene
't Goy	zo 09:30	diaken H. Schoot
Bunnik	zo 09:30	pastor M. Los m.m.v. Koorgroep In Honorem Dei
Odijk	zo 11:00	werkgroep m.m.v. Multiple Voice
Werkhoven	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen	zo 09:30	pastor O. Swijnenberg m.m.v. Gemengd koor St. Caecilia Cothen
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	Woord- en communieviering, Mariaviering met werkgroep m.m.v. Koor Face to Face
01 nov.		Allerheiligen
Houten	di 19:00	pastor M. Los m.m.v. St. Caeciliakoor
02 nov.		Allerzielen
Houten	wo 19:00	live uitzending. met pastoor F. Hogenelst m.m.v. Omnia
Schalkwijk	wo 19:00	diaken H. Schoot m.m.v. Gemengd Gregoriuskoor
't Goy	wo 19:00	pw M. Hettinga
Bunnik	wo 19:00	pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Koorgroep In Honorem Dei
Odijk	wo 10:00	werkgroep
	wo 19:00	pw. L. Weijman m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	wo 19:00	werkgroep m.m.v. Capella Taize
Cothen	wo 19:00	werkgroep m.m.v. Gemengd koor St. Caecilia Cothen
Wijk bij Duurstede	wo 19:00	werkgroep
06 nov.		32e zondag d/h jaar
	zo 09:30	Bunnik (PKN Oude Dorpskerk Bunnik): Oecumenische viering met werkgroep m.m.v. De Bunnikse Cantorij (PKN)
Houten	zo 11:00	live uitzending. met pastoor F. Hogenelst m.m.v. Jongerenkoor YES
Schalkwijk	zo 09:30	pw. L. Weijman m.m.v. Zangkoor Sabra
Odijk	zo 11:00	werkgroep m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen	zo 09:30	werkgroep
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	pastor M. Los m.m.v. Koor Face to Face
12 nov. - 13 nov.		33e zondag d/h jaar
Houten	za 19:00	Meditatieve viering met werkgroep
Houten	zo 11:00	live uitzending. met pastor O. Swijnenberg m.m.v. St. Caeciliakoor
't Goy	zo 09:30	diaken H. Schoot
Bunnik	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Gelegenheidskoor
Odijk	zo 11:00	pastor M. Los m.m.v. Multiple Voice
Werkhoven	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Cantor Martien Stoeten
Cothen	zo 11:00	diaken H. Schoot
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	Woord- en communieviering, Gezinsviering met m.m.v. Koor Face to Face

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nl.

Vieringenrooster 20 november t/m 11 december 2022

20 nov.		Christus Koning
Houten	zo 11:00	pastor G. Peters m.m.v. St. Caeciliakoor
Bunnik	zo 09:30	pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Koorgroep In Honorem Dei
Odiijk	zo 11:00	werggroep m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	pw M. Hettinga m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen	zo 11:00	pw. E. van de Moosdijk
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	werggroep m.m.v. Koor Face to Face
26 nov. - 27 nov.		1e zondag van de advent
Houten	za 19:00	Vespers, begin Adventsperiode met pastoor F. Hogenelst
Houten	zo 11:00	live uitzending, met pastor M. Los
't Goy	zo 09:30	pw. L. Weijman
Bunnik	zo 09:30	werggroep
	zo 11:00	Kinderkerk met werkgroep
Odiijk	zo 11:00	werggroep
Werkhoven	zo 09:30	pastor M. Los m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen	zo 11:00	pw. L. Weijman
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	werggroep m.m.v. Koor Face to Face
04 dec.		2e zondag van de advent
Houten	zo 11:00	pastor M. Los
Schalkwijk	zo 09:30	pastor M. Los m.m.v. Gemengd Gregoriuskoor
Bunnik	zo 09:30	werggroep
Odiijk	zo 11:00	mgr. H. Woorts m.m.v. Multiple Voice
Cothen	zo 09:30	werggroep
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	diaken V. van der Helm m.m.v. Koor Face to Face
10 dec. - 11 dec.		3e zondag van de advent
Houten	za 19:00	Meditatieve viering met werkgroep
Houten	zo 11:00	live uitzending, met pastoor F. Hogenelst
't Goy	zo 09:30	pastor O. Swijnenberg
Bunnik	zo 09:30	pastoor F. Hogenelst
Odiijk	zo 11:00	werggroep m.m.v. Multiple Voice
Werkhoven	zo 09:30	werggroep m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen	zo 09:30	pastor M. Los
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	werggroep m.m.v. Koor Face to Face

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nl.



Roepingenweek 2022

Van zondag 6 t/m zaterdag 12 november organiseert de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland voor de vierde keer een Nationale Roepingenweek. Verschillende priesteropleidingen in ons land openen tijdens deze week hun deuren voor mensen die enkele dagen willen meeleven. Ook het Ariënsinstituut nodigt jonge mensen die erover denken of het priesterschap wellicht iets voor hen is van harte uit. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met rector Kuipers: rector@ariensinstituut.nl.

GEBED OM ROEPINGEN

Ged, wij danken U voor de heilige Willibrord,
gevoen van ons land,
en voor alle geloofsoverbrengers,
die in ons land U hebben en heilich behouden gemaakt hebben.
Wij hebben U, gief ons nieuwe geloofsoverbrengers,
die, zoals onze Willibrord, in U hun geluk vinden
en het heil van ons land in U zien.
Als de vreesbaarheid en de hardheid van het Franse koninkrijk
ons niet meer die angst van wij niet kunnen hebben,
die vreesbaarheid en de hardheid van het Franse koninkrijk
niet meer die angst van wij niet kunnen hebben,
dat grieve nooit U, heilige Willibrord.
Dankt onze geloofsoverbrengers
met het verhooren te brengen van Christus en zijn heil
en het land, zodat ons mensen
en het land te dienen te wijzen van de Franse
als vreesbaarheid en de hardheid van het Franse koninkrijk.
Wij danken dat ons geluk onder onze Willibrord,
dankt heilich wij U.
verzoekt en van de heilige wij van onze
gevoen onze wijzen van Christus, zodat heilich en vreesbaar
wanneer in ons land, wijzen wij mensen te heilichheid en heilich,
en maak ons het geluk van U.
Dank U, heilige Willibrord, Amen.
Willem van der Helm, rector van U
Ariënsinstituut, 11 december 2022
Ariënsinstituut, 11 december 2022

Heilige Petrus en Paulus**Rozenplantsoen 17, 3945 BW Cothen**

Secretariaat: 0343-561208, cothen@pj23.nl (don. 10-12u)

Pastoraatsgroep: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl (ma. 9.30-11.30u)

Bankrekeningnummer: NL11RABO0312301154 voor algemene giften en stipendia.

**Een kwartiertje stille muziek vóór de viering: de Cothener Prelude**

Een kwartiertje stille muziek vóór de viering: de Cothener Prelude Muzikale verstillig. Elke week een kwartiertje, op het grote orgel, het kleine orgel, beide orgels, of op de vleugel. Of mooie meditatieve muziek door het koor. Steeds iets anders maar altijd rustbrengend. Er kan zóveel in onze prachtige Petrus en Pauluskerk. De Cothener Prelude begint een half uur vóór de viering, iedere week.

Kom vooral!

Rian van Kleef & Gerard Goossens

Datum	Tijd	Programma	Instrument
23 oktober	9.00	Marialiederen	herenchoor
30 oktober	9.00	Marialiederen	gemengd koor
6 november	9.00	Muziek voor Allerzielen	klein orgel
13 november	10.30	Nederlandse meesters	groot orgel
20 november	9.00	Muziek voor Christus Koning	gemengd koor
27 november	10.30	Muziek voor Advent	vleugel
4 december	9.00	Muziek voor Advent	groot orgel
11 december	9.00	Muziek voor Advent	gemengd koor

**Allerzielen**

Ieder jaar herdenken wij met Allerzielen onze dierbare overledenen. Onze gedachten zijn bij al degene die ons zijn voorgedaan, maar in het bijzonder denken wij aan de mensen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Wij noemen hun namen en steken een kaars aan. Dit symboliseert het licht waardoor wij met elkaar verbonden blijven, zelfs over de dood heen. Voor deze viering worden de nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar persoonlijk uitgenodigd. De Allerzielenviering wordt gehouden op woensdag 2 november om 19.00 uur en is ook te volgen via www.kerkomroep.nl

Herenchoor Cothen viert 150-jarig bestaan

In maart 1872 werd in Cothen het herenchoor 'St. Caecilia' opgericht. Deze heren zongen niet alleen tijdens de wekelijkse Hoogmis en het Lof, maar ook bij kerkelijke huwelijken en begrafenissen. De historie ligt vast in de oude met de hand geschreven boeken met verslagen van vergaderingen en het wel en wee van koor en koorleden. Zelfs de kasboeken zijn nog altijd in het archief aanwezig en geven een inkijk in het destijds functioneren van koor en koorleden. Verzuimde men bijvoorbeeld een repetitie, dan werd er een boete geheven. En het is duidelijk dat die bedragen aardig konden oplopen. Het herenchoor zong bij feestelijke vieringen regelmatig samen met het jongenschoor. Op het repertoire stonden Gregoriaans, nederlandstalige liederen en meerstemmige latijnse werken. In de verslagen wordt ook de rol van kapelaans en pastoors duidelijk. Zij schonken volgens de twee kasboeken regelmatig geld aan het koor en kapelaans bemoeiden zich regelmatig nadrukkelijk met de zang met de intentie die te verbeteren. Ook is te lezen dat er heel regelmatig uitstapjes waren voor de heren en ook voor het jongenschoor onder andere naar Arnhem, Nijmegen, de Bedriegertjes, de Duivelsberg. In de jaren zestig werd het dameschoor opgericht, dat de bruiloften en uitvaarten voor hun rekening nam, omdat de werkende heren zich meestal daarvoor niet vrij konden maken. In 1972 werden herenchoor en dameschoor samengevoegd tot Gemengd koor St. Caecilia. Tot op heden luisteren herenchoor en dameschoor separaat de vieringen op en zingen samen periodiek als gemengd koor.

Op zondag 30 oktober zingt het gemengd koor tijdens de eucharistieviering om 9.30 uur en zal het huidige herenchoor daarna op feestelijke wijze stilstaan bij deze mijlpaal. *Hans de Brouwer, koorleider*

*Jongenschoor 1929**Herenchoor 1929***Familieberichten**

Overleden: 29 augustus 2022: Maria Cornelia Theresia van Leeuwen-de Gier, in de leeftijd van 83 jaar.



O.L.V. ten Hemelopneming
Beusichemseweg 104, 3997 ML 't Goy
 Secretariaat/kopij: 030-6011160, tgoy@pj23.nl
 Pastoraat: 030-6011239

150-jarig jubileum O.L.V. ten Hemelopneming 't Goy

Na maanden voorbereiding was het op zondag 11 september eindelijk zover: de viering van het 150 (+) -jarig bestaan van de Goyse kerk OLV ten Hemelopneming.

In een volle en prachtig versierde kerk begonnen we de feestelijkheden met een eucharistieviering onder leiding van pastoor Hogenelst en diaken Schoot, en opgeluisterd door ons St. Caecilia-koor aangevuld met een aantal gastzangers en -zangeressen.

Na felicitaties door de pastoor en een toespraak door voorzitter van de locatieraad Ad de Rooy, verplaatste het feest zich naar het dorps huis. In De Ploeg werden eerder verzamelde foto's

van de kerk en de geloofsgemeenschap geprojecteerd. Een (klein) deel ervan kwam ook terug in de presentatie van oud-Goyenaar Herman de Korte die ons enthousiast door de geschiedenis van ons dorp, de bewoners en onze parochie heen leidde.

Daarnaast waren er toespraken door burgemeester Gilbert Isabella, en Lillian Vernooij namens het parochiebestuur van PJ23, die de kracht van een kleine, maar hechte gemeenschap als de onze nogmaals onderstreepten.

De spreekwoordelijke kers op de taart was een bezoek van en een toespraak door bisschop Hoogenboom.

Voorzien van een natje en een droogje, de geschiedenis van ons dorp in boekvorm, vele mooie herinneringen aan dit feest en sommigen zelfs met een paaskaars, gewonnen bij de verloting, zijn de feestgangers uiteindelijk voldaan naar huis teruggekeerd.

Wij willen iedereen die heeft bijgedragen aan het slagen van dit prachtige feest heel hartelijk bedanken.

Locatieraad 't Goy



Foto: Charles Verwimp

Agenda

Alle dinsdagen in oktober: Rozenkrans om 19.00 uur
Woensdag 2 november: Allerzielenviering om 19.00 uur
Vrijdag 11 november: Sint Maartenviering om 19.00 uur
Vrijdag 16 december: Filmavond in de kerk
Sluitingsdatum kopij volgend nummer: zie pagina 27



Heilige Nicolaas

Sint Nicolaaslaan 1, 3984 JA Odijk

Secretariaat: (030) 6562031, wo. en vrij. van 9.00 tot 12.00 uur, odijk@pj23.nl, www.nicolaaskerkodijk.nl

Pastoraatsgroep: Bert Staal, bert.pastoraatsgroep@hotmail.com en Vera Boonen, vera.pastoraatsgroep@hotmail.com

of 06-20254187. Voor stipendia IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21 t.n.v. GG H. Nicolaas PJ23.

Voor meer actueel en lokaal nieuws zie onze website en de wekelijkse Nieuwsbrief.



Officiële onthulling van het naambordje: 'Pastoor Gerard Claassensplein'

Vrijdag 2 september om 14.00 uur was het dan eindelijk zover: de officiële onthulling van het naambordje: 'Pastoor Gerard Claassensplein' (het gedeelte van het kerkplein naast de H. Nicolaaskerk).

Bert Staal, de initiatiefnemer samen met dominee Kees Visser, opende de bijeenkomst en gaf vervolgens het woord aan onze burgemeester Ruud van Bennekom.

Daarna speelde onze pianiste Irina Boronjenkova op prachtige wijze 'Farewell to the Homeland' Michal Oginski (Polen) Polonaise in a mineur 1794. Na een mooie inleiding onthulde de burgemeester samen met de 101 jarige zus van Gerard, Co Thijssen-Claassens, het naambordje onder luid applaus van de toegestroomde menigte.

Vervolgens, na een heldere speech, zegende pastoor Fred Hogenelst het naambordje en het plein en gaf daarmee het geheel een pastoraal tintje. Bert Staal sloot af met het ophalen van herinneringen aan de tijd dat Gerard nog onze pastoor was.

Tot slot zongen we ter afsluiting met z'n allen 'ons Nicolaaslied' begeleid door Irina op de piano en ondersteund door koorzangers van Vox Odicensis en Multiple Voice.

En toen... was er tijd voor koffie en gebak in de dagkerk en kon men kijken naar flitsen van de net gewijde pater Gerard Claassens in Cuijk, uit 1957.



foto's Charles Verwimp



Hartelijk dank aan een ieder die zich op enigerlei wijze voor het slagen van deze bijzondere bijeenkomst heeft ingezet.

Lichtjesbijeenkomst op de Algemene Begraafplaats



Op Allerzielen, woensdag 2 november om 18.15 uur, worden de overledenen herdacht op de Algemene Begraafplaats in Odijk. Dit is een gelegenheid om stil te staan bij de overledenen op een manier die aansluit bij de samenleving van nu.

De lichtjesbijeenkomst staat open voor iedereen die geïnteresseerd is. Nabestaanden zijn dan in de gelegenheid, om samen met andere dorpsgenoten, even stil te staan bij hun overledene(n). Het maakt niet uit waar de overledenen begraven of gecremeerd zijn.

Op de begraafplaats is namelijk ook een monumentje met de tekst:

'Gedenken we onze dierbaren die elders rusten'

De lichtjesbijeenkomst start om 18.15 uur onder klokgelui. Vanaf 18.00 uur worden ter plekke brandende lichtjes uitgereikt. (beperkte parkeerruimte) Aansluitend is om 19.00 uur de Allerzielenviering in de H. Nicolaaskerk met als voorganger p.w. Lilian Weijman m.m.v. het koor Vox Odicensis.

Eten met dorpsgenoten



Het Eten met Dorpsgenoten zal weer plaatsvinden op maandag 24 oktober in de Meenthoek bij het Witte Kerkje.

Voor € 5 krijgt u een driegangenmaaltijd.

De maaltijd wordt om 18.00 uur geserveerd.

U kunt zich aanmelden op woensdag 19 oktober tussen 17.00 en 18.00 uur via tel. nr. 030-6562089 met vermelding van uw naam en telefoonnummer.

Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 32.

De volgende keer is gepland op maandag 28 november.

Ontmoeten met dorpsgenoten

De volgende Ontmoetingsmiddag met dorpsgenoten zal zijn op zondag

13 november van 14.30 tot 17.00 uur

in het zaaltje bij de H. Nicolaaskerk.

Elke keer wordt er een thema behandeld (zie de nieuwsbrief of het Groentje) en er is tijd voor gezellig bijpraten en samenzijn onder het genot

van een kop koffie of thee en een drankje.

Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.



Lezing: Sint Nicolaas; zingever in de adventstijd



Roelof de Wild, schrijver van het boek: 'De bisschop, de boeman en de beloner' zal woensdag 23 november een lezing geven met als thema: 'Sint Nicolaas, zingever in de adventstijd'. Daarbij legt hij een aantal Nicolaaslegenden uit en hun doorwerking in het feest dat wij nu nog vieren. Een feest als voorloper op de adventstijd.

Van harte welkom!

Datum: woensdag 23 november 2022. **Tijd:** 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).
Plaats: Zaaltje Nicolaaskerk. **Aanmelding:** odijk@pj23.nl

Plechtige plaatsing Nicolaasreliëk in Odijk

Zondag 4 december zal in een plechtige Eucharistieviering een reliëk (een stukje rib) van de heilige Nicolaas geplaatst worden in de Nicolaaskerk van Odijk.

De reliëk krijgt een plaats nabij de grote Nicolaasicoon in de kerk. De viering wordt geleid door de hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht Mgr. H. Woorts. Medewerking verlenen de twee Odijkse koren Multiple Voice en Vox Odicensis. De viering begint om 11.00 uur.

Deze reliëk kwam van de Abdij van Egmond. Al sinds het jaar 1087 heeft de Abdij van Egmond reliëken van Sint Nicolaas in haar reliëkschat. In dat jaar werden de reliëken vanuit Kyra overgebracht naar Bari in Italië. In dat zelfde jaar werden vier grotere reliëken overgebracht naar Egmond. Hier hebben de reliëken gerust tot de onlusten bij de reformatie. De abt, Godfried van Mierlo, tevens bisschop van Haarlem (*1518 - †1587), heeft toen de wijk genomen naar Haarlem met medeneming van de reliëkschrijnen.

Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie maakten de schuilkerken plaats voor nieuwe kerken, ook van buiten herkenbaar als kerk. De schuilkerk waar de reliëken waren verborgen werd opgeheven en bij het verplaatsen van het altaar werden de kisten met reliëken gevonden. De reliëken werden in de daaropvolgende jaren bewaard in het Bisdom van Haarlem. In 1950, bij het herstel van het Egmondse klooster werden de reliëken in een plechtige ceremonie weer overgedragen aan de Abdijgemeenschap.

Van deze reliëken is met goedvinden van de Abt in december 2021 een deel daarvan aan de Nicolaasparochie van Amsterdam gegeven als geschenk bij gelegenheid van het 750-jarig feest van hun stadspatroon. Daarop kwam de Pastoraatsgroep Odijk op het idee: 'Kan ook onze Nicolaaskerk een (deeltje) van een Nicolaasreliëk uit Egmond krijgen? Reeds snel ná de verzoekbrief naar de Abdij van Egmond kwam een positief antwoord van vader-abt Thijsketelaars / broeder Adelbert. De parochianen van Odijk zijn trots: 'zij krijgen een reliëk van de H. Nicolaas van Myra'.

Sint Nicolaas

Op 6 december in het jaar ca. 340 is deze heilige Nicolaas gestorven. Deze reliëk is dus bijna 1700 jaar oud. Zijn gebeente ging grotendeels naar het Italiaanse Bari, waar speciaal voor hem een basiliek werd gebouwd. Al snel kreeg de Nicolaasverering in Europa een sterke impuls en gingen pelgrims naar Bari.

Bij de oprichting van ons Odijkse kerkgebouw in 1963/1964 heeft kardinaal Alfrink, het besluit genomen het nieuwe kerkgebouw toe te wijden aan de H. Nicolaas. Deze heilige was eerder patroon van Odijk. In het gemeentewapen staat de H. Nicolaas. Bijzonder is dat de eerste pastoor van deze kerk Huub Bary werd, bijna de naam van het pelgrimsoord Bari in Italië.

In het Bunnikse gemeentewapen Bunnik staat in het 2e kwartier de H. Nicolaas in een scheepje met drie kinderen.



Kidskerk



Inmiddels voor het 6e jaar op rij, gaan wij ook dit jaar weer verder met de kidskerk! Een initiatief voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 3 jaar t/m 8 jaar!

Wanneer?

Onderstaande data op zondag van 9.15 uur tot 10.30 uur in de H. Nicolaaskerk Odijk.

Wat gaan we precies doen?

Op een speelse manier kun je deelnemen aan een viering. Tijdens deze viering staat een thema centraal, waarop het (bijbel)verhaal en de activiteit zijn afgestemd. Natuurlijk gaan we ook kletsen en zingen en is er gelegenheid om een kaarsje voor iemand aan te steken.

Kom je ook? Natuurlijk mag jij je vader en/of moeder gezellig meenemen als je dat leuk vindt! En je hoeft je niet op te geven hoor!

Dit schooljaar '22/'23 staan de volgende "Kidskerken" gepland:

2022: 6 nov. en 4 dec. (let op! 4 dec. om 11.00 uur).

2023: 22 jan., 12 mrt., 2 april (Palmпасen), 14 mei en 25 juni.

Tot dan! Werkgroep Kidskerk

Familieberichten

Overleden

18 september 2022, Anton Edelbroek, 68 jaar
01 oktober 2022, Pieter Janssen, 80 jaar
04 oktober 2022, Piet van Rossum, 90 jaar
06 oktober 2022, Nico Mocking, 58 jaar



Heilige Michaël

Jonkheer Ramweg 18, 3998 JP Schalkwijk

Secretariaat: schalkwijk@pj23.nl . Pastoraatsgroep: 06 29473968, schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl



Bibberen in de kerk?

Niet door de donderpreek van de pastoor. Dat is verleden tijd. Wat niet verleden tijd is, zijn de gestegen energieprijzen. In het verleden kregen we de temperatuur in onze kerk tot maximaal 15 graden. Dit heeft te maken met de hoogte van de kerk en het slecht geïsoleerd zijn. De warmte gaat omhoog en via de spleten onder de ramen en deuren naar buiten. Het is in de zomer prachtig om zo'n mooie grote kerk te hebben, maar in de winter niet altijd even leuk. Die 15 graden, niet behaaglijk, maar we waren eraan gewend. Beetje warm aankleden en hopen dat de dienst niet te lang duurde en daarna een lekker warm kopje koffie in het wel op temperatuur zijnde Lucashuis. Bij ongewijzigd stookregime gaan de kosten voor het de gasverwarming in de kerk oplopen tot 40 à 50 duizend euro. We gaan uitzoeken of het anders kan. Normaal de c.v. uit en alleen voor en tijdens de diensten de kachel aan. Mogelijk dat ik u op onze algemene locatievergadering van 23 oktober er meer over kan vertellen.

C. Baas, beheer

Locatievergadering 23 oktober 2022

U wordt van harte uitgenodigd voor deze jaarlijkse bijeenkomst. Na de viering van 23 oktober 2022 houden we aansluitend, in het Lucashuis, deze bijeenkomst.

De agenda is als volgt:

- Opening door de voorzitter
- Pastoraatsgroep
- Liturgie en catechese
- Pauze
- Financiën
- Beheer
- Rondvraag

Tevens wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen betreffende de toekomst van onze geloofsgemeenschap.

We sluiten de bijeenkomst af met een gezamenlijke lichte lunch.

Arie van Rooijen, voorzitter

Allerzielen

Allerzielen is een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie. Het wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht. De nabestaanden plaatsen vaak bloemen op het graf. In veel parochies is het gebruikelijk dat als er een parochiaan uit de kerk wordt begraven, er een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam van de overledene. Op de eerstvolgende Allerzielen komt de familie van de overledene naar de kerk om het kruisje in ontvangst te nemen.

Allerzielen stamt uit de benedictijner kloostertraditie van Cluny, waar Odilo van Cluny het in 998 voor het eerst liet vieren. In de 13e eeuw kreeg het de naam Allerzielen.

In onze kerk wordt de Allerzielenviering gehouden op woensdagavond 2 november om 19.00 uur. De families van wie in het afgelopen jaar een dierbare is overleden, krijgen een uitnodiging voor deze viering. Daarnaast is gelukkig, in tegenstelling tot de laatste 2 jaar, dit jaar weer iedereen welkom om deze viering bij te wonen.



Voorgangers gevraagd (m/v)

Niet als in de maatschappij is er ook in onze kerk een gebrek aan menskracht. Het pastorale team waarop we een beroep kunnen doen wordt kleiner. In de toekomst zullen we steeds vaker eigen (leken)voorgangers nodig hebben. Gewoonweg omdat die priesters, diakens en pastorale werk(st)ers er niet meer zijn. Daarmee wordt dit een oproep aan jou om in hun plaats te treden. Je wordt niet in het diepe gegooid. Er komt een scholing in het nieuwe jaar. Zie je een uitdaging? Als dit een brug te ver voor je is en je meer thuis bent in praktische zaken, doen we ook een beroep op je. Een klein of groter rolletje, een deeltaak, incidenteel of tijdelijk. Wil je eens proeven? Het belangrijkste is goede wil. En je doet het niet voor jezelf.

Antoine de Haan

Adventsacties

Dit jaar zijn er twee adventsacties.

De eerste actie is voor het Garbahareij-ziekenhuis in Somalië. De bedoeling is dat er zonnepanelen geplaatst gaan worden voor een stabiele stroomvoorziening. Verder gaat er geïnvesteerd worden in een bloedbank en laboratoriumapparatuur. De collectes van alle vieringen in parochie PJ23 zijn voor dit mooie doel. Elders in dit parochieblad kunt u meer lezen over dit project.



Naast de actie voor Somalië houden we in Schalkwijk nog een tweede adventsactie.

Door de torenhoge inflatie van het laatste jaar, kunnen steeds meer mensen niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften voorzien. Dit merken ze ook bij de voedselbank. Het aantal cliënten is de laatste tijd met 50% gestegen. Voor de voedselbank is het een hele uitdaging om deze grotere hulpvraag in te vullen. Wij willen ze daarbij helpen door in de adventsperiode lang houdbare producten in te zamelen, zoals blikgroenten, fruit, rijst, droge producten, etc. etc.

Als u iets kunt missen voor mensen met een smalle beurs, kunt u uw gaven kwijt in het portaal van de kerk, tijdens de gehele adventsperiode. Het portaal is zeven dagen per week open van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Namens de M.O.V. Arie van Rooijen

Hulp bij de energiecrisis

Door de torenhoge energieprijzen komen steeds meer mensen, buiten hun schuld, in de financiële problemen. De regering heeft al wel allerlei maatregelen afgekondigd om de pijn wat te verzachten, maar dit is lang niet voor iedereen toereikend om uit de problemen te blijven.



Wij, als kerk, willen proberen om in samenwerking met De Trossel en de PCI (Parochiële Caritas Instelling) hulp te bieden aan mensen die er echt niet meer uitkomen.

Hoort u van iemand of kunt u steun gebruiken, weet ons dan te vinden. Vanzelfsprekend zijn de contacten vertrouwelijk.

U kunt contact opnemen met de dorpsondersteuners van De Trossel 06-29820055 of met de PCI: K. Appelhof 06-40285997.

Tentoonstelling 2022 'Kerststallen in de kerk'



Het brainstormen over de tentoonstelling 2022 is in volle gang. Het thema van dit jaar, 'Kerststallen in de kerk', is zeer toepasselijk. Onderdak voor Jozef en Maria en het kindje Jezus die op doorreis zijn, is actueler dan ooit. Waar vind je een plek? In dit geval een stal met een kribbe en met een os en een ezel. Kerststallen vertellen het verhaal.

We hebben er allemaal wel iets mee. Voor de tentoonstelling (natuurlijk dit keer dan in december) zijn we op zoek naar allerlei soorten kerststallen.

Oud, nieuw, groot of juist klein, zelfgemaakt, of misschien wel meegebracht uit een ander land. Misschien heeft u er ook een mooie herinnering of een speciaal verhaal bij, wat het wellicht nog meer bijzonder maakt.

U begrijpt het al, we zijn dus op zoek naar kerststallen. Misschien heeft u er zelf een of weet u wie een mooie, bijzondere of leuke stal heeft, laat het ons weten.

Wellicht staat deze op 4 december bij de opening van de tentoonstelling op een mooi plaatsje in de kerk. Op 18 december is de laatste dag van de tentoonstelling, dus met kerst kan de stal natuurlijk gewoon weer bij u onder de boom een mooie plaats krijgen.

Aanmelden of vragen? Schalkwijk@pastoraatsgroep@pj23.nl of bel 06 29473968

De werkgroep Tentoonstelling in de Kerk: Corinne van Drenth, Janco van Dijk,

Angelique van Duijn, Marian van der Ven, Marjolein Kool, Annie Miltenburg en Lia de Graaf

Familieberichten

Getrouwd:

9 september: Anouk van Wijk en Niels Uijtewaal.

Overleden:

Wim Uijtewaal. Hij overleed op 24 augustus in de leeftijd van 95 jaar.

Bert van Bennekom. Hij overleed op 29 september in de leeftijd van 61 jaar.

Annie van Duijn-Jansen. Zij overleed op 1 oktober in de leeftijd van 82 jaar.



O.L.V. Ten Hemelopneming

Herenstraat 11, 3985 RP Werkhoven

Secretariaat: 0343-551201 (ma-wo-vr 8.30-12.00u), E-mail: werkhoven@pj23.nl.

Pastoraatsgroep: H. de Gier (do 9.30-11.00u); Bankrekeningnummer: NL19RABO0329808540

Allerzielenviering

De Allerzielenviering is een prachtige traditie, waarin we warmte en troost zoeken bij elkaar als wij onze dierbare overledenen gedenken; in het bijzonder diegenen die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.

De viering op woensdag 2 november, begint om 19.00 uur en zal dit jaar verzorgd worden door de werkgroep Allerzielen, Capella Taizé en organist Bas Jongeling. De viering zal ook te beluisteren zijn op kerkomroep.nl.

Na de viering brengen we in stilte de lichtjes naar de begraafplaats, naar het graf van onze overleden dierbaren.

Door omstandigheden kan het saxofoonkwartet van Constantia dit jaar niet aanwezig zijn.

De nabestaanden van de dit jaar overleden parochianen hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Nadere informatie vindt u in de nieuwsbrief van 23 oktober.

De werkgroep Allerzielen

Annie de Gier en Gerda Willemse



Wijsheden

Elke hand werkt genezend, als hij maar met liefde wordt uitgestoken.

Pinterest

Afdwalers

Niet alleen mensen dwalen af, dat overkomt dieren ook; in dit geval de vleurmuizen. Meestal maken ze gebruik van ruimten waar mensen niet kunnen komen; maar heel soms komen ze op een andere plek terecht, in een woon- of slaapkamer, het toilet, in de keuken of...

in ons geval in de gang die kerk verbindt met de pastorie.

De twee zogenoemde 'afdwalers', binnengekomen via een openstaand raam, waren waarschijnlijk passanten op zoek naar een tussentijdse verblijf-



plaats. Inmiddels hebben ze hun bijzondere 'hangplek' verlaten en zijn ze waarschijnlijk op zoek gegaan naar een locatie om de winter door te brengen.
Gerda Willemse



Wij, stenen beelden, hebben best wel moeite met de overgang van de zomer naar de herfst, het was zo behaaglijk hier. Langzaam voelen ook wij de kou weer binnenkruipen. Ach, het hoort erbij hè? Gelukkig hebben we voldoende afleiding. We merken dat het nieuwe pastorale seizoen is begonnen. 'Sporen van God' is het nieuwe thema, maar... die zijn er toch zat? Als je de ogen opent, zie je alleen maar sporen van God! Waarom zou het pastoraal team dit thema gekozen hebben? Wel leuk voor collega Franciscus dat er aandacht aan hem besteed is. Dat verdient hij wel. Hij is een beetje stilletjes, onze Franciscus, hij vertelt niet zoveel over zijn vroegere leven, maar zo door de jaren heen hebben we wel gehoord dat hij een bijzonder mens geweest moet zijn. Ach ja, we hebben allemaal zo onze eigen geschiedenis en doordat u ons hier geplaatst heeft, komt dit allemaal samen. Fijn hè? Dat er weer zoveel te doen is in de kerk. Ik hoor dat de samenwerking met onze burens in Odijk en Bunnik vorm gaat krijgen volgend jaar. Een mooi streven want zoals het vroeger was, werkt het nu ook: samendoen, elkaar inspireren, samenwerken waar het kan. Als wij hier, zo staande op onze sokkels, daar iets aan bij kunnen dragen dan doen we dat graag hoor!

Onlangs hadden we een mooie Taizéviering hier, we hebben ervan genoten. Maar zeker ook van de meditatieve momenten. En wat te denken van de muziek uit de viering van eind september! Er klinkt steeds meer echt hele mooie muziek. Het is hartverwarmend en dat in deze koudere dagen. We kijken reikhalzend uit naar al die warme vieringen die komen gaan.

Isidorus

Vanuit de locatieraad

In het afgelopen jaar is er binnen de parochie veel discussie geweest over de samenwerking tussen de locaties. Het parochiebestuur stond een beleid met kern- en steunpunten voor, waarin locaties een keuze zouden moeten maken. Wil je kernpunt zijn met behoud van de eucharistieviering of steunpunt zonder de eucharistieviering? Omdat wij (geloofsgemeenschap en LR) het behoud van de eucharistieviering belangrijk vinden, heeft onze Werkhovense locatieraad de samenwerking met Bunnik en Odijk opgezocht. Het samenwerkingsplan voor BOW dat hieruit voortkwam is positief ontvangen door parochiebestuur en pastoraal team.

Gezien de ontwikkelingen in de 8 locaties, heeft het parochiebestuur eind juni van dit jaar besloten dat het kern- en steunpuntenbeleid uitgesteld wordt. Wel zal het pastoraal team nu ingepland worden per cluster; voor ons het cluster BOW.

Dit betekent voor Werkhoven dat er vanaf oktober gemiddeld een keer per drie weken op zondag een

voorganger is van het pastoraal team. De andere zondagen kunnen door lekenvoorgangers worden ingevuld. Om de lekenvoorgangers te ontlasten, zal ook op dit punt de samenwerking binnen BOW gezocht worden, waardoor enkele lekenvoorgangers op één zondag in twee locaties voorgaan. We hebben zo af en toe dan ook een gastvoorganger uit Bunnik of Odijk.

Daarnaast hebben de locatieraden van BOW besloten om de samenwerking rond de eucharistievieringen verder vorm te geven. Dit betekent dat er vanaf 8 januari a.s. één keer per zeven weken een gezamenlijke BOW-viering wordt georganiseerd. Een van de drie kerken is dan gastkerk voor de drie locaties. De beide andere kerken zijn op deze zondagochtend gesloten.

De LR is blij dat er voorlopig iedere zondag een viering in onze kerk is. Willen we dit volhouden, dan zullen er meer vrijwilligers toegerust moeten worden als lekenvoorganger (op dit moment hebben wij er twee). Wilt u er eens over nadenken? Vanaf januari start een nieuwe toerustingscursus. *José Dorresteyn*

Requiem van Mozart

Op zondag 27 november kunt u in onze kerk luisteren naar het beroemde Requiem van Mozart, uitgevoerd door zangers en instrumentalisten van ensemble Octagon+ onder leiding van dirigent Rienk Bakker. Octagon was eerder ook te gast in onze kerk tijdens de concertserie rondom het 50-jarig jubileum van ons eigen St. Caeciliakoor in 2019.

Octagon voert vaak kleine a capella-programma's uit met haar 8 zangers, maar sinds 2019 wordt Octagon regelmatig uitgebreid tot maximaal zestien zangers en luistert dan naar de naam Octagon+, zodat ook grotere werken kunnen worden geagendeerd.



Het orgel zal worden bespeeld door organist Wouter van Belle. Het concert begint om 16.00 uur. Meer informatie over de kaartverkoop vindt u binnenkort in de nieuwsbrief en via www.ensembleoctagon.nl

Vrijwilligers in onze kerk

Er zijn veel vrijwilligers actief binnen onze geloofsgemeenschap. Gelukkig maar, want zonder vrijwilligers kunnen we niet. We zijn dan ook heel blij en dankbaar dat zoveel mensen zich in willen zetten voor onze lokale kerk en soms ook, vanuit hun functie, voor onze hele parochie.

Vrijwilligers doen veel en nemen soms meerdere taken op zich, ze springen in waar de gaten vallen. Desondanks is het duidelijk dat ook wij nog vrijwilligers nodig hebben. We realiseren ons dat mensen zich soms wat overvraagd voelen in deze tijd. De maatschappelijke druk is groot en de tijd ontbreekt

soms domweg. Maar... wetend dat vrijwilligerswerk - zoals het woord al zegt - geheel vrijwillig is, maakt dat wij hopen dat er toch mensen zijn die af en toe iets willen doen voor onze geloofsgemeenschap.

Deze vorm van samenwerken geeft veel voldoening en vormt je als mens op een ander vlak dan betaald werk doet.

Een mailtje naar het secretariaat zorgt ervoor dat er contact met u wordt opgenomen over uw wensen, uw talenten en de mogelijkheden binnen onze lokale geloofsgemeenschap.



Woensdagavond-vesper

De ervaringen met de woensdagavond-vesper zijn positief. Met wisselende muziek wordt er iedere maand een ander onderwerp belicht. De onderwerpen halen we uit de kerkelijke traditie en uit het leven van alledag. We hebben nog één woensdagavond-vesper dit jaar en wel op 16 november. Aanvang 19.00 uur.



Vooraankondiging

Kerstsamenzang in de vorm van een oecumenisch Festival of Lessons & Carols op 17 december om 19.30 uur door een projectkoor o.l.v. van Jaap Boeschoten.

H. Johannes de Doper

Klooster Leuterstraat 35, 3961 AX Wijk bij Duurstede

Tel. (0343) 571216 (woe 9.30-12u), info@johannesdedoper.net, www.johannesdedoper.net

Pastoraatsgroep tel. (0343) 432763, pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

Misintenties: misintenties@johannesdedoper.net of via <https://johannesdedoper.net/misintentie/>

Misintenties: Rabobank NL11 RABO 0158 7891 48 tnv GG de Doper.

Kerkbijdrage of giften: Rabobank NL65 RABO 0158 7059 20 tnv GG de Doper



Allerzielen



Woensdag 2 november is het Allerzielen. Om 19.00 uur is er een speciale viering in onze kerk. We gedenken onze gestorvenen van het afgelopen jaar, maar iedereen is natuurlijk van harte welkom! Voorafgaand kunt u tussen 18.00 en 18.45 uur op onze RK-begraafplaats aan de Steenstraat het graf van uw dierbare laten zegenen. De begraafplaats wordt stemmig ingericht.

Annemieke Bosman is aanwezig om het graf te zegenen op uw verzoek. De vrijwilligers van de kerkhofgroep zorgen ervoor dat het allemaal netjes is en goed verloopt. Na de viering is er koffie voor degenen die daar prijs op stellen.

Op de begraafplaats aan de Groenewoudseweg in Cothen kunt u ook graven laten zegenen. U kunt er na de viering naartoe gaan en bent dan nog op tijd

voor de zegening daar. Ons koor Face to Face zingt en u kunt elkaar ontmoeten met een kopje koffie of thee. Rouwcentrum Smorenburg verzorgt deze avond.

Johannes overdenkt...

Wat een mooi vrijwilligersfeest hadden we! Ik stond weliswaar in de kerk en na koffie ging iedereen de kloostertuin in, maar ik kon het geroezemoes goed horen. Af en toe dolle pret en het was mooi dat er ook een paar 'oud'-vrijwilligers bij waren. Heerlijke hapjes en drankjes waren welkom. Volgend jaar weer, ik heb al gehoord dat we het dan weer eind juni vieren, zo rond mijn feestdag...

Het was ook door de week een beetje druk in de kerk. Nou druk niet echt, maar nu liepen er elke dag wel mensen door de kerk en die waren druk bezig. Het is u wellicht niet opgevallen, maar de Kruisweg heeft nieuwe lampen. We kunnen nu beter zien wat er op die toch wel donkere schilderijen staat. Ook is het schilderwerk van een muur gerepareerd en zijn de pilaren vooraan opnieuw geschilderd. Het was ook wel hoog nodig.

De komende tijd zal er wel meer opgeknapt worden.

Fijn dat de kerk zo goed verzorgd wordt!

We gaan de donkere koude wintermaanden in. Deze keer zal het wat meer afzien zijn dan anders. De torenhoge energieprijzen spelen ons ook parten. Ik ben benieuwd wat onze locatieraad daarop verzint.

Hopenlijk sta ik niet al te erg in de kou.

Wat altijd heerlijk is is de Mariakapel. Vanaf mijn sokkel kan ik precies naar binnen kijken en zie er vaak mensen naar binnen gaan en een kaaarsje opsteken. Het licht gaat daar automatisch uit, maar het is er nooit donker. Altijd brandt er wel een kaaarsje ter bemoediging of nagedachtenis. De kapel voldoet echt aan een grote behoefte. Fijn dat er een groep mensen is die die steeds maar weer w.l. opent en sluit.

Ik ga weer verder met mijn overpeinzingen, daar heb ik tenslotte tijd genoeg voor hier op mijn vaste plaats.





Prinsenhuismaaltijd

Al jaren hebben we op de laatste zondag van de maand de Prinsenhuismaaltijd. Ouderen uit onze parochie komen samen in het Prinsenhuis om te genieten van een complete maaltijd. Vrijwilligers zorgen voor het koken en bedienen en vinden dat vaak net zo leuk als de deelnemers! De groep vindt het heerlijk om de gasten zo te verwennen en een paar uurtjes ontspanning te geven. Vóór Corona hadden we een wachtlijst voor deelnemers. De afgelopen jaren is het aantal deelnemers helaas minder geworden en dus is er ruimte ontstaan voor nieuwe deelnemers. Wilt u deelnemen aan deze gezellige en lekkere

activiteit? Dat kan, u bent welkom! Soms komt er een iemand van buiten even mee-eten...

Meldt u aan bij Gemma van Rooijen, of info@johannesdedoper.net of 0343-571216. Gemma coördineert deze heerlijke activiteit.

We kunnen ook nog hulp gebruiken! Koken, inschenken, serveren, afruimen, afwassen, poetsen en met de gasten converseren. Er is genoeg te doen! Wilt u ons meehelpen om deze maaltijden te verzorgen?

Heel graag, je bent hard nodig om de bezoekers een onvergetelijke middag te bezorgen.

Neem dan even contact op met Gemma van Rooijen, zij kan je alles vertellen over dit mooie initiatief.

Parochieviering in onze kerk

Op 9 oktober was de parochieviering bij ons in de kerk. De andere kerken van onze mooie parochie bleven dicht.

De organisatie was snel op poten en een aantal vrijwilligers gingen achter de schermen aan de gang om alles gladjes te laten verlopen. Het koor ging repeteren op een aantal liederen speciaal voor deze viering. Er kwam zelfs versterking uit andere geloofsgemeenschappen.

De koffie werd geregeld. En uit de hele parochie werden cakes aangedragen voor bij de koffie.

Het mooie weer werd besteld en is ook geleverd.

In een goed gevulde kerk ging het Pastorale Team voor, rijkelijk ondersteund door onze eigen acolieten en misdienaars uit Bunnik. Het was een mooie viering. Dank voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen, ook al was het "alleen maar" door te komen en mee te vieren.

Na de viering werd er koffie gedronken en ging de pastoor buiten huisdieren zegenen. Het was tenslotte net dierendag geweest. Met veel enthousiasme gaf de pastoor de zegen, met een zegenbede van St. Franciscus, en de dieren ontvingen de zegen ook blij.



Familieberichten

Gedoopt:

11 sept: Noah en Tess Zinkstok
Roos Westra

25 sept: Alex Braun

Overleden:

"Al 17 jaar een vertrouwd gezicht in de regio"

Ineke van Bennekom

06 – 8366 9222 | www.inekehelpt.nl



Ineke helpt
uitvaartverzorging




OPTIEK VAN DE VECHT
OPTOMETRIE

De Raat 12 | 3995 EP Houten | Tel: 030 63 75 570
www.optiekvandevecht.nl



via madeleine
uitvaartzorg
06 127 687 23

DEZE ADVERTENTIE IS VOOR ALS JE HEBT NAGEDACHT OVER EEN PASSESND AFSCHIED · MAAR NIET WEEET WAT DAARVOOR MOET GEBEUREN · BEL EVEN NAAR **LIESBETH VAN DER DONK** EN JE KRIJGT HAAR AAN TAFEL VOOR EEN GOED GESPREK MET IEMAND DIE "IN DE KANTLIJN" BLIJFT, MAAR ALLES VOOR JE REGELT · LIESBETH IS UITVAARTBEGELEIDER

0343 · 574 · 636 UITVAART@LIESBETHVANDERDONK.NL



Miltenburg
Uitvaartverzorging



Heeft u al nagedacht over uw uitvaart?

U neemt een leven lang beslissingen en staat daarbij misschien ook wel eens stil bij het laatste afscheid.

Onze uitvaartzorg biedt alle mogelijkheden, waarbij het gaat om uw wensen. Wij staan voor een persoonlijke uitvaart die recht doet aan het leven.



Maak nu een vrijblijvende afspraak om uw uitvaartwensen te bespreken.

030 656 31 62
Voor directe hulp bij overlijden staan wij dag en nacht voor u klaar.

Vlierweg 1-B 3991 BA Houten www.miltenburguv.nl



De Klijn Uitvaartzorg
Vormgevers van persoonlijke uitvaarten

Afscheid nemen vraagt liefdevolle aandacht en tijd...

Een overlijden van een dierbare zorgt voor veel verdriet en emoties.

In korte tijd moeten er dan veel beslissingen genomen worden om de uitvaart te regelen. De Klijn Uitvaartzorg helpt u graag daarbij, zodat u er niet alleen voor staat.

Wij vinden het belangrijk dat u op uw eigen manier afscheid kan nemen en kijken samen met u naar de mogelijkheden. Door zowel bij kleine als bij landelijke organisaties te werken heb ik kennis en ervaring opgedaan bij het regelen en voorgaan van uitvaarten. In de afgelopen 20 jaar waren dat ruim 1500 uitvaarten, die ik heb mogen doen.

Edelsteen 190, 3991 SV Houten
030 2901581



Kwaliteitsregister
Uitvaartverzorgers
Leo de Klijn



Parochie H. paus Johannes XXIII

De parochie H. paus Johannes XXIII omvat acht geloofsgemeenschappen: Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten (eucharistisch centrum), Odijk, Schalkwijk, Werkhoven en Wijk bij Duurstede. De parochie werkt samen met de H. Suitbertusparochie (Tiel e.o.). Het pastoraal team is verantwoordelijk voor twee parochies.

Loerikseweg 12, 3991 AD Houten, www.pj23.nl, info@pj23.nl

Informatie van de geloofsgemeenschappen: zie lokale pagina's.

Pastoraal team

Fred Hogenelst, pastoor, pastoor.hogenelst@2parochies.nl,
telefonisch spreekuur woe. 13-14 uur en don. 18-19 uur, 06-23380310

Vincent van der Helm, diaken, diaken.vanderhelm@2parochies.nl

Meike Hettinga, pastoraal werker, m.hettinga@2parochies.nl

Ed van de Moosdijk, pastoraal werker, e.vandemoosdijk@2parochies.nl

Marianne van Tricht, pw beleid, m.vantricht@2parochies.nl

Lilian Weijman, pastoraal werker, l.weijman@2parochies.nl



Parochiebestuur

Pastoor Hogenelst (voorzitter)

Charles Verwimp (vice-voorzitter)

Ron van Ee (secretaris, gebouwen)

Lilian Vernooij (penningmeester)

Frans Bosman (lid)

Ria van Dixhoorn (adviseur)

Contact via [parochiesecretariaat](mailto:parochiesecretariaat@pj23.nl),
info@pj23.nl

Giften en donaties

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw geldelijke bijdrage. Het rek.nr. :

NL 28 RABO 0155 614614

tnv RK Parochie Paus Johannes XXIII.

ANBI: 822298272.

U kunt ook uw bijdrage online overmaken: zie www.pj23.nl

of via onderstaande QR-code (gebruik de camera app op de telefoon)

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=UDyWSObjQtOAhmclawJ5w>



PCI PJ23: Praktische en financiële hulp

Kent u iemand in uw omgeving die tussen wal en schip is geraakt, de weg kwijt is naar hulpverlenende instanties, financieel in de knel zit of heeft u zelf te maken met armoede? PCIPJ23 kan helpen. Hoe, kijk op www.pcipj23.nl of neem contact op via info@pcipj23.nl

Parochiesecretariaat

Diahann van van de Vijver

Loerikseweg 12, 3991 AD Houten

info@pj23.nl

030-6378642

Noodtelefoon

Wilt u met spoed contact vanwege een ziekenzalving of ziekenzegen, of andere nood?

Bel dan met **06-12948874**.

Vertrouwenspersoon

Onze parochie hecht veel waarde aan het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid van mensen.

Heeft u het gevoel heeft dat een beroepskracht (bv. een pastor) of een vrijwilliger in een van onze gemeenschappen grenzen overschreden heeft en wilt u hierover in gesprek? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van onze parochie:

Ellen Kok-Hendriks,
vertrouwenspersoon@2parochies.nl
06-44918278



R.K. Parochie
Paus Johannes XXIII

Colofon Open Venster

Open Venster is een uitgave van de parochie H. paus Johannes XXIII. Het parochieblad verschijnt 7x per jaar in ongeveer 4700 huishoudens.

Nr. 7 - 2022 Kerst

Sluitingsdatum kopij: 15 november

Periode: 10 dec '22 - 17 febr '23

Verschijningsdatum: 7 december

Nr. 1 - 2023 Vastentijd

Sluitingsdatum kopij: 24 januari '23

Periode: 18 febr - 31 maart '23

Verschijningsdatum: 15 februari '23

Centrale redactie

Lilian Weijman, Ria van Dixhoorn, Janny van Schip en Karin Stoeten. Voor aanleveren parochiebrede artikelen: hoofdredactie@pj23.nl

Lokale redacties

Artikelen voor de lokale pagina's inleveren bij:

bunnik.parocheblad@pj23.nl,

cothen.parocheblad@pj23.nl,

tgoy@pj23.nl,

houten.parocheblad@pj23.nl,

odijk.parocheblad@pj23.nl,

schalkwijk.parocheblad@pj23.nl,

werkhoven.parocheblad@pj23.nl,

voorloper@johannesdedoper.net

Advertenties

Info@pj23.nl

Disclaimer

We hebben getracht voor het gebruik van foto's en teksten toestemming te vragen aan de rechthebbenden. Mocht u desondanks menen dat uw rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken we u contact op te nemen.

Open Venster Kinderpagina

Editie: Sint Maarten

Er zijn mensen in de wereld die een lichtje zijn in het donker van anderen. Die mensen helpen ons om sporen van God te ontdekken in ons leven. Het is heel fijn als je zo iemand tegenkomt die jou kan helpen wanneer je het nodig hebt. Misschien kan jij ook voor iemand anders een lichtje zijn!

Zo een bijzonder persoon was Sint Maarten. Je kent zijn feest vast wel: dan gaan we 's avonds langs de deuren met een lampion en zingen we liedjes. Zo maken we het donker licht.

Sint Maarten was heel lang geleden een Romeinse soldaat. Na een lange en zware tocht met het leger, kwam hij aan bij de stadspoort die bijna dicht ging. Alle soldaten wilden graag snel naar binnen, de warme herberg in. Ze zagen niet dat er een arme bedelaar bij de stadspoort zat. Hij rilde van de kou. Maar Sint Maarten zag hem wel. Hij sneed met zijn zwaard zijn grote warme mantel in twee en gaf een helft aan de bedelaar. Die had het eindelijk weer heerlijk warm.

's Avonds droomde Sint Maarten dat hij Jezus zag, met de halve mantel van de bedelaar om zijn schouders. Toen hij wakker werd wist Sint Maarten het zeker: Arme mensen helpen en eerlijk delen, dat was voor hem het belangrijkste. Dat ging hij doen!

Zijn verhaal vinden we zo belangrijk dat we het nog ieder jaar op 11 november aan elkaar vertellen.



Wat gaan we doen met Sint Maarten?

Odijk: Kidskerk, 6 november om 09.30 uur

Werkhoven: viering en optocht 11 november om 18.30 uur

Houten: vossenjacht, 11 november om 16.30 uur

't Goy: viering en optocht, 11 november om 19.00 uur

Bunnik: viering en optocht, 11 november om 18.00 uur

Wijk bij Duurstede: gezinsviering, 13 november om 09.30 uur



Twee 'mantel van Sint-Maarten'- lichtjes van klei knutselen

Wat heb je nodig?

- Schoteltje/ontbijtbordje
- Mesje
- Zelfhardende klei en roller
- Kommetje met water
- Kwast of satéprikker om gaatjes te prikken
- Led waxinelichtje



1. Rol de klei uit tot een soort pannenkoek en leg het schoteltje er op z'n kop op. Snijd de klei rondom weg, zodat er een mooie ronde vorm ontstaat
2. Snijd de pannenkoek doormidden
3. Maak gaatjes in de twee helften van de klei. Je kunt eventueel gaatjes maken in de vorm van een hartje of iets anders leuks. Als je kant of andere stof hebt met reliëf leg je deze op de klei en druk je het aan, zodat reliëf ontstaat in de klei
4. Pak een helft van de klei op en vouw de klei om het waxinelichtje als een mantel. Zorg dat de mantel ietsje groter is dan het waxinelichtje en vouw 'de kraag' van de mantel om. Doe dit ook met de andere helft
5. Plak de klei aan elkaar met een beetje water en duw het een klein beetje aan
6. Maak eventueel knopen van klei en plak ze op de klei
7. Laat de mantels van klei drogen
8. Als de klei helemaal droog is, kun je de mantels in mooie kleuren verven.