

Open Venster

Parochiemagazine H. paus Johannes XXIII

Op weg naar Pasen

In dit nummer

Extra viering palmwijding
Nieuwe stap in het synodaal proces
Het sacrament van het huwelijk
Impressie presentatieviering Wies Sarot

Nummer 2 2024

Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten, Odijk, Schalkwijk, Werkhoven, Wijk bij Duurstede

Paaswens



Wij zijn nog onderweg, het is nog veertigdagentijd, maar binnenkort is het weer Pasen. Ook in onze parochies wordt Pasen enthousiast en met zorg voorbereid en straks gevierd. En toch is Pasen geen gemakkelijk feest. Want Pasen gaat over het lijden en de dood van onze Heer en daarmee ook over lijden en dood van ons allen. Maar gelukkig gaat het ook over Opstanding uit de dood (verrijzenis) en eeuwig leven, ook voor ons allemaal.

De veertigdagentijd: een tijd van inkeer, omkeer en toekeren (naar elkaar). Zoals Jezus trekt door de woestijn en ook het Volk van God, zo trekken ook wij door de woestijn. En de wereld om ons heen lijkt wel steeds meer woestijn te worden. Want ondanks de vele echte regen, is er veel geestelijke droogte, lijden en eenzaamheid. Geweld en onmacht en verdriet; dichtbij en ver weg. Als je het nieuws hoort en leest, dan baart dat zorgen en stemt tot nadenken. Het beangstigt ook mensen, begrijpelijk. Maar natuurlijk is er ook hoop. Bijvoorbeeld vanwege het wereldwijd Synodaal Proces dat door Paus Franciscus in gang is gezet; wij doen daar van harte aan mee. Maar ook de stappen voor een nieuw beleidsplan geven moed. En we hebben onze nieuwe collega pastor. Dat zijn ook allemaal lichtpuntjes. Zo zoeken we samen, steeds weer opnieuw naar het échte licht dat hoop brengt en verlichting in ieders leven en in onze geloofsgemeenschappen.

En dan wordt in het donker van de Paasnacht dat ene kleine vlammetje binnengedragen. En er klinkt: "Licht van Christus: Heer wij danken U." Eén klein lichtpuntje in die grote donkere ruimte van de kerk. 'Het levenslicht, het nieuwe leven!' En allen die aanwezig zijn nemen dat licht aan. Vanaf de Paaskaars verspreidt het zich vlot door de hele ruimte, bijgestaan door de assistenten van de voorganger. En dan klinkt het lied: 'Laat juichen!' Wij juichen om de overwinning: alle ellende en verdriet en nood en dood zijn overwonnen. Er is Opstanding en Verrijzenis. Het hernieuwde leven is gevonden. Het is Pasen!

En het is en blijft bijzonder waardevol dat vrouwen als eerste ontdekken dat het graf leeg is, dat de Heer is opgestaan. Hij is Verrezen. En er is eerst schrik en verbijstering en ongeloof, onzekerheid... begrijpelijk want: Dit kan toch niet?! Maar dan komt toch het besef wat er gebeurd is.

En de vrouwen gaan het verkondigen. Het geloof 'komt tot leven' het bloeit op. De Steppe zal bloeien. De hoop wordt weer gevoed. We zijn er nog niet maar er is nieuw leven, nieuwe hoop en nieuwe energie.

Ik wens ons toe dat wij in die ene kleine, krachtige vlam van Pasen ook in onze gemeenschappen wordt aangenomen. En moge ook ons geloof, onze woestijn, weer tot bloei en tot leven komen. Ik wens u allen een Zalig Pasen.

Fred Hogenelst, pastoor



Foto: Lilian Weijman

Agenda



Maart

- 24 Taizéviering, Werkhoven
- 26 The Passion, Wijk bij Duurstede
- 27 De kinderpasie, Wijk bij Duurstede

Mei

- dinsdagavonden rozenkransgebed, 't Goy
- woensdagavonden rozenkransgebed, Bunnik
- donderdagavonden rozenkransgebed, Cothen
- donderdagavonden gebedsgroep, Bunnik
- 25 Schuilen bij Maria, Houten

April

- 13 Sam's kledingactie, Odijk
- 14 Kamerkoor Rondo, Schalkwijk
- 15 Meditatieve vesperviering, Werkhoven
- 16 Rituelen in de liturgie, Houten
- 20 Sam's kledingactie, Bunnik, Cothen en Houten

Meer informatie vindt u op de betreffende lokale pagina's

Zalig de voeten van de vreugdebode

Op school leerden we dat je een opstel en andere teksten nooit met het woordje 'ik' moest beginnen. Een goede les, maar wel eentje die een beetje moeilijk in de praktijk te brengen is, als iemand je vraagt om eens te beschrijven wie je eigenlijk bent. Daarom hierbij toch maar een beschrijving van mezelf met een paar keer dat kleine woordje erin. Ik ben in 1962 geboren in Barneveld, op de Veluwe dus, in een RK gezin. Een van mijn ooms was missionaris maar kwam om gezondheidsredenen terug naar Nederland en was o.a. pastoor in Beesd. Hij was één van de inspiratiebronnen voor mijn keuze om na de middelbare school Theologie te gaan studeren in Utrecht. Tijdens de studie ontmoette ik Marcel, mijn man en wij waren al snel getrouwd. In die jaren hebben we ook een hele tijd in Bunnik gewoond.

Mijn eerste aanstelling kreeg ik in 1989 in de Nicolaasparochie in IJsselstein. Daar, in IJsselstein werden onze drie kinderen geboren. Mijn tweede aanstelling was in een voor de huidige begrippen klein parochieverbandje: Doorn, Maarn, Woudenberg en Scherpenzeel. Terwijl ik daar werkte werd de parochie uitgebreid tot de huidige St. Maartenparochie. Nog steeds woon ik in deze parochie, omdat onze kinderen schoolgaand waren toen ik van aanstelling veranderde en in Soest e.o. begon. Voor nu is dat een geluk, want Leersum, onze woonplaats is aanzienlijk dichterbij als Soest.

Overall waar ik werkte was ik basispastor, wat betekent dat je in principe alles doet waar geen wijding voor vereist is, maar steeds met als eerste aandachtspunt de catechese voor jong en oud(er). Het is mijn diepste overtuiging dat dingen leuker worden als je er meer van weet. Dat geldt zeker ook voor het geloof, zo ontdekte ik tijdens de studie al. Dat ik dat geloof nu mag verdiepen samen met anderen als catecheet voelt daarom als een cadeautje. Vandaar mijn lijfspreuk:
Zalig de voeten van de vreugdebode.

Onze drie kinderen zijn inmiddels uitgevlogen en de oudste heeft zelfs al vier kinderen. Ze komen regelmatig bij ons logeren, maar we zijn geen oppas opa en oma.

De beste manier van kennismaken is natuurlijk de persoonlijke ontmoeting.

Hopelijk kunnen we daar snel een vorm voor vinden.

Ik ben te bereiken op emailadres w.sarot@2parochies.nl

Graag tot gauw,

Wies Sarot

* voor een impressie van de presentatieviering zie pg. 5 *



Jongerenreis naar Taizé

Na het succes van de reis naar de Wereldjongerendagen in Lissabon wil Jong Aartsbisdom vaker een reis aanbieden aan jongeren. Korte reisjes dichterbij huis in de jaren dat er geen WJD plaatsvinden. Daarom organiseert priester Gauthier de Bekker in de meivakantie een reis naar Taizé (Frankrijk) voor jongeren van 16 tot en met 35 jaar oud. Start- en eindpunt van de busreis is Utrecht. "Iedereen die naar Taizé is geweest, weet dat het een bijzondere plek is, die je zeker weet te raken," aldus de organisatie. De Gemeenschap van Taizé is een in de jaren veertig van de 20ste eeuw gestichte oecumenische broedergemeenschap, toegewijd aan gebed en vrede. De gemeenschap bestaat uit zo'n honderd celibataire broeders uit bijna dertig landen, geleid door een prior. Oorspronkelijk konden alleen protestantse mannen toetreden, in 1968 werd de eerste rooms-katholieke broeder opgenomen. Het hele jaar door (vooral rond Pasen en in de zomer) komen duizenden jongeren van verschillende nationaliteiten naar Taizé voor ontmoeting en bezinning.

Praktische informatie

Zondag 28 april tot en met zondag 5 mei, kosten € 225 (mocht dit een probleem zijn, neem dan contact op met de organisator).

Meer informatie en aanmelden

www.jongaartsbisdom.nl/jongerenreis-naar-taize/

Foto: bron, website Taizé.



Welkom in de (extra) viering met wijding palmtakjes

Met Palmzondag (dit jaar op 24 maart) starten we de Goede Week. In deze meest intense week van het kerkelijk jaar gedenken we het lijden en sterven van Jezus Christus. En bereiden we ons voor op het belangrijkste christelijke feest: Pasen. Dan vieren we Christus' verrijzenis uit de dood en dat Hij, door lijden en dood heengegaan, ons allen uitzicht geeft op nieuw en eeuwig leven. Omdat niet in al onze kerken op 24 maart een priester voorgaat, is er dit jaar vooraf een extra Palmzondagviering met Eucharistie waarin de palmtakjes voor deze gemeenschappen gewijd worden. Vertegenwoordigers van deze gemeenschappen zijn met hun palmtakjes aanwezig en zorgen dat de gewijde takjes op Palmzondag in hun kerk uitgedeeld kunnen worden. Parochianen van deze gemeenschappen en andere belangstellenden zijn van harte welkom om mee te vieren. Laten we samen de Goede Week beginnen!

Extra vieringen

In de paus Johannes XXIII parochie is deze viering op zaterdag 23 maart om 19.00 uur in de H. Michaëlkerk te Schalkwijk (m.n. voor Schalkwijk en 't Goy, voor Bunnik, Odijk en Werkhoven en voor Wijk bij Duurstede).

In de Suitbertusparochie is deze extra viering op vrijdagavond 22 maart om 19.00 uur in de H. Dominicuskerk te Tiel (m.n. voor Buren, Culemborg en Linge). Pastoor Hogenelst gaat in deze vieringen voor.

Wat is Palmzondag ook al weer?

Palmzondag herinnert aan Jezus' intocht in Jeruzalem en hoe de mensen Hem juichend de stad binnenhaalden, terwijl zij zwaaiden met palmtakken. Maar dezelfde mensen die "Hosanna" riepen, zouden een paar dagen later "kruisig hem" roepen. Daarom is Palmzondag een dag met twee kanten: er is de vreugde om Jezus' intrede en er is ook de verwijzing naar Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus door hetzelfde volk in de steek gelaten wordt. Een palmtakje gaat het hele jaar mee. De palmtak, meestal buxus, verwijst naar de juichende mensen die langs de weg stonden bij Jezus' intocht in Jeruzalem. In de kerk wordt dit verhaal op Palmzondag voorgelezen. Dan worden palmtakjes door de priester gewijd. Iedereen neemt een gewijd palmtakje mee naar huis en plaatst het bij een kruisbeeld. Daar blijft het een heel jaar staan. Vóór Aswoensdag neem je het weer mee en wordt het verbrand tot as. Het askruisje is dus de as van het palmtakje dat een heel jaar van ons leven heeft "meegemaakt". Buxus wordt zo symbool van vreugde en boete. Als groenblijvende struik is hij tevens symbool voor hoop en onvergankelijk leven.

Pastoraal team

Foto: Lilian Weijman

Rituelen in de liturgie

Een lezing door Dominique Rijnbout, hoofdacoliet en ceremoniaris

Rituelen, u zult er zeker wel enkele kennen, bijvoorbeeld: het maken van het kruisteken. Maar, wat zijn rituelen? Welke rituelen zijn er? Waar komen ze vandaan? Waarom zijn ze er? Waar dienen ze voor? Hebben ze een betekenis? Vragen die u wellicht al eens hebt gesteld, maar waar u nog geen antwoord op hebt gekregen. Graag neemt Dominique u mee in de wereld van die rituelen en probeert hij de betekenis van enkele rituelen te duiden aan de hand van het model van de eucharistieviering.

Datum: 16 april

Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur

Locatie: Kerk OLV ten Hemelopneming, Loerikseweg 12, 3991 AD Houten

Graag aanmelden via wegvangeloven@gmail.com



Presentatieviering van Wies Sarot

Op vrijdag 8 maart mochten we officieel onze nieuwe collega Wies Sarot verwelkomen. Tijdens een mooie vesperviering in de kerk van Beesd, voorgedaan door Mgr. H. Woorts en het pastoraal team, heeft Wies haar ambtseed afgelegd. Het koor Omnia uit Houten heeft deze viering muzikaal ondersteund. Wies kreeg van het pastoraal team een toepasselijk cadeau, een vijgenboom. De vijgenboom wordt geassocieerd met vrede en een positief toekomstbeeld. De toespraak van de beide parochiebesturen, bij monde van Charles Verwimp en Mildred Visser, werd kracht bijgezet door bloemen die symbool staan voor hoop, geloof en liefde. Hier volgt een impressie van deze viering. De foto's zijn gemaakt door Carla Franssen en Charles Verwimp.

Lilian Weijman



Nieuwe stap in synodaal proces



Na de bisschoppensynode van oktober jl. in Rome werd het stil. Er verscheen weliswaar een rapport met aanbevelingen rond een aantal thema's ter voorbereiding op de volgende synode, in oktober 2024, maar het bleef tot voor kort onduidelijk óf en hóe we als gewone gelovigen konden bijdragen aan de verdere voortgang van het synodaal proces. Half februari bleek dat de bisschoppenconferentie een Landelijke Werkgroep Synodaliteit heeft opgericht. In deze werkgroep nemen naast enkele bisschoppen ook vertegenwoordigers van de Nederlandse religieuzen, enkele theologen en de organisatie Luisterend op Weg (over wie wij al eerder berichtten) deel.

En er kwam materiaal beschikbaar om verder te spreken rond 4 thema's en daarover een verslag in te leveren, voor half april a.s. Wilt u daar meer van weten? U kunt de documenten vinden en downloaden via www.aartsbisdom.nl of www.luisterendopweg.nl/cursusmateriaal/

Ronde tafelgesprekken in onze parochies

Niet wetende dat dit te gebeuren stond, hadden we als pastoraal team net besloten aan te haken bij het nieuwe initiatief van het Netwerk Katholieke Vrouwen om parochianen verder te raadplegen over het thema 'Vrouwen in leven en zending van de Kerk'. Naar nu blijkt is dat één van de belangrijkste thema's in dit synodaal proces. We organiseerden in maart twee rondetafelgesprekken, in Wijk bij Duurstede en Tiel. De verslagen daarvan zullen we via het Netwerk aan de landelijke werkgroep aanbieden. Zo dragen we toch een steentje bij aan de nieuwe fase van het synodaal proces. In het volgende nummer hopen we te kunnen vertellen hoe de gesprekken in onze parochies verlopen zijn.

Landelijke synodedag

Op 2 maart jl. was er in Den Bosch een landelijke synodale dag waar een 100-tal katholieken uit het hele land elkaar troffen om gesprekken te voeren rond thema's als 'Ons gedoopt-zijn als basis van ons kerk-zijn', 'Vorming in een missionaire kerk', 'Deelname aan een verwelkomende kerk', en 'Vrouwen in leven en zending

van de Kerk'. Ik had het geluk te kunnen deelnemen. Ook uit PJ23 waren twee parochianen aanwezig: Jacqueline Theunissen en Zaklina Melis.

Hun impressie van deze dag:

"Ik keer vandaag vol moed en hoop terug van de landelijke synodale bijeenkomst in Den Bosch. Als leerlingen van Christus zijn we nooit uitgeleerd en is onze Kerk nooit af. Maar het ontroert me dat zoveel mensen zich inzetten voor onze Kerk en ons prachtige geloof willen uitdragen. Ze ervaren de toegevoegde waarde van leven met het geloof, wat hartverwarmend is. Het verzekert mij dat we de wereld mooier zullen achterlaten voor de generaties na ons. Als we maar goed naar elkaar blijven luisteren en ons laten leiden door de Heilige Geest"(Zaklina).

En Jacqueline zegt: "Doodmoe was ik, toen ik thuis kwam van de landelijke synodale dag in Den Bosch. Ik nam deel aan de gespreksrondes over "Deelname aan een verwelkomende kerk" en "Verdieping van ons doopsel". Wat is luisteren intensief werk! Proberen echt te horen wat iemand zegt. Maar hoe waardevol! Tegelijk besef ik dat dit inge oefend moet worden. Niet alleen door mij maar door ons allemaal. Dat dit alleen maar een begin is."

Persoonlijk was ik ook enorm getroffen door de wijze waarop de gesprekken gevoerd werden. In het zgn. "luistergesprek" komt ieder vanuit eigen ervaring aan het woord. Anderen luisteren, en overwegen in de stilte die steeds geboden wordt naar wat er gezegd is en jou persoonlijk raakt. Het is geen debat of discussie, en het gaat niet om wie er gelijk heeft. Door goed te luisteren probeer je samen te ontdekken wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft. En dat werkt écht!

*Namens het pastoraal team,
Marianne van Tricht*



V.l.n.r.: Zaklina Melis, Jacqueline Theunissen, Marianne van Tricht

Een nieuwe rubriek: Kunst in de kerk

Een uitspraak van paus Franciscus is: "De kerk heeft kunst nodig, de wereld heeft schoonheid nodig. Kunst kan de ziel van de mensen raken en samenbrengen". Het is duidelijk dat de paus kunst een wezenlijk en belangrijk element vindt binnen het geloof en de katholieke kerk. Als eerste paus ooit, schreef hij een boek over de relatie tussen Kerk en kunst "La Mia Idea Di Arte" (2015), vertaald "Mijn idee van Kunst". Een boek dat gevolgd werd door een documentaire (2017), waarbij een reis wordt gemaakt door het Vaticaanse museum, het Sint Pietersplein en de Vaticaanse basiliek waarbij paus Franciscus zijn ideeën over kunst meegeeft.

Waarom wordt kunst in de kerk gebruikt?

Kunst wordt gebruikt om uitdrukking te geven aan de schoonheid van het geloof en om de evangelieboodschap te verkondigen. In de komende edities van Open Venster willen we dan ook aandacht schenken aan de kunst in onze kerken.

Hierbij hebben wij uw hulp nodig. Wat spreekt u aan? Van welke kunstvorm wordt u blij als u uw kerk, of een kerk binnenkomt. Denk hierbij aan mozaïeken, glas-in-loodramen, altaarstukken, muurschilderingen, sculpturen en schilderijen, die typische religieuze thema's en beelden vertegenwoordigen.



Oproep:
Zet uw kunstvorm in het
zonnetje. Uw artikel kunt
u aanleveren:
hoofdredactie@pj23



Een bekend religieus kunstwerk is: **Het Lam Gods** van de gebroeders van Eyck uit 1432, of voluit 'de aanbidding van het Lam Gods'. Het schilderij is te bewonderen in de Sint Baafskathedraal van Gent.



In het centrum van het schilderij staat op een altaar het lam. Wie goed kijkt, ziet dat er een stroom bloed uit de borst van het lam in een kelk op het altaar stroomt. Het Lam Gods (Agnus Dei) dat als offer op het altaar staat, representeert het offer van Christus aan het kruis. Dit wordt nog eens extra benadrukt door het stroompje bloed in de miskelk. In de bijbel staat immers: "Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heeft eeuwig leven." Het altaarstuk is de visuele ondersteuning van het belangrijkste sacrament van het Christendom: de eucharistie.

Bron: Wikipedia/visit Gent

Gelezen en gehoord

Weetje: Mailen is belastend voor het milieu.



Op het eerste gezicht lijkt het versturen van een bericht per e-mail misschien minder belastend voor het milieu dan het produceren van papieren bladen, maar wie zich erin verdiept heeft al gauw in de gaten dat dat niet klopt. Zo heeft de papierindustrie in de afgelopen jaren een enorme verduurzamingslag gemaakt, en alle elektriciteit en apparaten die nodig zijn voor digitale berichten zijn erg schadelijk voor het milieu. Meer weten? Scan de QR code.

Film: 'Triumph of the Heart'

Over heilige Maximiliaan Kolbe een verhaal van hoop. De film verschijnt in augustus.

Maximiliaan Kolbe (in 1982 verklaarde paus Johannes Paulus II hem tot martelaar en heilige van de katholieke kerk) was een Poolse franciscaanse priester die vanwege zijn journalistieke verzet tegen het naziregime gevangen werd gezet in Auschwitz. Na een vermeende ontsnappingspoging van een medegevangene uit de barak van Kolbe werden tien mannen veroordeeld tot de hongerdood in een bunker. Kolbe bood zich aan als plaatsvervanger voor Franz Gajowniczek, een vader van twee kinderen. De tien werden op 31 juli 1941 opgesloten. Toen op 14 augustus nog steeds vier mannen, onder wie Kolbe, in leven waren, kregen zij een dodelijke injectie. bron: *kerknet.be*

Lezing: Een wereld vol almanakken.

De heer Frederik Schreider, oud-huisarts en specialist in almanakken en kalenders, geeft op woensdag 10 april a.s. een lezing met de titel 'Een wereld vol almanakken'. Deze avond wordt georganiseerd door de Adelbertvereniging Utrecht & omstreken. Wilt u deze lezing bijwonen? Neem dan contact op met de secretaris, de heer Th. Storimans (post@storimans.nl).

Podcast: Ken je Kloostercast al?

Een podcastserie met zeer uiteenlopende thema's als; hoe herken je een zielsverwant? leven zonder oordeel.

En op dit moment '40 dagen vasten met de Kloostercast'. Dagelijks reflecteren kloosterlingen op vragen als: 'Vasten waarom eigenlijk?', 'Hoe vast je en hoe houd je vol?' En waarom je niet moet overdrijven met vasten. Samen nemen ze je mee in de aandacht en rust van de kloosterwereld. Laat je inspireren door hun levenslange zoektocht naar een zinvol leven!

<https://kro-ncrv.nl/programmas/kloostercast/40-dagen-vasten-met-de-kloostercast>

Musical: Sara

Voor liefhebbers Bijbelse musicals: in april/mei 2024 verschijnt een nieuwe musical 'Sara', over het leven van Sara naast aartsvader Abraham. Meer info: gerardengerardmusicals.nl

bron: *kerkplein.nl*

Conferentie: Missionaire parochie



Op zaterdag 6 april 2024 vindt in Veenendaal de derde conferentie van de Missionaire Parochie plaats. De twee eerdere edities trokken honderden deelnemers uit heel Nederland en Vlaanderen. Een gezamenlijke eucharistieviering, inleidingen, getuigenissen van parochies, ontmoeting en uitwisseling vormen de pijlers van het programma.

Het thema van de conferentie is 'Volg Mij', naar de woorden van Jezus in het evangelie van Matteüs. Mirjam Spruit (Centrum voor Parochiespiritualiteit) en Arnoud Drop (directeur Alpha Nederland) zullen in de ochtend in gesprek gaan over de betekenis van deze woorden voor hedendaagse parochies.

De conferentie vindt plaats op evenementenlocatie 'De Basiliek' in Veenendaal. Het programma op zaterdag 6 april duurt van 9.30 uur tot 17.00 uur. Op vrijdagavond 5 april zal er vanaf 19.00 uur een voorprogramma zijn met gezamenlijk gebed en aansluitend informele ontmoeting. Parallel hieraan is er een ontmoeting voor jongvolwassenen, de zogenaamde Young People's MeetUp.

Meer informatie (en aanmelding) is te vinden op de website van de Missionaire Parochie. Scan QR-code.

Geloofsgesprek: nieuwe presentatoren



Roderick Vonhögen, Willien van Wieringen en Michael-Dominique Magielse (rechts) zijn de drie nieuwe presentatoren van het televisieprogramma Geloofsgesprek.



Luisterend op weg

Gerard Moorman is stafmedewerker van de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR) en lid van het projectteam *Luisterend op weg*.

“We moeten het verlangen om ‘resultaten’ te behalen loslaten”

GEDULD, BIJ UITSTEK EEN SYNODALE DEUGD

Nu de eerste sessie van de synode over synodaliteit achter de rug is, wordt de gehele Kerk weer gevraagd mee te denken over een groot aantal kwesties. Het wordt mij gaandeweg echter steeds duidelijker dat het synodaal proces niet gaat om deze of gene kwestie. Het gaat om echt leren luisteren naar elkaar, over alle meningsverschillen heen, en om samen leren onderscheiden wat de weg is waartoe de Geest ons leidt. We moeten het verlangen om ‘resultaten’ te behalen loslaten. De paradox is dat dat de voorwaarde is om samen verder te komen.

Zonder geduld, veel geduld, gaat het niet. Maar ik ben ervan overtuigd geraakt dat dit synodale pad waarop we gaan, de beste manier is om te werken aan toekomst voor de Kerk. Wat er afgelopen oktober onder de synodedeelnemers is gebeurd, is indrukwekkend. Ondanks alle onderlinge verschillen is er een groot onderling vertrouwen en verbondenheid gegroeid onder de deelnemers. Voor mij een duidelijk teken dat de Heilige Geest werkzaam is.

Ik hoop dat wij in Nederland ook de bereidheid tonen om met elkaar in gesprek te gaan en blijven. Niet voor onszelf, maar om te doen waartoe wij als Kerk geroepen zijn: teken en instrument te zijn van Gods heil voor allen. ■

Gerard Moorman

Ga voor meer informatie over het synodaal proces naar www.luisterendopweg.nl

Sint Barbara**Stationsweg 36, 3981 AD Bunnik**

Secretariaat: 030 6561270, bunnik@pj23.nl (ma 13.30-14.30 uur, do 10.00-12.00 uur)

Pastoraatsgroep: 06 20381340, bunnik.pastoraatsgroep@pj23.nl (spreekuur in de Pastorie Achterom: ma 13.30-14.30 uur)

Bankrekeningnummer: NL33RABO0311303404 tnv GG St. Barbara Bunnik

**Beeldspraak**

We zijn aan het einde van de vasten beland. Andere jaren was er altijd voor iedereen een veertigdagenboekje. Het is u wellicht opgevallen, dat er dit jaar geen boekjes voor de vastentijd verschenen zijn. Eind vorig jaar werd besloten tot opheffing hiervan, omdat het steeds moeilijker werd inspiratie te vinden voor nieuwe onderwerpen. Oecumenisch zijn er gelukkig veel andere initiatieven, zoals de Zondagse Ontmoetingsmiddagen en de oecumenische vieringen. We zien nu al uit naar een feestelijke Palmpaasviering samen met onze protestantse zusters en broeders. Het begin van de veertigdagentijd

werd bij mij ingeluid met de carnavalsviering. Het was een lust voor het oog met vele mensen uit Bunnik, Odijk en Werkhoven. Het was wel wat luidruchtig voor mijn oude oren, maar tijdens de communie klonk er in een moment van stilte een prachtig Ave Maria met orgel en trompet. Een oase in deze kakafonie van geluid. Tijdens de vastentijd heb ik rustig kunnen mediteren op mijn plekje.

En dan volgt vanzelf de Goede Week. Allereerst verheug ik mij dan op de komst van de kinderen van de Camminghaschool die zich bij mij komen voorbereiden op het Paasfeest en natuurlijk zie ik uit naar een serene Goede Vrijdag met de Kruisweg. Na de vastentijd en de Goede Week kan Pasen dan weer feestelijk worden gevierd. Het Paastriduüm is dit jaar in Werkhoven. We mogen daarin delen samen met Odijk.

Isidoor neemt mijn honneurs dan waar.

Graag hoor ik van u op Eerste Paasdag, als hier de klokken weer luiden, hoe het is geweest.

Vanaf mijn nog wat koude sokkel wens ik u van harte een warm en **Zalig Pasen**

Barbara

Welkom bij het Paastriduüm!

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake vieren we samen met Odijk en Werkhoven in Werkhoven. Zie hiervoor de Werkhovense pagina, het liturgierooster en het inlegvel.

Zondag Eerste Paasdag en maandag Tweede Paasdag zijn er Paasvieringen in Bunnik. Zie ook hiervoor het liturgierooster.

Sam's kledingactie

Op zaterdag 20 april a.s. kunt u in Bunnik kleding en schoenen inleveren op de parkeerplaats van onze kerk. De vrijwilligers van de MOV zijn daar van 09.30 tot 12.30 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen. Uw donatie komt ten goede aan het

onderwijsproject van Cordaid in het Shabee Sombo district (Ethiopië).

Wat mag u allemaal inleveren?

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u behalve uw donatie van kleding en schoenen ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren. Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak.

Wij nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aan.

Alvast bedankt, namens werkgroep MOV

**Uw kleding geeft toekomst**

Onderwijs is het machtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen, het biedt toekomst.

Het krijgen van kwalitatief goed onderwijs is de beste manier om mensen uit extreme armoede te helpen.

Kinderen die onderwijs krijgen kunnen hun eigen leven, maar ook dat van hun kinderen, aanzienlijk verbeteren. Ze krijgen zicht op het creëren van een betere toekomst en te ontsnappen aan de

armoedecirkel. Met uw donatie keren we het tij voor deze kinderen en kunnen we in het Shabee Sombo district kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden en hoop geven op een betere toekomst.



Zalig Pasen

*We delen
wie we zijn en willen zijn.
Jezus leerde ons:
we worden niet rijk
door wat we wensen
of hebben gekregen,
maar door wat we
durven geven
van wat we eigenlijk niet
hadden willen delen.*



Meimaand Mariamaand

De Mariakapel is alle dagen toegankelijk en er is ruimte om te bidden. De rozenkrans met al zijn geheimen is een bijna uit het zicht geraakte verrijking. In de meimaand kunt u op uw gemak ervaren wat het een mens goed doet in vertrouwen tot Maria te bidden, Alleen thuis of samen via de kerkomroep, in de kapel of onderweg. In de Mariakapel kunt u een handreiking vinden hoe de rozenkrans te bidden. Met iedere week weer andere geheimen.

De Mariakapel is gedurende de zomertijd dagelijks open van 9.00 - 18.00 uur.

Iedere woensdag in mei om 19.00 uur zullen we in de dagkapel de rozenkrans bidden.

Welkom in het 'Huis van de Verrijzenis'

Uitnodiging:

Iedere donderdagavond van 19.30 - 21.30 uur, is er een bijeenkomst van een nieuwe gebedsgroep in de vergaderzaal van de Pastorie Achterom.

Genaamd: het Huis van de Verrijzenis. Opgestart door Zaklina Melis vanuit de internationale gebedsgroep Galilea.

Er is een grote lofprijzing, er wordt gebeden, en uit de schrift gelezen, er wordt gezongen. Je kunt er geloofservaringen delen. Dat is anders dan we zijn gewend in de kerk, maar wel heel bijzonder om mee te maken.

Iedereen is welkom. Deze manier van bijeenkomen is gestart met de zegen van pastoor Hogenelst.
Informatie: zakamelis@gmail.com
Zaklina Melis



Familieberichten

Overleden

Wim Walta op 15 februari, 89 jaar

Jan Edelbroek op 22 februari, 82 jaar



O.L.V. ten Hemelopneming

Loerikseweg 10, 3991 AD Houten

Secretariaat: Loerikseweg 12, 030-6371284, houten@pj23.nl. (werkdagen 9.00 -12.30 uur)

Pastoraatsgroep: houten.pastoraatsgroep@pj23.nl. Locatieraad: houten.locatieraad@pj23.nl

De Zonnebloem gaat verder

Zoals velen wellicht hebben gehoord zou de Zonnebloem, afdeling Houten, per 1 januari 2024 worden opgeheven. Dát wilden we niet laten gebeuren, vandaar dat wij (Rob Oosterman, Casper Miltenburg, Jeroen van de Berg en ik)

ons beschikbaar hebben gesteld als nieuw bestuur en zijn 7 februari gekozen en benoemd.



We hebben er veel zin in, maar hebben daarbij vooral ook enthousiaste vrijwilligers nodig. Ook jij/u bent dus meer dan welkom. Wilt u meer weten over wat de Zonnebloem zoal doet, kijk dan op de website www.zonnebloem.nl

Lijkt het u wel leuk, mooi, gezellig of iets anders, om andere mensen die niet mobiel zijn een leuk uitje te bezorgen, neem dan contact op met mij, om onze plaatselijke afdeling te versterken.

Wil je/u eerst meer weten, app of bel gerust:
06-21 56 47 07

Niek Kuster, voorzitter De Zonnebloem afdeling Houten
06-21 56 47 07 Zonnebloemhouten@gmail.com



Kidskerk en palmpasenstok versieren

Zondag 24 maart aanstaande is het Palmzondag. Op die dag vieren wij in de kerk dat Jezus Jeruzalem binnenkwam en alle mensen hem toejuichten.

Om 09.30 uur start de kidsviering met muziek, zang en het verhaal over Palmpasen en de Goede Week. Na afloop kunnen de kinderen een palmpasenstok versieren.

De stokken en het materiaal zijn al aanwezig.

Een aantal ouders zal helpen bij deze knutselactiviteit.

En natuurlijk is er wat te drinken en te eten.



Aan het begin van de viering op die dag om 11.00 uur lopen de kinderen met hun eigen versierde palmpasenstok mee in de processie (optocht) door de kerk.

Het zou leuk zijn als er veel kinderen in die processie meelopen.

De kinderen kunnen na de processie hun palmpasenstok cadeau doen aan mensen in een van de tehuizen in Houten of in eigen familiekring een bestemming geven.

Vinden jullie het leuk om mee te doen? Meld je dan aan uiterlijk vrijdag 22 maart aanstaande via het secretariaat van de geloofsgemeenschap Houten, e-mail houten@pj23.nl

Werkgroep kidskerk



Onze kerk bezichtigen

Onze kerkgidsen laten u graag onze kerk zien

"Waarom zijn alle mensen op de afbeeldingen in de kerk wit?"



*Onze Godslamp. Deze is vanuit de kerk moeilijk te zien.
Er staat iets op, weet u misschien wat?*

Hierop hebben we spontaan met "ja" gereageerd en in oktober 2023 hebben we deze klassen rondgeleid. Kort daarna kwam het verzoek van de school om dit in januari 2024 nogmaals te doen voor tweede klassers wat inmiddels is gebeurd. Na de rondleiding door de kerk was er in de dagkapel gelegenheid tot het stellen van vragen die niet allemaal even gemakkelijk bleken te beantwoorden! Ondertussen hebben ook een paar kleine groepjes een privé rondleiding gehad. Voor dit mooie werk, vooral voor het begeleiden van de scholen, kunnen we nog extra mensen gebruiken. Lijkt het u wat of wilt u extra informatie, dan kunt u contact opnemen met peterhanegraaf@gmail.com

Peter Hanegraaf, Renée Brabers, Henk Holl, Brigitte Wieman en Roswitha van der Voort

Rondleiding

Wanneer U, lezer, graag een keer uitleg krijgt over de historie van ons kerkgebouw, de gebrandschilderde ramen of iets anders, dan kunt u zich wenden tot Peter Hanegraaf om een afspraak met een van ons te maken. U kunt contact opnemen via e-mail peterhanegraaf@gmail.com.

Dit is een van de lastige vragen die kritische studenten kunnen stellen aan vijf parochianen die rondleidingen verzorgen in de katholieke kerk van Houten. Hoe is het zo gekomen dat studenten IT aan het MBO te Utrecht in de Houtense kerk rondgeleid worden? En sinds wanneer bestaan de Kerkgidsen?

Laten we met het laatste beginnen.

Jarenlang heeft Cor Bosboom het in zijn eentje gepresteerd om bijvoorbeeld op Open Monumentendag mensen rond te leiden in onze kerk. Hij beschikte over een encyclopedische kennis niet alleen over de historie van de RK kerk, het kerkgebouw en de geloofsgemeenschap in Houten maar ook over kerkelijke gebruiken en over andere godsdiensten. Jaarlijks leidde hij tot wel acht brugklassen rond voor hun lessen Kijken in de Kerk (KiK). Het bleef niet alleen bij rondleiden. Cor schreef er regelmatig ook over in Open Venster.

Omdat zijn gezondheid achteruit ging heeft Cor het stokje moeten doorgeven. Wij, zijn opvolgers, proberen nu met ons vijven verder te gaan. Voor onze groep kozen wij de naam "De Kerkgidsen". Doel is, net als bij Cor, er te zijn op Open Monumentendag en KiK te verzorgen, maar nu ook anderen op verzoek rond te leiden in onze kerk.

Al snel na de oprichting, in september 2023, kwam uit onverwachte hoek een vraag: kunnen zes klassen van de MBO IT-opleiding uit Kanaleneiland hier terecht voor een introductie op het Christelijk geloof? Dit project is een onderdeel van het verplichte vak Burgerschap.



Sint Barbara (foto's: kerkfotografie.nl)

Noteert u alvast in de agenda?

Mariaviering

Wanneer: zaterdag 25 mei aanstaande om 19.00 uur,
met medewerking van het Caeciliakoor

Waar: R.K. kerk O.L.V. ten Hemelopneming Houten.
Thema: Schuilen bij Maria

In het volgende Open Venster meer informatie.



Feestelijke bijeenkomst voor ouderen

Vrijdag 14 juni aanstaande wordt voor de achtste keer een feest georganiseerd voor oudere parochianen in onze geloofsgemeenschap. Dit keer voor iedereen die 80 jaar of ouder is. Als u een jongere partner heeft is die natuurlijk ook van harte welkom in Restaurant De Engel. De dag begint om 10.00 uur met een feestelijke Eucharistieviering. Daarna is een aantrekkelijk programma samengesteld, inclusief lunch. De dag zal om circa 14.00 uur worden afgesloten.

Noteer deze datum alvast in uw agenda! Bij de volgende Open Venster, die omstreeks 17 mei wordt verspreid, treffen de betrokkenen een persoonlijke uitnodiging aan met een antwoordkaart; u kunt zich dan via deze antwoordkaart aanmelden.

*Namens de werkgroep senioren,
Eugène van Zijl*

Steun voor statushouders

Een thuis geven in Breukelen

De pastorie van de protestantse Pieterskerk in Breukelen staat al een tijdje leeg. De gemeente is vacant. Eerder werden er Oekraïners ondergebracht, nu wordt het huis ingericht voor zes 'statushouders', erkende vluchtelingen met een verblijfsvergunning. "In asielzoekerscentra wachten zo'n 20.000 statushouders op een woning", vertelt Bertine Oosthoek-Bogaard, kwartiermaker in Breukelen. "Omdat ze die niet krijgen is er geen doorstroming en houden we problemen in Ter Apel. Door statushouders eerst een tijdelijke plek te geven in de plaatsen waar ze uiteindelijk komen te wonen, ontstaat ruimte." Breukelen doet mee aan het initiatief 'de Thuisgevers', dat wil bijdragen aan een oplossing voor de vastgelopen asielopvang. "Vroeger kregen statushouders binnen een paar weken een huis", aldus Bertine. "Nu kan dat zomaar twee jaar duren, heel frustrerend voor ze. Ook daar willen we iets aan doen. Deze mensen een plek in de samenleving bieden geeft ze moed en draagt bij aan hun integratie." De kerk biedt woonruimte en samen met welzijnsorganisaties wordt voorzien in sociale

begeleiding. De burgerlijke gemeente garandeert definitieve huisvesting na afloop van de afgesproken termijn. "Het is een directe opdracht van Jezus", motiveert Bertine haar inzet. "Wie een vluchteling heeft opgevangen, heeft mij opgevangen". Eerder al kreeg het volk Israël de opdracht vreemdelingen te huisvesten. In Egypte waren jullie het zelf, wordt dan gezegd. Behandel vluchtelingen dus zoals je zelf behandeld had willen worden. Als je in nood zit, wil je toch niets liever dan iemand die je naaste wil zijn? Opvang bieden is ook een humane opdracht", voegt ze eraan toe, verwijzend naar het Vluchtelingenverdrag. "Iemand in nood behoort je te helpen." Op veel plekken wordt naar mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting gezocht, weet Bertine, die bij de Thuisgevers inmiddels ook coördinator Zuid-Nederland is. "Hartverwarmend hoe creatief kerken en andere organisaties daarin zijn."

www.dethuisgevers.nl

Sam's kledingsactie



Op zaterdag 20 april vindt in de meeste plaatsen van onze parochie de Sam's kledingactie plaats, waarvan de opbrengst gaat naar projecten van Mensen in Nood. In Houten kunt u uw kleding tussen 10.00 uur en 13.00 uur brengen bij de RK OLV Kerk aan de Loerikseweg 12.

Met vriendelijke groet en alvast bedankt,
Theo Pouw: Coördinator kledinginzameling Houten

Familieberichten

Pas gedoopt

04-02-2024 Jaivey Verbeek

Onlangs overleden

22-01-2024 Thea Vonk-Miltenburg

27-01-2024 Mark Ostrowski

13-02-2024 Nico Huffels

WAT WEET JIJ OVER PASEN?

Wat vieren we met Pasen, de opstanding, de verrijzenis, de herrijzenis? Elk woord is in dit geval goed, want kerken hebben hun eigen idioom. In onderstaande paasquiz is maar één van de vier voorgestelde antwoorden juist. Doe de quiz (als een wedstrijd samen met huisgenoten, of stillletjes voor jezelf) en ontdek én verbreed je kennis over Pasen!



1. De Goede Week begint ...

- op Witte Donderdag
- op Aswoensdag
- op Palmzondag
- op tweede paasdag

2. Het woord Pasen is voortgekomen uit ...

- het woord passie (lijden)
- het woord Pesach/Pascha (Joods/Latijn)
- het woord passover (Engels)
- het woord paas-hen

3. De datum van het christelijke paasfeest wordt bepaald ...

- door de samenwerkende kerken, tien jaar vooruit
- door de kosmos: het is de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente
- door een ander feest: het is vijftig dagen voor Pinksteren
- door een volkstraditie: het is de eerste zondag van april



4. De paasvakantie bestaat in het onderwijs niet meer, in plaats hiervan kwamen ...

- de wit- en paarsvakantie
- de voorjaars- en meivakantie
- de bloesem- en tulpvakantie
- de carnavals- en oranjevakantie

5. Op verzoek van wie werd het graf van Jezus beveiligd, volgens het Matteüevangelie?

- Jozef van Arimatea
- Pontius Pilatus
- Jezus' moeder en zijn broeders
- Hogepriesters en farizeeën



6. Volgens het Johannesevangelie spreekt Maria Magdalena op paasmorgen in de tuin achtereenvolgens met:

- de Romeinse wachters; een engel; Petrus en Johannes
- twee andere vrouwen; twee engelen
- Petrus en Jezus' geliefde leerling; twee engelen; de opgestane Jezus
- Petrus en Johannes; twee in het wit geklede mannen; de tuinman

7. In de traditionele paaswake klinken de belangrijkste verhalen uit de heilsgeschiedenis. Hoeveel Bijbellezingen staan dan op het programma?

- Drie
- Negen
- Zeventien
- Zes

8. Tot welke datum mag de paaskaars 'officieel' in de zondagsliturgie worden ontstoken?

- Tot Pinksteren en bij bijzondere gelegenheden
- Tot de laatste zondag vóór de Advent
- Tot de eerste zondag na de eerste nieuwe maan in de zomer
- Tot en met de volgende Palmzondag



Vieringenrooster 20 maart t/m 14 april 2024

23 maart - 24 maart		Palmzondag
Schalkwijk	za 19:00	Palmwijding met pastoor F. Hogenelst m.m.v. Zangkoor Sabra
Houten	zo 09:30	Kidskerk met werkgroep m.m.v. Kinderkoor Zing-Zang
	zo 11:00	pastor M. Los m.m.v. St. Caeciliakoор Houten
Bunnik	zo 09:30	Oecumenische viering met werkgroep
Odijk	zo 11:00	diaken V. van der Helm m.m.v. Multiple Voice
Werkhoven	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Organist Rene Verwer
Cothen	zo 11:00	pastor O. Swijnenberg m.m.v. Gemengd koor St. Caecilia Cothen
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	diaken V. van der Helm
28 maart		Witte Donderdag
Houten	do 19:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. St. Caeciliakoор Houten
Werkhoven	do 19:00	pastor M. Los m.m.v. BOW-projectkoор
29 maart		Goede Vrijdag
Houten	vr 15:00	Kruisweg met pastoor F. Hogenelst m.m.v. Dameskoор
	vr 19:00	Goede Vrijdagviering met pastoor F. Hogenelst m.m.v. Omnia
Schalkwijk	vr 15:00	Kruisweg met diaken H. Schoot m.m.v. Gemengd Gregoriuskoор
Bunnik	vr 15:00	Kruisweg met werkgroep
Odijk	vr 15:00	Kruisweg met werkgroep m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	vr 19:00	Goede Vrijdagviering met pastoor M. Los m.m.v. BOW-projectkoор
Cothen	vr 15:00	Kruisweg met werkgroep m.m.v. Dameskoор
Wijk bij Duurstede	vr 15:00	Kruisweg met werkgroep
30 maart - 31 maart		Pasen
Houten	za 19:00	Paasgezinsviering met Wies Sarot m.m.v. Kinderkoор Zing-Zang
	za 21:00	Paaswake met pastoor F. Hogenelst m.m.v. Cantilene
Werkhoven	za 20:30	Paaswake met pastoor M. Los m.m.v. BOW-projectkoор
Wijk bij Duurstede	za 19:00	gezinsviering met werkgroep
Houten	zo 11:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. St. Caeciliakoор Houten
Schalkwijk	zo 09:30	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Gemengd Gregoriuskoор
't Goy	zo 09:30	pastor O. Swijnenberg
Bunnik	zo 09:30	diaken H. Schoot
Odijk	zo 11:00	pastor M. Los m.m.v. Vox Odicensis
Cothen	zo 11:00	pw. L. Weijman m.m.v. Gemengd koor St. Caecilia Cothen
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	pw. L. Weijman
01 april		Octaaf van Pasen
Houten	ma 11:00	pastor O. Swijnenberg m.m.v. Cantores
Bunnik	ma 09:30	werkgroep
Werkhoven	ma 09:30	werkgroep m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
07 april		Beloken Pasen
Houten	zo 11:00	pastor M. Los m.m.v. Schola Cantorum Houten
't Goy	zo 09:30	pw. L. Weijman
Bunnik	zo 09:30	BOW Rector P. Kuipers
Cothen	zo 11:00	pw. L. Weijman m.m.v. Dameskoор
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	werkgroep
13 april - 14 april		3e zondag van Pasen
Schalkwijk	za 19:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Zangkoор Sabra
Wijk bij Duurstede	za 19:00	Wies Sarot
Houten	zo 11:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Cantilene
Bunnik	zo 09:30	Wies Sarot
Odijk	zo 11:00	werkgroep m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	diaken V. van der Helm m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen	zo 11:00	diaken V. van der Helm m.m.v. Herenkoор

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen

Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nl.

Vieringenrooster 21 april t/m 21 mei 2024

21 april		4e zondag van Pasen
Houten	zo 11:00	pastor M. Los m.m.v. Schola Cantorum Houten
't Goy	zo 09:30	werkgroep
Bunnik	zo 09:30	werkgroep
Odijk	zo 11:00	werkgroep m.m.v. Multiple Voice
Werkhoven	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Cantor Martien Stoeten
Cothen	zo 11:00	werkgroep
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	werkgroep
27 april - 28 april		5e zondag van Pasen
Wijk bij Duurstede	za 19:00	pastoor F. Hogenelst
Houten	zo 11:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. St. Caeciliakoor Houten
Schalkwijk	zo 09:30	diaken H. Schoot m.m.v. Gemengd Gregoriuskoor
Bunnik	zo 09:30	werkgroep
Odijk	zo 11:00	diaken H. Schoot m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen	zo 11:00	pastor O. Swijnenberg
05 mei		6e zondag van Pasen
Houten	zo 11:00	pastor M. Los m.m.v. Cantores
't Goy	zo 09:30	werkgroep
Bunnik	zo 09:30	pw. L. Weijman
Odijk	zo 11:00	werkgroep m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	werkgroep
Cothen	zo 11:00	pw. L. Weijman
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	werkgroep
09 mei		Hemelvaart van de Heer
Houten	do 11:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. St. Caeciliakoor Houten
Bunnik	do 10:00	Bunnik (Oude Dorpskerk): Oecumenische viering met diaken V. van der Helm
Odijk	do 11:00	werkgroep
11 mei - 12 mei		7e zondag van Pasen
Wijk bij Duurstede	za 19:00	pastoor F. Hogenelst
Houten	zo 11:00	pastor O. Swijnenberg m.m.v. Cantores
Schalkwijk	zo 09:30	pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Gemengd Gregoriuskoor
Bunnik	zo 09:30	pastoor F. Hogenelst
Odijk	zo 11:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen	zo 11:00	pw. E. van de Moosdijk
18 mei - 19 mei		
Houten	za 19:00	Mariaviering met werkgroep
	zo 11:00	pastor M. Los m.m.v. Cantilene
't Goy	zo 09:30	Wies Sarot
Bunnik	zo 09:30	werkgroep
Odijk	zo 10:00	Oecumenische viering met werkgroep
Werkhoven	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Cantor Martien Stoeten
Cothen	zo 11:00	diaken V. van der Helm
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	Oecumenische viering met diaken V. van der Helm

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nl.



En zij zeiden tot elkander:
'Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg
tot ons sprak en ons de Schriften opende? '

Lucas 24:31-32 NBG-vertaling 1951

Sacrament van het huwelijk

Vroeger werd er bijna altijd voor de kerk getrouwd, tegenwoordig minder. Dat is jammer want het huwelijk is toch heel bijzonder.

In het scheppingsverhaal lezen we dat God man en vrouw heeft geschapen. En ook dat de man en de vrouw vader en moeder verlaten en dat zij samen één zijn. Zo is het nog steeds met het katholiek huwelijk, de man en de vrouw gaan verder als één. Trouwen voor de kerk, elkaar in die ruimte en in die gemeenschap je ja-woord geven, wil zeggen, dat je God ook aan het woord wilt laten in je eigen huis, je eigen leven, in je relatie.

Waarom trouw je in de kerk?

Dat is wél een belangrijke vraag, waar je het over hebt, vóórdat je het gaat regelen. Je kent elkaar misschien al langere tijd en je waagt het om te zeggen: "Ik wil mijn leven, mijn hele leven met je delen!" Zoiets kun je misschien alleen maar zeggen 'op hoop van zegen'. Welnu, als je dát zegt, dan komt God in beeld. Trouwen voor de kerk, is God vragen om het ja-woord dat je elkaar geeft, te zegenen, te dragen en te beschermen.



Bron foto: <https://www.trouwkrant.nl>

Belofte

Door het sluiten van het huwelijk beloven de man en de vrouw samen verder door het leven te gaan en voor elkaar te zorgen. Zij hebben elkaars welzijn en geluk voor ogen. En zij zijn bereid, als het hun gegeven is, om ouders van kinderen te worden en die in liefde en geloof op te voeden.

Hoe gaat dat dan?

Omdat het huwelijk zo bijzonder is, wordt het bruidspaar voor een aantal voorbereidingsbijeenkomsten uitgenodigd. Samen met de priester of diaken bereidt het bruidspaar zich voor op dit sacrament van het huwelijk en op de viering in de kerk.

Er wordt ook een huwelijksformulier ingevuld. Een huwelijk heeft ook iets van een verbond. Je gaat plechtig met elkaar een band aan die door God wordt bevestigd. Je zet ook

allebei je handtekening onder dat formulier.

Je mag in één van onze parochiekerken trouwen, als je in onze parochie woont. In andere situaties moet er eerst toestemming gevraagd worden.

Om het sacrament van het huwelijk te kunnen ontvangen, moet het bruidspaar eerst burgerlijk (dus voor de wet) getrouwd zijn met elkaar. Minimaal één van het bruidspaar moet katholiek gedoopt zijn. Dus trouwen met een niet-katholiek, of met een niet gedoopte is mogelijk. Wel moet er dan toestemming of dispensatie gevraagd worden bij het bisdom. Omdat het huwelijk een sacrament is, kun je een kerkelijk huwelijk niet zomaar ontbinden. Dat is een heel proces en de uitkomst staat niet tevoren vast. Dit geldt ook als men eerder getrouwd is geweest.

Tijdig aanvragen

Er komt dus heel wat voor kijken om die ene dag onvergetelijk te laten worden. Het is daarom van belang om tijdig een kerkelijk huwelijk aan te vragen bij de parochie, uiterlijk 4 maanden voor het huwelijk. Dat doe je door het invullen van het huwelijk-aanmeldformulier op de website.

Kijk op onze websites: www.suitbertusparochie.nl of www.pj23.nl bij 'ik wil... trouwen in de kerk' en dan bij 'Klik dan hier'.

Daarna nemen wij contact met jullie op. Pas ná contact met de priester of diaken kan de aanvraag definitief worden bevestigd. Heb je bijzondere vragen? Die kun je op het formulier vermelden. Heb je nog andere vragen? Mail dan naar: pastoor.hogelst@2parochies.nl met het verzoek contact op te nemen en vermeld je telefoonnummer.

Diaken Vincent van der Helm en pastoor Fred Hogelst



Filmpje via QR-code
Bewust katholiek; over het huwelijk.

Heilige Petrus en Paulus

Rozenplantsoen 17, 3945 BW Cothen

Secretariaat: 0343-561208, cothen@pj23.nl

Pastoraatsgroep: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl (ma. 9.30-11.30u)

Bankrekeningnummer: NL11RABO0312301154 voor algemene giften en stipendia.



Sam's Kledingactie

Uw kleding geeft toekomst!

Op zaterdag 20 april a.s. kunt u in Cothen kleding en schoenen inleveren bij de R.K. Petrus & Paulus Kerk aan het Rozenplantsoen 17. De vrijwilligers zijn van 10.00 tot 13.00 uur aanwezig om uw goederen in ontvangst te nemen.

Uw donatie komt ten goede aan het onderwijsproject van Cordaid in het Shabee Sombo district (Ethiopië). Onderwijs is het machtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen, het biedt toekomst. Het krijgen van kwalitatief goed onderwijs is de beste manier om mensen uit extreme armoede te helpen. Kinderen die onderwijs krijgen kunnen hun eigen leven, maar ook dat van hun kinderen, aanzienlijk verbeteren. Ze krijgen zicht op het creëren van een betere toekomst en te ontsnappen aan de armoedecirkel.

Met uw donatie keren we het tij voor deze kinderen en kunnen we in het Shabee Sombo district kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden en hoop geven op een betere toekomst.

"Inzamelacties in uw regio zijn werkelijk onmisbaar. Mogen wij ook dit voorjaar weer op uw hulp rekenen?"

Wat mag u allemaal inleveren?

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u behalve uw donatie van kleding en schoenen ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren. Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak. **Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aan!**

Wilt u meer informatie over het werk van Sam's Kledingactie of wilt u misschien zelf als vrijwilliger aan de slag? Kijkt u dan eens op www.samskledingactie.nl of neem gerust contact met ons op! *Nathalie de Goede Tel : 088 – 20 80 100*

Rozenkransgebed

Op de donderdagavonden in de meimaand bidden we het Rozenkransgebed. U bent van harte welkom om met ons mee te komen bidden en zingen.

We beginnen om 19.00 uur.

Rian van Kleef

Wij wensen u een Zalig Paasfeest!



Acht Eeuwen Katholiek Cothen

Beste medeparochianen,
Wij zijn op zoek naar exemplaren van het boekje acht eeuwen katholiek Cothen en honderd jaar H.H. Petrus en Pauluskerk, geschreven in 2006 door Kees Vernooij en Ad van Bommel.

Als u dit boekje (in goede staat) nog heeft en niet meer gebruikt zouden wij die graag ontvangen.

Even een belletje naar Hennie van Rossum (562396) en ik kom het ophalen.

Bij voorbaat dank, *de locatieraad*.

Kruisweg bidden met kinderen

Woensdag 27 maart 2024

In 2012 stelde een communicant tijdens de rondleiding in onze kerk de vraag "Waarom hangen in de kerk die schilderijen eigenlijk aan de muur?"

Dat bracht ons op het idee om samen met kinderen de Kruisweg te bidden. Want die schilderijen/staties vertellen immers het Lijdensverhaal van Jezus Christus.

Wij ontvangen leerlingen van groep 6 in de week voor Pasen om samen de Kruisweg te lopen. Het woord "statie" komt van het Latijnse woord "statio" dat betekent: "stilstaan".

Dat doen we door bij iedere statie een lichtje te ontsteken en een bloem neer te leggen. Onderweg wordt het Lijdensverhaal verteld, maar is er ook een verwijzing naar een dagelijkse situatie die tot de verbeelding spreekt. Dan blijkt dat de leerlingen ontdekken dat ze meer op Jezus (kunnen) lijken dan ze denken. En dat zorgt vaak voor mooie, inspirerende gesprekken na afloop. Een mooi moment om samen op weg te gaan naar Pasen.

Yvonne Janssen & Rian van Kleef



Familieberichten

Overleden:

27 januari 2024: Joanna Hendrika (Annie) van Rooijen-van Rossum, in de leeftijd van 86 jaar.

26 februari 2024: Jacobus Johannes Maria (Co) Oostveen, in de leeftijd van 68 jaar.



O.L.V. ten Hemelopneming
Beusichemseweg 104, 3997 ML 't Goy
 Secretariaat/kopij: 030-6011160, tgoy@pj23.nl
 Pastoraat: 030-6011239



DE VLAM VAN LIEFDE
 uit het ONBEVLEKT HART VAN MARIA

Meimaand: rozenkrans

Beste medeparochianen,

U wordt weer uitgenodigd om samen in de meimaand de rozenkrans te bidden, op de dinsdagen 7, 14, 21 en 28 mei om 19.00 uur in de Goyse kerk, Maria ten Hemelopneming.

Onze Moeder Maria roept ons steeds op, waar ze ook verschijnt, om de rozenkrans te bidden, elke dag.

Heilige Johannes Paulus II zei dat het een wezenlijk gebed voor vrede is. Paus Franciscus stelt het jaar 2024, op weg naar het jubeljaar 2025, in als een jaar van gebed. Maria Koningin van de Vrede bevestigt de paus met haar boodschap van 25 Januari 2024 te Medjugorje:

'Laat deze tijd een tijd van gebed zijn'

Goede Vrijdag 29 maart begint de 'noveen van barmhartigheid', op weg naar de 'zondag van de goddelijke barmhartigheid'. 30 April 2000 heeft Paus Johannes Paulus II dit verlangen van Jezus vervuld, om dit feest vol vertrouwen te vieren.

U allen een mooie lente toegewenst met gebedsvreugden.

Medeparochiaan José

**GEVOUWEN HANDEN ZIJN
 STERKER DAN GEBALDE VUISTEN**

Agenda

Zondag 31 maart: Pasen om 9:30 uur

Elke dinsdag in mei: Rozenkrans bidden om 19:00 uur

Sluitingsdatum kopij volgend nummer: zie pagina 31



Heilige Nicolaas

Sint Nicolaaslaan 1, 3984 JA Odijk

Secretariaat: (030) 6562031, wo. en vrij. van 9.00 tot 12.00 uur, odijk@pj23.nl, www.nicolaaskerkodijk.nl

Pastoraatsgroep: pastoraatsgroep.odijk@hotmail.com of 06-20254187.

Locatieraad: voorzitter@nicolaaskerkodijk.nl Voor stipendia IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21 t.n.v. GG H. Nicolaas PJ23

Voor meer actueel en lokaal nieuws zie onze website en de wekelijkse Nieuwsbrief.

Even voorstellen: ons nieuwe lid Pastoraatsgroep



Enige tijd geleden is er aan mij gevraagd of ik deel zou willen nemen in de Pastoraatsgroep van de H. Nicolaaskerk van Odijk. Na een gesprek met Bert Staal en na een rondje Odijk met Vera Boonen heb ik besloten om het stokje van Vera te willen overnemen.

Ik ben Elma van Wijk-van Oostrom, 57 jaar, getrouwd met Gerard en moeder van 4, inmiddels volwassen kinderen. Alleen de jongste, Wouter, woont nog thuis. Inmiddels zijn wij ook de trotse opa en oma van onze kleinzoon Sepp van 6 maanden oud. Ik werk 26 uur per week als jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau bij de GGD in Houten. Het mooiste aan dit vak vind ik, om jonge ouders in hun eigen kracht te zetten bij het gezond te laten opgroeien/opvoeden van hun kinderen.

In mijn vrije tijd kun je mij vinden op de tennisbaan, in de natuur tijdens onze vele wandelingen (o.a. Pieterpad voltooid, nu aan de start van het Trekvogelpad) of bij het koor Multiple Voice.

Hier ben ik al lid vanaf het 1e moment, nu ongeveer 35 jaar geleden.

Vanaf mijn vroege jeugd ben ik betrokken bij de H. Nicolaaskerk. Via kinderkoor naar jongerenkoor naar Multiple Voice. Op mijn 16e ben ik gestart als lector. Ben ook lid van Liturgieberaad en contactpersoon van de koren. En nu dus gevraagd als lid van de Pastoraatsgroep.

Ik draag de geloofsgemeenschap van de H. Nicolaaskerk een warm hart toe. Het is een gemeenschap waar het fijn is om te verblijven en bij te horen. Zoals een nieuw koorlid van Multiple Voice ooit zei; 'het voelt als een warm bad'; zo kenmerkt de geloofsgemeenschap Odijk zich voor mij. Vandaar dat ik heb besloten om samen met Bert Staal oog en oor te willen zijn voor de geloofsgemeenschap H. Nicolaaskerk Odijk. E-mailadres: pastoraatsgroep@nicolaaskerkodijk.nl tel.nummer 06-20254187

Heilige Nicolaaskerk 60 jaar!

Dit jaar bestaat onze kerkgemeenschap maar liefst 60 jaar en dat gaan we vieren! Nadere informatie volgt, maar noteer alvast de volgende data in de agenda:

Zondag 1 september om 11.00 uur: Jubileumviering met aansluitend receptie.
Zondag 8 september om 14.30 uur: Activiteit vrijwilligers met aansluitend borrel.
Zondag 13 oktober om 14.30 uur: historische lezing over Odijk door Raymond Uppelschoten in samenwerking met Ontmoeting met dorpsgenoten.
Zondag 17 november om 15.00 uur: lezing over de band tussen Sint Nicolaas en Odijk door Roelof de Wildt.
December: Kerststallen-wedstrijd in samenwerking met basisscholen in de gemeente Bunnik.



Zijn er nog vragen? Contactadres: mjkroon@hotmail.nl

Werkgroep Nicolaaskerk 60 jaar: Femy van Dillen, Madeleine Groenhof, Marie-José Kuyper-Kroon, Jan de Waard en Elma van Wijk.

Sam's Kledingactie

Op zaterdag 13 april a.s. kunt u in Odijk kleding en schoenen inleveren bij de H. Nicolaaskerk aan de Sint Nicolaaslaan 1, van 10.00 tot 12.30 uur.



Uw donatie komt ten goede aan het onderwijsproject van Cordaid in het Shabee Sombo district (Ethiopië). Voor meer informatie: zie www.samskledingactie.nl Graag tot dan, Jenneke Miltenburg

Goede Paasdagen gewenst



Paastriduüm 2024

Het Paastriduüm is de belangrijkste periode van het kerkelijk jaar. Wij vieren dan het laatste avondmaal, het lijden, de dood en de verrijzenis van onze Heer. Witte Donderdag en Goede Vrijdag en de Paaswake zijn nauw met elkaar verbonden.

In onze parochie vindt het triduüm dit jaar plaats in Werkhoven (zie pagina 27 van Werkhoven) en in Houten.

De **Oecumenische vespervieringen** in de Goede/Stille week zijn op maandag 25, dinsdag 26, woensdag 27 en zaterdag 30 maart a.s., steeds om 19.30 uur in het Witte Kerkje. In de vieringen gaan steeds een voorganger van het Witte Kerkje en een voorganger van onze geloofsgemeenschap voor. Namens onze geloofsgemeenschap zijn dat: Ineke Bernink, Elly de Klein, Ineke Sloots en Matthijs Marell. Ieder is van harte uitgenodigd om de Vespers (die ongeveer 30-40 minuten duren) mee te vieren.

Op **Goede Vrijdag** 29 maart om 15.00 uur is in onze kerk een Kruiswegviering met bloemenhulde. In de viering gaat Ineke Hollestelle voor en het koor Vox Odicensis verzorgt de zang. U krijgt de gelegenheid om naar voren te komen, een waxinelichtje aan te steken en deze bij het kruis te zetten. En – zo u dit wilt – een bloem bij het kruis leggen.

In deze viering is op het grote houten kruis - naast de paarse doek - een dorre krans geplaatst. Vervolgens zullen de bloemen worden verwerkt in een bloemenkrans. Deze krans zal aan het houten kruis worden bevestigd, maar dan met een witte gedrapeerde doek. Op die wijze is het kruis bij het vieren van Jezus' Verrijzenis op de 1e Paasdag getooid met de kleurrijke bloemenhulde van de Goede Vrijdag ervoor.



Op zondag 31 maart a.s. om 11.00 uur vieren we het **Hoogfeest van Pasen**. Pastor M. Los gaat dan om 11.00 uur in onze kerk voor in een Eucharistieviering met medewerking van het koor Vox Odicensis.

Eten met dorpsgenoten

Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar de Meenthoek. Elke 4e maandagavond van de maand koken vrijwilligers een 3-gangen maaltijd voor u en u krijgt er twee glazen wijn bij.

De kosten zijn € 7,- per persoon.

Indien nodig, kunt u opgehaald en weer thuisgebracht worden. Data: 18 maart, 22 april, 27 mei en 24 juni.

Plaats en tijd: Meenthoek, 18.00-20.00 uur

Informatie: Alida, crealida@ziggo.nl, 06-53330168.

Aanmelding: op de woensdag vóór de maandagavond tussen 17.00 -18.00 uur bij Truus, 030-6562089

Kidskerk

Kidskerk is een initiatief voor kinderen van ongeveer 3 jaar t/m 8 jaar!



Wanneer?

Onderstaande data op zondag van 9.15 uur tot 10.30 uur in de H. Nicolaaskerk Odijk.

Wat gaan we precies doen?

Op een speelse manier kun je deelnemen aan een viering. Tijdens deze viering staat een thema centraal, waarop het (bijbel)verhaal en de activiteit zijn afgestemd. Natuurlijk gaan we ook kletsen en zingen en is er gelegenheid om een kaarsje voor iemand aan te steken.

Kom je ook?

Natuurlijk mag jij je vader en/of moeder gezellig meenemen als je dat leuk vindt!

En je hoeft je niet op te geven hoor!

De planning 2024 is als volgt:

Zondag 24 maart is er een **Palmpasenviering** in de H. Nicolaaskerk, waarvoor we jullie van harte uitnodigen!

Ook dit jaar kunnen de kinderen met hun zelfgemaakte Palmpasestok in een palmprocessie (= optocht) door de kerk lopen. Jullie zijn Palmzondag **vanaf 10.15 uur** van harte welkom in het zaaltje van de kerk, om voorafgaand aan de Palmpasen- dienst samen een Palmpasestok te versieren. Wij hebben papier, brood- haantjes en ander lekkers om de Palmpasestok mee te versieren. Mochten jullie zelf ook nog leuke materialen hiervoor hebben, neem dit dan vooral mee! Hebben jullie geen stok? Geen probleem, wij zorgen dat er genoeg reserve stokken zijn!



Zondag 16 juni gewijzigde tijd -> 11.00 uur (Try-out om de kidskerk te integreren binnen reguliere viering, in de vorm van een kindernevendienst).

Tot dan! Werkgroep Kidskerk

Ontmoeting dorpsgenoten

Elke 2e zondag van de maand is er een programma in het zaaltje van de H. Nicolaaskerk. Een lezing, een spelletje, iets creatiefs maken, met daaromheen tijd voor gezellig samenzijn en een kopje koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbesparing kunt u een bijdrage in de pot doen. Vervoer kan geregeld worden via tel. 030-6562977.

Data: 14 april en 9 juni. Plaats en tijd: zaaltje van de

H. Nicolaaskerk, 14.30- 16.30 uur.

Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.

Familieberichten

Overleden:

06 februari 2024: Theo van Kouwen, 79 jaar.

10 maart 2024: Nico de Jong, 81 jaar.



Heilige Michaël

Jonkheer Ramweg 18, 3998 JP Schalkwijk

Secretariaat: schalkwijk@pj23.nl . Pastoraatsgroep: 06 29473968, schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl



Treuren om de treurwilg, of toch niet?

Allerzielen 2023. De storm van die dag zorgde voor het afbreken van een dikke tak van de bijna 100-jarige treurwilg. In voorgaande jaren had een specht regelmatig de boom gebruikt om zijn gehamer ten gehore te brengen. In het spechtengat was water gekomen en aldus was op die plek een rotte plek ontstaan. De storm deed de rest. De storm van dat moment was ook de reden dat we die avond, na de Allerzielenviering, niet naar het kerkhof konden gaan om graflichten te plaatsen bij de graven. Het was te gevaarlijk. Jammer, want die avond is altijd indrukwekkend. Wel 100 mensen die, nadat ze het graflicht aangestoken en geplaatst hebben, in stilte wachten bij het graf van hun dierbaren. Mediteren, bidden of luisteren naar gedichten die luidsprekers over hun hoofden heen 'strooien'. Maar de storm gaat weer liggen. Maar... de boom. Komt dat nog goed? Want als er een grote tak afgebroken is, komt de kruin in onbalans. Dan is het wachten op verder verval. Gelukkig zijn er deskundigen in het dorp, die vakkundig de boom een 'nieuw' leven garanderen.



Bloemen Jubilaris



Eind januari had de bloemenwerkgroep haar jaarlijkse vergadering. Tijdens deze vergadering is Mona Sturkenboom bedankt voor haar 30 jaar lange inzet voor de bloemengroep. Mona was één van de medeoprichters van de bloemengroep. Samen met o.a. Riet van der Velden en Joke Vergeer hebben ze destijds bedacht, dat het

mooi zou zijn de kerk tijdens de vieringen van verse bloemen te voorzien. Waar dit in de jaren dáárvoor door de lokale bloemist werd geregeld, is de bloemenpracht zo'n 30 jaar geleden al overgenomen door vrijwilligers van de opgerichte werkgroep.

Mona kreeg als dank van voorzitter Ria Miltenburg een plantje en, hoe kan het ook anders, een bloemenbon. Veel dank Mona, aan jou maar ook aan de andere vrijwilligers van de bloemengroep. Jullie zijn een 'geoliede machine', die altijd bereid zijn mee te denken en te helpen om onze kerk nóg mooier te maken.

In de Michaëlkerk zitten we er warmpjes bij

Huh.... wat zeg je me nu? Het is toch altijd koud in de kerk? Nou ja.... We zetten de verwarming inderdaad niet



zo hoog. Het is niet de bedoeling om veel geld aan verwarming uit te geven. Maar wat dán? Want we willen ook niet dat iedereen in de kerk zit te rillen. Daar hebben we een klein stukje van een oplossing voor gevonden: lekker warme dekentjes! We hebben er een aantal gekocht om uit te proberen. Bevalt het, dan kopen we er

wellicht nog een aantal. Ze zijn bedrukt met het logo van onze kerk, de Heilige Michaël.

We laten ze gewoon willekeurig in de banken liggen, zodat iedereen die er behoefte aan heeft ze kan pakken.

Op 25 februari hebben er al flink wat mensen plezier van gehad!

'Ga mee': Vespers in de Goede Week

Het is Passietijd. Passie is lijden. Passie is hartstocht. Muzikale passies klinken alom. De week voor Pasen noemen we Goede Week of Stille Week of de lijdensweek. In onze tijd komt het lijden van vele kanten. En niet zelden denken we zelf slachtoffer te zijn. Wat gebeurt er met ons? Soms lijkt het somber in de wereld en in ons leven. Kunnen we er samen iets aan positiviteit tegenover stellen? Kunnen we samen geloof, hoop en liefde uitdragen, zoals Jezus dat door zijn lijden heen ons heeft voorgeleefd? Waar geloof je in? Waar ligt onze passie? Welk voorbeeld geeft Jezus ons?

Iedere avond in de week voor Pasen is er een Vesperviering. Je wordt uitgenodigd voor een moment van bezinning.

We lezen een tekst, een psalm, een gebed en we zingen een lied. Om samen stil te staan bij het lijden in de wereld, het lijden van Christus, en wat ons zelf bezig houdt.

Iedere avond (ma.-za., 26-31 maart) van 19.30 uur tot 20.00 uur in het kerkje van Tull. Dit is een oecumenisch initiatief in samenwerking met de protestante gemeente Schalkwijk en Tull en 't Waal.

Volg je passie! Ga mee is het motto! (Maar wees geen meeloper.)



KRUISWEG GOEDE VRIJDAG

Een bijzondere viering op Goede Vrijdag!

We staan stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus, volgen de veertien staties van zijn weg naar het kruis, en bidden voor allen die lijden in de wereld. We doen dat aan de hand van veertien schilderijen die werden gemaakt door priester-schilder Sieger Köder (1925-2015). Zijn schilderijen doen denken aan het werk van Marc Chagall, en hij wordt, afkomstig uit het Duitse Schwabenland, daarom wel de Schwabische Chagall genoemd. De schilderijen worden geprojecteerd op een groot scherm. Eigentijdse meditaties worden uitgesproken. We bidden en we zingen. En tot slot brengen we hulde aan het kruis door bij het kruis de bloemen die we meegenomen hebben neer te leggen. De viering wordt voorgedaan door diaken Henk Schoot, het gemengde koor zal zingen. Van harte welkom! De viering begint om 15.00 uur. Neemt u bloemen mee?

Miscela Musicale!

In het kader van de Houtense Kunstfietsdagen zal op zondag 14 april in de H. Michaëlkerk kamerkoor Rondo prachtige werken van Italiaanse componisten laten horen. Rondo zingt het Gloria van Vivaldi, een mis van Lotti, maar ook 'Lamento (rouwklacht) d'Arianna' van Monteverdi. Samen met dit concert exposeert Agnes de Kok kleurige prints en fotocollages, die speciaal gemaakt zijn bij de muziek. Een bijzonder nieuw werk is 'Amour'. Zo versterken de kunstuitingen de muziek en omgekeerd.



De kunstwerken kunnen voorafgaand aan het concert bekeken worden.

De kerk is op 14 april open vanaf 12.00 uur.



Familieberichten

Overleden

Leny Uijterwaal-Brandts, overleden op 6 februari 2024 in de leeftijd van 99 jaar.

Corrie van Bennekom-van Bentum, overleden op 5 maart 2024 in de leeftijd van 84 jaar.



O.L.V. Ten Hemelopneming

Herestraat 11, 3985 RP Werkhoven

Secretariaat: 0343-551201 (woensdag 8.30-11.30u), E-mail: werkhoven@pj23.nl.

Pastoraatsgroep: H. de Gier (do 9.30-11.00u); Bankrekeningnummer: NL19RABO0329808540

Werk in uitvoering

Sinds enkele weken is er nogal wat gaande in de tuin van het parochiecentrum. Enkele stoere mannen hebben het op zich genomen om de tuin vóór de ingang van het kerkhof eens goed beet te pakken.

De oude schuur die je alleen mocht betreden met gevaar voor eigen leven, is afgebroken en de taxushagen zijn verwijderd. Daardoor kwamen in één klap die mooie pilaren met de toegangshekken naar het kerkhof vol in het zicht.

Op de plaats van de oude schuur is inmiddels een betonvloer gestort, waarop een nieuwe behuizing voor het gereedschap, kliko's enz. gaat verrijzen; een tuinhuisje dat elders overbodig was krijgt hier een prachtige tweede bestemming.

Hulde aan de inzet van de mannen en wat fantastisch dat alle activiteiten, zoals het afbreken, afvoeren van de rommel en het storten van het beton ook nog eens 'gesponsord' zijn. Werkhoven op zijn best!



Gerda Willemse



Taizéviering

Vesper aan het begin van de Stille week. Samen op weg in gebed, geleid door korte teksten en meditatieve liederen uit Taizé. Van harte welkom in onze kerk op zondag 24 maart om 19.00 uur.



Het is lente en de Pasen staat voor de deur. Twee momenten in hetzelfde seizoen die maar één ding gemeen hebben: schoonmaak om opnieuw te kunnen beginnen. Als buiten de eerste bloemetjes zich melden, als bomen en planten hun eerste knopjes weer tonen dan weten we: de lente komt eraan! Het wordt langer licht, de temperatuur wordt aangenamer, de natuur wordt weer wakker. Zelfs wij genieten van die lentekriebels. We voelen de verwarmende kracht van zon door de glas-in-lood-ramen in onze stenen botten trekken. De dames uit de schoonmaakploeg gaan het stof in onze stenen plooiën en kieren weer te lijf. Heerlijk, even dat gekriebel uit mijn nek nu mijn kraag weer schoon is. We kunnen er zelf immers niet bij, hè? Mijn stenen collega's en ik zijn dankbaar hoor voor deze 'paaspoets'. Deze term hoorde ik onlangs tijdens een viering en ik vond dat wel grappig; het verbindt de lente meteen met die andere grootste gebeurtenis: de verrijzenis van Jezus. De lente vraagt om een schoon en fris huis en vernieuwing, de Pasen vraagt om morele herbronning en vernieuwing. Het licht van de opstanding van Jezus brengt zo letterlijk het Licht terug in de wereld. Heel de wereld heeft behoefte aan dit Licht. De geboorte van Jezus heeft ons even stil doen staan bij de grote belofte... Daarna ging het bombarderen weer gewoon door... Dat doet veel met ons; in ons aardse leven hebben wij best wel wat meegemaakt. Nu staan wij in beton gegoten en lijkt het ons allemaal niet te raken maar ook wij worden steeds weer geraakt door het vele verdriet in de wereld. Nu nadert de Pasen... We herbeleven de lijdensweg van Jezus. We voelen nog altijd de verontwaardiging en het verdriet om keuzes die ertoe geleid hebben dat Jezus aan het kruis kwam. Maar dat lijkt niet de zo gewenste vrede te brengen! De mens heeft behoefte aan stabiliteit en harmonie. We willen in vrede leven met elkaar en heel de wereld. Heel de wereld lukt ons niet, niet als mens en niet als stenen beeld dus laten we maar klein beginnen, dicht bij onszelf. Pasen en lente: een mooie metafoor van opnieuw beginnen, om zelf de lentezon te zijn in iemands leven, elke dag opnieuw. Zalig Pasen!

Sidorus

Meditatieve vesper: de kracht van stilte

Trouw zijn aan jezelf kan soms best lastig zijn. Een vol hoofd, een drukke agenda, je (nog jonge) gezin, of je bent net moeder geworden. De druk die vrouwen zich opleggen is hoog. We moeten leuk zijn met de kinderen, een ideale liefhebbende partner zijn en liefst ook carrière maken, hulpouder zijn op school en bij de sportvereniging en dan ook nog een fijn sociaal leven hebben.

Hoe blijf je dan dicht bij je zelf?

Dat gaan we uitdiepen in de meditatieve vesper van 15 mei. Aanvang 19.00 uur.

In de maand juni is de laatste meditatieve vesper voor de zomerstop. Dan zetten we de kernwaarden moed en sterkte centraal. Deze kernwaarden zijn belangrijk voor onze veerkracht. Hoe kunnen we deze verder ontwikkelen of versterken? Dat gaan we ontdekken tijdens de meditatieve vesper van 19 juni. Aanvang 19.00 uur.



Triduüm BOW

Dit jaar mag de O.L.V. ten Hemelopneming, Werkhoven de gastlocatie zijn voor het Triduüm. Samen met de vertegenwoordigers uit Bunnik en Odijk worden deze vieringen voorbereid. Ook op muzikaal gebied wordt door de drie locaties samengewerkt.

We hebben de afgelopen 40 dagen bij onszelf te rade kunnen gaan wat onze relatie is met Jezus en Zijn Vader. Na deze bezinningstijd volgen we Jezus in zijn laatste dagen; zijn laatste avondmaal met zijn leerlingen die inmiddels als vrienden zijn voor Hem. We beleven zijn proces mee, het vonnis en de uitvoering hiervan, maar... Jezus komt terug! Na drie dagen verrijst Hij, zoals Hij zijn leerlingen al had gezegd.

Witte donderdag, 28 maart, vieren we om 19.00 uur

We vieren de Eucharistie en brengen na afloop het H. Sacrament naar het rustaltaar. Het wordt stil in de kerk.

Goede Vrijdag vieren we om 19.00 uur.

We lezen het lijdensverhaal en brengen een bloemenhulde aan het kruis.

Als u wilt kunt u een bloem meebrengen en neerleggen bij het kruis.

Paaszaterdag, 30 maart, vieren we om 20.30 uur.

We ontsteken het paasvuur en brengen het Licht terug in de kerk.

We zegenen de Paaskaarsen en het water. We hernieuwen onze doopbeloften.

De Heer is waarlijk opgestaan!

Weet u/ je van harte welkom bij deze bijzondere vieringen!



Wijsheden

Je hoeft niet geweldig te zijn om te beginnen, maar je moet wel beginnen om geweldig te kunnen zijn!

Bron: meditation moments

Bereikbaarheid secretariaat

M.i.v. 1 maart wordt een deel van de secretariaatstaken voorlopig waargenomen door Karin Stoeten. Zij is op woensdagochtend van 8.30-11.30 uur in het parochiecentrum aanwezig. Het secretariaat is dan ook goed telefonisch bereikbaar.

Buiten deze tijden wordt de telefoon doorgeschakeld naar een mobiel nummer met voicemail en wordt u – zo nodig – teruggebeld.

Daarnaast kunt u altijd een e-mailbericht sturen naar werkhoven@pj23.nl

U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.



H. Johannes de Doper

Klooster Leuterstraat 35, 3961 AX Wijk bij Duurstede

Tel. (0343) 571216 (woe 9.30-12.00 u), info@johannesdedoper.net, www.johannesdedoper.net

Pastoraatsgroep tel. (0343) 432763, pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

Misintenties: misintenties@johannesdedoper.net of via <https://johannesdedoper.net/misintentie/>

Misintenties: €12,50 op Rabobank NL11 RABO 0158 7891 48 tnv GG de Doper.

Kerkbijdrage of giften: Rabobank NL65 RABO 0158 7059 20 tnv GG de Doper



Johannes overdenkt...



Vastentijd, je zou verwachten dat het dan wat rustiger wordt in het ons kerkelijk leven. Een tijd van soberheid, niet van somberheid! Een tijd om na te gaan bij jezelf wat er goed gaat en wat er beter kan.

Nou, dat is blijkbaar ook van toepassing op ons kerkgebouw. Wat een bedrijvigheid om datgene wat niet goed was te verbeteren.

U heeft het vast wel gezien, de wijzers zijn van de toren af. Met behulp van een grote hoogwerker zijn door de klokkenmaker in een paar uur de wijzers verwijderd en meegenomen om ze weer mooi en heel te maken. En niet alleen de wijzers! Ook de ringen met lampjes bij de cijfers zijn losgemaakt en meegenomen. Het kost nog een paar weken werk, maar dan hebben we weer een goede, veilige klok met nieuwe verlichting. Dan kun je ons baken weer zien in de donkere nacht.

Er was ook nog schade aan het leistenen dak. Die schade is twee jaar geleden ontstaan bij een van de heftige voorjaarsstormen. Een leidekker heeft toen snel een offerte uitgebracht, maar was, ondanks aandringen en aanmanen, blijkbaar niet in staat om die

afpraak (want een geaccepteerde offerte is een afspraak!) na te komen. Begin dit jaar nam de penningmeester contact op met een andere leidekker en die kon en wilde wel het dak repareren. Fijn dat dan kon, het ziet er weer puik uit heb ik me laten vertellen.

En dan liep er opeens iemand rond in de kerk die heel geïnteresseerd naar de electra keek. De verzekering wilde dat de elektrische installatie gekeurd zou worden, en eigenlijk wilde de penningmeester dat ook wel. In de loop der tijd waren er de nodige wijzigingen en toevoegingen aangebracht en daarnaast dateert veel bedrading van jaren geleden.

Het rapport van de inspecteur was best wel positief. Natuurlijk zijn er verbeterpunten en die worden ook opgepakt, maar er is niets structureels aan de hand. De veiligheid is op orde. Dat is altijd fijn om te horen.

Terwijl de leidekkers bezig waren deed de schoonmaakploeg ook haar maandelijks rondje. Hulde voor de vrouwen en mannen die iedere keer de grote taak op zich nemen om zoveel mogelijk het Prinsenhuis en de kerk schoon te houden. In stilte doen zij op de achtergrond hun werk. Maar zo af en toe moet het groots worden aangepakt. Ik hoorde al fluisteren van een aparte kerkschoonmaakdag om de banken weer in de was te zetten, het koper te poetsen, achter de schilderijen te stoffen. Ongetwijfeld zal die oproep nog komen.

Weet u, ik, als man, ben heel aangenaam verrast door de fijne week in het teken van internationale vrouwendag. Van een indrukwekkende film over uithuwelijking en familie-eer. Cultuur mag nooit een argument zijn om anderen achter te stellen. En een bijeenkomst met het Synodaal Proces over de positie van de vrouw in de kerk. Een positie die altijd gelijkwaardig zou moeten zijn aan die van een man. En dan die viering met een projectkoor bestaande uit vrouwen. Wat een feest! Wat een oproep om als man en vrouw samen en gelijkwaardig te werken aan onze kerk.

In de week van verschijnen van deze Open Venster is The Passion of Christ in onze kerk. Nu met zelfs een inleiding over het leven van Jezus. En dan die woensdag met de kindereditie! Wat een passie van de vele kinderen die uit volle borst meezingen en soms meehuil. Elk jaar weer blijft dit ontroeren!

Ondertussen wordt het toch weer Pasen. Een uitnodiging aan ons om steeds weer opnieuw te beginnen. Om steeds weer schoon schip te maken. Om steeds weer terug te keren naar waar het uiteindelijk om draait.

En weet u, ik hoor ook alweer fluisteren over een geestdriftige pinksterviering. Ons geloof is een blij geloof en dat moeten we zoveel mogelijk tonen.

Johannes

Communie thuis....

Niet iedereen weet het, maar je kunt ook de communie thuis ontvangen. Kun je niet naar de kerk (of het Ewout & Elisabethgasthuis) komen, dan komen wij naar je toe! Ben je ziek of moeilijk ter been? Geen nood, we komen naar je toe en hebben dan een korte viering en delen de communie.

Ook thuis kan de Heer bij je komen!

Bel maar naar de pastoraats telefoon: (0343) 432763 en dan kunnen we een afspraak maken, we komen graag bij je thuis!



The Passion of Christ, nu met het complete levensverhaal van Jezus!

Op dinsdag 26 maart vanaf 19:00 uur presenteert het Face to Face koor onder leiding van Tom van Ginkel een uitvoering van The Passion of Christ. Een muzikale vertelling van het lijdensverhaal, het verhaal zoals beschreven in de Bijbel van 2000 jaar geleden, het verhaal van de betekenis van Jezus, de feestelijke intocht in Jeruzalem, zijn kruisiging en zijn opstanding.

Het geheel vindt plaats in de RK kerk in Wijk bij Duurstede. Het verhaal wordt verteld vanuit ons leven, ons leven in de hedendaagse wereld, zoals hier in Wijk bij Duurstede. The Passion of Christ neemt je stap voor stap mee door de laatste dagen van het leven van Jezus en wordt muzikaal ondersteund door het Face to Face koor met nederlandstalige hedendaagse liederen.

Het verhaal wordt verteld, gebaseerd op teksten van Rebecca Onderstal, die het verhaal geschreven heeft op basis van het Bijbelverhaal, de muziek zorgt dat het je hart raakt.

De nederlandstalige liederen gezongen door het Face to Face koor, laten zien dat het Bijbelverhaal van alle tijden is. Het gaat over liefde, verraad, onschuld en verdriet. Het gaat over hoop en liefde en is een verhaal dat overal ter wereld nog steeds inspireert en kracht geeft.

Licht en geluid met daarbij inspirerende beelden zullen het geheel ondersteunen en maken er een onvergetelijke avond van.

Ga mee in dit prachtige verhaal, laat je ook raken door de teksten en wordt ook ondergedompeld door de muziek. Wellicht zie jij ook het licht van de opstanding en put je kracht uit deze avond vol emotie, muziek, inspiratie en hoop.

Dit jaar voegen we iets nieuws toe: vanaf 19:00 wordt het leven van Jezus verteld, afgewisseld door Taizé-liederen. We vertellen over zijn opgroeien, zijn wonderen en parabels. We vertellen over de impact die Jezus heeft op het leven van alle dag toen en nu. We vertellen over de groeiende ongerustheid van de toenmalig machthebbers. We vertellen hoe die ongerustheid uitmondde in The Passion of Christ.

Kom op dinsdagavond 26 maart ook naar de RK kerk aan de Klooster Leuterstraat in Wijk bij Duurstede.

The Passion of Christ begint om 19:30 uur. Om 19:00 begint een inleiding over het leven van Jezus, afgewisseld met Taizé-muziek. Kom ruim op tijd!



Miltenburg Uitvaartverzorging

Heeft u al nagedacht
over uw uitvaart?



Maak nu een vrijblijvende afspraak om
uw uitvaartwensen te bespreken.

030 656 31 62

Dag en nacht bereikbaar
voor directe hulp bij overlijden

www.miltenburguv.nl



Afscheid nemen vraagt liefdevolle aandacht en tijd...

Een overlijden van een dierbare zorgt voor veel
verdriet en emoties.

In korte tijd moeten er dan veel beslissingen genomen
worden om de uitvaart te regelen. De Klijn Uitvaartzorg helpt
u graag daarbij, zodat u er niet alleen voor staat.

Wij vinden het belangrijk dat u op uw eigen manier
afscheid kan nemen en kijken samen met u naar de
mogelijkheden. Door zowel bij kleine als bij landelijke
organisaties te werken heb ik kennis en ervaring opgedaan bij
het regelen en voorgaan van uitvaarten. In de afgelopen 20
jaar waren dat ruim 1500 uitvaarten, die ik heb mogen doen.



Edelsteen 190, 3991 SV Houten
030 2901581



"Al jaren een vertrouwd
gezicht in de regio."

Ineke van Bennekom

06 - 8366 9222 | www.inekehelpt.nl



HET KAN ZOMAAR GEBEUREN DAT JE
ONS MOET BELLEN · OM TE PRATEN OVER
EEN NADEREND AFSCHEID · OM ALVAST
DINGEN TE REGELEN · EEN SIMPEL
TELEFOONTJE IS DAN GENOEG ·
JE KRIJGT TJEERD AAN DE LIJN
OF LIESBETH · ZOON TJEERD IS
NIEUW IN HET BEDRIJF EN
MET DEZE OPVOLGING VANUIT
DE FAMILIE IS LIESBETH HEEL
BLIJ · WANT DAARMEE BLIJFT
WAT BELANGRIJK IS: 'VANUIT DE
KANTLIJN' ALLES VOOR JOU
REGELEN · LIESBETH EN TJEERD
ZIJN UITVAARTBEGELEIDERS ·
0343-574-636 UITVAART@LIESBETHVANDERDONK.NL



via

via madeleine
uitvaartzorg
06 127 687 23

Betrokken. Creatief. Dichtbij.

Parochie H. Paus Johannes XXIII

De parochie H. Paus Johannes XXIII omvat acht geloofsgemeenschappen: Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten (eucharistisch centrum), Odijk, Schalkwijk, Werkhoven en Wijk bij Duurstede. De parochie werkt samen met de H. Suitbertusparochie (Tiel e.o.). Het pastoraal team is verantwoordelijk voor twee parochies.

Loerikseweg 12, 3991 AD Houten, www.pj23.nl, info@pj23.nl
 Informatie van de geloofsgemeenschappen: zie lokale pagina's.

Pastoraal team

Fred Hogenelst, pastoor, pastoor.hogenelst@2parochies.nl,
 telefonisch spreekuur woe. 13-14 uur en don. 18-19 uur, 06-23380310
Vincent van der Helm, diaken, diaken.vanderhelm@2parochies.nl
Ed van de Moosdijk, pastoraal werker, e.vandemoosdijk@2parochies.nl
Marianne van Tricht, pw beleid, m.vantricht@2parochies.nl
Lilian Weijman, pastoraal werker, l.weijman@2parochies.nl



Parochiebestuur

Pastoor Hogenelst (voorzitter)
 Charles Verwimp (vice-voorzitter)
 Ron van Ee (secretaris, gebouwen)
 Lilian Vernooij (penningmeester)
 Frans Bosman (lid)
 Ria van Dixhoorn (adviseur)
 Contact via *parochiesecretariaat*,
info@pj23.nl

Giften en donaties

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw geldelijke bijdrage. Het rek.nr. :
 NL 28 RABO 0155 614614
 tnv RK Parochie Paus Johannes XXIII.
 ANBI: 822298272.

U kunt ook uw bijdrage online overmaken: zie www.pj23.nl of via onderstaande QR-code (gebruik de camera app op de telefoon)
<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=UDyWSObjQtOAhmclaOWJ5w>



PCI PJ23: Praktische en financiële hulp

Kent u iemand in uw omgeving die tussen wal en schip is geraakt, de weg kwijt is naar hulpverlenende instanties, financieel in de knel zit of heeft u zelf te maken met armoede? PCIPJ23 kan helpen. Hoe, kijk op www.pcipj23.nl of neem contact op via info@pcipj23.nl

Parochiesecretariaat

Diahann van van de Vijver
 Loerikseweg 12, 3991 AD Houten
info@pj23.nl
 030-6378642

Pastoraatstelefoon

Wilt u contact vanwege een ziekenzalving of ziekenzegen, of vanwege geestelijke nood? Bel dan met **06-12948874**.

Vertrouwenspersoon

Onze parochie hecht veel waarde aan het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid van mensen. Heeft u het gevoel heeft dat een beroepskracht (bv. een pastor) of een vrijwilliger in een van onze gemeenschappen grenzen overschreden heeft en wilt u hierover in gesprek? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van onze parochie:
 Ellen Kok-Hendriks,
vertrouwenspersoon@2parochies.nl
 06-44918278



R.K. Parochie
 Paus Johannes XXIII

Colofon Open Venster

Open Venster is een uitgave van de parochie H. paus Johannes XXIII. Het parochieblad verschijnt 7x per jaar in ongeveer 4700 huishoudens.

Nr. 3 - 2024 Pinksteren

Sluitingsdatum kopij: 23 april '24
 Periode: 17 mei - 14 juli '24
 Verschijningsdatum: 15 mei '24

Nr. 4 - 2024 Zomer

Sluitingsdatum kopij: 18 juni '24
 Periode: 13 juli - 01 september '24
 Verschijningsdatum: 10 juli '24

Centrale redactie

Lilian Weijman, Ria van Dixhoorn, Janny van Schip en Karin Stoeten. Voor aanleveren parochiebrede artikelen: hoofdredactie@pj23.nl

Lokale redacties

Artikelen voor de lokale pagina's inleveren bij:
bunnik.parochieblad@pj23.nl,
cothen.parochieblad@pj23.nl,
tgoy@pj23.nl,
houten.parochieblad@pj23.nl,
odijk.parochieblad@pj23.nl,
schalkwijk.parochieblad@pj23.nl,
werkhoven.parochieblad@pj23.nl,
voorloper@johannesdedoper.net

Advertenties Info@pj23.nl

Disclaimer

We hebben getracht voor het gebruik van foto's en teksten toestemming te vragen aan de rechthebbers. Mocht u desondanks menen dat uw rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken we u contact op te nemen.

KINDERPAGINA

Pasen

Pasen is het belangrijkste feest in het onze kerk. We vieren dan dat Jezus na zijn dood is opgestaan. We noemen dat met een plechtig woord 'verrijzenis'. In het gedicht lees je hoe zijn vrienden erachter kwamen dat Jezus was opgestaan.

Heb je zin in een leuke knutsel?
Gebruik deze QR-code



Het graf is leeg

Maria is al heel vroeg wakker.
Ze denkt aan Jezus, haar Heer.
Waarom is Hij toch gestorven?
Waarom leeft Hij nu niet meer?
Maria gaat naar Jezus' graf.
De steen is voor het graf vandaan.
Het graf is leeg, Maria schrikt.
Zij is weer snel teruggegaan.



Ze roept: 'Petrus en Johannes!
Het graf is leeg. Gaan jullie mee?
Waar zou Jezus nu toch liggen?
Hebben jullie een idee?'



Petrus rent naar Jezus graf.
Ja, zo snel als hij maar kan.
In het graf liggen de doeken.
Hij begrijpt er niets meer van.
Waar is Jezus toch gebleven?
Hebben ze hem weggehaald?



Petrus is geschrokken
hij is naar huis gegaan.
Hij is bang voor de soldaten,
en heeft de deur op slot gedaan.

's Avond zitten alle vrienden
in een kamer bij elkaar.
Plotseling: verschijnt hun Heer...
Jezus leeft! Het is echt waar!
Kijk, de Heer toont hen de wonden
in zijn handen en zijn zij.
Jezus zegt: 'Ik geef je vrede!'
Wow! Wat zijn de vrienden blij!



Jezus zegt: 'Vertel de mensen wat
Ik voor hen heb gedaan,
want Ik ben voor hen gestorven
en uit de dood weer opgestaan.
Elke fout wil Ik vergeven en
Ik zal ze helpen in hun leven.

Wat een wonderlijke avond,
het verdriet is nu voorbij.
Dit verandert heel het leven.
Jezus leeft, Hij maakt je blij!



Bron: Bijbelidee.nl

Een vrolijk liedje

't is Pasen, zei de vink
en sloeg een liedje van plezier
en de merel op het dak,
in zijn allerbeste pak,
zong ook al dat het Pasen was
van tiere liere lier.
En de klokken luiden luid
boven alle vogels uit.
't Is Pasen, Alleluja.

't Is Pasen, zei de wind
en blies de wolken op de vlucht,
en het zonnetje dat scheen
dwars door alle nevels heen.
De bloemen staken overal
hun kopjes in de lucht.
Alle dingen werden blij
want de droefheid ging voorbij.
't Is Pasen, Alleluja.

't Is Pasen overal,
voor alle mensen klein en groot,
en met Pasen ieder jaar,
dan vertellen wij elkaar
dat Jezus wonderbaarlijk
is verrezen van de dood.
Hij kocht alle mensen vrij
van de zond en slavernij.
't Is Pasen, Alleluja.

Voor de melodie kan je
deze QR-code gebruiken



Vrolijk Pasen allemaal

Samengesteld door Lilian Weijman, pw