

# Corona- nieuwsbrief van het pastoraal team van de parochies H. Suitbertus en H. Paus Johannes XXIII

## Parochie-zijn in tijden van corona



Door de maatregelen van de rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is veel van wat we in de geloofsgemeenschap gewend zijn om te doen opeens stilgevallen.

Dat we op zondag niet bij elkaar kunnen komen om te vieren, is onwerkelijk en een groot gemis voor ons en die parochianen die graag regelmatig naar de kerk gaan. Zeker in deze Veertigdagentijd en met het Hoogfeest van Pasen in het vooruitzicht.

### **Ook op Palmzondag, in de Goede Week en met Pasen zijn de kerken dicht**

Dat juist ook de vieringen in de Goede Week en Pasen niet door kunnen gaan, is een hard gelag. Maar ook andere bijeenkomsten en allerlei overlegmomenten zijn geschrapt.

Voor ons team en de vrijwilligers die vaak op pad zijn om mensen te bezoeken is het moeilijk dat juist het intermenselijke contact – een hand en een blik van verstandhouding of woorden van troost en bemoediging spreken – niet meer als vanouds te bieden zijn nu opgeroepen wordt vooral “sociale afstand” te houden. Een hele uitdaging om hier naar mogelijkheden te zoeken, omdat we beseffen dat juist in deze tijd van onzekerheid mensen behoefte hebben aan aandacht en gesprek. Door alle beperkingen worden we uitgedaagd om nieuwe wegen te zoeken om met elkaar verbonden te blijven.

In deze nieuwsbrief willen we u bijpraten over de plannen die we voor de komende weken hebben.

### **Zondagse Eucharistie via onze sites en Facebookpagina's**

Vanaf zondag 22 maart is een Eucharistieviering met ons eigen team te zien en mee te vieren via onze websites en Facebookpagina. Deze Eucharistie zal in kleine kring gevierd worden. De opname

vindt op zaterdag plaats. De viering van 22 maart komt uit Houten, de viering van 29 maart komt uit Tiel, en op 5 april wordt weer in Houten opgenomen.

De pastores lezen in de viering de intenties van de locatie waar zij vieren. Parochianen kunnen evt. persoonlijke intenties voor deze vieringen aanleveren door deze vóór zaterdag 12.00 uur te mailen naar [intenties.pjsb@gmail.com](mailto:intenties.pjsb@gmail.com) (n.b: let op! Uw intenties worden dus publiekelijk gelezen in deze viering en via internet uitgezonden)

Voor **Palmzondag**, de **Goede Week en Pasen** maken we plannen, nu bekend is geworden dat er ook in deze week geen publieke vieringen zullen zijn. Voor het afhalen van gezegende Palmtakjes wordt in iedere geloofsgemeenschap iets geregeld. We informeren u daar tijdig over via onze media.

## **Gebed bij onze Mariakapellen**

Teamleden bezoeken wekelijks twee van onze kerken waar een Mariakapel open is. We steken bij Maria een kaars aan en bidden op haar voorspraak voor wat er leeft in onze gemeenschappen.

Een filmpje hiervan verschijnt op dinsdag en donderdag op onze Facebookpagina's. Die kun je ook bereiken via onze websites ([www.pj23.nl](http://www.pj23.nl) en [www.suitbertusparochie.nl](http://www.suitbertusparochie.nl) )

Voor deze opnames kunnen gemeenschappen en parochianen intenties aanleveren. Dit kan door de intenties te mailen [intenties.pjsb@gmail.com](mailto:intenties.pjsb@gmail.com)  
Indien er een intentieboek in de kapel ligt, worden ook recente intenties uit het boek gelezen.



Ook maakt het team een gebedskaart voor onze Mariakapellen. Bezoekers van de kapel kunnen de kaart mee naar huis nemen, als zij willen.

## **Telefonisch pastoraal spreekuur**

Het pastoraal spreekuur is een telefonisch spreekuur met name voor mensen die aan huis gebonden zijn, zoals ouderen of zieken. Dit pastoraal spreekuur start a.s. maandag 23 maart en duurt in ieder geval tot Pasen.

Op maandag t/m vrijdag van 10.00 -11.00 uur zijn twee pastores van het team (één vanuit het parochiecentrum in Culemborg, één vanuit Houten) telefonisch bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan contact, en even hun hart willen luchten. Via het secretariaat wordt degene die belt doorverbonden met de aanwezige pastor.

U kunt het parochiecentrum Houten bereiken via tel.nr. 030-6371284 en het parochiecentrum Culemborg via tel.nr. 0345- 512660.

## **Online catechese**

De maatregelen die genomen zijn, zijn een flinke streep door de voorbereidingen voor het H. Vormsel en de Eerste H. Communie. Het Vormselkamp, dat komend weekend in Werkhoven zou

plaatsvinden, is afgelast en ook de groepjes die her en der zouden samenkomen voor de Eerste Communievoorbereiding kunnen niet doorgaan.

Pw. Meike Hettinga, die verantwoordelijk is voor deze sacramentencatechese, wil een online aanbod gaan doen. Dat betekent dat ouders thuis aan de slag kunnen gaan met geloofsverdiepende activiteiten zodat de voorbereiding van de kinderen in deze tijd niet stil staat.

Meike zal de betrokken werkgroepen en ouders hier nader over informeren.

## Tot slot

Het valt niet mee om elkaar vast te houden als onze bekende manieren van gebed en ontmoeting, van samen vieren en het leven delen wegvallen. Toch willen we proberen juist in deze dagen verbonden te zijn met elkaar en met God.

Laten we een beetje op elkaar letten (en verstandig zijn!). Dus mist u uw maatje van de soos of het koor, of een goede kennis vanuit de kerk of van het sportveld? Bel of app elkaar!

Wilt u op de hoogte blijven van onze plannen? Volg onze website en Facebookpagina!

Heeft u behoefte aan contact? Mail of bel ons! U vindt onze gegevens op de website.

## Om te danken

Voor de echte helden in ons midden,  
de mensen in de zorg, het onderwijs, de supermarkten,  
de overheid en in andere vitale functies  
die keihard werken  
om de ontstane crisis het hoofd te bieden.

## Om te bidden

God, toevlucht in onze nood,  
kracht in onze vertwijfeling en angst,  
 vertroosting in ziekte en lijden.  
Wees ons, uw volk, nabij en genadig  
nu wij allen de gevolgen ondervinden  
van het uitgebroken corona-virus.  
Wees een Beschermmer voor hen  
die dit virus hebben opgelopen,  
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.  
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus  
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.  
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn  
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,  
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk  
ten dienste van heel de samenleving.  
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons  
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons  
bestaan ervaren.  
Versterk ons geloof en onze hoop  
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven  
aan uw vaderlijke voorzienigheid.  
Door Christus onze Heer.  
Amen.

